

Πρόταση της κας Μελίνας Μερκούρη προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή, για τον
Πολιτισμό και τον Τουρισμό

A 25.3

Θα επιχειρήσω μέσα σ'ελάχιστες γραμμές να συνοψίσω μια συνολική άποψη για το παρόν και το μέλλον της χώρας μας. Η ανάπτυξη, ανάλυση και τεκμηρίωση αυτής της ιδέας θα έχει νόημα μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξει καταρχήν ενδιαφέρον.

Πιστεύω πως κάθε Έλληνας που διαθέτει κοινό νου και νηφάλια σκέψη, δεν μπορεί παρά να συνειδητοποιεί ότι βιώνουμε περίοδο Εθνικής παρακμής και κοινωνικού εκφυλισμού. Σε συνάρτηση μάλιστα με όσα τεκταίνονται γύρω μας, είναι πλέον ορατή και υπαρκτή η άμεση απειλή, όχι μόνον των γεωγραφικών μας συνόρων, αλλά και του ελληνισμού γενικά. Κι ακόμη τα ίδια τα γεγονότα προδιαγράφουν τη θέση και το ρόλο μας μέσα στην Ευρώπη.

Μπροστά σ'αυτή τη δυσοίωνη προοπτική όσοι πιστεύουν ότι αρκούν οι ορθοί διπλωματικοί χειρισμοί ή η ορθολογικότερη διαχείριση των εσωτερικών μας θεμάτων να μας βγάλουν από την κρίση, απλά ματαιολογούν και δεν σοβαρεύονται.

Το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας είναι πως η Ελλάδα θα αλλάξει πορεία και πρόσωπο. Πως οι Έλληνες θ'αλλάξουν τρόπο ζωής και νοοτροπία. Και, φυσικά, τί θα είναι αυτές οι ριζικές αλλαγές και τί σκοπό θα έχουν.

Είναι γεγονός ότι στο χώρο της Ευρώπης συγκεκριμένα και ζωτικά συμφέροντα επιβάλλουν την ενότητα. Βεβαίως, πίσω απ'αυτή την πρόσοψη παίζεται το ανελέητο παιχνίδι της ηγεμονίας και επικυριαρχίας. Το ερώτημα είναι τί ελπίζει και σε τί αποβλέπει η Ελλάδα όταν προσέρχεται γυμνή, άοπλη και με άδειες αποσκευές. Δεν έχει καν να καταθέσει την εταιρική εισφορά της, ώστε να ελπίζει σε κάποια μελλοντική διανομή κερδών. Είμαστε, λοιπόν, (η καταντήσαμε) μια χώρα χωρίς οικονομική επιφάνεια, στρατιωτική ισχύ, πολιτική υπόσταση ή οποιοδήποτε κύρος. Δεν διαθέτουμε

φυσικό πλούτο, δεν κατεχουμε τεχνολογία, δεν δειχνουμε διαθεσι-
σαν οργανωμενη κοινωνια να παράγουμε και να δημιουργήσουμε. Που
βαδίζουμε, λοιπόν;

- Η μόνη λογική και ρεαλιστική αντιμετώπιση αυτής της σκληρής πραγματικότητας, είναι μία. Η Ελλάδα οφείλει με σύστημα και σοβαρότητα να αναζητήσει, να ανακαλύψει, να καταμετρήσει, να αξιολογήσει, να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί ό,τι έχει. Και αυτά που έχει είναι η φύση και η θέση της, η θάλασσα και ο ήλιος της, ο πολιτισμός και η ιστορία της, τα μνημεία της και η ανίκητη από το χρόνο, οικουμενική πια ιδεολογία του ελληνισμού, που κάθε φορά επιβιώνει μέσα σε νέες φόρμες και επενδύεται σε κάθε καινούργιο εγχείρημα του ανθρώπου.
- Αυτά είναι η περιουσία μας και μπορούν όχι μόνο να αποτιμηθούν σε χρήμα αλλά και να εξαγοράσουν την εθνική μας επιβίωση και ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Πάνω σε αυτό μπορούμε να επενδύσουμε ελάχιστη ασφάλεια και να προσδοκούμε σημαντικά κέρδη και κυρίως μόνιμα και σταθερά εισοδήματα.
- Το συμπέρασμα βγαίνει, νομίζω, από μόνο του, ότι είναι αναγκαίο να γίνει ένας πλήρης και ριζικός προσανατολισμός της πορείας μας προς τους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού που είναι συγγενικοί, αλληλοσυμπληρούμενοι και αποτελούν ο ένας προϋπόθεση του άλλου.
- Με δυο μόνο λογια θα δώσω το στίγμα και την προοπτική αυτής της πορείας. Τουρισμός, υψηλής στάθμης και ποιότητας, εκλεκτικός, μοναδικός σε επίπεδο μορφωτικό, αισθητικό και ψυχαγωγικό, αλλά και οικονομικά δυσπρόσιτος. Αυστηρή και προσεκτική επιλογή των χώρων, αλλαγή και διόρθωση του τουριστικού χάρτη, πλήρης

αξιοποίηση και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος, εξαντλητική εκμετάλλευση (τουριστική, επιστημονική, ιστορική, αισθητική) των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, δημιουργία τουριστικής υποδομής υψηλών προδιαγραφών, τόσο στον τομέα του κλειστού περιβάλλοντος (ξενοδοχεία, μαρίνες, διαμόρφωση αυτών κλπ) όσο και σε αυτόν των υπηρεσιών.

- Στον τομέα του πολιτισμού, η Ελλάδα έχει το μοναδικό ιστορικό προνόμιο και το πολυτιμο γεωγραφικό πλεονέκτημα, ώστε να καταστεί παγκόσμιο πνευματικό κέντρο σπουδών, μελέτης έρευνας και ανάπτυξης των επιστημών του ανθρώπου και γενικά των γραμμάτων και των τεχνών. Αυτό σημαίνει παράλληλη ανάπτυξη, καλλιέργεια και διάδοση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού (αυτή είναι και η μοναδική ανταγωνιστική μας επίδοση στην Ευρώπη, μαζί με το μπάσκετ). Αυτό επίσης σημαίνει ότι δεν θα σημάνουμε απλά προσκλητήριο για τους απανταχού στην Υφήλιο διαπρέποντες και διακεκριμένους Έλληνες για να προσφέρουν εδώ πλέον (ή και εδώ) τις υπηρεσίες τους, αλλ' ακόμη και προσέλευση στη χώρα μας των κορυφαίων ανθρώπων της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών. Να μετατρέψουμε, δηλαδή, την Ελλάδα σε σταυροδρομίο του πνεύματος, σε τόπο συνάντησης και επικοινωνίας της πνευματικής Ελίτ όπου όλοι θα προσέρχονται για προβολή, προσφορά, ενημέρωση και προσκύνημα εκεί που θα βρουν και θα μελετήσουν τα μνημεία ενός μεγάλου πολιτισμού, θα απολαύσουν τις ομορφιές της φύσης και θα χαρούν την άνεση και την πολυτελεία της φιλοξενίας.

- Η χάραξη μιας τέτοιας προοπτικής για την Ελλάδα προϋποθέτει κυρίως πλήρη αναπροσανατολισμό τόσο της οικονομίας μας όσο και της εκπαίδευσης. Απαιτεί δε, μία τεραστίων διαστάσεων και διαρκώς ανανεούμενη διαφημιστική καμπάνια ανά την Υφήλιο. Πρόκειται για

μια κολοσσιαία επιχείρηση δηροσίων σχέσεων. Κυρίως όμως χρειάζεται σοβαρότητα, σύστημα, μέθοδος, σχεδιασμός, αλλά και κουράγιο, εμπνευση και φαντασία. Στόχος αυτής της πολιτικής είναι η εξασφάλιση επαρκών πόρων για την οικονομική επιβίωση της Ελλάδος. Η διασφάλιση των συνόρων μας και της εθνικής μας υπόστασης με την εγγύηση της παγκόσμιας κοινότητας, εφόσον η χώρα μας θα καταστεί ουσιαστικά ανοχύρωτη, τόπος ιεροῦ προσκυνήματος, που κατά ένα τρόπο όλοι έχουν χρεος να τον διαφυλάσσουν και να τον προστατεύουν από καταστροφές και κινδύνους πολέμων, εισβολών κλπ.

Νέφυρα Τζαβέλα