

Γεράσιμος Μοσχονάς

Καλούμεθα σήμερα να υλοποιήσουμε 4 μεγάλους στόχους.

1. Να εξασφαλίσουμε σταθερότητα και ανάπτυξη στην οικονομία, να βελτιώσουμε τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της, να μειώσουμε δυσβάστακτα δημοσιονομικά ελλείμματα και, εν τέλει, να κατοχυρώσουμε τη θέση της χώρας μας ως ισότιμου εταίρου - και όχι ως εταίρου β' κατηγορίας - στη διαδικασία οικοδόμησης της Ε.Ε.

2. Να συνδυάσουμε τον εκσυγχρονισμό δομών και νοοτροπιών με τη κοινωνική δικαιοσύνη, με τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού προστατευτικού ιστού ασφάλειας για τους έχοντες ανάγκη. Ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας χωρίς μια αποτελεσματική κοινωνική πολιτική θα οδηγήσει σε μια μονόπλευρη ευημερία, σε μια κοινωνία όπου ένα τμήμα της θα πλουτίζει και ένα άλλο θα βυθίζεται στη φτώχεια, στην εξαθλίωση και στη δυστυχία. Δεν είναι δυνατόν να οικοδομήσουμε το μέλλον πάνω στην οικονομική εξαθλίωση και την κοινωνική περιθωριοποίηση. Το θεμέλιο της στέρερης οικονομικής ανάπτυξης είναι η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή είναι η θέση μας και είναι καλό να τη γνωρίζουν όλοι: ο κάθε πολίτης ξεχωριστά, αλλά και τα συνδικάτα, η εργοδοσία, οι αγορές. Ο "εκσυγχρονισμός" που στηρίζεται στην επίταση των κοινωνικών ανισοτήτων δεν είναι εκσυγχρονισμός αλλά οπισθοδρόμηση. Δεν είναι η κυριαρχία των νόμων της αγοράς η μέθοδός μας, ούτε η διάχυση της φτώχειας ο στόχος μας - ποτέ η φτώχεια δεν απετέλεσε κίνητρο προόδου και ανανέωσης - αλλά ο συνδυασμός της οικονομικής ανταγωνιστικότητας με τη κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

3. Ο τρίτος μεγάλος στόχος μας είναι η ενίσχυση του λόγου και του ρόλου της χώρας μας στο διεθνές πολιτικό σύστημα, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Το ελληνικό έθνος αποτελεί ένα μεγάλο ιστορικό έθνος που, όπως ακριβώς τα τέκνα επιφανών γονέων, ταλανίζεται ανάμεσα στην υπερβολική αυτοπεποίθηση και στην υπερβολική ανασφάλεια. Η λύση δεν βρίσκεται στην "ελληνοκεντρική" αναδίπλωση. Η εθνικιστική ρητορεία είναι έκφραση αδυναμίας, όχι ισχύος. Υποκαθιστά την έλλειψη κύρους και

ακτινοβολίας, συγκαλύπτει τις αδυναμίες μας στο διεθνή οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό στίβο.

Δεν είμαστε το κέντρο της υφηλίου, και το γνωρίζουμε. Δεν είμαστε - και δεν επιτρέπεται να είμαστε - στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων, και το μπορούμε.

Στόχος μας είναι μία ισχυρή Ελλάδα, μία Ελλάδα συμπρωταγωνιστής στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Μία Ελλάδα ικανή να σχεδιάσει το μέλλον της, να χαράξει μακροπρόθεσμη εξωτερική πολιτική, ικανή να επιβάλλει το σεβασμό σε φίλους και αντιπάλους.

4. Αυτοί οι τρεις μεγάλοι στόχοι (σταθεροποίηση και ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρή Ελλάδα) έχουν ένα κοινό παρονομαστή: τη μεταρρύθμιση του κρατικού μηχανισμού και του διοικητικού συστήματος. Η σημερινή διοίκηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Δέσμια των πελατειακών δικτύων, των συντεχνιακών συμφερόντων, των αναξιοκρατικών διαδικασιών αλλά και της μισθολογικής καθήλωσης των λειτουργών της, η Δημόσια Διοίκηση δεν διαθέτει σε επαρκή αριθμό τους ανθρώπους με τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα της επέτρεπαν να παίξει το στρατηγικό της ρόλο. Η διοικητική μεταρρύθμιση είναι όρος και προϋπόθεση της νέας πορείας που χρειάζεται η χώρα και απαιτεί η ελληνική κοινωνία. Επιδίωξή μας δεν είναι η μείωση του κράτους - και αν ακόμη το θέλαμε η ανεπάρκεια και ο ανορθολογισμός του ιδιωτικού τομέα θα μας το απαγόρευαν - αλλά η αναβάθμισή του, η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει, η ανάδειξή του σε στρατηγικό κέντρο στο εσωτερικό της κοινωνίας. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο κράτος, αλλά καλύτερο κράτος, αυτός είναι ο στόχος μας.

Οι προαναφερθέντες μεγάλοι στόχοι προσδιορίζουν και το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης. Σχηματίσαμε μια κυβέρνηση ανανέωσης και μεταρρύθμισης, μια κυβέρνηση σύγκρουσης με κατεστημένες νοοτροπίες και εδραιωμένα συμφέροντα. Δεν είμαστε κυβέρνηση διαχείρισης, δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας με τεχνοκρατικές μικροαλλαγές και διευθετήσεις. Θέλουμε να επιτύχουμε μια δύσκολη αλλά αναγκαία σύνθεση, να συγκεράσουμε το αίτημα του

εκσυγχρονισμού με το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, την οικονομική ανάπτυξη με τη κοινωνική προστασία. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλει να συγκρουσθεί και με όψεις της δικής μας πολιτικής παράδοσης και κουλτούρας, να ξεπεράσει το φόβο του πολιτικού κόστους, να μην υποκύψει στις σειρήνες των εύκολων και άκαιρων παροχών και εξυπηρετήσεων. Οφείλει όμως - και συγχρόνως - να εμπνευστεί από τη μεγάλη ιστορική παράδοση του κεντροαριστερού χώρου. Ο κεντροαριστερός χώρος υπήρξε πάντοτε δύναμη ανανέωσης της κοινωνίας. Οφείλουμε να εμπνευσθούμε από την ριζοσπαστική και λαϊκή παράδοση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., να εκφράσουμε το αίτημα των λαϊκών στρωμάτων για μια καλύτερη θέση στη κοινωνία, και το αίτημα της κοινωνίας για μια καλύτερη θέση στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μόνο με το συνδυασμό ανανέωσης και συνέχειας θα προετοιμάσουμε τη χώρα, ώστε να εισέλθει με σίγουρο βήμα στον 21ο αιώνα.

Γνωρίζουμε ότι ο σχηματισμός της κυβέρνησης αυτής γέννησε μια μεγάλη ελπίδα στη χώρα. Και μια μεγάλη προσδοκία. Το εύρος της αποδοχής και νομιμοποίησης της κυβέρνησης εξέπληξε πολλούς. Όχι όμως εμάς. Οι λόγοι αυτής της αποδοχής είναι πολλοί. Θα αναφέρω μόνο δύο. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν και παραμένει - κατά τα τελευταία 15 χρόνια - πλειοψηφικό ρεύμα στην Ελλάδα.

Είναι το κόμμα που έκφρασε, παρά τις όποιες αδυναμίες και τα όποια λάθη του, τα αίτημα για μια ανανεωμένη και δίκαιη κοινωνία. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., υπό την ηγεσία του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν κέρδισε τυχαία την εκλογική αναμέτρηση του 1993. Ούτε είναι τυχαίο ότι τα βλέμματα εκατομμυρίων ελλήνων ξαναστρέφονται με ελπίδα σήμερα προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η πολιτική δύναμη, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ στη κυβέρνηση, έχει για τα καλά στεριώσει στην ελληνική κοινωνία, αποτελεί αναντικατάστατο κομμάτι του παρόντος και του μέλλοντος αυτού του τόπου.

Συγχρόνως, οφείλω να επισημάνω ότι χιλιάδες συμπολίτες μας, που δεν ανήκουν και δεν ανήκαν ποτέ στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., προσβλέπουν σ' αυτή τη κυβέρνηση και θέλουν να επιτύχει στο δύσκολο έργο της. Αισθάνονται ότι η κυβέρνηση μας εκφράζει το δικό της αίτημα για ανανέωση των δομών και των νοοτροπιών, ότι είναι φορέας ενός νέου πολιτικού ύφους και ήθους,

ότι είναι ικανή να προετοιμάσει την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Αναζητούν ένα νέο πολιτικό όραμα, μια ριζοσπαστική αλλά και ρεαλιστική μεταρρύθμιση που θα φέρει τη χώρα πιο κοντά στο μέλλον. Διαισθάνονται, μετά την κυβερνητική αποτυχία της Ν.Δ., ότι η ενδεχόμενη δική μας αποτυχία δεν θα είναι απλώς αποτυχία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν θα είναι απλώς αποτυχία εμού προσωπικά, αλλά θα είναι ήττα του ίδιου του πολιτικού συστήματος, ήττα της πολιτικής. Δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε, δεν έχουμε περιθώριο να διαψεύσουμε τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ.

Το μήνυμα που θέλω να απευθύνω στον ελληνικό λαό είναι μήνυμα ευθύνης, μήνυμα αλήθειας, μήνυμα ελπίδας.

Οι δημοσιονομικοί καταναγκασμοί είναι "τεράστιοι", οι αδράνειες των δομών και η δύναμη των παλαιών νοοτροπιών δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Πορευόμαστε "ενάντια στο ρεύμα". Καλούμεθα να συνδυάσουμε την οικονομική σταθεροποίηση με την ανάπτυξη, σε μια περίοδο στασιμότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη. Καλούμεθα να "ξεχρεώσουμε" τη μακρόχρονη κοινωνική αναληψία της ελληνικής δεξιάς και να οικοδομήσουμε ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος, σε μια εποχή όπου η κοινωνική προστασία μειώνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ας μην υπερτιμήσουμε τις δυνατότητές μας. Η κυβέρνηση χρειάζεται χρόνο. Να μη περιμένει κανείς κατακλυσμιαίες αλλαγές από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτείται σκληρή προσπάθεια, ισχυρή θέληση και μεγάλη επιμονή. Ο χρονικός ορίζοντάς μας δεν είναι ορίζοντας διετίας αλλά εξαετίας. Θα εξαντλήσουμε την τετραετία και θα διεκδικήσουμε την ανανέωση της λαϊκής εντολής. Και θα κερδίσουμε.

Θα κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της ανανέωσης της ελληνικής κοινωνίας γιατί έχουμε τις ιδέες, έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, έχουμε τη θέληση, έχουμε - για να το διατυπώσω λιτά - την ικανότητα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Αν οι στόχοι είναι πολλοί, ο σκοπός είναι ένας: η διαμόρφωση μιας ισχυρής κοινωνίας και μιας ισχυρής Ελλάδας. Μιας κοινωνίας που θα μας κάνει περήφανους, όλους μας, όλους τους πολίτες, γιατί είμαστε μέλη της.