

# Αυριάννα

## Ο Κακλαμάνης καταγγέλλει τους πραγματικούς υπονομευτές στο ΠΑΣΟΚ

• Αποκαλύπτει ότι τα στελέχη που γυρίζουν κάθε μέρα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς για να προβάλλονται, εξυπηρετούν τους αντιπάλους μας και παίζουν βρόμικα παιχνίδια

**ΜΠΡΑΒΟ** στον Απόστολο Κακλαμάνη, που τα είπε χθες, **ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ**, σε συνέντευξη που έδωσε στην «Εξόρμηση» και κατάγγειλε τους γνωστούς εκείνους **ΠΑΣΟΚτζήδες**, που κάθε μέρα, τους βλέπουμε όλους να γυρίζουν από τον ένα στον άλλο **ΕΧΘΡΙΚΟ** ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, και λένε, ό,τι... μπουρδα τους κατέβει στο κεφάλι, για να προβληθούν, ξεχνώντας ότι οι δημοσιογράφοι που τους καλούν, είναι σχεδόν όλοι τους **ΕΞΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟΙ** από τον Μητσοτάκη, δουλεύουν για τη Δεξιά και με τις ερωτήσεις που τους κάνουν πέφτουν στις **ΠΑΓΙΔΕΣ** που τους έχουν στήσει με αποτέλεσμα να εκτίθεται επανειλημμένα η δημοκρατική παράταξη από την **ΑΦΕΛΕΙΑ** ή την... πολυμάθειά τους...

Η **ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ** μας, επανειλημμένα έχει ζητήσει από τον Ανδρέα, να σταματήσει αυτή την ιστορία, γιατί τα στελέχη αυτά - πάντοτε τα ίδια - πάνε στους ραδιοσταθμούς που θέλουν να διαλύσουν το ΠΑΣΟΚ και λένε **ΚΟΥΤΑΜΑΡΕΣ**, νομίζοντας ότι έτσι προβάλλουν τη μετριότητά τους, ενώ δεν βλέπουν το κακό που κάνουν στην παράταξή μας.

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ**, όμως, τις απαντήσεις που έδωσε ο Κακλαμάνης, πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα και θα διαπιστώσετε πως λέει πολύ σωστά πράγματα.

**ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**: Ενώ δηλαδή, είμαστε στο στόχαστρο μιας ανελέητης επίθεσης διασυρμού, διάσπασης και εξόντωσης της παράταξης, εμείς έχουμε την πολυτέλεια των προσωπικών διαφοροποιήσεων, των ομαδοποιήσεων, των προσωπικών φιλοδοξιών, στρατηγικών και τακτικών κι αυτά είναι πράγματα για τη δική μου συνείδηση, με την πείρα που έχω τριάντα χρόνων της εθνικής και πολιτικής ζωής αυτού του τόπου, είναι πράγματα ακατανόητα!

**ΕΡ.**: Νομίζω ότι μπαίνουμε στα βαθιά νερά στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, που πράγματι είναι υπαρκτά όλα αυτά που λέτε...

**ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**: Υπαρκτά, αλλά πιστεύω ότι είναι ζητήματα και καμώματα που αφορούν μερικές δεκάδες στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

**ΕΡ.**: Δηλαδή δεν εκφράζουν παρά μόνο τον εαυτό τους...

**ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**: Αυτά τα στελέχη, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να τεδούν απ' την ίδια τη βάση του Κινήματος μπροστά στις ευδύνες τους. Και ή να συμμορφωθούν ή το συνέδριο πρέπει να αποτελέσει τη μεγάλη ευκαιρία για τον κορμό του ΠΑΣΟΚ να απαλλαγεί από το σύνολο αυτών των στελεχών!

**ΕΡ.**: Να διωχθούν και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ;

**ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**: Κορυφαία και μη κορυφαία, γιατί για μένα όσο κορυφαίοι κι αν φαίνονται, είναι έσχατοι κι ουτιδανοί, εκείνοι οι οποίοι δεν βλέπουν τον κίνδυνο και την απειλή, δεν βλέπουν δηλαδή πέρα από τη μύτη τους.

**ΕΡ.**: Τι βλέπουν τότε...

**ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**: Βλέπουν τον εαυτούλη τους, την προσωπική τους προβολή, την προσωπική τους πορεία, τους μακροπρόθεσμους προσωπικούς τους στόχους κι όχι έναν ολόκληρο λαό, ο οποίος υποφέρει αυτή τη στιγμή. Κι αν δεν ανακοπεί αυτή η επέλαση της Δεξιάς, θα υποφέρει πιο πολύ αύριο και για πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό είμαι σκληρός με αυτά που λέω, απέναντι σε συντρόφους και φίλους μου πολύ αγαπητούς σε μένα, με τους οποίους έχω συμπορευθεί πάρα πολλά χρόνια σε κοινούς αγώνες, σε προσφορά και σε λάδη ασφαλώς, γιατί κανένας μας δεν είναι αλάδητος.

**ΕΡ.**: Είναι όμως τόσο δυνατές αυτές οι φιλοδοξίες, που να ακυρώνουν μια ολόκληρη οπτική και μια πορεία;

**ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**: Πιστεύω ότι υπάρχουν πρώτον οι φιλοδοξίες. Δεύτερον, τα μεθοδευμένα σενάρια κύκλων, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό που παγιδεύουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, άλλοτε με τα γκάλοπ, άλλοτε με τις συνεντεύξεις, άλλοτε με την προβολή σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε εφημερίδες. Είναι χαρακτηριστικό, ότι έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους, σ' ένα κύκλο στελεχών μας, που δέχονται ή έστω ανέχονται να χρησιμοποιούνται, σε ένα τέτοιο παιχνίδι.

**ΕΡ.**: Λέτε, δηλαδή, ότι υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδευση...

**ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**: Είναι χαρακτηριστικό, ότι μια άλλη σειρά στελεχών, δεν υπάρχουμε καν γι' αυτή τη μερίδα των ιδιωτικών μέσων μαζικής επικοινωνίας.

**ΕΡ.**: Και γιατί αυτή η προτίμηση προς τα συγκεκριμένα στελέχη;

**ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**: Σήμερα εάν δεν αμφισβητείς τον Ανδρέα Παπανδρέου άμεσα ή έμμεσα, αν δεν βάζεις ζητήματα για την ενότητα και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ, είσαι καταδικασμένος σε μια συνωμοσία σιωπής σε βάρος σου. Δέστε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και θα συνειδητοποιήσετε την αλήθεια αυτού που σας λέω.

**ΕΡ.**: Δεν βλέπω όμως κανέναν να τους τραβάει το αφτί...

**ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**: Αυτά δεν λύνονται στην κορυφή. Αυτά λύνονται στη βάση. Είναι η ώρα, το κάθε μέλος του ΠΑΣΟΚ που ανοίγει τον άλφα ραδιοφωνικό σταθμό ή πατάει τη βήτα ιδιωτική ή κρατική τηλεόραση, ή ανοίξει τη δέλτα εφημερίδα και βλέπει ποιοι είναι παρόντες και ποιοι απόντες, να θγάλει τα συμπεράσματά του. Είναι απλό.

**ΕΡ.**: Ποιοι, δηλαδή, συμμετέχουν στα παιχνίδια...

**ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**: Στα παιχνίδια που παίζονται από τους αντιπάλους μας, στα οποία εγώ θα ήθελα πιο αποφασιστική τη στάση ορισμένων στελεχών μας έστω κι αν κινδύνευαν να μην εμφανισθούν για κάποιο χρονικό διάστημα απ' αυτά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

**ΕΡ.**: Μερικοί ρίχνουν και οι ίδιοι «λάδι» στη φωτιά.

**ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**: Είναι γνωστό αυτό.

**ΕΡ.**: Πάντως εδώ φτάσαμε μέχρι και η «Φροστ εντ Σάλιβαν» να χρήσει διάδοχο του κ. Παπανδρέου τον κ. Σημίτη...

**ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**: Κοιτάξτε. Η δουλειά τους αυτών, είναι, αν θέλετε, και να μας προβοκάρουν. Δεν περίμενα εγώ να μας πουν τα αμερικάνικα μέσα τι ρόλο παίζω ή θα παίξω μέσα στο Κίνημα που ανήκω. Δεν σημαίνει όμως ότι κάθε ένας τον οποίο, το τονίζω, προβάλλουν τα μέσα αυτά, ότι δεν είναι ενδεχομένως και στόχος μιας προβοκάτσιας.