

ΑΝΔΡΕΑΣ -
ΚΟΣΚΩΤΑΣ



Ο ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΚΟΚ

Έτοιμα 'πιασε

A 30

Ο Κουτσόγιωργας

ΚΑΙΕΙ τον Μένιο Κουτσόγιωργα από το κελί του στον Κορυδαλλό ο Γιάννης Μαντζουράνης. Σε χειρόγραφες σημειώσεις του περιγράφει την κομπίνα με τα 2 εκ. δολάρια και πώς αυτά πήγαιναν από τράπεζα σε τράπεζα για να θολώσουν τα νερά πριν φτάσουν στον τελικό αποδέκτη, τον Μένιο Κουτσόγιωργα, που τον αποκαλεί με τον κωδικό «Ρώσος».

Ο Μαντζουράνης υποστηρίζει ότι έχει στα χέρια του αποδεικτικά στοιχεία με υπογραφές, αριθμούς λογαριασμών σε ελβετικές τράπεζες και άλλα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ότι:

— Άνοιξε λογαριασμό στο όνομα του «Ρώσου», όπου κατέθεσε διαδοχικά τα δύο εκατομμύρια δολάρια σε διάφορες τράπεζες στην Ελβετία.

— Αργότερα, όμως, με εντολή πάλι του «Ρώσου», σηκώνει 1,2 εκ. δολ. από τα χρήματα αυτά (στις 28 Δεκεμβρίου 1988), τα οποία «πρνούν» στο λογαριασμό του Γιάννη Μαντζουράνη.

— Είχε κοινό λογαριασμό με τον Κουτσόγιωργα. Από αυτόν το λογαριασμό τα χρήματα θα περνούσαν στο ζεύγος Κουτσόγιωργα.

— Στο γραφείο του ο Μαντζουράνης έχει μέσα σε κόκκινο φάκελο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τονίζεται στις σημειώσεις (εισιτήρια για τη Γενεύη, ανυπόγραφο αντίγραφο του γράμματός του Κουτσόγιωργα που παρέδωσε στον Ελβετό τραπεζίτη κι άλλα στοιχεία).

Το χειρόγραφο έχει ως εξής:

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ δεκαπενθήμερο του Ιούνη του 1988 ή το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου του 1988 με παρακάλεσε ο Γ. Κοσκωτάς να συνεννοηθώ με τους Ρώσους για το θέμα του ελέγχου της τράπεζας και σε περίπτωση λύσης που διασφάλιζε τη μη παράδοση των παραστατικών εισαγωγής συναλλάγματος (ροζ χαρτιών) στους ελεγκτές της Τράπεζας Ελλάδας (Τ.Ε.) είτε σε πρωτότυπα είτε σε φωτοαντίγραφα, πρόσφερε σημαντικά ανταλλάγματα. Συνήντησα τους Ρώσους και μετέφερα την πρόταση του Γ. Κοσκωτά. Μετά από μερικές μέρες η απάντηση ήταν θετική εκ μέρους των Ρώσων.

Την ίδια περίοδο διεξάγεται έλεγχος στην Τράπεζα Κρήτης από την Τράπεζα Ελλάδος. Ανακινώνεται ότι θα συσταθεί επιτροπή εμπειρογνομώνων, όπως Ζολώτας, Κουλουριάνος, Αγγελόπουλος κ.λπ., για να προτείνει λύσεις στην κυβέρνηση για το θέμα του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων.

Τρίτο σχέδιο

Τελικά εκλέγεται η λύση της κατάθεσης σχετικής τροπολογίας. Υπήρξαν δύο σχέδια, ένα του Γ. Κοσκωτά και ένα του Β. Ρώτη. Με βάση αυτά τα δύο σχέδια η πλευρά Γ. Κοσκωτά δημιουργεί ένα τρίτο σχέδιο που τελικά κατατίθεται.

Υστερα από συνεννοήσεις εμού και του Γ. Μεταξά με τους Ρώσους το σχέδιο Γ. Κοσκωτά υποθετείται και κατατίθεται στη Βουλή.

Τότε, τέλη Ιουλίου 1988, μεταβαίνω στη Γενεύη και με τη βοήθεια του Ρ. Elshon ανοίγω λογαριασμό στην UBS στο όνομά μου. Στις 4 ή 5

Αυγούστου 1988 ψηφίζεται ο νόμος για το απόρρητο και ο Γ. Κοσκωτάς και η γυναίκα του μεταβαίνουν στη Γενεύη, όπου καταθέτουν 2.000.000 δολάρια στο λογαριασμό μου με εντολή να τα παραδώσω στους Ρώσους.

Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 1988 μεταβαίνω στη Γενεύη, παίρνω επιταγή 2.000.000 δολαρίων, αφού στο μεταξύ ο Γ. Κοσκωτάς είχε προσθέσει τηλεφωνικά 50.000 δολάρια, για να μπορέσω να πάρω ακριβώς επιταγή 2.000.000 δολαρίων και να τα παραδώσω στους Ρώσους. Παίρνω την επιταγή και την καταθέτω ως επιταγή στη City Bank της Γενεύης σε λογαριασμό στο όνομά μου. Μετά μεταφέρω αμέσως 1.200.000 σε άλλο λογαριασμό στο όνομά μου και στα ονόματα των Ρώσων (πατέρα και υιό).

Τα υπόλοιπα θα έδινα μετά την πάροδο λίγου χρόνου, δηλαδή μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης προς εκτέλεση του νόμου για το απόρρητο και το αίσιο τέλος του ελέγχου της Τράπεζας Ελλάδος στην Τράπεζα Κρήτης.

Το Σεπτέμβριο 1988 ο κ. Peterer έρχεται στην Αθήνα έμεινε στο Meridien τον πήρα και πήγαμε στην Κηφισιά στο σπίτι των Ρώσων.

Εκεί ανοίχτηκε νέος λογαριασμός των Ρώσων (συζύγων) στη City Bank της Γενεύης και δόθηκε εντολή να μεταφερθούν τα 1.200.000 δολάρια στο νέο λογαριασμό των δύο συζύγων. Στο μεταξύ ξεσπάει το σκάνδαλο και είτε μέσα είτε τέλη Οκτώβρη 1988 δημοσιεύεται η κοινή υπουργική απόφαση σε εκτέλεση του νόμου για το απόρρητο. Παρά ταύτα δεν γίνεται η μεταφορά και των υπόλοιπων γιατί δεν ήταν δυνατό να μεταβώ στη Γενεύη να κάνω τη μεταφορά και κυρίως γιατί ο θό-



Στις συνεννοήσεις για το νόμο και ο Μεταξάς.

ρυβος από το σκάνδαλο είχε δημιουργήσει ανησυχίες στους Ρώσους.

Μετά την τοποθέτηση επιτρόπου στις 12/10/88 στην Τράπεζα Κρήτης σταματάει κάθε συζήτηση για μεταφορά των υπολοίπων χρημάτων στο δεύτερο λογαριασμό που είχα κοινό με τους Ρώσους (πατέρα και γιο), ώστε κατόπιν οι Ρώσοι να τα μεταφέρουν μόνοι τους στο νέο λογαριασμό των Ρώσων (συζύγων). Το αντίθετο μάλιστα, μου γίνεται παράκληση να μεταβώ στη Γενεύη για να δω τις δυνατότητες ανοίγματος αυτών των λογαριασμών εκ μέρους των ελβετικών αρχών αν τους ζητηθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Και να ερευνησω από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα.

Οι ερωτήσεις

Επισκέπτομαι τον Elshon στην UBS και τον ρωτάω να μου πει

1) Από πού προέρχονται τα χρήματα που κατέθεσε ο Γ. Κοσκωτάς και η σύζυγός του Αικ. Κοσκωτά στο λογαριασμό μου, από την Ελλάδα, την Τράπεζα Κρήτης, ή από λογαριασμό τους στο εξωτερικό;

Η απάντησή του ήταν ότι στην UBS δεν έχουν έρθει χρήματα από Ελλάδα για τους Κοσκωτάδες.

2) Μήπως τα χρήματα που κατατέθηκαν στο λογαριασμό μου προέρχονται από χρήματα της Τράπεζας Κρήτης στο εξωτερικό;

Η απάντησή του ήταν ότι ούτε αυτό συμβαίνει. Δεν δικαιούται όμως ως τραπεζίτης να μου πει λεπτομέρειες, ούτε εάν είναι από λογαριασμό του Γ. Κοσκωτά, ούτε αν είναι από λογαριασμό της γυναίκας του, ούτε αν είναι από λογαριασμό εταιρείας που ελέγ-

«ΕΧΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΒΕΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ»

χεται από τους Κοσκωτάδες.

Το βέβαιο είναι ότι δεν ήρθαν από Ελλάδα ή από καταθέσεις της Τράπεζας Κρήτης στο εξωτερικό.

Την ίδια μέρα επισκέφθηκα τη City Bank, ο Peterer έλειπε γιατί είχε πεθάνει η μητέρα του, συνήντησα ένα συνάδελφό του, τον Zurisher, τον ενημέρωσα ότι τα χρήματα που είχα καταθέσει στη City Bank, προήρχοντο από τον Γ. Κοσκωτά και ζήτησα πληροφορίες και συμβουλές. Τις επόμενες μέρες συνήντησα πάλι τον Zurisher, ήταν και ο Peterer που είχε επιστρέψει στο γραφείο του, συζήτησα το ίδιο θέμα μαζί τους και μου είπαν να μην πειράζω αυτά τα χρήματα και να τα συγκεντρώσω στον πρώτο λογαριασμό που άνοιξα στη City Bank, αφού κλείσω τους άλλους δύο, τόσο τον κοινό λογαριασμό εμού και των Ρώσων (πατέρα και γιο) όσο και το λογαριασμό των Ρώσων συζύγων.

Στο μεταξύ είχα συναντηθεί με το δικηγόρο Croiset που τον είχα ενημερώσει για το πρόβλημα και με συμβούλεψε να αφήσω τα χρήματα σε ένα λογαριασμό, να τα δεσμεύσω, να περιμένω το πόρισμα του συναλλαγματικού ελέγχου του επιτρόπου στη Τράπεζα Ελλάδος και να συναντηθούμε τότε για να με συμβουλευτεί πώς θα επιστραφούν τα χρήματα στο δικαίωχο τους, δηλαδή στην Τράπεζα Κρήτης ή στον Γ. Κοσκωτά.

Αυτές τις συμβουλές ζήτησα: 1) για να δω πού, πότε και πώς θα επιστρέψω τα χρήματα στο δικαίωχο τους 2) για να μη φανούν τα ονόματα των κατόχων του τρίτου λογαριασμού των Ρώσων.

Ακολουθώντας τις συμβουλές του Ελβετού δικηγόρου, μετέβην στη UBS, πήρα τις 50.000 δολάρια που είχαν μείνει στο λογαριασμό μου στη UBS και τα πήγα στη City Bank και τα κατέθεσα στο πρώτο λογαριασμό που άνοιξα στη City Bank και ήταν μόνο στο όνομά μου. Και δέσμευσα τα χρήματα και στον αρχικό λογαριασμό μου

και στο λογαριασμό των Ρώσων.

Στο μεταξύ γύρω στα μέσα Οκτώβρη, και συγκεκριμένα στις 12/10/88, είχα στείλει στην Ελλάδα 100.000 δολάρια, που ήταν αμοιβή μου για υπηρεσίες που προσέφερα στον Γ. Κοσκωτά στο εξωτερικό.

Τα 50.000 δολάρια ήταν με την αρχική συναίνεση του Γ. Κοσκωτά.

Τα υπόλοιπα 50.000 δολάρια αρχικά διαφωνούσε, αλλά μετά μου είπε πάρε 50.000 δολάρια, από τα 800.000 δολάρια που έχουν μείνει στο λογαριασμό σου στη City Bank και όταν πρόκειται να δοθούν στους Ρώσους, θα συμπληρώσω το έλλειμμα αφού συνυπολογίσω και τους τόκους. Αυτό κι έγινε.

Τα 100.000 δολάρια δραχμοποιήθηκαν στις 14.10.88 στην Τράπεζα Εργασίας στο όνομά μου και στο όνομα του συναδέλφου και συνεργάτη μου Αλ. Παπαναστασίου, ο οποίος δεν είχε ιδέα από πού προέρχονταν τα χρήματα.

Επιστρέφω στην Ελλάδα και ενημερώνω τους Ρώσους. Με παρακαλούν να ξαναπάω στη Γενεύη και να κλείσω το λογαριασμό τους, αφού προηγουμένως μεταφέρω τα 1.200.000 δολάρια στο αρχικό λογαριασμό μου στη City Bank.

Το γράμμα

Για αυτό το λόγο γράφω σχετικό γράμμα στην αγγλική γραφομηχανή του γραφείου μου, το οποίο και υπογράφει ο Ρώσος άνδρας με την εντολή προς την City Bank να μεταφέρει όλο το ποσό (1.200.000 + τυχόν τόκοι) στον αρχικό λογαριασμό μου και να κλείσει το λογαριασμό των Ρώσων συζύγων.

Με αυτό το χαρτί πηγαίνω στη City Bank, συναντώ τον Peterer και εκτελώ την εντολή των Ρώσων δίνω το σχετικό γράμμα και μεταφέρω το ποσό των 1.200.000 + τόκους στον αρχικό λογαριασμό μου. Ετσι τώρα εκεί βρίσκονται

Κοινός λογαριασμός. Τα χρήματα

ΚΙΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ «ΡΩΣΟΥ» ΓΙΑ ΤΑ 2 ΕΚ. ΤΟΥ... ΚΟΥΤΣΟΝΟΜΟΥ



Το ζεύγος, οι «Ρώσοι», όπως ήταν ο κωδικός τους, διασκεδάζουν. Ο Μαντζουράνης όμως αποφάσισε ν' ανοίξει τα χαρτιά του...

1.950.000 + τόκοι δεσμευμένοι.

Αποδείξεις

Για τα παραπάνω έχω: (κόκκινος φάκελος στο γραφείο). 1) τα σχετικά εισιτήρια Αθήνα - Ρώμη αεροπορικώς, Ρώμη - Γενεύη σιδηροδρομικώς, Γενεύη - Ρώμη, Ρώμη - Αθήνα αεροπορικώς.

2) Έγγραφο λευκό με την υπογραφή του Ρώσου συζύγου για να το συμπληρώσω εγώ σε περίπτωση οποιασδήποτε ανάγκης στη Γενεύη.

3) Ανυπόγραφο αντίγραφο του γράμματός του Ρώσου συζύγου, που παρέδωσα στον Peterer και βάσει του οποίου δόθηκε η εντολή μεταφοράς των 1.200.000 δολαρίων + των αναλογούντων τόκων από το λογαριασμό των Ρώσων συζύγων στον αρχικό λογαριασμό μου στη City Bank. Το πρότυπο μπορεί να ζητηθεί δικαστικώς από τη City Bank.

4) Τον αριθμό λογαριασμού με το όνομά μου και τα ονόματα των Ρώσων (πατέρα και γιου), καθώς και τον αριθμό λογαριασμού των Ρώσων συζύγων που κατατέθηκαν τα 1.200.000 δολάρια.

5) Το αποδεικτικό έγγραφο της City Bank για τη μεταφορά των 1.200.000 + τόκων από το λογαριασμό των Ρώσων συζύγων στον αρχικό λογαριασμό μου.

6) Επιπλέον μπορεί με τη διαδικασία της δικαστικής αγωγής να ζητηθεί από τις ελβετικές αρχές το άνοιγμα του λογαριασμού μου και η διαπίστωση της κίνησης του, καθώς και τα ονόματα των κατόχων του λογαριασμού των Ρώσων συζύγων. Αυτό γίνετο 12-14 μήνες.

Σχεδιάγραμμα Κίνησης Χρημάτων

U.B.S.	U.B.S.
1	2
G.K. και Αικ. Κ.Σ. 7	I.K.M. 2.000.000
G.K. και Αικ. Κ.Σ. 7	I.K.M. 50.000
Σύνολο I.K.M. 2.050.000	

Στο λογαριασμό I.K.M. στη U.B.S. αφήνω 50.000 δολάρια και παίρνω επι-

ταγή 2.000.000 δολάρια που καταθέτω σε λογαριασμό I.K.M. στη City Bank.

I.K.M. καταθέτε επιταγή 2.000.000 σε I.K.M. (α)
I.K.M. (α) → 1.200.000 σε (β) I.K.M. + Ρώσους, Πατέρα και γιο
(β) I.K.M. + Ρώσοι (πατήρ-γιος) → 1.200.000 σε (γ) Ρώσους συζύγους
(γ) Ρώσοι σύζυγοι → 1.200.000 + τόκους σε I.K.M. (α)

Λογαριασμοί UBS

(1) Γ. Κοσκωτάς και Αικ. Κοσκωτά
(2) I.K.M.

City Bank

(α) I.K.M.

(β) I.K.M. + Ρώσοι (πατέρας + γιος)

(γ) Ρώσοι σύζυγοι

Ακριβής Κίνηση Λογαριασμών

1) Τέλη Ιούλη 1988 ανοίγω λογαριασμό με τη βοήθεια του τραπεζίτη Elsohn στη U.B.S.

4 ή 5 Αυγούστου 1988 ο Γ. Κοσκωτάς και η γυναίκα μεταβαίνουν στη Γενεύη και μου καταθέτουν στον παραπάνω λογαριασμό 2.000.000 δολάρια.

2) Στις 8-14 Αυγούστου μεταβαίνω στη Γενεύη και συναντιέμαι με τον τραπεζίτη Elsohn ζητώ να πάρω επιταγή 2.000.000 δολαρίων. Μου απαντά ότι μπορώ να πάρω μόνο 1.950.000 δολάρια, γιατί το είδος του λογαριασμού μου απαιτεί να είναι μέσα στο λογαριασμό τουλάχιστον 50.000 δολάρια. Τηλεφωνώ στο Γ. Κοσκωτά του λέω τα καθέκαστα και συζητεί με τον Elsohn στο τηλέφωνο και μου καταθέτει άλλα 50.000 δολάρια. Παίρνω επιταγή 2.000.000 δολαρίων και μεταβαίνω στη City Bank, όπου την καταθέτω σε λογαριασμό στο όνομά μου. Ανοίγω άλλο λογαριασμό στο όνομά μου και στο όνομα των Ρώσων (πατέρα και γιου). Μεταφέρω στο δεύτερο λογαρια-

σμό 1.200.000 δολάρια. Και τα υπόλοιπα 800.000 τα αφήνω στον πρώτο λογαριασμό μου. Επιστρέφω στην Αθήνα και ενημερώνω τους Ρώσους δίνοντάς τους και τον αριθμό του κοινού λογαριασμού μου με τα ονόματα των Ρώσων (πατέρα και γιου).

3) Ενημερώνω και Γ. Κοσκωτά. Ζητώ από τον Γ. Κοσκωτά τις αμοιβές μου για υπηρεσίες που του πρόσφερα στη Μόσχα (διαπραγματεύσεις για αγορά ποδοσφαιριστών, για άνοιγμα ανταποκριτικού γραφείου της Τράπεζας στη Μόσχα, για άνοιγμα γραφείου ανταποκριτών της Γραμμής ΑΕ στη Μόσχα, για εκτυπώσεις σοβιετικών εντύπων στη Γραμμή ΑΕ, για αγορά χαρτιού από Ανατ. Γερμανία, για αντιπροσώπευση ανατολικογερμανικών εταιρειών στην Ελλάδα κ.λπ.).

Συμφωνεί για 50.000 δολάρια. Του ζητώ παραπάνω και τελικά μου λέει πάρε 50.000 και άλλα 50.000 δολάρια, από τα 800.000 δολάρια που επρόκειτο να δοθούν στους Ρώσους με την ολοκλήρωση της δουλειάς. Μέχρι να δοθούν υπολόγιζε ότι οι τόκοι θα έχουν καλύψει ένα μέρος των 50.000 δολαρίων που θα 'παρνα για λογαριασμό μου από τα 800.000 και για το υπόλοιπο, που θα έλειπε, για να συμπληρωθεί το ποσό των 800.000 δολαρίων για τους Ρώσους, θα το συμπλήρωνε κατά το χρόνο καταβολής αν και δεν πίστευε ότι οι Ρώσοι θα επέμεναν για ένα τέτοιο μικρό υπόλοιπο.

Ανησυχούν

4) Η εξέλιξη της υπόθεσης Γ. Κοσκωτά ανησυχεί τους Ρώσους. Έτσι παρά το γεγονός ότι εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση σε εκτέλεση του νόμου για το απόρρητο οι Ρώσοι δεν βιάζονται για τη μεταφορά των χρημάτων. Μετά την τοποθέτηση επιτρόπου στην Τράπεζα Κρήτης στις 19/10/1988 ανησυχούν οι Ρώσοι και γι' αυτό μεταβαίνω στη Γενεύη ύστερα από παράκλησή τους, για να ρωτήσω

τι δυνατότητες ανοίγματος λογαριασμών υπάρχουν αν ελληνικές αρχές το ζητήσουν από ελβετικές αρχές.

Στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 1988 μεταβαίνω στη Γενεύη, παίρνω τα 50.000 δολάρια από το λογαριασμό μου στη UBS, κλείνω τον εν λόγω λογαριασμό και τα τοποθετώ στον αρχικό λογαριασμό μου στη City Bank. Πληροφορώ τη City Bank για την προέλευση των χρημάτων και δεσμεύονται και ο αρχικός λογαριασμός μου και ο λογαριασμός των Ρώσων συζύγων, ενώ κλείνω τον κοινό λογαριασμό μου με τους Ρώσους (πατέρα και γιο).

5) Επιστρέφω Αθήνα, ενημερώνω τους Ρώσους. Παίρνω γράμμα των Ρώσων με υπογραφή του συζύγου και ξαναπάω στη Γενεύη στα τέλη του Δεκεμβρίου 1988. Στις 28/12/1988 παραδίδω το γράμμα των Ρώσων στον Peterer και μεταφέρονται τα 1.200.000 δολάρια με τους τόκους από το λογαριασμό των Ρώσων συζύγων στον αρχικό λογαριασμό μου, δηλαδή από τον ένα δεσμευμένο λογαριασμό στον άλλο δεσμευμένο λογαριασμό, όπου και βρίσκονται σήμερα 1.950.000 δολάρια συν αναλογούντες τόκοι.

6) Επιστρέφω Αθήνα, ενημερώνω Ρώσους.

Σ' όλο το διάστημα από αρχές Δεκεμβρίου 1988 και μετά βρίσκομαι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Αικ. Κοσκωτά και προσπαθώ να κερδίσω χρόνο. Δεν της λέω την αλήθεια για να πετύχω μη δημοσιοποίηση, δεδομένου ότι στόχος τους ήταν οι Ρώσοι και όχι εγώ, όπως κακώς νόμιζα. Αναμένω το πόρισμα του επιτρόπου των χρημάτων και κατόπιν να πράξω αναλόγως σε συνεννόηση με τον Ελβετό δικηγόρο Groiset. Προσπαθώ να μην την εκνευρίσω, να την παραπλανήσω ότι φαίνεται μόνο το όνομά μου και όχι των Ρώσων και να τη δελεάσω ότι θα πάρει τα χρήματα μετά το πόρισμα του επιτρόπου για το συναλλαγματικό έλεγχο. Κι αυτά για να μην αποκαλύψει τίποτα μέχρι την έκδοση του πορίσματος για το συναλλαγματικό έλεγχο στην Τράπεζα Κρήτης.

Παρ' όλα αυτά έχουν χαθεί κάποια κομμάτια από τις κασέτες κι έχει γίνει κάποιο φωνομοντάζ.

Ραντεβού με τους δικαστές

Η δεύτερη κίνηση του Γιάννη Μαντζουράνη είναι να συναντηθεί με τους δικαστές αύριο το πρωί. Το ραντεβού το κανόνισε ο ίδιος από τις φυλακές και αφού πρώτα φρόντισε να δει το φως της δημοσιότητας το πολυσέλιδο ιδιόγραφο σημείωμά του, όπου αναλύει με λεπτομέρειες τη συμμετοχή του Μένιου Κουτσόγιωργα στο σκάνδαλο των 2 εκ. δολαρίων.

Ο Μαντζουράνης είναι αποφασισμένος να επαναλάβει στους ανακριτές κ.κ. Ευάγγελο Κρουσταλλάκη και Γεώργιο Σκαρλάτο όλες τις κατηγορίες κατά του παραιτηθέντος υπουργού της Δικαιοσύνης.

Ο Μαντζουράνης κατέληξε στην απόφαση να αποκαλύψει τη συμμετοχή του Κουτσόγιωργα στο σκάνδαλο, μόλις διαπίστωσε ότι εγκαταλείφθηκε από όλους μετά από την προφυλάκισή του.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, αμέσως μετά την κατάθεσή του μπορεί να αρχίσει η εφαρμογή του νόμου περί ευθύνων υπουργών με την εξής διαδικασία:

Οι δικαστές θα συντάξουν αναφορά προς τον Πρόεδρο της Βουλής στην οποία θα μνημονεύουν τα υποχρηματοδοτούμενα στοιχεία που υπάρχουν σε βάρος του Κουτσόγιωργα. Ο Πρόεδρος της Βουλής με τη σειρά του θα συγκαλέσει την Ολομέλεια της Βουλής για να αποφασιστεί αν κινηθεί διαδικασία κατά του υπουργού και αν εφαρμοστεί ο νόμος περί ευθύνων των υπουργών. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το νόμο, η δικογραφία θα φύγει από τους δικαστές και θα πάει στη Βουλή.

Αντεπίθεση

Εγκυριοι νομικοί κύκλοι τόνιζαν πάντως χτες ότι στην περίπτωση που η δικογραφία φύγει από τα χέρια των δικαστών και μεταφερθεί στη Βουλή είναι πολύ πιθανό να συσταθεί εξεταστική επιτροπή που θα θάψει το θέμα, όπως συνέβη και με την εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή.

Η κίνηση του Γιάννη Μαντζουράνη να περάσει στην αντεπίθεση αιφνιδίασε τους πάντες και όλοι τώρα αναρωτιούνται τι ήταν εκείνο που τον οδήγησε στις συγκλονιστικές αποκαλύψεις.

● Η διαδικασία περί ευθύνων υπουργών παραγράφει τα ποινικά αδικήματα μελών της Κυβέρνησης, όταν περάσει η πρώτη σύνοδος της επόμενης βουλευτικής περιόδου.

Αυτό επισήμαναν χτες οι κ.κ. Παντελής και Δημητράς σε συζήτηση στο ραδιοσταθμό «9,84».

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι οι δύο συνομιλητές, μόνο η επόμενη σύνοδος της Βουλής που αρχίζει στις αρχές Οκτώβρη και τελειώνει την άνοιξη του 1990, θα μπορέσει να αποδώσει ή να ξεκινήσει τη διαδικασία ποινικών ευθυνών σε υπουργούς.

θα πήγαιναν στο ζεύγος,