

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΖΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

# Ο πρωθυπουργός

■ Της **ΑΝΤΑΣ ΡΟΪΝΟΥ**

**Ε**ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... Τζέιμς Μποντ για τον Κώστα Σημίτη, που στην περίοδο της χούντας έβαζε θύμβες, τώρα όμως προτιμά να απολαμβάνει τις εκρήξεις στον κινηματογράφο, από τον αγαπημένο του ήρωα, τον Πράκτορα 007.

Ο ίδιος δεν εκρήγνυται ποτέ. Είναι ήρεμος, πράος και τα Σαββατοκύριακα πηγαίνει εκδρομή, με τη σύζυγό του Δάφνη, στο εξοχικό τους, στους Αγίους Θεοδώρους.

Αγαπά το σπιτικό φαγητό από τα χεράκια της γυναίκας του, τις θεατρικές παραστάσεις και λέει "όχι" στο έκτο τοιγάρο. Είναι φανατικός σινεφίλ και στην προεμιέρα του καινούριου έργου του Τζέιμς Μποντ "Επιχείρηση Χρυσά Μάτια" την περασμένη Παρασκευή, στις 7.45, στο "Ντεάλ", δήλωσε παρών.

Είναι συχνός επισκέπτης του Μεγάρου Μουσικής, ενώ το άλλο Μέγαρο, του Μαξίμου, όπως λένε οι δικιοί του άνθρωποι, δεν τον δελεάζει ως κατοικία.

Η είσοδος της πολυκατοικίας στην οδό Αναγνωστοπούλου 10, στο Κολωνάκι, είναι "πνιγμένη" στα λουλούδια. Στον 7ο όροφο, στο διαμέρισμα με τον αριθμό 21, το κουδούνι γράφει "Κωνσταντίνος Γ. Σημίτης Καθηγητής Πανεπιστημίου".

## Ασφάλεια

Μέχρι και την περασμένη Πέμπτη, υπήρχε ένας αστυνομικός στην πόρτα του επταώροφου κτιρίου. Από χτες οι ένοστοι έγιναν τρεις, συν τους δύο άνδρες της προσωπικής ασφάλειας του Κώστα Σημίτη.

"Καλορίζκος" λένε με διάπλατα χαμόγελα οι γείτονες του πρωθυπουργού, απευθυνόμενοι στους φρουρούς.

Όλοι έχουν να λένε για τον καλό και γνήσιο χαρακτήρα του. Ιδιαίτερα ο Κώστας Μουζής, που για 15 χρόνια ανήκει στην προσωπική του ασφάλεια και τον ακολουθεί πιστά σε κάθε βήμα του.

## Το στοίχημα

Μας λέει "με το νι και με το σίγμα", τι άνθρωπος είναι ο νέος πρωθυπουργός, πώς περνά την ημέρα του τι του αρέσει και τι όχι. Ήταν σίγουρος για την εκλογή του. Εβαλε στοίχημα και το κέρδισε.

Ο Σημίτης είναι απλός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα οικογενειάρχης. Πάντα δίκαιος. Ποτέ δεν βίγει κάποιον. Πορτάζουμε την ίδια μέρα και δεν με έχει ξεχάσει ποτέ. Αισθάνομαι ανακουφισμένος που δικαιώνεται μετά από τόσους αγώνες. Περιμένα τη νίκη του. Στοίχημάτισα στο όνομά του και δεν έχασα.

Το ίδιο ευγενική με κείνον είναι η σύζυγός του. Η κυρία Δάφνη



Ευγενική και προσητή η κυρία Σημίτη, δεν ανοίγει όμως εύκολα συζητήσεις. Αντίθετα, ο Κώστας Μουζής, από τη προσωπική ασφάλεια του πρωθυπουργού, λέει πολλά και ενδιαφέροντα για τον γένη της χώρας

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ζωή του πολιτικού έχει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά όταν πρόκειται για τον νέο πρωθυπουργό, τότε αυτό ίσως προδιαγράφει και την αντίδρασή του σε πολλά κρίσιμα προβλήματα.

Στις καθημερινές του στιγμές ο Κ. Σημίτης εμφανίζεται το ίδιο "σφιγμένος" όσο και στις δημόσιες παρουσίες του, λένε άνθρωποι που τον έζησαν από κοντά. Ενδεικτικό είναι ότι στο σπίτι του κυκλοφορεί όλες τις ώρες σαν... παπουτσάμενος γάτος, αφού ποτέ δεν βγάζει τα παπούτσια του για να φορέσει παντόφλες. Η μόνη... παρασπονδία του είναι ότι κάθε μεσημέρι μαζί με το φαγητό πίνει ένα ποτηράκι κρασί και καμιά φορά θάζει και δύο γουλιές παραπάνω. Ξεκινάει τη μέρα του πολύ νωρίς, κάνοντας γυμναστική, ενώ στη δουλειά του είναι φοβερά οργανωτικός και λεπτολόγος.

Ενα άλλο προσόν του νέου πρωθυπουργού είναι ότι ξέρει να επιλέγει τους σωστούς ανθρώπους για συνεργάτες του. Περιστοιχίζεται από τολμηρούς ανθρώπους, που τον βοηθούν να καταπολεμήσει τις όποιες εσωστρέφειες και αναστολές του, παίρνοντας έτσι γενναίες

αποφάσεις. Στα "συν" του εκσυγχρονιστή Κώστα Σημίτη είναι το οικογενειακό του περιβάλλον. Η σύζυγός του Δάφνη θεωρείται και είναι κυρία με "Κ" κεφαλαίο. Στέκεται διακριτικά στο πλευρό του συζύγου της, αφού ποτέ δεν είχε τη μανία της αυτοπροβολής και φυσικά δεν εκδήλωσε επιθυμία να ασχοληθεί, αμέσως ή εμμέσως, με την πολιτική. Οι φίλοι της την χαρακτηρίζουν "αλέγκρο" και "χαμογελαστό τύπο", που πάνω απ' όλα βάζει την προσωπική και οικογενειακή της αξιοπρέπεια. Πάντως, κοινή εκτίμηση όσων είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον νέο πρωθυπουργό είναι ότι, αν μπορεί κάποιος να του θρει ένα "μειονέκτημα", αυτό είναι ο φλεγματικός του χαρακτήρας.

"Του λείπει η εκρηκτικότητα και το μεσογειοκό ταμπεραμέντο, περισσότερες φορές με τα πόδια. Εκεί καθόταν μέχρι τις 3.30 ή και τις 4.00 η ώρα. Μετά ερχόταν στο σπίτι για φαγητό. Λίγες είναι -και μάλλον έτσι θα συνεχίσει- οι φορές που πηγαίνει σε ταβέρνες. Προτιμά το φαγητό της γυναίκας του. Η παρέα του, όταν τυχαίνει να γευματίσει έξω, αποτελείται από οικογενειακούς φίλους.

Το απόγευμα στις 6.00 με 6.30 έπαιρνε πάλι το δρόμο για το γρα-

## Οργανωτικός και ...λεπτολόγος!

αφού το αίμα σπανίως "θράζει" μέσα του", μας είπε πρώην συνεργάτης του. Οι εκδηλώσεις του "απλού" κόσμου και των ψηφοφόρων του τον φέρνουν συχνά σε αμηχανία. Το 1985, μάλιστα, όταν για πρώτη φορά δοκίμασε να έλθει σε απευθείας "επαφή" με την κομματική βάση, ένωσε... "χαμένος στο διάστημα". Ήταν στα εγκαίνια των κομματικών του γραφείων στον Πόρο, όταν ορισμένοι θερμόαιμοι ψηφοφόροι του, αποθεώνοντας τον αρχηγό τους, τον σήκωσαν στα χέρια. Τι "μαρτύριο" κι αυτό; Ο φαινομενικά ψύχραιμος Κώστας Σημίτης άρχισε να πανικοβάλλεται, καλώντας με νεύματα την προσωπική του φρουρά να τον "σώσει" από τις εκδηλώσεις λατρείας των οπαδών του.

ΠΑΝ ΤΑΝ ΞΕΝ

Λέει πάντα "καλημέρα" με... χαμόγελο

ΕΥΧΕΣ διά τηλεφώνου δεν δέχτηκε μόνο η σύζυγος του νέου πρωθυπουργού, Δάφνη, αλλά και οι γείτονές του. "Οι φίλες μου με παίρνουν τηλέφωνο και με συγχαίρουν για την εκλογή του Σημίτη", λέει αυθόρμητα η κ. Ελένη Νικολαΐδου που μένει στον 4ο όροφο.

"Θεωρώ ότι ήταν η ιδανική επιλογή για την πρωθυπουργική θέση. Ανεξάρτητα από τα κομματικά, πιστεύω ότι είναι πολύ καλός πολιτικός, προοδευτικός και πραγματικός εκσυγχρονιστής. Ελπίζω ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα στην Ελλάδα".

Δέκα χρόνια εργάζεται στο διαμέρισμα του κυρίου Πετρόπουλου, στον 7ο όροφο, η Ελένη Καθαλάρη. "Είναι ευχάριστος άνθρωπος, άψογος γείτονας. Λέει πάντα καλημέρα με χαμόγελο. Δεν νομίζω να αλλάξει σαν χαρακτήρας τώρα που έγινε πρωθυπουργός".

Στο διπλανό διαμέρισμα, στον αριθμό 23, διαμένει η πεθερά του Κώστα Σημίτη, η Μαρία Αρκαδίου. Τις τρεις τελευταίες μέρες είναι κρυωμένη, οπότε η κόρη της είναι συνέχεια "πάνω - κάτω".

Εξω λοιπόν από το διαμέρισμα της μητέρας της, συναντήσαμε την κ. Δάφνη Α. Σημίτη. "Παιδιά, μου έχουν συμβεί τόσα πολλά, έχω τόσες δουλειές, που δεν προλαβαίνω νερό να πω", λέει ευγενικά.



"Αξιοπρεπής ο κ. Σημίτης" τονίζει η κ. Ελένη Καθαλάρη

Ζητάμε να μας πει τα συναισθημάτα της, όταν άκουσε ότι ο σύζυγός της με τους 86 ψήφους παίρνει το χρίσμα του πρωθυπουργού. "Απερίοριστη χαρά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω".

Λίγο αργότερα, μαζί με την κόρη της Μαριλένα δγήκαν για ψώνια. Στην είσοδο της πολυκατοικίας χαιρέτησε τους φρουρούς, ξάφνιασε με τη χειρονομία της να μας προσφέρει και... μας δώρο, ένα καλάθι λουλουδία. "Σήμερα έχει ωραία μέρα για μια βόλτα στα μαγαζιά", είπε η κυρία πρωθυπουργού πλέον και έπιασε αγκαζέ τη Μαριλένα.

φείο της οδού Ακαδημίας 35. Καθόταν μέχρι και τις 10.00 η ώρα. Μετά συνήθιζε να παίρνει την κυρία Δάφνη από το σπίτι για να βγουν. Δεν ξέρω αν το πρόγραμμά του θα είναι το ίδιο.

Ο Κώστας Σημίτης είναι εγκρατής στο κάπνισμα και τον καφέ. "Πίνει έναν την ημέρα και αυτόν σκέτο. Προτιμά το γαλλικό και τον εσπρέσο. Το ανώτερο να καπνίσει 5 τσιγάρα την ημέρα".