

Του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ



ΑΝΤΙ ΘΕΣΕΙΣ

Ψηφίζοντας αμερικανικά

Χαριτολογούσε ο Αθηναίος Θεμιστοκλής όταν έλεγε σε μια παρέα φίλων του ότι η τύχη των ελληνικών πόλεων εξαρτάται από τα κέφια του ανήλικου γιου του. Είχε τότε εξηγήσει το πώς και το γιατί:

«Ο γιος μου κάνει τη μάνα του ό,τι θέλει. Εγώ δεν μπορώ να πω όχι στη γυναίκα μου. Η πορεία της Αθήνας εξαρτάται από τις αποφάσεις μου. Και η Αθήνα άρχει όλων των ελληνικών πόλεων. Οπερ έδει δείξαι!»

Φυσικά και δεν εξαρτιόταν η τύχη των ελληνικών πόλεων από τις ορέξεις του πττισικά. Για πολλούς λόγους, ένας από τους οποίους ήταν ότι, σε θέματα διοίκησης και διακυβέρνησης, ούτε η γυναίκα του ούτε άλλος κανένας, ακόμα κι ο Δίκαιος Αριστείδης, μπορούσε να επβάλει στον Θεμιστοκλή να πράξει αντίθετα από αυτό που νόμιζε καλό για τον τόπο του. Και στην Εκκλησία του Δήμου οι αποφάσεις δεν στηρίζονταν σε γραμμές και κομματικές πλειοψηφίες σχηματισμένες μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια αλλά στην κατά συνείδηση ψήφο του λαού, όπως χωριστά για κάθε θέμα διαμορφωνόταν. Γι' αυτό άλλωστε έπρεπε να είσαι Θεμιστοκλής ή Αριστείδης κι όχι ο πρώτος τυχαίος, προκειμένου να επιβάλλεις τις θέσεις σου. Οι οποίες στηρίζονταν σε επιχειρήματα και στη ρητορική δεινότητα των εισηγητών. Καμιά φορά λαθεμένες, συνήθως όμως σωστές.



Γράφει ο Κάρλος Μπρούσαλης

Κλεισθένης, Μιλτιάδης, Αριστείδης, Θεμιστοκλής, Κίμων, Περικλής είναι οι άνδρες που, ο ένας μετά τον άλλον, ανέδειξαν στη σειρά τη Δημοκρατία ως πεμπουσία της λαϊκής κυριαρχίας και οδήγησαν την Αθήνα στον χρυσό της αιώνα. Με τους ίδιους κάποιες φορές θύματα της ελευθερίας των πολιτών να αποφασίζουν, άρχοντες των ελληνικών πόλεων.

Σήμερα, 2.500 χρόνια αργότερα, ούτε Θεμιστοκλής υπάρχει ούτε Περικλής. Με την τύχη του κόσμου να μην έχει επιλογή σωτηρίας. Από τον λεκέ της Μόνικας που καθόριζε την εξωτερική πολιτική του πλανητάρχη, πέσαμε στην επερχόμενη μετριότητα: Γκορ ή Μπους! Με όλους εμάς χαμένους από χέρι, χωρίς καν να γνωρίζουμε αν θα λειτουργήσει υπέρ των λαών η αμερικανική παράδοση να μην επανεκλεγεί πρόεδρος με μονοσύλλαβο επώνυμο, καθώς η απειλή είναι να προκύψει κάποιος χειρότερος.

Ήταν τότε που «διορίστηκε» πρόεδρος ο Φορντ, για τον οποίο έλεγαν ότι δεν μπορεί να κάνει δυο δουλειές ταυτόχρονα, όπως να περπατά και να μασάει τσίχλα, όταν επώθησε από θυμόσοφο Αμερικανό το ωραίο:

«Στο σχολείο μου έλεγαν ότι στην Αμερική τα πάντα είναι δυνατά κι ότι ο καθένας μπορεί να γίνει ακόμα και πρόεδρος. Με τον Φορντ, κατάλαβα ότι έλεγον αλήθεια!»

Το πρόβλημα είναι ότι όντως στην Αμερική «ο καθένας μπορεί να γίνει πρόεδρος». Ακόμα κι ο Μπους ή ο Γκορ.

προφανώς ως αξιοσημείωτο, πως ο πλοίαρχος «εγκατέλειψε τελευταίος το σκάφος».

Προσωπικά, θεωρώ απαξιοτική τη συγκεκριμένη αναφορά για κάθε πλοίαρχο. Διότι κατά τη ναυτική μας παράδοση, θεωρείται αυτονόητο πως ο καπετάνιος φεύγει τελευταίος.

Διαφορετικά θα είναι δακτυλοδεικτούμενος.

Προς τι, λοιπόν, η παραπάνω αναφορά;

Ν.Π.

Ομιλία στη ΔΕΘ

Ενώπιον των προέδρων των Εργατικών Κέντρων από όλη τη χώρα θα μιλήσει στη ΔΕΘ, τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, η Επίτροπος Άννα Διαμαντοπούλου.

Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γ.Α. Παπανδρέου και τον επικεφαλής του Συμφώνου Σταθερότητας για το Κόσοβο, με θέμα -τι άλλο;- την ανάπτυξη των Βαλκανίων...

Β.ΣΚ.

Εκδήλωση

Πολιτικό - πολιτιστική εκδήλωση μαίνουμε πως οργανώνει στις 26 Σεπτεμβρίου η Ανανεωτική Εκουγχρο-

Στέφανος Μανίκας
Όταν οι άλλοι βουλευτές δεν το κουνούσαν από τη θάλασσα, αυτός έκανε μαθήματα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Μανώλης Κεφαλογιάννης
Παρασύρει τη Νέα Δημοκρατία σε επιζήμιες για την ίδια θέσεις.

στική Κίνηση της Αριστεράς, του κ. Ν. Μπίστη, στον Άγιο Γιάννη στου Ρέντη. Θα προβληθεί η σειρά του Στ. Κούλογλου «Η Αριστερά στον 20ό αιώνα». Η εποποιία και η τραγωδία του Κομμουνιστικού Κινήματος, δηλαδή.

Θα σχολιάσουν οι Γρ. Φαράκος, Γ. Βούλγαρης και Γ. Γιαννουλόπουλος, ενώ θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα και γλέντι...

Β.ΣΚ.

Παράπονο

Επιθυμεί διακαώς συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Δεν εξηγείται αλλιώς η προσφώνηση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Βασίλη Παπαγεωργόπουλου προς τον υπουργό Μακεδονίας - Θράκης Γιώργο Πασχαλίδη, μετά τη χθεσινή τους συνάντησή. «Είχαμε μια καλή συνεργασία με τον πρωθυπουργό», είπε ο κ. Παπαγεωργόπουλος κι όταν κατάλαβε το λάθος του διόρθωσε: «με τον κύριο υπουργό ήθελα να πω».

Λίγο αργότερα ο κ. Πασχαλίδης εξέφρασε ενώπιον των δημοσιογράφων το παράπονό του, γιατί ο δήμαρχος δεν φάνηκε συνεπής στη δέσμευσή του και δεν του έδει χαρίσει ακόμη έναν πίνακα ζωγραφικής από αυτούς που ο δήμαρχος φτιάχνει τον ελεύθερο χρόνο του.

Ο κ. Παπαγεωργόπουλος δεσμεύτηκε ότι θα υλοποιήσει την υπόσχεσή του κι ο κ. Πασχαλίδης του έδειξε μια γωνιά ελεύθερη στον τοίχο πάνω από το γραφείο του.

Μ.Ρ.

ΕΙΠΑΝ

Σωτήρης Κατσηγιάννης
...ρέπει να κάνει ιερίφημη στροφή στον μεσαίο χώρο. μως, υπάρχει μια φαγωμάρα και η στροφή αυτή δεν γίνεται. Δυστυχώς, δεν βλέπουμε φως.
(ΑΙΦΑ)

Ντόρα Μπακογιάννη
► Η μεγαλύτερη ύβρις την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει Αλβανός πολιτικός για άλλον πολιτικό, είναι να τον ονομάσει φιλέλληνα.
(ΠΛΑΝΕΤ)

Γιάννης Κουτσούκας
► Το 35ωρο είναι μία από τις σημαντικότερες αλλαγές, που στις σημερινές συνθήκες θα είχε πολλαπλές θετικές επιπτώσεις.
(ΕΞΟΥΣΙΑ)