



**ΜΕΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΟΡΓΑΣ**

**ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ**

**Π.Α.Σ.Ο.Κ.**

**Πρόεδρος: ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ**

**ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ**

Στενός συνεργάτης του ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, νομικός του Συμβούλου από πολλά χρόνια, ο Μένιος Ι. Κουτσόγιωργας είναι υποψήφιος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον νομό Αχαΐας.

Γεννήθηκε στο μικρό χωριό Ροδινή της Κοινότητας Ζήριας Αχαΐας. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στην Πάτρα, έφοιτησε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και είναι επίσης διπλωματούχος Ανωτέρων Σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Παρισίων. Μετά τις σπουδές του διορίστηκε δικηγόρος στην Αθήνα, όπου και άσκει την δικηγορία από πολλά χρόνια.

Φοιτητής ακόμη τον καιρο της γερμανο-ιταλικής κατοχής αναμίχθηκε στην αντίστασιακή οργάνωση «Όμηρος» και προσέφερε τις υπηρεσίες του στον κοινό αγώνα για την ελευθερία της Πατρίδας. Βοήθησε στην φυγάδευση Αγγλών αξιωματικών με αποτέλεσμα να συλληφθή από τους Ιταλούς και να κλεισθή στα στρατόπεδα Καλαβρύτων και Χαλίκη Πατρών, όπου κρατήθηκε επί 18 μήνες.

Σαν δικηγόρος στην Αθήνα υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος της Νέας Κινήσεως δικηγόρων Αθηνών. Έξελέγη αίρετος Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Από την θέση αυτή έκαμε πολλές εισηγήσεις επί νομοσχεδίων και πήρε ενεργό μέρος στον Ανένδοτο Αγώνα του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, καυτηριάζοντας σαν νομικός τις παραβιάσεις του Συντάγματος από την τότε κυβέρνηση Καραμανλή.

Σαν Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Συντονισμού, επί υπουργείας του Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, έπεξεργάσθηκε και εισηγήθηκε τις απαραίτητες τροποποιήσεις για την καλύτερη οργάνωση όρισμένων δημοσίων υπηρεσιών. Είναι επίσης ο νομικός εισηγητής των νομοθετικών μέτρων για τον έκδημοκρατισμό των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ιδιαίτερα του Τύπου, της ραδιοφωνίας της τηλεόρασεως και της κινηματογραφίας. Εισηγήθηκε επίσης τον τρόπο υλοποιήσεως των συνταγματικών διατάξεων σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι, εκφράζεσθαι



Ο Μένιος Κουτσόγιωργας με τον ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έξω από το ανακριτικό γραφείο την εποχή του ΑΣΠΙΔΑ.

και συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία σκέψεως και δράσεως της νεότητος και των άλλων ομάδων της κοινωνικής ζωής.

Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το πρόβλημα της εκπαίδευσως στελεχών Δημοσίας Διοικήσεως και δημοσίευσε σχετική μελέτη για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την απόσπαση των ανωτέρων επαγγελματικών Σχολών από το Υπουργείο Παιδείας και την

Αγαπητέ μου φίλε Μένιο,

Περίμενα σαν και τί την αποφυλάκιση σου. Μού κόστισε πολύ πώς βγήκα πριν από σένα. Κι' ακόμη περισσότερο πώς έφυγα πριν σε δω.

Έχεις την θερμή μου αγάπη και την απόλυτη εκτίμησή μου. Γρήγορα θα σμίξουμε.

Ανδρέας  
-Δ-Λ-Λ-Λ

(Επιστολή που έγραψε στις 16 Ιανουαρίου 1968 ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου στον Μένιο Κουτσόγιωργα).

υπαγωγή τους στα αρμόδια Υπουργεία που προγραμματίζουν τις δραστηριότητες του τομέα τους. Επίσης έκαμε μελέτες για την ανάγκη εύρειας διοικητικής αναδιοργανώσεως και σε διάλεξη στην αίθουσα βιβλιοθήκης του Δήμου Πατρέων (που δημοσιεύθηκε στον Πατραϊκό τύπο), ανέλυσε τα βασικά μειονεκτήματα της ελληνικής Δημοσίας Διοικήσεως και πρότεινε μέτρα για την εξυγίανσή της.

Σαν νομικός σύμβουλος και προσωπικός δικηγόρος του Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, έδωσε αλλεπάλληλες μάχες στις γνωστές ανανδρες επιθέσεις των σκοτεινών δυνάμεων και του κίτρινου τύπου της δεξιάς της εποχής, πριν από το πραξικόπημα του 1967.

Συνήγορος υπερασπίσεως του Ανδρέα Γ. Παπανδρέου αντιμετώπισε με τόλμη και επιτυχία την σκευωρία του ΑΣΠΙΔΑ και στάθηκε δίπλα του με πίστη και συνέπεια σ' όλη τη διάρκεια της φρικτής απομονώσεώς του στο στρατόπεδο Πικέρμι και στις φυλακές Αβέρωφ.

Τον Οκτώβρη του 1967 ο Μένιος Κουτσόγιωργας συλλαμβάνεται από την ΕΣΑ για

ἀντιδικτατορική δράση, κλείνεται στὰ μπουντρούμια τῆς Μπουμπουλίνας στὸ Μεταγωγῶν Πατρῶν, καὶ τέλος στὶς φυλακὲς Τριπόλεως.

Μὲ τὴν ὑπ' ἀριθ. 1336/30 - 11 - 1967 διαταγὴ τοῦ στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ Πελοποννήσου, παραπέμφθηκε στὸ ἕκτακτο Στρατοδικεῖο Τριπόλεως γιὰ παράβαση τοῦ ἀναγκαστικοῦ νόμου 509/47 - κατηγορούμενος διότι σὰν δικηγόρος τοῦ Ἀνδρέα Γ. Παπανδρέου μεταβίβαζε ἐντολὲς καὶ ὁδηγίες στὶς ἀντιστασιακὲς ὀργανώσεις ΔΕΚΑ καὶ στὸν φυλακισθέντα ἐπίσης ἀδελφὸ του ἀπόστρατο ἀξιωματικὸ Πραξιτέλη Κουτσόγιωργα γιὰ τὴν προμήθεια 300 περιστρόφων καὶ ἄλλων πυρομαχικῶν ποὺ θὰ ἐχρησιμοποιοῦντο στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστώτος. Μὲ τὴν ὑπ' ἀριθ. 19/68 ἀπόφαση τοῦ Τριμελοῦς Πλημμελειοδικείου Τριπόλεως, ἀνεστάλη ἡ ποινικὴ δίωξη γιὰ μιὰ πενταετία μὲ τὴν ἀμνηστία ποὺ δόθηκε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1967 καὶ ἔτσι βγῆκε ἀπὸ τὶς φυλακὲς.

Τὸν Δεκέμβρη τοῦ 1970 συλλαμβάνεται πάλι μὲ διαταγὴ τοῦ στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ Ἀθηνῶν, γιὰ παράβαση τοῦ Α.Ν. 509/47. Ὁδηγήθηκε καὶ πάλι στὰ κρατητήρια τῆς ΕΣΑ, ποὺ συνεχίσθηκαν γιὰ δευτέρη φορὰ ἡ ἀπομόνωση, οἱ ἐξευτελισμοί, τὰ βασανιστήρια, οἱ ὀρθοστασίες γιὰ πολλοὺς μῆνες.

Τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπέστη στὸ ΕΑΤ/ΕΣΑ κλόνισαν τόσο τὴν ὑγεία του τότε, ὥστε οἱ ἴδιοι οἱ βασανιστές του διέταξαν





τήν μεταφορά του στο νοσοκομείο τῶν φυλακῶν Ἀβέρωφ στὴν Ἀθήνα.

Ἵστερα τὸν μετέφεραν στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ ὅπου ἔμεινε μέχρι τὴν ἡμέρα τῆς δίκης του στὸ Ἑκτακτὸ Στρατοδικεῖο Ἀθηνῶν, τὸν Μάρτιο τοῦ 1972, ὅπου τὸν παρέπεμψαν.

Μετὰ τὴν ἀποφυλάκισή του συμπαραστάθηκε σὰν συνήγορος ὑπερασπίσεως στοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Ἀντιστάσεως μέχρι καὶ τῆς τελευταίας δίκης στὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας γιὰ τοὺς ἐξόριστους ἀγωνιστὲς, γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου, τὸν Βουλευτὴ Γιάννη Χαραλαμπίδου καὶ τὸν Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Παῦλο Γεωργίου.

◀ Ὁ Μένιος Κουτσόγιωργας (ὄρθιος) στὸ Ἑκτακτὸ Στρατοδικεῖο Ἀθηνῶν.