

Από τον ΠΑΣΧΟ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ
✉ email: pmandrav@apogevmatini.gr

Υπόδειγμα και χριστιανικής δημοσιογραφίας;

Το σχέδιο είναι σατανικό, τόσο που μόνο μία εφημερίδα σαν την «Αυριανή» θα μπορούσε να αποκαλύψει. Όσοι δεν ενθουσιάζονται το έντυπο, είναι εκείνοι που ο συγχωρεμένος για μύρια κρίματα **Ανδρέας Παπανδρέου** είχε αποκαλέσει «υπόδειγμα δημοσιογραφίας».

Είναι η εφημερίδα που δημοσίευε τις φωτογραφίες του κ. **Κώστα Μπιστοτάκη** εν μέσω Γερμανών αξιωματικών και επί μακρόν επαίρετο ότι είναι η «εφημερίδα που γκρέμισε τον Καραμανλισμό».

«Η εφημερίδα που γκρέμισε τον Καραμανλισμό» στηρίζει τον Αρχιεπίσκοπο

Το «υπόδειγμα δημοσιογραφίας» λοιπόν, ξεδίπλωσε ενώπιον του ελληνικού λαού το σατανικό σχέδιο, που σκοτεινά κέντρα εξυφαίνουν καιρό τώρα (;) κατά του Αρχιεπισκόπου, της Ορθοδοξίας και του Έθνους –μ' αυτή την αξιολογική σειρά. Το σχέδιο είναι σαν μια καλή «καραμπόλα» στο μπιλιάρδο. Χτυπάμε τον λευκό

και άσπλο Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος με τη σειρά του χτυπάει την Ορθοδοξία και τελικά πλήττεται θανάσιμα ο Ελληνισμός. Δεν έχει Κίσιγκερ αυτή τη φορά η συνωμοσία, αλλά έχει όλα τα υπόλοιπα: Αμερικανούς, Εβραίους, Τούρκους, Εφιάλτες, πράκτορες και λιπόψυχους.

Όλοι αυτοί, καθώς γράφει η «Αυριανή»: «*Πάνε να φάνε τον Χριστόδουλο, με στόχο να αποδυναμώσουν την Εκκλησία μας –όπως έκαναν και στην Κύπρο – και να τιμωρήσουν τον Αρχιεπίσκοπο για τη γενναία στάση που τήρησε εναντίον του βομβαρδισμού της Γιουγκοσλαβίας και της επέμβασης στο Ιράκ.*» («Αυριανή», 24.2.2005)

Το άρθρο για την «τεχνητή», όπως τη χαρακτηρίζει, «κρίση στην Εκκλησία» πάει σε βάθος. Απύθμενο. Υπο-

στηρίζει ότι «η αντίθεση στην παγκοσμιοποίηση» ήταν αυτή που έκανε τον κ. Αρχιεπίσκοπο να επιμένει προχθές ότι δεν γνώριζε ούτε κατ' όψιν τον κ. **Ιάκωβο Γιοσάκη** και τον κ. **Χριστόδουλο** να δηλώνει χθες ότι όχι μόνο τον γνώριζε, αλλά ντράπηκε να τον διώξει από το γραφείο του.

Ήταν η «φωνή και το ανάστημα» του Μακαριώτατου, που δεν του επέτρεψε να κοιτάξει λίγο χαμηλότερα για να δει τη βρομιά, η οποία μαζευόταν στα πόδια του. Ήταν ο «αιρετικός του λόγος» που τον έσπρωξε να στέλνει επιστολές για να απελευθερώσει εμπόρους ναρκωτικών.

Το κατά Ανδρέα Παπανδρέου «υπόδειγμα δημοσιογραφίας» μπορεί να προχωρεί σε βάθος για την αποκάλυψη αυτής της συνωμοσίας, αλλά δεν πάει σε πλάτος. Πρέπει να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία, διότι συνωμοσίες αυτού του μεγέθους δεν γίνονται μόνον από μυστικές υπηρεσίες. Πρέπει να υπάρχουν και συνεργοί. Εφιάλτες και ενεργούμενα της παγκοσμιοποίησης.

Έτσι, λοιπόν, τα σκοτεινά κέντρα θα έχουν στην υπηρεσία τους δημοσιογράφους. Εκείνους που κάνουν τις



αποκαλύπτει και εκείνους που σπλιτεύουν με την πένα τους την κατάντια, πλέον, της Ιεραρχίας. Και δεν είναι μόνον οι δημοσιογράφοι. Πρέπει στη συνωμοσία να μετέχει και η κυβέρνηση ή έστω ένα μεγάλο κομμάτι αυτής. Τι στην ευχή! Εδώ υπάρχει ολόκληρη συνωμοσία για να πληγεί η Ορθοδοξία και η Ελλάδα και δεν παρεμβαίνει στο παραμικρό; Άρα, λοιπόν, μας κυβερνούν ή βλάκες ή συνένοχοι. Για την αντιπολίτευση και κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν γεννάται λόγος. Είναι σίγουρα συνένοχοι αφού αφενός ζητούν χρόνια τώρα τον χωρισμό εκκλησίας και κράτους και αφετέρου πολλά στελέχη ζήτησαν δημόσια την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου.

Φυσικά, για να δέσει μια καλή συνωμοσία πρέπει να έχει και ολίγον από Πατριάρχη. Οικουμενικό κατά προτίμηση αλλά, αν δεν έχουμε εύκαιρο, μπορούμε να βρούμε κάποιον δεύτερο. Θα ρίξουμε λίγο από διαπλεκόμενα και θα το φουρνίσουμε σε διάφορα περιθωριακά κανάλια. Μέχρι το βράδυ όλος ο κόσμος θα μιλά για συνωμοσία.

Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν παρά ένα ευθυμογράφημα από εκείνα που χρόνια τώρα μας «φιλεύει» η εφημερίδα του κ. Γιώργου Κουρή. Μόνον που το σενάριο διακινείται πλέον στα σοβαρά από την Αρχιεπισκοπή. Το ακούσαμε και στα κανάλια από τους νεόκοπους, εκπροσώπους του Αρχιεπισκόπου, ποιηκόλογους, οι οποίοι έγιναν γνωστοί στο πανελλήνιο υπερασπιζόμενοι από τηλεοράσεως κατηγορούμενους για εμπορία ναρκωτικών, μαστροπεία, φόνους κι άλλα «χριστιανικά έργα».

Το μόνο που απομένει είναι να ακούσουμε και από τον κ. Χριστόδουλο ότι είχε δίκιο ο Ανδρέας Παπανδρέου: «Ναι! Η Αυριανή είναι πραγματικά υπόδειγμα δημοσιογραφίας»...

ΤΑ ΑΝΘΗ



ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ματιά που ρίχνει κάθε μέρα στον κόσμο ο συνάδελφος κ. **Μιχάλης Μπιστός** αναδεικνύει μία ενδιαφέρουσα ιστορία. Η Γαλλία αποφάσισε να αντισταθεί σε αυτό που χαρακτήρισε «τελευταία επίθεση του πολιτιστικού ιμπεριαλισμού», δηλαδή στο φιλόδοξο σχέδιο της διαδικτυακής εταιρείας «Google» να ψηφιοποιήσει 15 εκατομμύρια βιβλία. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να κυριαρχήσει πλήρως η Αμερική στις ιδέες που θα αποκτήσουν οι μέλλουσες γενιές για τον κόσμο», έγραψε στη «Μοντ» ο **Ζαν-Νοέλ Ζανενέ**, πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας. «Πρέπει επειγόντως να αντεπιτεθούμε».



«**ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ** είναι άγιες, αλλά η μάχη άνησ», συμπεραίνει ο κ. Μπιστός. «Σύμφωνα με τους δημιουργούς του "Gallica" (σ.σ.: του προγράμματος ψηφιοποίησης γαλλικών βιβλίων), θα χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να απαντάται κάθε ερώτηση, αφού θα πρέπει πρώτα να ρυθμίζεται η οικονομική πλευρά και στη συνέχεια η φωτοτυπία της σελίδας που ζητείται θα αποστέλλεται με το ταχυδρομείο(!)» («Τα Νέα» 24.2.2005)

Ένα είναι το συμπέρασμα και αυτής της ιστορίας: Η κρατική γραφειοκρατία μπορεί να κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις, αποτέλεσμα δεν έχει. Ενώ μια ιδιωτική εταιρεία, χωρίς τυμπανοκρουσίες και δηλώσεις, θα κάνει τη δουλειά.



REUTERS/Raheb Homavandi

Στο όνομα ή για όνομα του Αλλάχ;

Ένας Ιρανός γέροντας έξω από τα χαλάσματα του σπιτιού του στο χωριό Νταχούιεν λέει τον πόνο του για το αναπάντεχο κακό των 6,6 Ρίχτερ, που ισοπέδωσε το χωριό του. Στον καταυλισμό όπου εστάλη δεν υπάρχουν αρκετές σκηνές να τον προστατεύσουν από το κρύο και τη βροχή. Πιθανώς, να σκέφτεται ότι ο σεισμός είναι οργή του Αλλάχ. Το γεγονός, όμως, ότι δεν έχει σκηνή είναι αποτέλεσμα του θεοκρατικού καθεστώτος, το οποίο στο όνομα του Θεού του στερεί και τα στοιχειώδη...

Γέμισαν οι οθόνες ποινικολόγους των ιεραρχών

Για να καταλάβει κανείς ποια είναι η κατάσταση πια στο εκκλησιαστικό, έπρεπε να δει το χθεσινό απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Μαζί με τον κ. **Νίκο Χατζηνικολάου** ήταν τέσσερις δικηγόροι! Αυτοί που μιλούν πλέον για την εκκλησία δεν είναι ούτε οι ιερείς ούτε οι θεολόγοι ούτε καν οι δημοσιογράφοι. Δικηγόροι, και μάλιστα εκπροσωπούν επίσημα ιεράρχες!

Ο ποινικολόγος κ. **Μ. Δημητράκοπουλος** εκπροσωπεί τον Αρχιεπίσκοπο κ. **Χριστόδουλο**. Ο ποινικολόγος κ. **Αλέξης Κούγιας** εκπροσώπησε μέχρι πρότινος τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κατά δίλωσή του τώρα εκπροσωπεί τον μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος κ. **Θεόκλητο**.

Η κατάσταση δεν είναι αστεία. Όταν επίσημοι εκπρόσωποι ιεραρχών είναι ποινικολόγοι τα πράγματα είναι σοβαρά. Όταν μάλιστα είναι αυτοί οι ποινικολόγοι, οι οποίοι (όπως ορθά επισήμανε χθες ο κ. **Μανόλης Κοττάκης**) εκ της εργασίας τους έχουν βγει στα παράθυρα τσακωμένοι και υβριζόμενοι για την υπερασπίση κατηγορούμενων για πολλά εγκλήματα, τι εικόνα αποκτά για την εκκλησία ο μέσος τηλεθεατής;