

Συμμορία πρακτόρων έστησε την σκευωρία κατά του Αρχιεπισκόπου

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ



Μακαριώτατε, άλλαξε
γρήγορα το
περιβάλλον σου
και ξύρισε όλους
τους φαύλους και
κλέφτες δεσποτάδες

550% καπέλο σε 5 ολυμπιακά στάδια!!!

Αυτά είναι τα σκάνδαλα και όχι
το κλέψιμο που πέφτει-κακώς
βέβαια-στα παγκάρια με τα
φραγκοδίφραγκα των εκκλησιών μας

Από ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΦΤΑ δισεκατομμύρια τα
έφθασαν οι απατεώνες στα ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΙΑ
δισεκατομμύρια!!! ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ;

Ακούστε για να ΦΡΙΞΕΤΕ...

Όπως ανακοίνωσε προχθές το μεσημέρι ο υφυ-
πουργός των Οικονομικών, Πέτρος Δούκας, ΠΕΝΤΕ
από τα ολυμπιακά έργα, που είχαν προϋπολογιστεί
ότι θα κόστιζαν ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ εκατομμύρια ευ-
ρώ, δηλαδή ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΦΤΑ δισεκατομμύρια δραχ-
μές, τελικά οι διάφοροι ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ εργολάβοι
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 5

✓ Εχει αηδιάσει ο κόσμος από την συνεχιζόμενη για μέρες άθλια
και εμπαθή επίθεση των... παραθυράκηδων της τηλεόρασης
εναντίον της Εκκλησίας, την στιγμή που τα σκάνδαλα και οι
κλεψιές ορισμένων παπάδων - που δικαιολογημένα προκαλούν
το θρησκευτικό συναίσθημα - αποτελούν αστεία υπόθεση
μπροστά στην επί χρόνια λεηλασία του δημοσίου χρήματος, στα
δημόσια έργα, τις κρατικές προμήθειες, τους εξοπλισμούς και το
φάγωμα του πακτωλού των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Πάταγο προκάλεσε η παρέμβαση του Γ. Κουρή. Ο εκδότης
της "Αυριανής" τόληψε και ξεσκέπασε το παράκεντρο
που έχει αναλάβει εργολαβικά το πριόνισμα της Εκκλησίας

ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΣΤΗΣΕ ΤΗΝ ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Κάτω τα χέρια από τον Χριστόδουλο

Η συμμορία των πρακτόρων που έστησε την σκευωρία σε βάρος του Χριστόδουλου άρχισε να αποκαλύπτεται ενώ το σύστημα που ανέλαβε να υλοποιήσει το βρώμικο κόλπο παραδίδεται στην δημόσια κλεψύρα αφού ξεπέρασε κάθε όριο αθλιότητας στην προσπάθειά του να συντηρήσει στην επικαιρότητα ένα διατεταγμένο θέμα με υλικά που ανασύρθηκαν από τα αζήτητα των λαθρόβιων φυλλάδων.

Η συμμορία των πρακτόρων που ανέλαβε να ρετουσάρι και να διανείμει το υλικό είναι πλέον γνωστή και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μιλάμε με ονόματα, φωτογραφίες και διευθύνσεις από τις «γιάφκες» που υλοποιούν εργολαβικά το πρόγραμμα του Χριστόδουλου.

Τα αποκαλυπτήρια ισχύουν και για κάποιους Ιεράρχες που έπαιξαν ενεργό ρόλο στη μεγαλύτερη προβοκάτσια που στήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα από τα αποβράσματα των πρακτόρων με μοναδικό στόχο να σθίσουν την ενοχλητική φωνή του Χριστόδουλου και ναβάλουν την Εκκλησία στον γύφο ελπίζοντας ότι μέσα από αυτή τη μεθόδευση θα έσβηναν τις μνήμες της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και θα οδηγούσαν τον κόσμο στον... ασφαλή μονόδρομο της μούγκας και της υποταγής.

Δυστυχώς για τους εμπνευστές του φιλόδοξου σχεδίου ο Χριστόδουλος έχει φωνή, θάρρος και αναστήμα και το κυριότερο τη στήριξη του ελληνικού λαού που έχει αποδιάσει από την μπόχα των τηλεοπτικών παραθύρων και με κάθε τρόπο θέλει να στηρίξει τον Αρχιεπίσκοπο που δέχεται για εβδομάδες τώρα τη φασιστική καταιγίδα από τους υπεργολάβους της λάσπης. Ακόμα και η κρατική ραδιοτηλεόραση εντάχθηκε, άγνωστο με ποιο τρόπο, στο σύστημα προπαγάνδας που έχει στόχο τον Αρχιεπίσκοπο. Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά συναντάμε μια ενότητα γραμμής και λήψης πληροφοριών από ένα συγκεκριμένο κέντρο που διανέμει το υλικό με διαδικασίες ειδησιογραφικού πρακτορείου.

Το μάτι του Δαβίδ

Είναι γνωστή ανά την υφήλιο η ικανότητα της Μοσάντ στην παραπληροφόρηση, τις υποκλοπές, στους εκβιασμούς και την παρα-



γωγή βρώμικου υλικού. Οι έμπειροι στο χώρο των μυστικών υπηρεσιών αποκαλούν την Μοσάντ ως το «Μάτι του Δαβίδ» και δεν έχουν άδικο. Γιατί είναι γνωστό στους παραικούντες της Ιερουσαλήμ ποιοι έστησαν την φάμπρικα με τον Βαβύλη και ποιοι είναι οι όμηροι του εβραϊκού κράτους που έχουν μεταβληθεί σε κομπάρσους του θιάσου που χτυπάει με λύσσα τον Χριστόδουλο. Είναι πράγματι εντυπωσιακές οι μεταλλάξεις του Ειρηνναίου και η τεχνική των διαρροών που χρησιμοποιούν οι συνεργάτες του για να πλήξουν τον Αρχιεπίσκοπο. Βεβαίως, ο Χριστόδουλος δεν έχει ανάγκη να πει ψέματα γιατί δεν είναι όμηρος κανενός. Αντίθετα κάποιοι στο Ισραήλ φαίνεται να φοβούνται πολύ το «Μάτι του Δαβίδ» γι' αυτό φροντίζουν να ταυτίζονται μαζί του ακόμα και στις βρώμικες δουλειές.

Οι καυτοί φακέλοι

Η «ΑΥΡΙΑΝΗ» έχει εντοπίσει το γραφείο που έχει αναλάβει να διοχετεύει το βρώμικο υλικό κατά του Χριστόδουλου με την μορφή καυτών φακέλων που φτάνουν στα χέρια δημοσιογράφων και διευθυντικών στελεχών των εφημερίδων ή με φας που δεν έχει αποστολέα ή με το λεγόμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η ταυτόχρονη διάθεση σχεδόν ίδιες ώρες και πριν από τα δελτία ειδήσεων διαρροή υλικού έχει διπλό στόχο. Αφενός να μην προλάβουν τα κανάλια να διασταυρώσουν την είδηση όπως στην περίπτωση των λεγόμενων του Αγίου της Ναζαρέτ και αφ' ετέρου να γίνεται ανακάλυψη των υποτιθέμενων πληροφοριών απ' τους δημοσιογράφους που εκλαμβάνεται... ως διασταύρωση αφού

ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Το αποτέλεσμα, η προπαγάνδα να περνάει με την μορφή... είδησης.

Οι σπόνσορες

Βέβαια, όλη η μπόχα και η παραπληροφόρηση σε βάρος του Αρχιεπισκόπου δεν περνάει μόνο εξαιτίας των τεχνικών που χρησιμοποιούν τα κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών και οι αχυράνθρωποί τους. Το σύστημα διαθέτει μπόλικο μαύρο χρήμα και ισχυρές προσβάσεις.

Άλλωστε οι Αμερικανοί και οι Εβραίοι είναι γνωστό ότι διαθέτουν ισχυρό λόμπι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην παρούσα φάση το μεγάλο τους πρόβλημα είναι ο Αρχιεπίσκοπος και η Εκκλησία.

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι το σύνθημα του μισέλληνας εβραιογεργματικού υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσιγκερ, την εποχή της παντοδυναμίας του, η οποία συνέπεσε με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο ήταν: Πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά τον ελληνικό λαό στις ρίζες του δηλαδή στην γλώσσα του, τη θρησκεία του και τα ιστορικά και πνευματικά αποθέματά του ώστε να παύσει να εξελίσσεται και να αποκτά κυριαρχική θέση και τοιοιτοτρόπως να μας εμποδίζει στην πολιτική μας, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή.

Η αθλιότητα

Το μέγεθος της αθλιότητας και της παραπληροφόρησης έχει ξεπεράσει τα όρια του γελοίου. Σε λίγο θα ζητήσουν απ' τον Αρχιεπίσκοπο να θυμηθεί σε πόσες χιλιάδες Χριστιανούς και άλλο κόσμο έχει σφίξει το χέρι του. Με τη λογική των νεόκοπων αρχαγγέλων της κάθαρσης ο Χριστόδουλος θα έπρεπε να ζητάει ποινικό μπιτρώ απ' τις χιλιάδες επισκέπτες της αρχιεπισκοπικής και όσους κατακλύζουν τους ναούς για να τον ακούσουν, να τον δουν από κοντά και να του σφίξουν το χέρι.

Μόνο που ο Αρχιεπίσκοπος δεν πρόκειται να μπει σε γυάλινο πύργο, ούτε να μείνει ά-

φωνος όπως του ζητούν τα φερέφωνα του συστήματος. Γιατί αν είναι να μείνει άφωνος και να μην μιλάει για τα εγκλήματα των Αμερικανών και τα εθνικά μας δίκαια τότε ο ίδιος ο λαός θα του ζητήσει να φύγει!

Τα σκάνδαλα

Είναι αλήθεια ότι πολλοί ιεράρχες και Αρχιμανδρίτες προκαλούν με τις πρακτικές τους την αλαζονεία τους. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι κάποιοι έχουν πλουτίσει χρησιμοποιώντας την Εκκλησία ως όχημα και έχουν προδώσει τους ιερούς κανόνες και τις ηθικές αξίες. Πάντα σε κάθε χώρα θα υπάρχουν και φαύλοι. Όλους αυτούς ο Αρχιεπίσκοπος θα πρέπει να ξυρίσει για να μην χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για τις επιθέσεις που δέχεται η Εκκλησία. Κάθαρση χρειάζεται και στο περιβάλλον του γιατί οι εχθροί είναι πολλοί και παραμονεύουν να εκμεταλλευτούν και το παραμικρό λάθος.

Οι συγκρίσεις

Αυτοί που κατηγορούν την Εκκλησία για οικονομικά σκάνδαλα δεν είχαν τολμήσει να αρθρώσουν λέξη για τη μεγάλη λεηλασία που συντελέστηκε στις κρατικές προμήθειες στα εξοπλιστικά προγράμματα, στα ολυμπιακά έργα και τα τρισεκατομμύρια των κοινοτικών προγραμμάτων.

Όλοι αυτοί που κόπονται για τις πενταροδεκάρες απ' τα παγκάρια, δεν έβγαλαν άχνα όταν οι οικονομίες εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών εξαφανίστηκαν απ' τα αρπακτικά του Χρηματιστηρίου.

Θυέλλα

Σε λίγες μέρες θα αρχίσουν να αποκαλύπτονται τα ονόματα όλων εκείνων που έστησαν την σκευωρία με στόχο τον Αρχιεπίσκοπο. Κάποιοι θα τρέχουν να κρυφτούν, ενώ κάποιοι άλλοι θα πρέπει να ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν και ποινικές ευθύνες αφού πρόκειται για... αποβράσματα απ' αυτά που χρησιμοποιούν κατά πάγια τακτική οι μυστικές υπηρεσίες.

Δεσμεύτηκε η περιουσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επιβεβαίωσε ότι οφείλει το ποσό των 8 εκατ. δολαρίων σε ισραηλινή εταιρεία.

Το Πατριαρχείο ισχυρίζεται ότι η οφειλή αποτελεί «κληρονομιά» από την εποχή του μακαριστού Διόδωρου. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επιβεβαίωσε ακόμη ότι εκδόθηκε δικαστική απόφαση, με την οποία δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του και τα οικόπεδα στην περιοχή του μοναστηριού του προφήτη Ηλία, στην Βηθλεέμ.