

Ο άνθρωπος του Προέδρου έκλεισε το κινητό του και έβγαλε και την μπαταρία.

«Για να είμαστε απόλυτα σίγουροι» είπε.

Το ψητό γουρουνόπουλο είχε φαγωθεί και οι τσικουδιές σερβιρίστηκαν στον τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας στα βορειοδυτικά προάστια.

«Οι επιλογές είναι ξεκάθαρες. Αν δεν διαβεί τον Ρουβίκωνα ο Γιώργος τότε δεν υπάρχει ορατή εναλλακτική για τη χώρα. Τα “Συγκροτήματα” έχουν κάνει τις επιλογές τους. Διατηρούν τον Καραμανλή, ροκανίζουν τη Νέα Δημοκρατία, υποβαθμίζουν τον Παπανδρέου και στοχεύουν σε μια δεύτερη τετραετία Καραμανλή, που θα αποφέρει στην οικονομική νομενκλατούρα όχι την ιδιωτικοποίηση του κρατικού πλούτου αλλά την “ιδιοποίησή” του σε ευτελείς



DO IT

Περιορισμένες οι εναλλακτικές για τη χώρα

Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

τιμές και σύντομες διαδικασίες». Ο «εισηγητής», ακαδημαϊκός που κολύμπησε παλαιότερα για τα καλά στα θολά νερά της αριστεράς, είναι σαφής: «Ο Παπανδρέου θα μπορούσε να διαμηνύσει στους θεσμικούς “άρχοντες” του Τύπου και κατ’ επέκταση της δημόσιας ζωής πως “εσείς αποκαθλώσατε τον Γεώργιο Παπανδρέου, εσείς σταυρώσατε τον πατέρα μου το ’89. Εσείς τώρα με υπονομεύετε. Έχετε πρόβλημα κύριοι και το διαμηνύω στον κόσμο που με αφουγκράζεται”. Όμως ο Γιώργος δεν είναι συγκρουσιακός τύπος. Είναι απλά ένας μεθοδικός killer. Ελπίζω να το κάνει με τον τρόπο του. Υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που είναι έτοιμος να κάψει τις εφημερίδες-φυλλάδες, όπως το 1964. Ποιος όμως θα περάσει αυτή την κουβέντα μαζικά; Εγώ με τι κάλυψη θα μπορούσα να το κάνω;».

Hommus Pasoqus

Ο άνθρωπος του Προέδρου τεντώθηκε ανεπαίσθητα. Κοίταξε τον «σύμβουλο» και μετά την υπόλοιπη παρέα. «Ο Γιώργος, σε αντίθεση με τον Καραμανλή, γνωρίζει ότι ο κόσμος αλλάζει και αναγνωρίζει τα αίτια και τις προοπτικές αυτών των αλλαγών. Ο Καραμανλής είναι αναμφισβήτητος πολιτικό ζών. Δημιουργεί

συμμαχίες, έχει την εκκλησία, έχει το ΚΚΕ, σφυρίζει προς το Συνασπισμό. Είναι όμως στο επίπεδο επαρχιώτη πολιτικού και όχι ευρωπαίου συνομιλητή. Όλοι νομίζουν ότι ο Γιώργος διαθέτει μηχανισμούς, κόμμα, δομές. Όλα αυτά είναι ανοησίες. Δεν υπάρχει τίποτε. Ο “Hommus Pasoqus” ακολούθησε μια εκπληκτική πορεία. Στην αρχή ήταν καθαροί. Μετά άρχισαν να παίρνουν από το Κράτος για το Κόμμα. Αργότερα έπαιρναν από το Κράτος για το Κόμμα και για την πάρτη τους. Μετά έπαιρναν από το Κράτος μόνο για την πάρτη τους και στο τέλος έ-

Όμως ο Γιώργος δεν είναι συγκρουσιακός τύπος. Είναι απλά ένας μεθοδικός killer.

παιρναν από το ίδιο το Κόμμα. Ο Γιώργος βρήκε τα ταμεία άδεια. Δεν υπάρχει φράγκο στο Καστρί». Ο «σύμβουλος» παρακολουθούσε κατακόκκινος. «Πολλοί υπολογίζουν στην αποτυχία του Γιώργου, ώστε να έχουν να χειριστούν πολι-

τικούς όπως την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Βενιζέλο ή ακόμη και τον Παπαντωνίου. Αντιλαμβάνεστε το γιατί και το πώς». Ο άνθρωπος του Προέδρου έκανε μια γκριμάτσα. «Οι σχέσεις του Γιώργου με τα Media είναι καταστροφικές. Οι άνθρωποι που ελέγχουν αυτό το χώρο στη Χαριλάου Τρικούπη, είτε λόγω κεκτημένης ταχύτητας είτε λόγω προσωπικών κονέ είτε λόγω προσωπικών παιγνίων, καταφέρνουν να περιορίζουν τον Γιώργο σε πεπερασμένες ή αντιπαραγωγικές λογικές ως προς τις σχέσεις του με τον Τύπο. Την ίδια τακτική εφαρμόζουν με τα δικά τους κονέ οι αμφισβητούντες. Συμπληρωματικά, σκεφθείτε ότι η βασική πηγή στημένων διαρροών εντοπίστηκε στο ίδιο το γραφείο του Προέδρου ενώ έχουν εντοπιστεί και συγκεκριμένες “διαπραγματεύσεις” μεταξύ του συγκεκριμένου ανθρώπου και κομματικών στελεχών ανά την Ελλάδα. Πυρήνας εξουσίας μέσα στο γραφείο του Γιώργου δηλαδή. Αυτή είναι η εικόνα». Ο οικοδεσπότης σέρβιρε την τελευταία τσικουδιά. Ο «σύμβουλος» σγκώθηκε. «Έχεις δίκιο, δημοσιογράφε. Ζούμε σε μια κοινωνία της συνοχής, όπου η διαφθορά άγγιξε το μεδούλι του πολίτη. Σε ένα τέτοιο σύστημα φαίνεται σχεδόν αδύνατο

να επιβάλεις άλλο μοντέλο σχέσης πολιτικού με την κοινωνία. Αν ήμασταν νεότεροι, ίσως να αποτολμούσαμε και εσύ και εγώ να μεταναστεύσουμε κάπου στην Ευρώπη, σε κανένα πανεπιστήμιο, για να ζήσουμε ήρεμα. Γεράσαμε όμως. Το σύστημα Καραμανλή κληρονόμησε και χτίζει πάνω στη συνενοχή αυτή. Ξεπέρασαν γρήγορα τα όρια της ανοχής. Δες πώς εξελίχθηκε εσωκομματικά η υπόθεση Βουλγαράκη, και πώς κινήθηκε η οικογένεια Μπουτσάκη. Η ιστορία Μαρκογιαννάκη είναι ενδεικτική. Η υπόθεση Βαλλινάκη είναι χαρακτηριστική. Ο συνδυασμός της υπόθεσης Μπουρμπουλία – Βαλλινάκη είναι αποκαλυπτική για το πώς κινείται αποπροσανατολιστικά ο κόσμος των Media και της πολιτικής. Αλλά βλέπεις οι “άλλοι” είναι αδηφάγα. Θέλουν και τη ΔΕΗ και τον ΟΣΕ και τις Τράπεζες και το Κράτος και την ισοπέδωση του πολίτη. Στο παιχνίδι επιχειρηματίες, Media, συνδικαλιστές, περφόρμ και κολομπίνι, κλόνουν του βασιλιά και όχι συνειδητοί γελωποισοί. Αν ο Γιώργος δεν διαβεί τον Ρουβίκωνα τότε οι ορατές εναλλακτικές είναι μηδενικές. Ο Αλαβάνος αυτοκτονεί μέσα στη μονομανία του να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ επανέρχεται σε θέσεις όπως “Η σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να αναπτυχθεί στα βραχώδη εδάφη της Ελλάδας” και άλλα τέτοια πατριωτικά. Θα εισέλθουμε στην περίοδο των Λεπενίσκων, των αποδεκατισμένων πολιτικών, των ευνούχων της διανόησης, των διαχειριστών της ξενοφοβίας ή της “ελληνικότητας”, το ίδιο είναι γι’ αυτούς. Το βασίλειο της μικρότητας. Αν αυτός είναι ο τρίτος πόλος, τότε να τον χαιρόμαστε». Ο «σύμβουλος» έφυγε. Ο άνθρωπος του Προέδρου έφυγε και αυτός. Η σκυλίτσα γρύλισε και έφυγε για το μαξιλάρι της.

Υ.Γ. Οι διάλογοι είναι δυστυχώς ελάχιστα πραγματικοί όπως και οι συνομιλητές, η σκυλίτσα και το γουρουνόπουλο. ■

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ

Διαβάστε τη φωτογραφία

Ο ένας, είναι χυμένος στην πολυθρόνα, ξεχειλίζει στην εικόνα. Είναι η προσωποποίηση του νικητή. Η οικειότητά του (τι να σε τρατάρουμε μια φορά που ήρθες στο σπιτικό μας) είναι η οικειότητα του ιδιοκτήτη. Να σε κεράσουμε ένα χυμό; Πιες κάτι. Οι κινήσεις-άγγιγμα στο πόδι, ενικός, πλατύ χαμόγελο, καθημερινή στάση, δεν παραπέμπουν σε ανθρώπινη επαφή αλλά σε αυταρέσκεια. Είναι ο ευχαριστημένος από τον εαυτό του πωλών τοις μετρητοίς, που επιτρέπει την καταδεκτικότητα προς τον πωλούντα επί πιστώσει.

Η... ΓΚΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

Του ΕΥΤΥΧΗ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ

Η εβδομάδα κυλά με δύο σημαντικά δρώμενα: Το ένα, τι θα γίνει τελικά στο «Παρά πέντε» με το αν η Αμαλι-ία πάει για το στέμμα στα καλλιστεία, και το δεύτερο, μέχρι πότε οι δημοσιογράφοι θα ξύνονται στην γκλίτσα του τσοπάνη—όπως τους είπε στην Κίνα ο ίδιος ο πρωθυπουργός—μέχρι να γίνει ο περιβόητος ανασχηματισμός. Για το πρώτο, νεότερα στο προσεχές επεισόδιο του «Παρά πέντε». Για το δεύτερο, έχουμε τα εξής. Τις μέρες αυτές, και μέχρι το Σάββατο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λείπει για δουλειές στην Ιταλία, άρα ανασχηματισμός δεν γίνεται, γιατί πού θα ορκιστούν οι νέοι υπουργοί; Την Κυριακή όμως συγκαλείται η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη Δευτέρα συνεπώς—μαζί με τα παθήματα της Αμαλι-ίας—αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον ανασχηματισμό. Στο μεταξύ στην γκλίτσα του τσοπάνη δεν ξύνονται μόνο οι αδιόρθωτοι δημοσιογράφοι—που ρωτούσαν τον Κ. Καραμανλή, και επί του Σινικού Τείχους, για το αν θα αλλάξει την κυβέρνηση—αλλά και σημαντικοί παράγοντες της παράταξης που κυβερνά, περιμένοντας τη δική τους χαρμόσυνη ώρα. Ας δούμε ορισμένους που αγωνιούν στην «αίθουσα αναμονής».

Ο βουλευτής Σάββας Τσιτουριδής, που αποπέμφθηκε πρόπερσι μέσω τηλεόρασης για εμπλοκή του σε υπόθεση στο Πάντειο, δεν βλέπει την ώρα να γυρίσει. «Όσοι μετέχουμε στην κυβερνώσα παράταξη οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε τον τόπο από οποιαδήποτε θέση» δήλωσε. Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, που βρίσκεται σε μια σχέση αγάπης και μίσους χρόνια τώρα με την παράταξή του, ετοιμάζεται κι αυτός για το θαύμα. Σε ερώτηση, αν κάνει κακό να εγκα-

ταλείπει τη θέση του στην ευρωβουλή για να γίνει ξαφνικά υπουργός, είπε: «Και στο παρελθόν έχω υπουργοποιηθεί εν ενεργεία βουλευτές και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα». Σαφές; Αλλά και η δήμαρχος Αθηναίων Ντόρα Μπακογιάννη ετοιμάζεται να αναλάβει, λένε, το υπουρ-

γείο Εξωτερικών φεύγοντας από το δημαρχείο σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα. Ήδη, Ξαναλένε, βολιδοσκοπεί συνεργάτες για το νέο της πόστο. Τώρα, ας μην πάμε στους βουλευτές της ΝΔ, που σχεδόν όλοι προσδοκούν «ανάσταση νεκρών» πολύ πριν από τον εορτασμό της Ανάστασης...

OTE
Η πιο σταθερή μας σχέση

Προλάβετε τη μοναδική Προσφορά της ΤΗΛΕΚΑΡΤΑΣ, πριν εξαντληθεί.

OTE
Η πιο σταθερή μας σχέση

ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
€8 + €2 δωρεάν χρόνος ομιλίας

€8 + €2
Στο δρόμο περπατάς, με τηλεκάρτα μιλάς!

Με την ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ μιλάτε από 90% έως και 94% φθηνότερα στις αστικές κλήσεις σε σχέση με τα καρτοκινητά.*

*Ισχύει για κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα με ημέρες ισχύουσες την 01/01/06

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



Ο άλλος είναι κουμπωμένος. Αμήχανος, με σταυρωμένα χέρια, μαζεμένος, θέλει μόνο ένα ποτήρι νερό και μέσα του εύχεται απελαθέτω από εμέ το ποτήριον τούτο. Μπροστά στην τηλεοπτική πληθωρικότητα του πρώτου, που με τη γλώσσα του σώματος απευθύνεται στο κοινό της τηλεόρασης

που δεν διαβάζει υπότιτλους, αισθάνεται μειονεκτικά. Οι «νερντς» ποτέ δεν κλέβουν την παράσταση στον επίσημο χορό του σχολείου. Αργότερα γίνονται Μπιλ Γκέιτς. Η ίδια η προσωπικότητα του αντιπάλου του, καρικατούρα του homo-neoellinicus, με τον Μπαϊρακτάρη του, τον Παναθηναϊκό του και τον Διονυσίου, του φαίνεται μακρινός πλανήτης, δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί. Συνοφρυωμένος παρακολουθεί τα επικοινωνιακά κόλπα του αντιπάλου του, ξέροντας ήδη τι θα γράψουν τα παραπολιτικά της επομένης. Παραγγέλλει τελικά ένα καφεδάκι μέτριο. Περιμένοντας την ώρα που η γενιά του laptop θα ψηφίσει. Είναι στ' αλήθεια δυο ξένοι στην ίδια πόλη. Κι αυτή είναι η μόνη θετική διαπίστωση που προκύπτει από τη φωτογραφία. -Μ. Γεωργίου

Και πείτε μου, τι θ' απομείνει από την γκλίτσα του τσοπάνη με τέτοιο ξύσιμο; Ή, να το πούμε αλλιώς: Όσα πρόσωπα και ν' αλλάξουν τι πρέπει να προσδοκάμε ως προς τις βελτιώσεις στην πολιτική της κυβέρνησης; Γιατί εκεί είναι το ψητό. Αν θέλει ο αξιότιμος κ. Ζαγορίτης ή ο κ. Γκιουλέκας να γίνουν υπουργοί, δικαίωμά τους. Αν θα τους υπουργοποιήσει ο πρωθυπουργός, υπόθεσή του. Αν όμως περιμένει κανείς ο ανασχηματισμός να έχει ως αποτέλεσμα να... φυτρώσουν φυλλαράκια στην γκλίτσα του τσοπάνη, ε, μη θέλουμε και θαύματα... Το ωραίο είναι ότι μέσα στο γενικό χαμό, με τη λίστα αναμονής να ξεπερνά και αυτές των αεροδρομίων σε συνθήκες αποκλεισμού, ένας υπουργός, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ετοιμάζεται να την κάνει για το δημαρχείο της Αθήνας. Και μόνο για την πρόθεσή του αυτή πολλοί στη ΝΔ ανάβουν λαμπάδα μέχρι το μπίο του, που τους αδειάζει μια θέση. Ε, ρε γλέντια! ▀

ΤΖΙΧΑΝΤ

Των ΑΓΓ. ΤΣΕΚΕΡΗ - Γ. ΚΥΡΙΤΣΗ

WHITE OUT

Ιδιαίτερως ικανοποιητική υπήρξε η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού εν όψει της ψιλοπρωτοφανούς κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα. Η πρώτη φάση του σχεδίου περιελάμβανε μιας εβδομάδας υστερία από τα κανάλια, προκειμένου το κοινό να είναι ενήμερωμένο και προπαντός ψύχραιμο. Στα δελτία ειδήσεων χρησιμοποιήθηκε μουσική θρίλερ και τίτλοι όπως ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ - ΦΟΝΙΑΣ, ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΗΚΩΣΕΙ, ΗΡΘΕ Η ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΜΑΥΡΟ ΦΙΔΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΑΓΕ, ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ και φιλοξενήθηκαν δηλώσεις μετεωρολόγων, σεισμολόγων, επιδημιολόγων και κύκλων της αντιπρομοκρατικής υπηρέσας, που διαβεβαίωναν ότι δεν συντρέχει λόγος πανικού.

Παράλληλα ο κρατικός μηχανισμός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, και ειδικώς όσων έχουν ιδιαίτερα κατηφορική ράμπα στο γκαράζ και δεν μπορούν να βγάλουν το τζιπ. Στους χαμηλοσυνταξιούχους ανακοινώθηκε η χορήγηση χαμηλότοκου δανείου για την αγορά σταφίδας, κονιάκ, και παλιών εφημερίδων, ενώ θα τους χορηγηθεί και μέρος της βοήθειας που είχε μαζευτεί για το τσουνάμι, κυρίως μάσκες, βατραχοπέδιλα και χορταρένιες φούστες. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στα κατά τόπους ΚΕΠ μαζί με φωτογραφία ειδικών προδιαγραφών, στην οποία θα εικονίζονται με σκούφο, κασκόλ και καρτομάντιλο στη μύτη. Από την πλευρά του ο βοηθός Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Κουτσόκρους περιόδευσε με πατατούκα σε χιονισμένο τοπίο, σε μια σειρά εντυπωσιακότατων πλάνων, που παρέπεμπαν στην επική ταινία Αλέξανδρος Νέφσκι του Σεργκέι Αϊζενστάιν.

Ωστόσο παρά την κινητοποίηση των αρχών η ένταση της κακοκαιρίας είχε σαν αποτέλεσμα να αποκλειστούν δύσβατα σημεία που διέλαθαν της προσοχής των αρμοδίων, όπως τα Τέμπη, η Μαλακάσα και η Κηφισιάς, όταν ανύποπτες νταλικές που έρχονταν από την Σιβηρία δίπλωσαν σε τρεις πόντους χιόνι.

Με συνεχείς συνδέσεις από το Βαρνάβα, την Πεντέλη και τη Νέα Κηφισιά τα κανάλια πληροφορούσαν το κοινό ότι κάνει ψοφόκρο και χιονίζει, ενώ σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου αποφασίστηκε τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο εθνικό οδικό δίκτυο να βάλουν αντιολισθητικές αλυσίδες και ανέθεσε στον υπουργό Δημόσιας Τάξης να κάνει μια βόλτα με ελικόπτερο και να μιλήσει σε όλα τα κανάλια ώστε να ανέβουν οι μετοχές του και να ξεχαστεί η απαγωγή των Πακιστανών. ●