

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΕΣ



Του ΓΙΩΡΓΟΥ
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τέσσερα βιβλία σε τέσσερα χρόνια. Από πρώην πρωθυπουργό, που παραμένει -ως βουλευτής- στην ενεργό πολιτική αλλά δεν αναπτύσσει καμιά πολιτική δραστηριότητα. Ο Κώστας Σημίτης δεν μετέχει ούτε καν στα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ. Όταν εμφανίζεται στη Βουλή, σπανίως χειροκροτεί στις ομιλίες του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν ανταλλάσσει ούτε καλημέρα με το διάδοχό του.

Ο Σημίτης έχει φύγει από τα δημόσια πράγματα αλλά είναι ακόμη εδώ. Στο θέατρο σκιών του κόμματός του, δεν είναι ακριβώς σαφές τι περιμένει. Άλλοι του αποδίδουν προσδοκία να διαδεχθεί τον Κάρολο Καπούλια. Και άλλοι ότι δεν έχει εγκαταλείψει την

Εκδίκηση

ιδέα για ένα ρόλο στην Ευρώπη. Πάντως, το απόθεμα κύρους και σεβασμού, που είχε δημιουργήσει επί των ημερών του, εντός του ΠΑΣΟΚ μειώνεται. Δυσάρεστο για έναν πολιτικό, που έδινε πάντα ιδιαίτερη σημασία στη φήμη και την υστεροφημία του.

Στο ΠΑΣΟΚ οι μνημένοι έχουν την εντύπωση ότι έχει αρχίσει ήδη νέος γύρος αναμέτρησης ανάμεσα στον Γιώργο και τον Σημίτη. Ο πρώην πρωθυπουργός είναι πρόσωπο με ισχυρή βούληση και δεν πρόκειται να «καταπιεί» την απαξίωσή του από τον επόμενο Παπανδρέου. Γιατί δεν θέλει να τον εγγράψει η Ιστορία ως παρένθεση ανάμεσα σε δύο Παπανδρέου.

Για να εκδικηθεί, κάνει αυτό που ξέρει καλά: διατυπώνει τις απόψεις του σε ομιλίες. Σοβαρός, τεκ-

μηριωμένος λόγος, σε επιδεικτική αντίθεση με το ύφος που υιοθετεί ο Γιώργος. Εν συνεχεία, τις τυπώνει σε βιβλία σαν το τελευταίο: «Σκέψεις για μια προοδευτική διακυβέρνηση». Ένα βιβλίο που, όπως θα έλεγε η Αγγλίδα συγγραφέας Ρόουζ Μακόλεϊ, «είναι προορισμένο να σκοτώνει το χρόνο εκείνων που θα τον προτιμούσαν νεκρό».

glakopoulos@e-tipos.com

