

Παρέλαση «Παλαιών Συμπολεμιστών»

Οι δύο γιοι του διαδόχου του βρετανικού θρόνου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι, συμμετείχαν χθες στην παρέλαση που πραγματοποιήσε ο «Σύνδεσμος Παλαιών Συμπολεμιστών» στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου. Η παράδοση να παρελαύνουν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί φορώντας μαύρο καπέλο εποχής και κρατώντας ομπρέλες χρονολογείται από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.



AP/STEPHAN ROUSSEAU



ΤΥΠΟΣ & ΟΥΣΙΑ

Από τον ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΣΣΑΛΑΡΗ passalaris@Altecn.net.gr

Το «αντάρτικο πόλης» χωρίς κουκούλες

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ επαναστάτες όλων των εποχών προήλθαν, ως γνωστό, από την άρχουσα τάξη, όπως οι μεγαλύτεροι στυλοβάτες του κρατούντος εκάστοτε Συστήματος προήλθαν από τις κατώτερες τάξεις.

Παιδιά του «Συστήματος» είναι (κατά τις εμπιστευτικές εκθέσεις της Αστυνομίας) οι 1.000 περίπου «αντάρτες πόλης», μοιρασμένοι σε 30 «στέκια», με επικεφαλής ισάριθμους «αγκι-τάτορες» και χωρίς αναγνωρισμένο αρχηγό.

Αρκετοί από αυτούς είναι τέκνα επιχειρηματιών («παιδιά του μπαμπά» κατά κανόνα), άλλοι είναι τριαντάρηδες επιχειρηματίες, κάτοχοι πολυτελών αυτοκινήτων και «μηχανών», θαμώνες νυχτερινών κέντρων, τολμητές της ασφάλτου, σαματατζήδες των γηπέδων, **όχι πάντως εργατόπαιδα που ιδροκοπούν για το μεροκάματο, αυτά δεν θα γίνουν ποτέ τρομοκράτες...**

ΚΑΠΟΙΟΙ παραδοξολόγοι και ευφάνταστοι αναλυτές επιμένουν ότι το «αντάρτικο της πόλης», έτσι όπως ραγδαίως αναπτύσσεται και μεθοδικά εξοπλίζεται και άφοβα χτυπά, **είναι δημιούργημα και πολιτικό εργαλείο σατανικών αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών.** Και κάποιοι αναρχικοί της παλιάς σχολής διακηρύσσουν ότι δεν θα υπήρχε εγκληματικότητα αν δεν υπήρχε Αστυνομία, όπως δεν

θα υπήρχαν τόσες αρρώστιες αν δεν υπήρχαν τα κερδοφόρα νοσοκομεία. Αρα...

...Αρα «οι αντάρτες της πόλης μάς χρειάζονται» - λένε οι παραδοξολόγοι αναλυτές - για να δικαιολογείται η ύπαρξη της πολυάνθρωπης Αστυνομίας με τα πανάκριβα μέσα. Αρα, «ας υπάρχουν και τα Εξάρχεια για να συλλαμβάνουμε κάπου κάπου μερικούς γνωστούς αγνώστους και να φυτεύουμε εκεί μέσα μερικούς δικούς μας να μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες»...

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ, θα πείτε, όλα τα παραπάνω σενάρια, όχι όμως πειστικά. Το «αντάρτικο πόλης», με τους «γνωστούς αγνώστους», τους κουκουλοφόρους, τους αντιεξουσιαστές, τους περιθωριακούς και τους χούλιγκαν των γηπέδων, **συνιστά μια επιδημία που θα εξαπλώνεται τόσο περισσότερο όσο μεγαλύτερο χώρο τούς αφήνει η παραδοσιακή Αριστερά.** Και πώς να μην τους αφήνει όταν τα δύο κόμμάτα της πνίγονται στους δογματικούς κορσέδες τους, ξεδεύουν την ενέργειά τους σε μνημόσυνα και επετείους και έχουν απέναντί τους το νεκροταφείο, αφού όσοι αποδημούν δεν αναπληρώνονται, έτσι που, άθελά της, να τηρείται το συμφωνημένο από τους Τσόρτσιλ - Στάλιν «10%»;

ΘΑ ΤΡΙΒΟΥΝ τα μάτια τους οι ηγεσίες της Αριστεράς αν ποτέ ιδούν τους «αντάρτες πόλης» να μεταμορφώνονται σε «κίνημα», να κυνηγάνε εμπόρους ναρκωτικών, να καίνε εργοστάσια που μολύνουν το περιβάλλον, να χτυπάνε μεγαλοαπατεώνες και διεφθαρμένους της εξουσίας, ενώ εκείνοι θα κραυγάζουν «κάτω τα χέρια από τον Φίντελ Κάστρο», θα προσκυνούν τον Ιωσήφ Στάλιν, θα υμνούν το «Δημοκρατικό Στρατό», θα προσεταιρεύουν τους «αιώνιους φοιτητές» με τους καλοπερασάκηδες προφέσορες και θα καλοπιάνουν τους λαθρομετανάστες για να τους κάνουν μελλοντικούς ψηφοφόρους, αντί να τους προτρέπουν να γυρίσουν πίσω στις πατρίδες τους και να αγωνιστούν εκεί για μια καλύτερη ζωή, όπως θα δίδασκε η επαναστατική αγωγή τους...

ΥΣΤΕΡΑ λοιπόν από όλα αυτά, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ιδούμε τα επόμενα χτυπήματα του «αντάρτικου της πόλης» (όσα θα ξεφύγουν από τα δίχτυα της Αστυνομίας) από τα οποία θα φανεί και το αληθινό πρόσωπο της τρομοκρατίας «νέας κοπής», αλλά και ο... ομφάλιος λώρος της. **Γιατί καθ' ημάς ο βίος του δύσμορφου αυτού νεογνού θα είναι τόσο βραχύτερος όσο ταχύτερα η κυβερνώσα παράταξη οδηγήσει τη δόγλια πατρίδα σε ευτυχέστερες ημέρες...**

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Γράμμα



Του ΓΙΩΡΓΟΥ
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
[glakopoulos@
e-tipos.com](mailto:glakopoulos@e-tipos.com)

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ έχει σχέδια για το μέλλον. Δίπλα οι εφημερίδες δημοσίευαν επιλεγμένα αποσπάσματα από την προκήρυξη της «Τρομοκρατικής Οργάνωσης: Κώστας Σημίτης». Κατήγγειλε ότι είμαστε εγκλωβισμένοι σε πολιτικό αδιέξοδο. Δεν οδηγεί σε λύση ο Παπανδρέου ή κάποιος άλλος. Ούτε σχέδια υπάρχουν ούτε πολιτική. Κοντολογίς, σε τρία χρόνια - ήτοι από τότε που ο Σημίτης έφυγε από την εξουσία - η Δημοκρατία πέρασε σε «κρίση»!

Σαν «ανάποδη» ταυτολογία ακούγεται.

Ο ΠΡΩΗΝ πρωθυπουργός παρέδωσε ένα κόμμα με «μπρέκφαστ» στο σπίτι της οδού Αναγνωστοπούλου. Τώρα ένα «προσχηματικό» βιβλίο ακυρώνει όσα προσπαθεί να αρθρώσει αυτός που το παρέλαβε. Ο Παπανδρέου ιδρώνει για να πείσει ότι έχει ιδέες, πρόγραμμα, επαφή με την κοινωνία - ενώ αντίθετα ο Καραμανλής δεν έχει. Αυτή ακριβώς τη στιγμή όσα δημοσιεύει ο προκάτοχός του τον ισοπεδώνουν: τι ΠΑΣΟΚ, τι Ν.Δ.!

Ο ΣΗΜΙΤΗΣ δεν έχει πει ούτε μια λέξη υπέρ του Γιώργου μέχρι σήμερα - ούτε όταν μιλάει κατά του πρωθυπουργού. Σταδιακά παίρνει ίσες αποστάσεις από τα συλλογικά υποκείμενα του πολιτικού συστήματος. Επιφυλάσσει την ίδια απόρριψη για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση, χωρίς καμιά εξαίρεση. Και επειδή στη Ρηγίλλης δεν αγωνιούν σχετικά με τη γνώμη που έχει για το κόμμα τους, τα σκάγια πάνε στο Καστρί.

ΑΝ ΠΑΣΧΕΙ το πολιτικό σύστημα, σε αυτούς που φταίει ανήκει και ο Σημίτης - το λέει το βιογραφικό του. Δεν χάλασε η πολιτική από τότε που ανέλαβαν Καραμανλής και Παπανδρέου. Τον άλλο μήνα ο πρώην πρωθυπουργός θα μπει στα 72, αλλά οι επιλογές του παραμένουν «κρύο αίμα». Με το βιβλίο επιχειρεί να αφήσει πίσω τους άλλους. Διευκολύνει την απόδρασή του κόβοντας τις γέφυρες που ρίχνει προς το μέλλον ο διάδοχός του. Και αν πρακτικά έτσι οδηγείται ασφαλέστερα σε εκλογικό ενταφιασμό «το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου» δείχνει να το εκλαμβάνει όπως έλεγε ο Μαρκ Τουέν:

«Δεν παρέστην στην κηδεία, αλλά έστειλα ένα γράμμα που έλεγε ότι την εγκρίνω».



ΑΠΕ/ΒΛΑΧΟΣ ΛΙΕΞ/ΑΝΔΡΕΥ