

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ



Καταλογίζει στην κυβέρνηση έλλειψη στρατηγικής και ανούσια ρητορεία και... συμβουλεύει το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει τις θέσεις του

Σημίτη ανάλεκτα για ΝΔ - ΠΑΣΟΚ

| ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ |
skouris@pegasus.gr

Δραματική προειδοποίηση για τους κινδύνους που δημιουργεί στη χώρα η έλλειψη σχεδίου της κυβέρνησης για ένα υψηλότερο πεδίο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, απευθύνει ο τέως πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, με τον πρόλογο του νέου του βιβλίου «Στόχοι, στρατηγική, προοπτικές» που κυκλοφορεί τις αμέσως επόμενες ημέρες από τις εκδόσεις «ΠΟΛΙΣ».

Παράλληλα, σημειώνει την υποχρέωση της προοδευτικής παράταξης «να διαμορφώνει την πολιτική της με τη συστηματική μελέτη των μέτρων που προτείνει, αλλά

και να προετοιμάζει την κοινή γνώμη ώστε να πετύχει τη συστράτευσή της». Διαφορετικά, προειδοποιεί, ελλοχεύει ο κίνδυνος η προοδευτικότητά της να εξαντλείται σε μια τυποποιημένη αριστερή ρητορεία. Ο τέως πρωθυπουργός κατηγορεί τη ΝΔ ότι, ελλείψει σχεδίου για τη χώρα, έχει ως κεντρικό πλέον στόχο της την εδραίωση και διασφάλιση της εξουσίας.

«Ο "μεταρρυθμιστικός" λόγος που συνόδευε τις περιπτώσιακές ρυθμίσεις αποτέλεσε το προπέτασμα καπνού για να καλυφθεί μια πολιτική που συμμορφώνεται μεν στο γενικό πλαίσιο που επιβάλλει η ΟΝΕ, αλλά αγνοεί την ουσία, την επιδίωξη μιας σταθερής οικονομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, την ανάπτυξη με κοι-

νωνική συνοχή», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Το νέο βιβλίο του κ. Σημίτη, που παρουσιάζει ο ίδιος την ερχόμενη Τρίτη στη μία το μεσημέρι στο Ζάππειο, πέραν του προλόγου που έχει γραφεί για τη σημερινή περίοδο, αποτελείται από κείμενα της περιόδου 2000 - 2006. Και αυτό, γιατί ο τέως πρωθυπουργός φέρεται να πιστεύει ότι τα μεγάλα προβλήματα της χώρας δεν μπορεί να επιλυθούν στη διάρκεια μιας τετραετίας, αλλά χρειάζεται η συνέχεια μιας πολιτικής - συνεπώς θεωρεί ότι τα κείμενα αυτά δεν είναι ιστορικά, αλλά επίκαιρα.

Το «Εθνος της Κυριακής» προδημοσιεύει σημεία από τον πρόλογο του νέου βιβλίου του τέως πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.

Μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται χωρίς σχέδιο και ιδεολογία

Αναγκαίο στοιχείο για να κινητοποιηθούν οι πολίτες στην κατεύθυνση της πολιτικής παρέμβασης είναι η διαμόρφωση μιας ιδεολογίας που προωθήσει τις ουσιαστικές κοινωνικές μεταβολές. Όσο πιο ανεπτυγμένο το ιδεολογικό ρεύμα τόσο πιο αποτελεσματική και η πολιτική προσπάθεια (...). Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο οι περισσότεροι αναλυτές της ελληνικής πολιτικής σκηνής έχουν συστηματικά παραβλέψει. Θεωρούν ότι η επιτυχία ή η αποτυχία, η έκταση και η αποδοχή ενός εγχειρήματος εξαρτώνται από τη βούληση και μόνο των πρωταγωνιστών (...).

Η ερμηνεία αυτή (...) παραβλέπει ότι η ανασφάλεια, η εμμονή στο υπάρχον, τα συμφέροντα και η έλλειψη γνώσης αποδεικνύονται πιο ισχυρά από την πολιτική βούληση. Γι' αυτό και χρειάζεται προετοιμασία.

Η κατάτρωση ενός σχεδίου, ενός προγράμματος, δεν αποτελεί, ως εκ τούτου, τελειότητα. Είναι αναγκαίο στοιχείο για τη διαμόρφωση του ιδεολογικού ρεύματος, ώστε η Ελλάδα να φτάσει σ' ένα υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Όσοι αποφεύγουν τα σχέδια, τις δημόσιες συζητήσεις και τις νέες ιδέες επειδή υπολογίζουν το πολιτικό κόστος, όσοι προτιμούν τις γενικόλογες τοποθετήσεις υποσκάπτουν, αν δεν καταδικάζουν εκ των προτέρων τις όποιες προσπάθειες αλλαγής. Παραβλέπουν ότι ένα απληροφό-

ρητο κοινό δεν μπορεί να στρατευτεί. Οτι κατά κανόνα αντιδρά αρνητικά σε μια πολιτική που έχει ορατό κόστος και απροσδιόριστα οφέλη (...). Η συντηρητική παράταξη, ακριβώς για να εμποδίσει τη μεταστροφή της κοινής γνώμης, επιδιώκει να προλάβει τις συζητήσεις, τον κοινωνικό διάλογο. Οι διαδικασίες αυτές ενέχουν τον κίνδυνο της στράτευσης στο πλευρό της αμφισβήτησης. Γι' αυτό και πρέπει εκ προοιμίου να απορρίπτονται.

«Γραφικός» ο Χριστόδουλος

Ο Αρχιεπίσκοπος, για παράδειγμα, χαρακτήρισε εκείνους που συμπεριέλαβαν στα πιθανά θέματα συζήτησης κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος το χωρισμό Εκκλησίας και Κράτους ως «θαμώνες της πλατείας Κολωνακίου», που «δεν έχουν σχέση με τον κόσμο». Απαξιώνοντας τα πρόσωπα επιδίωκε να ευτελίσει και το συγκεκριμένο θέμα συζήτησης.

Πιο αποτελεσματική από τις γραφικές αυτές τοποθετήσεις είναι η τακτική της ΝΔ να προκαλεί διαρκώς σύγχυση στους πολίτες, παραποιώντας γεγονότα και απόψεις και παραπλανώντας για τις δικές της επιδιώξεις. Η «απογραφή» ως μέσο δυσφήμισης της προηγούμενης κυβέρνησης και συγκάλυψης των στοιχείων της νέας κυβέρνησης αποτελεί ένα κορυφαίο παράδειγμα. Το αποτέλεσμα, οι πολίτες αμφι-

βάλλουν συνεχώς και δεν έχουν πια εμπιστοσύνη στις επιδιώξεις και τα κίνητρα της πολιτικής. Αυτό είναι ένα ισχυρό φρένο στη δημιουργία κοινωνικής δυναμικής (...).

Μια άλλη συντηρητική τακτική είναι η υποβάθμιση της πολιτικής συζήτησης σε μια αντιπαράθεση χαμηλού επιπέδου με εκτόξευση υβριστικών χαρακτηρισμών (...). Όταν η κυβέρνηση της ΝΔ χαρακτηρίζει τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ «απατεώνες», τον μαθηματικό τύπο για την ανάθεση των δημόσιων έργων μέσο «διαπλοκής», τότε κάθε ουσιαστική συζήτηση παύει και περιορίζεται στην ανταλλαγή ύβρεων. Το αποτέλεσμα είναι (...) τελικά, η απαξίωση του πολιτικού. Κάθε προσπάθεια ορθολογικού διαλόγου ματαιώνεται.

Η προοδευτική παράταξη, επομένως, έχει υποχρέωση να διαμορφώνει την πολιτική της με τη συστηματική μελέτη των μέτρων που προτείνει, αλλά και να προετοιμάζει την κοινή γνώμη ώστε να πετύχει τη συστράτευσή της, όρο απαραίτητο για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της. Διαφορετικά, εγκυμονεί ο κίνδυνος η προοδευτικότητά της να εξαντλείται σε μια τυποποιημένη αριστερή ρητορεία.

Ο προοδευτικός λόγος είναι δημιουργικός λόγος. Οφείλει να κατευθύνει τη σκέψη αλλά και την πράξη σε νέους δρόμους...

«Η ΝΔ κρατά τη χώρα στάσιμη...»

Η ΝΔ απέρριψε την ιδέα της σύγκλισης και ανέδειξε ως κεντρικό μέλημα της κυβέρνησής της την «ορθή» διαχείριση. Επιδίωξε, έτσι, να καθυστερήσει όλους εκείνους που φοβούνται τις συνέπειες της προσαρμογής στις ευρωπαϊκές εξελίξεις (...). Αν (η κυβέρνηση) προσαρμόζει τους ρυθμούς της είτε στους φόβους που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις είτε σε ό,τι συνεπάγεται λιγότερο πολιτικό κόστος, η χώρα θα μείνει στάσιμη.

Η θέση της ΝΔ σήμαινε ότι δεν προτίθεται να ασχοληθεί με τα μεγάλα προβλήματα που προκύπτουν από τις κοινωνικές μεταβολές, αλλά με περιορισμένες παρεμβάσεις και περιπτώσιακά μέτρα, πελατειακού ιδίως χαρακτήρα (...). Ελλείψει σχεδίου, η περιπτώσιακή αντιμετώπιση νομιμοποιήθηκε και λειτούργησε ενισχυτικά για τον κεντρικό πλέον στόχο, την εδραίωση και διασφάλιση της εξουσίας. Ο «μεταρρυθμιστικός» λόγος που συνόδευε τις περιπτώσιακές ρυθμίσεις αποτέλεσε το προπέτασμα καπνού για να καλυφθεί μια πολιτική που συμμορφώνεται μεν στο γενικό πλαίσιο που επιβάλλει η ΟΝΕ αλλά αγνοεί την ουσία, την επιδίωξη μιας σταθερής οικονομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, την ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Η μιζέρια που απονέμει η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, οι συνεχείς προσπάθειες διαστρέβλωσης, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη δήμευση απογραφή ή την αναθεώρηση των στοιχείων του ΑΕΠ, είναι απόρροια αυτής της άρνησης ενός σοβαρού σχεδίου για τη χώρα (...).

