



ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΙΜΟΥ

## Ο μετανάστης κ. Σημίτης

**ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ** που ο πρώην πρωθυπουργός με τις δύο θητείες, κ. Σημίτης, με τις απλώς διαπιστωτικές του αναφορές, μας υπενθυμίζει, ουσιαστικώς, ότι επί χρόνια βρισκόταν στην... αλλοδαπή. Τη φορά αυτή τις υποψίες μας για την κατά το corpus συμμετοχή του και κατά την animus απουσία του στα ελληνικά πράγματα τις επιβεβαιώνει με το νέο του βιβλίο και κυρίως με τις εν προλόγω διευκρινίσεις του.

Μας προτείνει, λοιπόν, αλληλαγές σε όλους τους τομείς. Στη Δημόσια Διοίκηση, στην οργάνωση της αγοράς εργασίας, στο σχεδιασμό των επενδύσεων. Πού ήταν άραγε τόσο καιρό – πλήρης πολιτικών ημερών έφυγε από την εξουσία – που είχε τη δυνατότητα να τα εφαρμόσει όλα αυτά; Και αν τα προτείνει σε μία άλλη κυβέρνηση, ως οιονεί σύμβουλός της, το βέβαιο είναι ότι εκείνη δεν πρόκειται να τον ακούσει. Διότι το κόμμα στο οποίο ανήκει ο κ. Σημίτης παρεμποδίζει οποιαδήποτε αλληλαγή και, βεβαίως, είναι φυσικό καμία κυβέρνηση να μη θέλει να προχωρήσει στις αλληλαγές που της υπαγορεύει ο αντίπαλός της, όταν μάλιστα αυτός είχε την ευκαιρία να τις πραγματοποιήσει, αλλιά ουδέν έπραξε...

Μία άλλη περίεργη και αποστασιοποιημένη από τις δικές του ευθύνες είναι η παρατήρηση του κ. Σημίτη ότι «οι πολίτες αμφιβάλλουν και δεν έχουν πια εμπιστοσύνη στις επιδιώξεις και τα κίνητρα της πολιτικής».

*Ο κ. Σημίτης, με τις απλώς διαπιστωτικές του αναφορές, μας υπενθυμίζει, ουσιαστικώς, ότι επί χρόνια βρισκόταν στην... αλλοδαπή*



Και θεωρεί ως αφορμή για την έλλειψη εμπιστοσύνης του πολίτη στην πολιτική, την «απογραφή, διότι», όπως λέει, «χρησιμοποιήθηκε ως μέσο δυσφήμισης της προηγούμενης κυβέρνησης». Θα συμφωνήσω απολύτως με τον κ. Σημίτη. Διότι πέφτει στην εξής παγίδα με όσα υποστηρίζει: με την απογραφή και τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία περί ελλείμματος και χρέους που η απογραφή αυτή ανέδειξε, ο κόσμος κατάλαβε τι του έκρυβαν οι προηγούμενοι. Πώς επομένως να έχει εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους πολιτικές;

**ΟΜΩΣ** αν οι διαπιστωτικές αναφορές του πρώην πρωθυπουργού απλώς τον εκθέτουν στα μάτια του κόσμου, δι' όσα ο ίδιος παρέλειψε να κάνει και τα προτείνει τώρα ως «σοφός», σε μία στιγμή μάλιστα που δεν έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, υπάρχουν στη συλλογιστική του και επικίνδυνες προτάσεις. Αυτή η αναφορά του, για την εξωτερική πολιτική, που βασίζεται στην αρχή ότι «η διάκριση ανάμεσα στο "μέσα" και το "έξω" ανήκει σε περασμένες εποχές», ασαφώς και χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης από τον ίδιο. Που ασφαλώς δεν θα την αποτολήσει, διότι οδηγεί σε απεμπόληση εθνικών δικαιωμάτων και χαλαρή διαχείριση της εθνικής κυριαρχίας. Αλλήλαστε, ως υποστηρικτής ο κ. Σημίτης του Σχεδίου Ανάν, αυτές τις αντιλήψεις επιβεβαίωσε και στην πράξη, που ευτυχώς, επίσης εμπράκτως, τις απέρριψαν οι Κύπριοι...