

ΤΑ ΝΕΑ

[ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Φωνές



Του
Δημήτρη
Μητρόπουλου
mhtr@dolnet.gr

ΑΥΤΗ ΤΗ φορά, η σύνθεση του ακροατηρίου είχε ενδιαφέρον. Την Τρίτη το μεσημέρι, στην «Αίγλη» του Ζαπτείου, προσήλθε να ακούσει τον Κώστα Σημίτη το «όλον ΠΑΣΟΚ». Όχι μόνο τα ορφανά του εκσυγχρονισμού ή οι πανεπιστημιακοί της παρέας του ΟΠΕΚ, μα και οι υπουργοί και υφυπουργοί των κυβερνήσεών του – ακόμη και οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι της δεκαετίας του '90.

ΤΟΥΤΟ ΛΕΕΙ πολλά για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τον ίδιο τον Σημίτη. Ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνεται πια απαλλαγμένος από τα βάρη της οκταετούς διακυβέρνησής του. Την επομένη των εκλογών του 2004 παίχτηκε το έργο «Σημίτης δεσμώτης». Ήταν δέσμιος της επιλογής να κρίσει διάδοχο τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και της περιόδου 2000 - 2003, κατά την οποία πολλοί θεωρούσαν ότι έχασε κρίσιμο έδαφος το ΠΑΣΟΚ. Το έργο που παίχτηκε προχθές στην «Αίγλη» θα μπορούσε να λέγεται «Σημίτης λυόμενος». Ένας Σημίτης που έχει λύσει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν και έχει βρει τη θέση του στο παρόν, αφού το πέρασμα του χρόνου έχει απαλύνει την εικόνα του στα μάτια εχθρών και φίλων.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΣ και απενοχοποιημένος, ο Σημίτης μπορεί να είναι μια προοδευτική φωνή. Μια φωνή χρήσιμη σε φάση συντηρητικής διακυβέρνησης. Μία ομιλία μόλις πέντε σελίδων διάβασε ο πρώην Πρωθυπουργός στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του «Στόχοι - Στρατηγική - Προοπτικές», πριν έρθει η ώρα του κοκτέιλ. Τοποθετήθηκε όμως απέναντι στη διακυβέρνηση Καραμανλή, διαθέτοντας εκείνη ακριβώς τη σαφήνεια που έθεσε ο ίδιος ως προαπαιτούμενο του προοδευτικού λόγου.

ΠΡΑΓΜΑΤΙ. Αν κάτι χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ εν όψει των βουλευτικών εκλογών είναι ευκρίνεια πολιτικής και καθαρότητα φυσιογνωμίας. Ο Σημίτης αποτελεί πια ένα σημείο αναφοράς. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου που καλείται να δώσει έκφραση και κίνηση στην προοδευτική παράταξη.

Του Σπύρου Ορνερράκη

