

Αρχείο Βιβλίο



ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχική

Newsletters

Ειδήσεις

Επικοινωνία

Αρχική

PPOL.GR > Ελληνική Πολιτική > Σχόλια

Τύπος

Αρθρογράφοι

Θέματα

Διεθνής Πολιτική ::

Ελληνική Πολιτική ::

Οικονομία ::

Κοινωνία ::

Πολιτισμός ::

Το πρόσωπο του μήνα

Η ιδέα του μήνα



Η ανησυχία του κ. Σημίτη / του Κώστα Καραμάρκου

10-11-2005

Θα ι
θέρω
των

Οχι

Ναι

Αναδημοσίευση από τον «Αγγελιοφόρο», μετά από άδεια του συγγραφέα

Από την ημέρα που πρωτοδημοσιεύτηκαν και πρωτακούστηκαν στα ΜΜΕ αποσπάσματα από το βιβλίο «Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα», του πρώην πρωθυπουργού κ. **Κώστα Σημίτη**, μέχρι και σήμερα, πολλές ειπώθηκαν για το τι λέει και που το πάει ο κ. **Σημίτης** με το βιβλίο του και τις δημόσιες παρεμβάσεις ή σιωπές του.

Κατά την άποψή μου, τα περισσότερα από όσα λέγονται μπορούν να χαρακτηριστούν επιφανειακά, ευκαιριακά, εκ του πονηρού, μπορούν να χαρακτηριστούν κουβέντες που δεν αναδεικνύουν την ουσία.

Έχοντας ακούσει από κοντά τις δύο κορυφαίες δημόσιες παρεμβάσεις του κ. **Σημίτη**, στο **τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ** και στην παρουσίαση του βιβλίου του, παρατηρώντας τις αντιδράσεις και ακούγοντας τις αγωνίες του ακροατηρίου του, αισθάνομαι και εκτιμώ, ότι ένας «καντιανός» δημόσιος άνδρας, όπως ο πρώην πρωθυπουργός, σωστά προτάσσει σε αυτό το στάδιο της ζωής του την άποψη ότι *η πολιτική είναι συν τοις άλλοις ζύμωση ιδεών, υπεράσπιση αξιών και έργων, κριτικός, υπεύθυνος, παρεμβατικός και δημιουργικός λόγος που έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον.*

Ο κ. **Σημίτης** υπερασπίζεται μια μεταρρυθμιστική πολιτική «παράδοση» της ουσίας, της πράξης και της γενιάς του, που χρειάζεται και στο νέο ΠΑΣΟΚ.

Ο λόγος του είναι λιγότερο κινηματικός και ριζοσπαστικός από αυτόν του **Γιώργου Παπανδρέου**, είναι όμως πολιτικός, είναι ορθολογικός μεταρρυθμιστικός, είναι διαχειριστικός, είναι χρήσιμος.

Είναι λόγος που ο κ. **Σημίτης** μάλλον εκτιμά πως δεν αναδεικνύεται, στο βαθμό που είναι αναγκαίο, από τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Επειδή όμως η πολιτική είναι και ανθρώπινες σχέσεις είναι και εντυπώσεις, δε χρειάζεται και δεν πρέπει, διαφορετικές αλλά χρήσιμες «πολιτικές σχολές», όπως αυτές που αντιπροσωπεύουν οι κ.κ. **Γιώργου Παπανδρέου** και **Κώστας Σημίτης**, να οδηγήσουν πιθανώς σε αδιάφορες έως και ψυχρές πολιτικές σχέσεις ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Συγκοινωνούνται και αλληλοτροφοδοτούμενα δοχεία πρέπει να είναι τουλάχιστον για το ΠΑΣΟΚ και τον κόσμο του, οι σχολές του αρχηγού του **Γιώργου Παπανδρέου** και του ενεργού και χρήσιμου «βετεράνου»

Δείτε

Κώστα Σημίτη.

Ο **Κώστας Καραμάρκος** είναι κοινωνικός επιστήμονας. Σήμερα αρθρογραφεί τακτικά στην εφημερίδα «**Αγγελιοφόρος**» της Θεσσαλονίκης, στην οποία και δημοσιεύτηκε μία πιο συντομευμένη εκδοχή του παρόντος κειμένου

Άλλα άρθρα του **Κώστα Καραμάρκου**:

- Οι εργασιακές σχέσεις στην Αυστραλία μετά τις 2 Νοέμβρη 2005 (8/11/2005)
- Για μια ομόσπονδη Ελλάδα (28/10/2005)
- Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ (29/9/2005)
- Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβρης 2005 (16/9/2005)
- Περί πολιτικής και ηγεσίας... (27/8/2005)
- Συνδικαλιστικός λόγος και εργασιακές σχέσεις (16/7/2005)
- Η περιφέρεια που αντιτίθεται... (7/7/2005)
- Οίκαδε: κυνηγώντας το «ελληνικό όνειρο» (18/6/2005)
- Εράτυνα Βοΐου: ένα μακεδονίτικο αρχοντοχώρι με ένδοξο παρελθόν και αβέβαιο μέλλον (4/6/2005)
- Μια αριστερή ανάγνωση και ερμηνεία της ιστορίας των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία (19/5/2005)
- Εικόνες από την καθημερινότητα μιας χώρας ή 38 χρόνια μετά... (22/4/2005)
- Μετά το 7ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ (7/3/2005)
- Αποσπασματικές σκηνές και γρήγορες σκέψεις για ένα συνέδριο εν εξελίξει (5/3/2005)
- Η ατζέντα του αύριο δεν μπορεί να περιμένει (1/2/2005)
- Deeds speak louder than words: ΠΑΣΟΚ και μετανάστες (22/1/2005)
- Η επιλογή Παπούλια (13/12/2004)
- Τι επιπλέον μας λέει η Καλομοίρα; (4/12/2004)
- Νέα σχολική χρονιά, ίδια γιαγιά... (18/10/2004)
- Γιατί ο Κ.Καραμανλής μπορεί να επιθυμεί πρόωρες εκλογές (11/10/2004)
- Θύμησης από τα γήπεδα μιας άλλης χώρας (7/9/2004)
- Εγκαταλείποντας και πάλι το καλοκαίρι και την ελληνική επαρχία (5/9/2004)
- Δόξα και τιμή στις πλατείες της Ελλάδας τον Αύγουστο (15/8/2004)
- Μη κυβερνητικές οργανώσεις (18/7/2004)
- Η πρόκριση (21/6/2004)
- Οι χαμένες συλλογικότητες επιστρέφουν; (12/6/2004)