

Ορθολογισμός στη δράση

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΥΣΣΑ

«**Η ΚΡΙΣΗ**» Κώστας Σημίτης, Πόλις, 2008
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΤΕΡΝΑΧ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2010» Αλέκος Παπαδόπουλος, Εστία, 2008

Δύο αξιοσημείωτα και ευσύνοπτα πολιτικά βιβλία κυκλοφόρησαν καθώς μας άφηνε το προηγούμενο έτος, βιβλία που φαίνονται να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση ή και να διαλέγονται μεταξύ τους. Διόλου τυχαίο, βεβαίως, καθώς συγγραφέας του ενός είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και του άλλου ένας προβεβλημένος υπουργός του. Κοινά σημεία και των δύο είναι ο ορθολογισμός, η «συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης» (όπως θα έλεγε ο Λένιν), η ρεαλιστική θέαση των πραγμάτων, η σχετική αποφυγή της μεγαλοστομίας, η αγωνία για το σήμερα και το αύριο, η διατύπωση ρεαλιστικών σκέψεων για το σήμερα και το αύριο. Κι ακόμα, το καλό γράψιμο, στοιχείο που, παρότι πολιτικά, τα καθιστά θελκτικά ακόμα και στο μέσο αναγνώστη.

Το βιβλίο του κ. Σημίτη είναι εστιασμένο αποκλειστικά στη σημερινή οικονομική κρίση. Δείχνει πώς η κρίση φτάνει αλυσιδωτά παντού και ποια μέτρα παίρνουν η κάθε τοπική οικονομία καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να την αντιμετωπίσουν. Πολύ χαρακτηριστική είναι η φράση «*κι εμείς, που δεν είχαμε καμιά ανάμειξη στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ, θα αισθανθούμε τον αντίκτυπο*», γιατί δείχνει ανάγλυφα την αλληλεξάρτηση των σύγχρονων οικονομιών, έτσι που τελικά «*η ύφεση θα πλήξει όλες τις χώρες, όχι όμως κατά τον ίδιο τρόπο*». Στο κεφάλαιο που αφορά την Ελλάδα αποδεικνύεται με στατιστικά στοιχεία η χειροτέρευση της κατάστασης τα τελευταία χρόνια και διατυπώνονται βάσιμοι ενδοιασμοί για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στις 15/10 (το γνωστό ως «πακέτο των 28

διδ»). Στη συνέχεια, με αφετηριακό υπόδειγμα το πώς η Φινλανδία από φτωχή, αγροτική χώρα εξελίχτηκε σε προηγμένη, προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα εκσυγχρονισμού, μερικά από τα οποία είχαν οδηγήσει την Ελλάδα σε φανερό ανάπτυξη κατά τη διακυβέρνηση του γράφοντος. Το κεφάλαιο για την ΟΝΕ δείχνει πόσο δύσκολα συντονίζονται οι επιμέρους οικονομικές πολιτικές και πώς, παρά τις υπογραμμένες δεσμευτικές Συνθήκες, οι εταίροι είναι πολλές φορές έτοιμοι να χαράξουν ατομική πορεία ή να εγκαταλείψουν την κοινοτική αλληλεγγύη. Εξετάζεται ακόμα η σχέση της παγκοσμιοποίησης με το έθνος-κράτος, το ρόλο του ευρώ

και η ανάγκη ν' αναπτυχθεί αυτό που αποκαλείται «οικονομική διακυβέρνηση», ώστε να προχωρήσει και η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ο επιλογος καταγράφει επιγραμματικά τις επτά βασικές αλλαγές που έχει φέρει η κρίση (νομίζω ότι κάθε σχετιζόμενος με την πολιτική θα έπρεπε να τις μελετήσει) και καταλήγει: «*Τα κράτη ζουν σήμερα μία από τις λίγες στιγμές που μπορούν, χωρίς ισχυρές αντιρρήσεις, να επιβάλουν κανόνες παιχνιδιού στις επιχειρήσεις... Η κρίση αποτελεί πρόκληση για δράση*».

Το βιβλίο του κ. Παπαδόπουλου έλκει τον τίτλο του από την πόλη Έστερναχ του Λουξεμβούργου, όπου στα τέλη του 7ου αιώνα κάποιος ιεραπόστολος ξεκίνησε να εκχριστιανίσει την Κεντρική Ευρώπη. Η δύσκολη πορεία του γιορτάζεται εκεί ετησίως, με πορείες στις οποίες οι κάτοικοι βαδίζουν τρία βήματα μπρος και δύο πίσω. Η αναλογία της Ελλάδας μ' αυτό το είδος της πορείας είναι προφανής. Ξεκινώντας ο συγγραφέας, αφού εξετάσει «Το ελληνικό πολιτικό πρόβλημα» έχει ορισμένα ειλικρινή ερωτήματα προς την Ανανεωτική Αριστερά. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην «*ελληνική ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία*», που «*πρέπει ν' αναδυθεί πλέον ως ένα νέο προοδευτικό πολιτικό κίνημα*», ενώ διατυπώνονται σκέψεις για το ιστορικό υπόστρωμα της χώρας μας (π.χ. βαλκανική διάσπαση) και τη σύγκρισή της με άλλες. Πώς θα έπρεπε να είναι ένα «σύγχρονο δημοκρατικό κράτος»; Ο συγγραφέας προτείνει μέτρα εκσυγχρονισμού της οικονομίας, περιλαμβάνοντας και την πικρή του πείρα ως υπουργού Οικονομικών. Ακόμα συγκρίνει τα ευρωπαϊκά με τα ελληνικά δεοδμένα στην εκπαίδευση, υγεία κ.λπ. και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ελληνική επιβράδυνση και την αύξηση της απόστασης από την Ευρώπη.

Στη σημερινή αρνητικότητα συγκυρία, τα δύο βιβλία εγγράφονται ως μάχες οπισθοφυλακής ενός πτηνμένου (πρόσκαιρα, ελπίζω) εκσυγχρονισμού, προσπαθώντας ν' αφυπνίσουν τους Έλληνες σε μια κατεύθυνση που είχε φέρει αποτελέσματα μετά το 1996. ●

→ d.fyssas@gmail.com



Τι νέα

5/3, 19.00 Παρουσίαση του βιβλίου «Μεταξύ συρμού και αποβάθρας» της Έλενας Μαρούτσου (εκδ. Καστανιώτη), ενώ το Σάββατο 7/3 στις 12.00 του παιδικού βιβλίου «Πού είναι ο Πουσίπαλι» της Φιλομήλας Βακάλη Συρογιαννοπούλου (εκδ. Πατάκη). **Βιβλιοπωλείο Ευριπίδης στη Στοά, Ανδ. Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι.**

Σάββατο 7/3, 12.00 Ο Μιχαήλ Μήτρας θα υπογράψει αντίτυπα του νέου του βιβλίου «Μηχανή Αναζήτησης, πεζο-γραφήματα», εκδ. ΝΕΦΕΛΗ. **Στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων, Ασκληπιού 16.**

7/3, 12.30 Δέκα χρόνια έκλεισε το βιβλίο «Το αλφραβτάρι της φύσης» της Μαρίας Φραγκιά (εκδ. Ελληνικά Γράμματα) και κάνει πάρτι γενεθλίων με πολλές εκπλήξεις και δραστηριότητες για τους μικρούς αναγνώστες. **Στο βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, στο The Mall.**

9/3, 19.00 60 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του «Μικρού πρίγκιπα» του Αντουάν Ντε Σεντ Εξπερί, η λέσχη ανάγνωσης Fnac αφιερώνει τον Μάρτιο στο συγγραφέα. Τον «συστήνουν» ο διευθυντής του λογοτεχνικού περιοδικού «Πανδώρα» Γιώργος Ρωμανός, ο συγγραφέας Ευγένιος Τριβιζάς και ο καθηγητής Κώστας Γεωργουσόπουλος. **Στη Fnac, στο The Mall.**

«**ΣΤΟΥ ΔΙΑΔΟΥ ΤΗ ΜΑΝΑ**» Antonio Lobo Antunes, εκδ. Πάπυρος, σελ. 235
 Οι εμπειρίες του συγγραφέα ως γιατρού του πορτογαλικού στρατού στον αποικιακό πόλεμο στην Αγκόλα μεταξύ 1971 και 1973 αποτυπώνονται σε αυτές τις σελίδες, καθιερώνοντας τον ως έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ευρωπαίους συγγραφείς.

Σεμινάριο ελληνικής γλώσσας
 Όταν η γραφή γίνεται περιπέτεια, τα παιχνίδια της γλώσσας μοιάζουν με extreme σπορ, σαν άλμα με αλεξίπτωτο – ή και χωρίς. Μικρά και μεγαλύτερα μυστικά θα αποκαλύψει ο Πάνης Χάρης στο σεμινάριο ελληνικής γλώσσας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης, από την Παρασκευή 13/3 και για τις επόμενες δέκα Παρασκευές (18.00 με 21.00, € 500). **Πληρ.: ΕΚΕΜΕΛ, Λυκαβηττού 2, 210 3639.520, info@ekemel.gr, www.ekemel.gr**

Δώρο σεμινάριο
 Η Α.Υ. εξασφάλισε για έναν (1) τυχερό μία πλήρη συμμετοχή στο σεμινάριο. Αν θέλεις να την κερδίσεις, στείλε σε SMS: **AVAV** (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο **54121**, μέχρι την **Τρίτη 10/3** στις **10.00 το πρωί**. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με sms. *Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ*

Audio book
 «**Ο ΑΠΡΟΣΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗ**» Pathos Publishing, διάρκεια 40'
 Ο ψυχαναλύτης Δρ. Ντ. παρακολουθεί έναν ασθενή παρρησιόφρονα από τη ζωή και ζητά τη βοήθεια του φίλου του ψυχιάτρου Πέτερ Κλάιν. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία σε Audio Book που μπορεί να την ακούσει στο κινητό, σε cd player, σε MP3 player ή ηλεκτρονικό υπολογιστή. Από την Pathos Publishing κυκλοφορούν επίσης τα: «Γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον», «Ναυαγό» και «Ημερολόγιο ενός ευαίσθητου killer».

Δώρο audio book
 Η Α.Υ. εξασφάλισε για εσάς πέντε (5) audio book του βιβλίου. Αν θέλεις κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: **AVBOOK** (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο **54121**, μέχρι την **Τρίτη 10/3** στις **10.00 το πρωί**. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms. *Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ*

→ d.fyssas@gmail.com

Κάλλια Παπαδάκη

Ο ήχος του ακάλυπτου

έξι κοινόχρηστες ιστορίες



Τον Αύγουστο του '95 κατεβήκαμε με τον Γκέιτερ από τη Μινεσότα στην Αριζόνα. Νοικιάσαμε ένα παρατημένο μαύρο Φόρντ με ξεχαρβαλωμένο κασετόφωνο από το πιο τσίπικο γραφείο και την κάναμε νοτιοδυτικά. Πάντα ήθελα να δω την έρημο. Οδηγούσαμε περίεργες ώρες. Προτιμούσα το ξημέρωμα.

ΠΟΛΙΣ

Βιβλιοπωλείο: ΑΙΟΛΟΥ 33 • τηλ.: 210 36 43 382