



Πώς τα βλέπουν  
ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο χαμός στο ΠΑΣΟΚ και η καραμέλα των ενοικίων

Και χτες, — πριν βεβαίως ακόμη διεξαχθεί η «καυτή» συζήτηση στη Βουλή για την Άμυνα — τα κύρια θέματα των πρωτοελλίδων ήταν τα ενδοαστικά «στριμώματα» με πρωταγωνιστές Σημίτη - κομματικούς καθώς και τα «φορομηχικά» του ΦΠΑ και οι αντιδράσεις που προκαλούν. Ο «καθαρόαιμος» κυβερνητικός Τύπος προσπαθούσε με την «καραμέλα» των «επιδοτήσεων του ενοικίου», να παρηγορήσει τους ατυχείς «υπηκόους» του ΠΑΣΟΚ, που επί μέρους τώρα βομβαρδίζονταν από τους... κατάμαυρους τίτλους, ακόμη και των δικών τους εφημερίδων. Αλλά οι απλά φιλοκυβερνητικές εφημερίδες δεν τους άφησαν και χτες να πάρουν ανάσα: Με τα ενοχλητικά σίγουρα για την κυβέρνηση σχόλιά τους, δύο τουλάχιστο «μη καθαρόαιμες», φρόντιζαν για το λάδι στη φωτιά:

Το ΕΘΝΟΣ που ζητούσε ευθύνες για την καταστροφή στη ΔΕΗ:  
«ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ περίπτωση — του ατυχήματος — οι ευθύνες της ΔΕΗ είναι τεράστιες, διότι — παρά τα προηγηθέντα ατυχήματα — δεν είχε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει όλους τους κινδύνους ατυχήματος.

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ περίπτωση — της δολιοφθοράς — οι ευθύνες της ΔΕΗ είναι ακόμη μεγαλύτερες, διότι, αν και είχε ενδείξεις απειλής και κινδύνου, δεν φρόντισε να περιφρουρήσει λυσιτελώς τη Μονάδα, προκειμένου να παρεμποδίσει κάθε κακόβουλη δραστηριότητα.

ΔΙΟΤΙ αδυνατεί να δεχθεί ο ελληνικός λαός, ότι για τόσες καταστροφές μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν υπεύθυνοι — δηλαδή ότι δεν υπάρχουν πράξεις και παραλείψεις συγκεκριμένων ανθρώπων, από τους ο-



Του ΙΩΑΝΝΟΥ από την «ΠΡΩΤΗ»  
ποιούς και πρέπει να ζητηθούν ευθύνες». Και η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ που αγανακτούσε για την κυβερνητική... παχυδερμία: στο θέμα της «λιτότητας»:  
ΓΙΑΤΙ αντιμετωπίζονται σαν αφελείς Βαλκάνιοι οι Έλληνες και θα πρέπει από τη διαρροή απορρήτων προς την ΕΟΚ εκθέσεων της κυβέρνησής τους, να μαθαίνουν την αλήθεια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας;  
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ μας είπαν ευθέως, ειλικρινά και με θάρρος όλη την αλήθεια και την είπε με έκθεση - επιστολή του — που κατ' αποκλειστικότητα δημοσίευσε ολόκληρη χτες η «Ε» — στον πρόεδρο της Επιτροπής της ΕΟΚ Ζακ Ντελόρ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κώστας Σημίτης;  
ΟΛΑ ΑΥΤΑ, που άμεσα τον αφορούν, δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός; Περισσότερη ειλικρίνεια δεν θα έβλαπτε την κυβέρνηση. Η απόκρυψη της αλήθειας όμως τη βλάπτει. Γιατί η αλήθεια, τελικά, δεν κρύβεται.  
ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ  
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ: Την κεφαλή

του Σημίτη. Το ΠΑΣΟΚ του φορτώνει το σάλιο για το 200άρι σε έκτακτη σύσκεψη 5 υπουργών». Επίσης το ερώτημα: «Από πού και ως που κ. Σουλαδάκη»...

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Έδειξαν τον Σημίτη. Αναγκάστηκε να υποβάλει την παραίτησή του. Γίνεται το σώσε στο ΠΑΣΟΚ»...

ΒΡΑΔΥΝΗ: «Κλυδωνίζεται η κυβέρνηση. Μετά τους υπουργούς ομαδοποιούνται και οι βουλευτές. Φοβούνται ότι δεν θ' αντέξουν μέχρι το Πάσχα»...

ΑΥΓΗ: «Διαμάχη στο ΠΑΣΟΚ, ύστερα από την αύξησή - πρόκληση των 205 δρχ.»...

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Χιονοστιβάδα απεργιών απειλεί την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να επιβάλλει πειθαρχία στους συνδικαλιστές του»...

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: «Οργή κατά του Τσοβόλα». Και το άρθρο της: «κ. Παπανδρέου, αρκετά, ώρα να φύγετε!»...

ΠΡΩΤΗ: «10 δις για ρεκλάμα στη λιτότητα. Μετά τις 205 δρχ. συμφωνία - μαμούθ για την προβολή της σταθεροποίησης στο εξωτερικό»...

ΕΘΝΟΣ: «Ποιοι και πόσο φόρο γλιτώνουν». Επίσης: «Επεισόδια στη Βουλή για τον Σαρτζετάκη»...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: «ΦΠΑ: 100 δις μέσω ΔΕΗ έκτακτη αφαίμαξη»...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Νοίκια: πάλι από την αρχή. 8 υπουργοί σφάζονται για το νομοσχέδιο»...

ΤΑ ΝΕΑ: «Στοπ σε εξώσεις για άλλους 6 μήνες»...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: «Όλες οι διατάξεις για την επιδότηση των ενοικιαστών»...

ΑΥΡΙΑΝΗ: «Τι λέει ο νόμος για τα ενοίκια»...

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Κυβερνητικά άλλοθι. Εξαγγέλλουν και πάλι τα γνωστά φορολογικά μέτρα για τα νοίκια»...

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «Ο Καραμανλής σύμβουλος της 21ης Απριλίου»...

η αλλη οψη  
Της  
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ



Μόσχοι προς πάχυνση

Αν σας περάσει από το μυαλό η ιδέα ότι αστεϊεύομαι ή ότι κάνω παραλληλισμούς ή ότι εν παραβολαίς ομιλώ, σας λέω από την αρχή και στα ίσια ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αληθιά και όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηροτάτου πονηρού. Σας μιλάω για μια είδηση, που πέρασε στις μισές μόνον εφημερίδες και από αυτές στις μισές ήταν κάτω-κάτω και με κάτι γραμματάκια τόσα δα, ίσα να διαβάζονται.

Η είδηση λέει, λοιπόν, ότι από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΟΚ ελήφθη σοβαρότατη απόφαση για την εισαγωγή μόσχων για πάχυνση στην Κοινότητα. Συγκεκριμένα, η Κοινότητα προμηθεύθηκε 168 χιλιάδες νεαρούς μόσχους αρσενικούς, ειδικούς για πάχυνση και, λέει, «με ειδικά ευνοϊκούς όρους». Τα ζώα εισάγονται με μειωμένη εισφορά κατά 18.000 - 25.000 δρχ. το κεφάλι, ανάλογα με το βάρος τους και τη χώρα προέλευσης. Ολόκληρη τη διαφορά μάλιστα, θα καρπωθούν οι κτηνοτρόφοι «μας» (ο πληθυντικός είναι της μεγαλοπρέπειας, όπου ο Βαυαρός κτηνοτρόφος εξομοιώνεται με εκείνον από τα Ζαγόρια κ.ο.κ.), που θα εισάγουν και θα εκτρέφουν τα ζώα αυτά.

Η θεία μου, που δεν γνωρίζει σπουδαία πράγματα από κτηνοτροφία, αλλά εννοεί να διαβάσει τρεις εφημερίδες την ημέρα και ν' ακούει όλα τα δελτία ειδήσεων, ήθελε λεπτομέρειες. Πώς και γιατί και τι τους θέλουν τους μόσχους προς πάχυνση... και άλλα τέτοια πολλά. Μου εξήγησε, μάλιστα, ότι το ενδιαφέρον της ήταν καθαρά γαστρίμαργκού περιεχομένου, διότι ο παχύς μόσχος από τον αδύνατο μόσχο έχει μεγάλη διαφορά, στην κατασρόλα εννοείται, είπε μάλιστα, ότι ο πολύ παχύς δημιουργεί γενικότερα προβλήματα, αν και...

- Τα πολύ παχιά μοσχάρια είναι λίγα, απεφάνθη.
- Γιατί λίγα; ρώτησα.
- Γιατί δεν υπάρχουν τεράστιες ποσότητες τροφών και μάλιστα ειδικών ζωοτροφών για να τραφούν όλα τα μοσχάρια που εμφανίζονται, γι' αυτό βλέπεις υπάρχει και τέτοιος ανταγωνισμός.
- Ανταγωνισμός, ρώτησα, στα μοσχάρια;
- Δεν μου λες, μαζι ξέλαμε και χώρα καταλαβαίνομαστε; αντρώτησε. Δεν ξέρεις πώς παχύνονται τα μοσχάρια σήμερα;

Ομολόγησα ότι δεν ήξερα. Ήξερα από κτηνοτροφία όσα περίπου και η θεία μου, τίποτα δηλαδή, αλλά η θεία μου υποστήριζε ότι τις γνώσεις της τις αντλεί από την καθημερινή επικαιρότητα, αν και, είπε, η πληροφορία δεν είναι απολύτως σωστή, διότι όλες οι χώρες της ΕΟΚ δεν έχουν να επιδείξουν τόσες γνώσεις και τόσες ικανότητες περί την πάχυνση αρσενικών μόσχων, έστω και αν δεν πρόκειται πάντοτε περί νεαρών αρσενικών μόσχων.

— Εδώ είναι το πιο κατάλληλο κλίμα από κάθε άποψη, απεφάνθη.

Κατά τη γνώμη της, από όλες τις χώρες της Κοινότητας, ο νεοελληνικός χώρος έχει όλα τα προσόντα για την ανάδειξη των παχύνων των μόσχων. Και το — είπε — δεν γνωρίζει πολύ καλά τις λεπτομέρειες, απ' όσα βλέπει, ακούει και διαβάσει καθημερινώς έχει αχθεί στο συμπέρασμα ότι σε καμιά άλλη νυν και μέλλουσα ευρωπαϊκή χώρα (το πράγμα δεν είναι ακριβώς γεωγραφικό), δεν προσφέρονται τόσα πράγματα μαζεμένα, έτσι ώστε να συντελούν στην ανάπτυξη, την ανάδειξη, αλλά και την ευτυχία των μόσχων. Εδώ είναι λιγότερες οι ώρες εργασίας, άρα περισσότερες και οι αργίες, άρα και οι περιπάτοι στα λιβάδια και τον καθαρό αέρα.

Οι μόσχοι παχύνονται με αξιόλογο ρυθμό όταν εργάζονται λιγότερο, μερικοί μάλιστα από αυτούς που τοποθετούνται σε ειδικούς στάβλους, με υπερπολυτελείς αν και κάπως ακριβές εγκαταστάσεις και μετακινούνται — όταν χρειάζεται να μετακινηθούν — με υπερσύγχρονα και υπερηχητικά μέσα, περνούν καλύτερα από όλους τους άλλους. Είπε, όμως, ότι όλοι οι μόσχοι που επιλέγονται προς πάχυνση περνούν πολύ καλά. Συνήθως, ακόμα και τις νόμιμες ώρες εργασίας, δηλαδή τότε που πρέπει να βγουν έξω, να ασκηθούν, ενδεχομένως ν' ακολουθήσουν ένα ημερήσιο πρόγραμμα κάποιας πειθαρχίας, οι προνομιούχοι μόσχοι, εκείνοι οι προς πάχυνση, όλο και κάποιο τρόπο βρίσκουν να «λουφάρουν», καθώς όλοι οι άλλοι, οι μη προνομιούχοι μόσχοι (μόσχοι, πάντως, και αυτοί) κάνουν ότι δεν βλέπουν κι ότι δεν καταλαβαίνουν. Η τελευταία αυτή τακτική οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι, μόσχοι για μόσχοι, όλοι οι μόσχοι ονειρεύονται τελικώς πως θα βρεθούν σε κάποιο παράδεισο — κοινοτικό, επί του προκειμένου — για να παχυνθούν. Συνήθως, αυτό είναι το δράμα των αγρών, που δεν τους μένει ούτε ραδίκι στο τέλος, αλλά αυτό οι προς πάχυνση μόσχοι δεν το σκέπτονται ποτέ, ίσως επειδή έχουν κάτι εφήμερο μέσα τους και μια νοοτροπία του περαστικού, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε.

...Η θεία μου, πάντως, υποστηρίζει ότι το μοσχάριακι είναι καλό όταν δεν έχει γίνει παχύ σαν γουρούνι, «τότε μπορείς να το βράξεις ογδόντα ώρες και να μην παίρνει είδηση», έτσι λέει.