



**BIBLIO**

**ΣΗΜΙΤΗ**

# «ΟΣΑ ΔΕΝ ΕΓΡΑΨΑ»

■ Ποια κομμάτια απέσυρε από το βιβλίο του την τελευταία στιγμή ο πρώην πρωθυπουργός ■ Τι παρέλειψε για Ιμια και Κυπριακό, για την απομάκρυνση Λαλιώτη και για τον ρόλο Πάγκαλου στο θέμα Οτσαλάν

ΤΟΥ  
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

«**Ε**άν έγραφα όλα όσα έπρεπε ή ήθελα, θα χρειαζόμουν πολύ περισσότερες σελίδες» εξομολογήθηκε σε δημοσιογράφο ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης, όταν ρωτήθηκε την περασμένη εβδομάδα γιατί άφησε πολλά θέματα μείζονος σημασίας εκτός του συγγραφικού του πονήματος.

Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο, που παρουσιάστηκε στο κατάμεστο (παρόντες ήταν περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι) Μουσείο Μπενάκη την περασμένη Τετάρτη, ήταν απλώς ένα...

ανθολόγιο από τα κείμενα που είχε συγκεντρώσει ο πρώην πρωθυπουργός, όλους αυτούς του μήνες που ασχολήθηκε με τη συγγραφή του. Για λόγους που όλοι κατάλαβαν από τις αντιδράσεις, οι οποίες προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του βιβλίου, ο κ. Σημίτης επέλεξε να αφήσει εκτός του πονήματος πολλά κρίσιμα σημεία, για τα οποία πάντως είχε αρκετά να πει και ενδεχομένως να συμπεριλάβει σε επόμενη έκδοση, η οποία ωστόσο δεν πρέπει να αναμένεται σύντομα.

**Εκτενείς συζητήσεις**

Ορισμένα κεφάλαια, μάλιστα, γράφτηκαν και ήταν έτοιμα να συμπεριληφθούν στο βιβλίο. Αλλά κείμενα έμειναν έξω μετά μία πρώτη επεξεργασία, ενώ ορισμένα θέματα συζητήθηκαν μεν εκτενώς στις αλληπάλληλες συσκέψεις στο γραφείο του κ. Σημίτη, στην οδό Ακαδημίας, αλλά απερρίφθησαν, διότι θεωρήθηκε ότι θα ήταν «λάδι στη φωτιά», που έτσι κι αλλιώς θα ξεσπούσε.

Όπως λένε συνομιλητές του, «εάν ο Σημίτης έγραφε τα πάντα, θα ερχόταν σε σύγκρουση με τους

περισσότερους παραδοσιακούς παράγοντες του ΠΑΣΟΚ και κάτι τέτοιο δεν το ήθελε αυτή την περίοδο». Για παράδειγμα, ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσισε να μην κάνει εκτενή αναφορά στα εσωκομματικά και είναι χαρακτηριστικό ότι ελάχιστα γράφει για τα τρία Συνέδρια της οκταετίας, εκείνο της διαδοχής το 1996, το τακτικό του 1999 και το έκτακτο του 2001. Ο κ. Σημίτης δεν ήθελε μάλιστα να επισκιαστεί το βιβλίο του από εκτενείς εσωκομματικές αναφορές, αλλά να απο-

τελέσει μία γενικότερη πολιτική παρακαταθήκη με τη δημοσιοποίηση πολιτικών θέσεων και εμπειριών και όχι να περιοριστεί σε μία «παρασκηνολογία».

Επίσης δεν επιθυμούσε να παρουσιάσει ορισμένα «απίστευτα» περιστατικά, γύρω από τα οποία θα γινόταν πολλή συζήτηση, χωρίς ουσία. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι άφησε εκτός της κυβερνητικής σύσκεψης, την κρίσιμη νύχτα των Ιμίων, τον αρχηγό της ΕΥΠ, κ. Λεωνίδα Βασιλικόπουλο, επειδή δεν ήταν και σε τόσο νηφάλια κατάσταση, ώστε να εισφέρει στην αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Ο κ. Σημίτης επέλεξε επίσης, παρά τις πολλές εισηγήσεις που δέχθηκε και τα σημειώματα, να μη συμπεριλάβει στο βιβλίο του κείμενο με τον τίτλο «Πότε αποφάσισα να διώξω τον Κώστα Λαλιώτη». Για το πιο «καυτό» θέμα της κομματικής πορείας την τελευταία διετία του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρωθυπουργός δεν αναφέρει τίποτα, παρά μόνον έναν υπαινιγμό, ότι συζήτησε το θέμα με τον κ. Γιώργο Παπανδρέου στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο του 2003.

Ο κ. Σημίτης εκτίμησε επίσης ως καθοριστικές τις αντιδράσεις του κ. Θεόδωρου Πάγκαλου και άλλων πρωτοκλασάτων στελεχών εκείνης της περιόδου για να μην

συμπεριλάβει στο βιβλίο του δύο ακόμη κείμενα: το πρώτο αφορούσε στις ευθύνες του τότε υπουργού Εξωτερικών, αλλά και άλλων κυβερνητικών στελεχών, για την εξέλιξη της «υπόθεσης Οτσαλάν». Το δεύτερο κείμενο αφορούσε στις αμφισβητήσεις και τις υπονομιεύσεις εκ των έσω του κυβερνητικού έργου, κυρίως τη δεύτερη τετραετία. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ακόμη έντονη την πικρία για τις συμπεριφορές κυβερνητικών στελεχών σε ζητήματα όπως οι ταυτότητες, το Ασφαλιστικό και άλλα, ωστόσο αποφάσισε ότι δεν είναι καιρός να ανοίξει μία τέτοια συζήτηση.

**Οι σχέσεις με τον Τάσο**

Ο κ. Σημίτης είχε αρχικά αποφασίσει να κάνει εκτενή αναφορά στο Κυπριακό, υπό το πρίσμα και των σχέσεών του με τον Κύπριο πρόεδρο κ. Τάσο Παπαδόπουλο. Στο σχετικό κεφάλαιο, που ήταν έτοιμο να περιληφθεί στο βιβλίο, δεν έκρυβε τα προβλήματα που είχε συναντήσει στη συνεργασία του με τον κ. Παπαδόπουλο και μάλιστα ασκούσε προσεκτική πλην σαφή κριτική στην πολιτική του. Οι κακές σχέσεις των δύο ανδρών δεν ήταν κρυφές, αφού πρέσβευαν διαφορετικές φιλοσοφίες ως προς την αντιμετώπιση του Κυπριακού και έτσι η δημοσιοποίηση του παρασκηνίου αυτού δεν θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε πρόβλημα. Μάλιστα ορισμένοι συνεργάτες του πίστευαν ότι ήταν αναγκαίο να κατατεθούν οι σκέψεις του πρώην πρωθυπουργού, με δεδομένο ότι στην Κύπρο αυτή την περίοδο γίνεται μία έντονη συζήτηση και αναμένονται σημαντικές αποφάσεις, εν όψει και των προεδρικών εκλογών. Ωστόσο η κρίσιμη καμπή την οποία διέρχεται το συγκεκριμένο εθνικό θέμα, με τις τελευταίες εξελίξεις και στις ευρωτουρκικές σχέσεις, προκάλεσαν προβληματισμό και τελικώς αποφασίστηκε να αφαιρεθεί όλο το κομμάτι.

## Η επίθεση στα πολιτικά «τζάκια»

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ τελευταία ώρα απασχολούσε τον κ. Κώστα Σημίτη η περίπτωση να συμπεριλάβει στο βιβλίο του τη δική του θεώρηση για τα «πολιτικά τζάκια» και τις παραδοσιακές οικογένειες στην πολιτική ζωή της χώρας. Το πνεύμα που διέπνεε το σχετικό κείμενο, ίσως και με τη μορφή τίτλου, ήταν «γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω πολιτικό τζάκι» και το περιεχόμενο έβριθε αιχμών για τις οικογένειες, που κληρονομικά δικαίω κυριαρχούν στην

πολιτική τις τελευταίες δεκαετίες, μεταξύ των οποίων φυσικά και εκείνη των Παπανδρέου. Στο κεφάλαιο αυτό ο κ. Σημίτης ανέλυε τη δική του οπτική για την πολιτική, εμβληματική φράση της οποίας ήταν το «έχω κι άλλα πράγματα να κάνω στη ζωή μου». Ο πρώην πρωθυπουργός έγραφε στα σχετικά κείμενα για τον πατερναλισμό και το σύνδρομο του «πατερούλη», που διακατέχει αρχηγούς και οικογένειες στην ελληνική πολιτική ζωή.



**ΣΚΕΨΟΥ  
ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΨΕΙ  
ΚΙ ΑΥΤΑ**



**ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ- ΣΗΜΙΤΗ ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ, ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ (%)**

(Δείγμα με ψηφοφόρους όλων των κομμάτων)



**ΠΟΙΟΣ ΕΦΤΑΙΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΟ 2004 (%)**

(Δείγμα με ψηφοφόρους όλων των κομμάτων)



**ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 20**

ηγετών, ναί μεν ο κ. Γιώργος Παπανδρέου προηγείται, αλλά με μικρή διαφορά της τάξεως του 2,2% έναντι του κ. Σημίτη...

Στο δείγμα συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά 8 κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία δεν ανήκουν στον «σκληρό πυ-

ρήνα» της ηγεσίας και είχαν μακρά κυβερνητική θητεία σε κορυφαία πόστα, με το ερώτημα αν διαθέτουν το προφίλ που ταιριάζει στο σημερινό ΠΑΣΟΚ.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Το 80% απαντά «λίγο ως καθόλου» για τον

κ. Γίαννο Παπαντωνίου, το 74,6% δίνει την ίδια απάντηση για τον κ. Ακη Τσοχατζόπουλο, ενώ και νεότερα στελέχη που κινούνται στο κλίμα του εκσυγχρονισμού, όπως ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης (64%) και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου

(58,2%) δεν φαίνεται να ικανοποιούν τους πολίτες. Αρνητικό είναι επίσης το ισοζύγιο και για την κυρία Βάσω Παπανδρέου, με 51,6% αρνητικές και 40,4% θετικές γνώμες. Αντιθέτως θετικές είναι οι γνώμες για τον κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη (50% απαντούν ότι ταιριάζει πολύ στο ΠΑΣΟΚ), τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο (48%) και τον κ. Θεόδωρο Πάγκαλο (46,8%)... Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.

Οι αρνητικές διαθέσεις για τον κ. Παπαντωνίου είναι καταλυτικές και ανάλογες με τους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων (μόλις 8,4% θετικοί - 79,4% αρνητικοί...), ενώ ο κ. Τσοχατζόπουλος φαίνεται να διατηρεί κάποιες συμπάθειες έστω και με χαμηλά ποσοστά (26,8%), αλλά πάντως προηγείται του κ. Χριστοδουλάκη, που τον εκτιμούν λιγότερο οι ψηφοφόροι του κόμματός του από αυτούς των υπολοίπων κομμάτων.

Στη σύγκριση Γιώργου Παπανδρέου-Κώστα Σημίτη ως αρχηγών του ΠΑΣΟΚ, ο σημερινός πρόεδρος προηγείται με διαφορά που προσεγγίζει τις 9 μονάδες στο σύνολο των ερωτώμενων.

Όταν όμως η σύγκριση γίνεται μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ το κλίμα αλλάζει σημαντικά και ο κ. Παπανδρέου έχει έναν «αέρα» μόλις 2,2 ποσοστιαίων μονάδων. Πάντως, τον κ. Σημίτη προτιμούν ως αρχηγό του ΠΑΣΟΚ περισσότεροι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με 44,1% έναντι 39,4%.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το ότι στα μικρότερα κόμματα (κυρίως της Αριστεράς) η διείσδυση του σημερινού προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλύτερη από αυτήν του κ. Σημίτη. Από την ανάλυση των ευρημάτων επίσης φαίνεται ότι ο κ. Παπανδρέου έχει εντυπωσιακά μεγαλύτερη απήχηση στις γυναίκες και προβάδισμα στις ηλικίες άνω των 25 ετών.

Εν κατακλείδι η δημοσκοπήση αυτή φαίνεται να δικαιώνει την πλευρά της σημερινής ηγεσίας για τα αίτια της εκλογικής ήττας και όχι την εκτίμηση του κ. Σημίτη όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο του. Επιμένει στο αίτημα «άλλαξε τα όλα» και κυρίως πρόσωπα που έχουν φθαρεί από την πολυετή διακυβέρνηση. Αφήνει ωστόσο ανοικτό πεδίο για πολιτική παρουσία του κ. Σημίτη στο εξής - καθώς ως ηγετική φυσιογνωμία διαθέτει ακόμη σημαντικό εκτόπισμα.

**ΦΕΤΟΣ Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΦΟΡΕΘΕΙ ΠΟΛΥ...**

**...ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΧΑΡΙΣΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ NISSAN MICRA!**



**ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ 15 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ NISSAN MICRA ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΩΡΑ.**

Για να έχετε και φέτος έναν ξένοιαστο χειμώνα, εμπιστευθείτε το αυτοκίνητό σας στη φροντίδα των ειδικών της Nissan. Από 1η Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2005 επισκεφθείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργείων της Nissan και κάντε δωρεάν έλεγχο σε 15 σημεία του αυτοκινήτου σας. Επιπλέον, επωφεληθείτε από τη σημαντική έκπτωση σε ανταλλακτικά και αξεσουάρ και πάρτε μέρος στην κλήρωση για ένα νέο Nissan Micra και άλλα δώρα. Γιατί και αυτό το χειμώνα, η Nissan φροντίζει για εσάς.

NISSAN AFTER SALES. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ.

ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

www.nissan.gr



SHIFT\_care

**Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ**

Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MWG ALCO» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 9 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ 800 ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ 18-65 ΕΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ