



## Συζητούμαι ελεύθερα

**Του**  
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ  
Πρώην αντιπροέδρου της  
Βουλής, προέδρου του  
Πολιτικού και Κοινωνικού  
Συνδέσμου «Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΖΟΡΜΠΑΣ»

# Κριτικές σκέψεις επί της «Βίβλου»

Άκαιρες και εθνικά επικίνδυνες και με απαξιωτικές αναφορές στον θεσμό των Ενόπλων Δυνάμεων οι αναφορές στην κρίση των Υμίων. Ήταν ανάγκη να εκδηλωθεί τόση υποτίμηση στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, να προσφερθεί αφελώς τόση υπηρεσία στην Τουρκία, να διατυπωθούν τόσο αρνητικές σκέψεις εκ χειλέων πρωθυπουργικών, εξ ορισμού υπευθύνων για την Εθνική Άμυνα; Και αυτή η στρέβλωση των γεγονότων γύρω από την περιπέτεια του Οτσαλάν;

Ποιος τον έστειλε στο Ναϊρόμπι;  
Στη φωλιά του κούκου; Δηλαδή στη φωλιά της CIA;

Και δεν βαρύνουν τα Ύμια. Βαρύνουν και τα «Ύμνια» προς τους Αμερικανούς. Τι ήθελε να μας τα θυμίσει;

- Οι αυθαίρετοι ισχυρισμοί, η ασθενής επιχειρηματολογία, οι ευτελείς εκτιμήσεις, αλλά και οι πολλές παραλείψεις είναι τα απανθίσματα της «Βίβλου του εκσυγχρονισμού». Όλοι αποδεικνύονται υπεύθυνοι, ενίοτε δε και ένοχοι. Πλην ενός. Του εξ αντικειμένου κυρίως υπευθύνου. Στη διαδρομή μιας οκταετούς διακυβέρνησης δεν αντελήφθη, δεν διεπίστωσε, δεν διαισθάνθηκε ιδίαν ευθύνη, ούτε του διεμήνυσε κανείς τι περί αυτής. Κρίμα που δεν μπορούμε να θαυμάσουμε τη γενναιότητα. Όμως, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Κανείς δεν αγνοεί το θετικό έργο της οκταετίας, κυρίως τα έργα υποδομής και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Αλλά αυτό το έργο το αδικεί η «Βίβλος» με το ύφος, την έπαρση και την έλλειψη αυτοκριτικής. Κανένας λόγος δεν γίνεται για την αρνητική πλευρά, εκείνη που γύρισε την πλάτη στο κοινωνικό κράτος. Ούτε μία συγγνώμη; Στις 740 σελίδες της «Βίβλου» ούτε μία λέξη αυτοκριτικής. Αυτό, το κατ'εξοχήν εργαλείο του σοσιαλισμού, δηλαδή η αυτοκριτική, είναι πια σκουριασμένο στην «εκσυγχρονιστική αντίληψη». Κρίμα!

Αποπειράται και ιστορικές εκτιμήσεις, καθώς και πολιτικές κρίσεις, η «εκσυγχρονιστική σκέψη» στην εν λόγω «Βίβλο». Και καταλήγει σε ανακριβή και ανιστόρητα συμπεράσματα. Ισχυρίζεται η «σκέψη» ότι οι εκλογές του 2004 χάθηκαν την προεκλογική περίοδο γιατί δεν προβλήθηκε, λέει, το κυβερνητικό έργο. Γνωρίζουν οι πάντες ότι στις εκλογές του Μαρτίου «ηττήθηκε» η πανωλεθρία της παράταξης και «νίκησε» η αξιοπρεπής ήττα. Και αυτό χάρις στην αλλαγή της ηγεσίας. Και για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτό βοήθησε η πρόβλεψη της πανωλεθρίας και ο φόβος να μην ταυτιστεί με τον ίδιο. Έτσι «άνοιξε» τις εξελίξεις.

# Μας πρόδωσε!

(Συνέχεια από τη σελίδα 7)

Τώρα με το βιβλίο που έβγαλε ο Σημίτης κατάφερε να κάνει ΜΠΑΧΑΛΟ όλο το ΠΑΣΟΚ. Δεν άφησε πλευρά που να μην αναστατώσει. Πιο θυμωμένος η επιλογή του, ο Γιώργος Παπανδρέου, τον οποίο θέλησε να κοντύνει... Όχι βέβαια τυχαία. Θα φανούν κάποια στιγμή οι στόχοι του... Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, ο Γιώργος δεν προτίθεται να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Όταν μάλιστα όλοι πλέον έχουν αντιληφθεί ότι είναι σκληρός και κάποιοι μιλούν για... κίλερ!

Έξαλλοι, γεμάτοι οργή είναι οι πρώην πλέον δικοί του. Αχάριστο τον ανεβάζουν, προδότη τον κατεβάζουν. Οι αρχηγοί και οι ηγέτες τιμάνε τους ανθρώπους που τους ανέδειξαν, λένε, και όλοι καταλαβαίνουν τι εννοούν. Ούτε μια λέξη δεν αφιέρωσε σε κανέναν, ούτε ένα ευχαριστώ δεν γράφει, ούτε αναφέρει όλη εκείνη την προσπάθεια.

Από την πρώτη μέρα που έγιναν γνωστά αυτά που γράφει ο Σημίτης, συνεχείς ήταν οι συσκέψεις των «εκσυγχρονιστών», με παρουσία του Δρυ, του Λουκά Αποστολίδη, του Γιάννη Γιαννακόπουλου, του Γ. Ζαφειρόπουλου, κ.ά.

## **Ταφόπετρα ο Κοσμίδης**

Μεγάλο ένοχο για την κατάρρευση του εκσυγχρονισμού θεωρούν τον κολλητό από τα παλιά του Σημίτη, τον Σωκράτη Κοσμίδη, που τον έκανε γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και τον αντάμειψε διορίζοντάς τον... βουλευτή Επικρατείας! Ευθέως δηλώνουν ότι ο Κοσμίδης ενταφίασε τον εκσυγχρονισμό και έβαλε την ταφόπετρα.

Τέλος δεν γράφει στην... έκθεση ιδεών (όπως τη χαρακτήρισε γνωστός συνεργάτης του που στη συνέχεια μπήκε στο «ψυγείο») ο κ. Σημίτης, λέξη για το «ρεύμα σκέψης» που τα πρώτα λιθαράκια είχαν μπει το 1993!



Είχαμε έναν... «βρικόλακα» της πολιτικής ζωής, τον Κ. Μητσοτάκη, τώρα αποκτήσαμε και δεύτερο - τον Κ. Σημίτη! Δώδεκα ολόκληρα χρόνια έχουν συμπληρωθεί από τότε που ο ελληνικός λαός με την ψήφο του έδωσε κακήν κακώς τον πρώτο από την αρχηγία της ΝΔ, αλλά μέχρι στιγ-

μής έχει σταθεί αδύνατον να τον ξεφορτωθούμε από τον δημόσιο βίο. Έχει περάσει ενάμιση χρόνος από τότε που οι πολίτες με την ψήφο τους απομάκρυναν από την εξουσία την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που με πρωθυπουργό τον Κ. Σημίτη πέρασε από αυτόν τον τόπο από τη με-

ταπολίτευση μέχρι σήμερα, όμως ο Κ. Σημίτης νομίζει ότι η Ελλάδα κατοικείται από τόσο άθλιους Λωτοφάγους ώστε να έχουν ήδη ξεχάσει τον άθλιο βίο και πολιτεία των κυβερνήσεών του και έτσι επιχειρεί να επανακάμψει στην πολιτική σκηνή γράφοντας ένα βιβλίο.

# «Μητσοτάκης» του ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνει ο Σημίτης!

• Ευτυχώς που έπεσε - ετοιμάζε... «Σχέδιο Ανάν» και για το Αιγαίο!

**Ε**ίναι προφανές πως ο Κ. Σημίτης προσπαθεί να επιβάλει στο ΠΑΣΟΚ να τον ανεχθεί σε έναν ρόλο «Μητσοτάκη. Ο τέως πρωθυπουργός, διαπιστώνοντας αφενός την κραυγαλέα ανεπάρκεια του σημερινού αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου και αφετέρου την ανυπαρξία εσωκομματικής αντιπολίτευσης, επιχειρεί να προωθήσει τον εαυτό του σε έναν εξωθεσμικό πόλο που θα είναι μέσα στο κόμμα και θα υπονομεύει συστηματικά τον Γ. Παπανδρέου και την πολιτική του.

Αρχικά θέλει να επηρεάζει τους εσωτερικούς συσχετισμούς μέσα στο ΠΑΣΟΚ, καιροφυλακτώντας ακόμη και για μια ολική επιστροφή του, αν ποτέ παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία - ιδίως αν συντριβεί με ταπεινωτικό τρόπο το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2008.

## Παροχή υπηρεσιών στη ΝΔ

«Η συγγραφή είναι πολιτική πράξη και συμμετοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο Κ. Σημίτης. «Με το βιβλίο του δηλώνει «παρών», δεν πάει σπίτι του», υπογράμμισε αποκαλυπτικά ο στενός συνεργάτης και φίλος του τέως πρωθυπουργού, Νίκος Θέμελης. «Δείχνει την κατεύθυνση και την αγωνία του για την ασυνέχεια στην πολιτική του», πρόσθεσε.

Η αλήθεια είναι πως ο Κ. Σημίτης έχει αφομοιώσει πλήρως την τακτική του επίτιμου προέδρου της ΝΔ. Ο Κ. Μητσοτάκης υποστήριζε έμμεσα με χίλιους τρόπους την κυβέρνηση Σημίτη, υπονομεύοντας ταυτόχρονα όσο μπορούσε περισσότερο τον Κ. Καραμανλή. Ο στόχος ήταν απλός, απλούστατος: αν ο Καραμανλής υψίστατο ήττα στις εκλογές, θα άνοιγε ο δρόμος αμέσως για να γίνει αρχηγός της ΝΔ η κόρη του, η Ντόρα Μπακογιάννη, με προοπτική να κυβερνούσε σύντομα και τη χώρα ως πρωθυπουργός.

Ακριβώς αντίστοιχη τακτική ακολουθεί και ο Σημίτης: με την πολιτική του επανεμφάνιση μέσω του βιβλίου του και την υπερπροβολή του του εξασφάλισαν τα ΜΜΕ, εμφανίζει το ήδη αδύναμο ΠΑΣΟΚ ως διχασμένο επιπλέον, δίνοντας σοβαρή βοήθεια στη ΝΔ που έχει αρχίσει να υψίσταται σοβαρή φθορά λόγω της αντιλαϊκής πολιτικής της και της υποχωρητικής στάσης της στα εθνικά θέματα.

## «Φτύσιμο» από Γ. Παπανδρέου

Έτσι, πολύ σωστά από τη σκοπιά της, η ΝΔ προσπαθεί να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις υπηρεσίες που αντικειμενικά της προσφέρει ο τέως πρωθυπουργός. Δεν είναι φυσικά τυχαία ούτε η παρουσία στην

παρουσίαση του βιβλίου του γραμματέα της ΝΔ Βαγγέλη Μειμαράκη, της προέδρου της Βουλής Α. Ψαρούδα - Μπενάκη και άλλων στελεχών της ούτε η έντονη προβολή της υπόθεσης αυτής και από τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον δεξιό Τύπο (στο πλάι φυσικά των ΜΜΕ της «εκσυγχρονιστικής» διαπλοκής).

«Η πρόθεσή μου δεν είναι να σωπάσω, δεν θα το κάνω ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, λέω και θα λέω την άποψή μου», ήταν το πνεύμα των δηλώσεων του Κ. Σημίτη, στο πολιτικό μήνυμά του έστω.

«Η δύναμη μιας παράταξης είναι το έργο της και αυτό δεν πρέπει να το χαρίζει σε άλλους... Ένα εκσυγχρονιστικό εγχείρημα δεν μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης», τόνισε επίσης, θέλοντας να απαγορεύσει πολιτική στον σημερινό αρχηγό του ΠΑΣΟΚ.

Ο Γ. Παπανδρέου όμως δεν είναι φυσικά τόσο ανόητος, ώστε να κάνει άξονα της πολιτικής του την υπεράσπιση του έργου μιας κυβέρνησης που υπήρξε ακριβώς η αιτία της εκλογικής καταστροφής του ΠΑΣΟΚ και της απομάκρυνσης από την εξουσία!

Δεν του τη χάρισε, λοιπόν, του Σημίτη και «έφτυσε» με τον χειρότερο τρόπο τις «νουθεσίες» του τέως πρωθυπουργού για «αποθέωση» του έργου του.

«Η ιστορία κρίνει. Δική μου ευθύνη είναι να βλέπω μπροστά και όχι πίσω. Αλλάζουμε εμείς προς το καλύτερο για να αλλάξουμε την Ελλάδα», δήλωσε κατά την παρουσία του στην εκδήλωση.

«Παρελθοντολογία» δηλαδή το έργο του «καταλληλότερου», το οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου παρέδωσε στην «κρίση της ιστορίας», αρνούμενος να το φορτωθεί ο ίδιος και το σημερινό ΠΑΣΟΚ!

Κανονικότατο θάψιμο...

## Η ζημιά έγινε

Η ουσία πάντως είναι ότι ο Κ. Σημίτης την έκανε τη ζημιά στον Γ. Παπανδρέου υποσκάπτοντας ακόμη περισσότερο το έτσι και αλλιώς πολύ

μειωμένο κύρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, καθώς μάλιστα δεκάδες βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχεδόν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα του, έσπευσαν να δώσουν το «παρών» στην παρουσίαση του βιβλίου.

Πολύ λογική και αναμενόμενη βέβαια η παρουσία τώσων βουλευτών, αφού ο Γ. Παπανδρέου είχε κάνει την ανοησία να δεχθεί να καταρτίσει τις λίστες των υποψηφίων βουλευτών το 2004 μόνος του ο κ. Σημίτης, βάζοντας όλους τους δικούς του. Δεν ελέγχει που δεν ελέγχει όμως έτσι την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ο Γιωργάκης, με την παρέμβαση του Σημίτη ήρθε και φάνηκε σαν... «ρεμπέτι ασκέρη»!

Αν έρχεται ο «τέως» και με το παραινόμενο «παίρνει» από τον Γ. Παπανδρέου τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα, φαντάσου τι έχει να γίνει αν υπάρξει πραγματική διεκδίκηση της αρχηγίας από κάποιο εν ενεργεία

στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και όχι από τον «συνταξιούχο» Σημίτη, σκέπτεται με το δικό του ο κόσμος που ακολουθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Άθελά του, πάντως, ο τέως πρωθυπουργός παρέχει έμμεσα και μια υπηρεσία στον Γιώργο, καθιστώντας εμφανές πόσο ψοφοδεής και ανίκανα είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δεν τολμούν να υψώσουν το πολιτικό τους ανάστημα σε έναν τόσο αδύναμο αρχηγό, όπως ο Γ. Παπανδρέου. Το γεγονός ότι ο ίδιος τόλμησε και αναστάτωσε τους πάντες και τα πάντα, ενώ αυτοί σκύβουν το κεφάλι και καταπίουν αδιαμαρτύρητα ό,τι και αν πει ή κάνει ο Γιωργάκης και κάθονται σαν «κότρες» να τους καρπομεί ή να τους συνταξιοδοτεί πολιτικά ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα έμμεσα απαξιώνει στελέχη σαν τους Β. Βενιζέλο, Κ. Σκανδαλίδη, Α. Τσοχατζόπουλο, Β. Παπανδρέου και δεκάδες άλλους...

## Υπόδειγμα πολιτικής δειλίας

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του βιβλίου, ελάχιστη πραγματική σημασία έχει αυτό καθαυτό. Κατ' αρχάς γρά-



φτηκε μόνο ως πρόσχημα για να διευκολύνει την πολιτική επιστροφή του Κ. Σημίτη.

Από την άλλη, βέβαια, συνιστά και μια προσπάθεια υπεράσπισης του έργου του, το οποίο το έχουν απαρνηθεί και το έχουν «φτύσει» οι πάντες στο ΠΑΣΟΚ -όσοι τουλάχιστον θέλουν να έχουν μέλλον στην πολιτική, οπότε δεν θέλουν να κουβαλούν το στίγμα αυτής της διεφθαρμένης περιόδου.

Ο Κ. Σημίτης ξέρει ότι στην ιστορία θα αναφέρεται για το «ευχαριστώ τις ΗΠΑ» στον εθνικό εξευτελισμό των Υμίων και για την απεριγράπτη διαπλοκή με τα μεγάλα συμφέροντα και την άπιστευτα εκτεταμένη διαφθορά στο εσωτερικό της χώρας.

Προσπάθησε να τα αποεισείσει αυτά, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να εξοργίσει όλο τον κόσμο με την αλαζονεία του. Μέχρι και την ήττα στις εκλογές πήγε να φορτώσει θρασυδέλτα στον Γ. Παπανδρέου (!), ενώ όλοι οι επαίοντες γνωρίζουν τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν το ΠΑΣΟΚ πίσω... 8 ως 12 εκατοστιαίες μονάδες όταν ανέλαβε ο Γιώργος, ο οποίος κατόρθωσε να ρίξει την υστέρηση από τη ΝΔ κάτω από 5% διαφορά.

«Για όλα φταίνει όλοι οι άλλοι εκτός από τον ίδιο. Είναι κάτι σαν τη ΝΔ!», δήλωσε εύστοχα και σαρκαστικά ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος. Πάντα μικρόψυχος ο Κ. Σημίτης, δεν θα μπορούσε να αλλάξει τώρα, στην ηλικία της «πολιτικής συνταξιοδότησης».

## Ευτυχώς δεν πρόλαβε!

Γελάει όλη η Ελλάδα με όσα γρά-

φει ο Κ. Σημίτης για τον διασυρμό του στην κρίση των Υμίων, την εν ψυχρώ παράδοση του Οτσαλάν στους Τούρκους και τόσα άλλα που σφράγισαν την οκτάχρονη πρωθυπουργική του καριέρα.

Ένα σημείο που αφορά όμως τα ελληνοτουρκικά πρέπει να επισημανθεί, καθώς αναφέρεται στις μυστικούς περιεχομένους συνομιλίες με την Άγκυρα: «Τη στιγμή της κυβερνητικής αλλαγής, τον Μάρτιο του 2004, ήταν ζήτημα χρόνου, ίσως λίγων μηνών, η ευδόκιμη κατάληξη, στη βάση της αμοιβαίας συναίνεσης, με κερδισμένες και τις δύο πλευρές», γράφει.

Με δεδομένη την άκρως ενδοτική στάση του Κ. Σημίτη στα κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, το «ευχαριστώ» στους Αμερικανούς, τη συμφωνία του με το απαράδεκτο Σχέδιο Ανάν για το ξεπούλημα της Κύπρου κ.λπ., μπορεί κανείς να υποθέσει σε τι είδους ρυθμίσεις στο Αιγαίο ήταν διαπτευμένοι να συμφωνήσει!

Ευτυχώς που δεν πρόλαβε! Είναι ευχής έργον που η λαϊκή ψήφος τον απομάκρυνε από την εξουσία και αυτοί και το ΠΑΣΟΚ, γιατί βέβαια καθόλου καλύτερος από τον Κ. Σημίτη δεν είναι στα θέματα αυτά ο υπουργός Εξωτερικών του και διάδοχός του, ο Γ. Παπανδρέου.

Δεν ξέρουμε αν το επεδίωκε συνειδητά, αλλά με αυτά που γράφει ο Κ. Σημίτης κάνει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων να ανασταίνει με ανακούφιση για το γεγονός ότι ο επίδοξος «Μητσοτάκης του ΠΑΣΟΚ» δεν είναι πλέον πρωθυπουργός!



**Δ**εν λείπει την αλήθεια ο κ. Σημίτης για την τραγωδία στα Ύμια που στιγματίσει τον Ελληνισμό και εμφάνισε μια Ελλάδα του φόβου και της άτακτης υποχώρησης...

Και δυστυχώς φαίνεται ότι η μοίρα θέλησε εκείνες τις ώρες την τιμή της Ελλάδας και του Ελληνισμού να την υπερασπισθούν μικροί και ευθυνόφοβοι, χωρίς τόλμη και δύναμη, που έβαλαν προτεραιότητα την ηρεμία τους... Ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε με ακόμη πιο σκληρά λόγια.

Την πρώτη και κύρια ευθύνη έχει ο ίδιος ο τέως πρωθυπουργός, ο κ. Σημίτης, ο οποίος άλλωστε επέλεξε ο ίδιος να γίνει πρωθυπουργός, δεν του το ζήτησε κανείς.

Από εκεί και πέρα, για ό,τι συνέβη φέρει ακέραια την ευθύνη και θα έπρεπε να είχε απολογηθεί, γιατί η Ελλάδα χρεώθηκε μια βαριά ήττα με πολλές απώλειες (σήμερα κανένας έλληνας πολίτης δεν μπορεί, κύριε Σημίτη και κύριε Πάγκαλε, να πάει στα Ύμια και το ξέρον ΟΛΟΙ όσοι ήταν εκεί στο Πολιτικό Γραφείο της Βουλής, όπου συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ).

Το πρώτο μεγάλο λάθος του κ. Σημίτη ήταν ότι αντί να πάει στο Πεντάγωνο, στην αίθουσα επιχειρήσεων, που είχε μια τρομακτική από πλευράς τεχνολογίας υποδομή, και μπο-

## ΜΙΣΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ!

# Έκανε ό,τι κατηγορούσε τον Ανδρέα!

**Μ**ισεί το ΠΑΣΟΚ, είναι η απάντηση των και πρώην βουλευτών, που ήταν από τα κορυφαία «εξαπτέρυγα» του εκσυγχρονισμού, όταν τους ρωτάς πώς εξηγούν όλα αυτά που γράφει σήμερα ο Σημίτης.

Και προσθέτουν:

– Ο Σημίτης ενήργησε εντελώς αντίθετα από όλα εκείνα για τα οποία πολεμούσε τον Ανδρέα, όπως να μη χρίσει διάδοχο με αντιδημοκρατικές λύσεις, γιατί φοβόταν τότε μη δώσει το χρίσμα στον Άκη.

# Ακόμη περιμένει το Σινούκ στον Ασπρόπυργο με τους καταδρομείς...

ρούσε κάθε δευτερόλεπτο να γνωρίζει τι γίνεται στην πρώτη γραμμή, και να επικοινωνήσει απευθείας με τους επικεφαλής, επέλεξε το Πολιτικό Γραφείο(!), όπου δεν υπήρχε απευθείας τηλεφωνική επαφή με τα Ύμια. Ο λόγος ένας και μόνος. Ο κ. Σημίτης δεν πάει το... χακί!

Ως προς το κρίσιμο θέμα της φύλαξης της δεύτερης βραχονησίδας, το «ΠΑΡΟΝ» αποκάλυψε ότι το μεσημέρι της Δευτέρας -τη νύχτα συνέβησαν οι τραγικές εξελίξεις με κατάληξη την υποστολή της σημαίας- έγινε έκτακτη σύσκεψη των επικεφαλής όλων των κλάδων, προς τους οποίους μίλησε ο τότε υφυπουργός Άμυνας πτέραρχος Ν. Κουρής. Ζήτησε από όλους να είναι έτοιμοι γιατί βρίσκονται μπροστά σε σύγκρουση με την Τουρκία.

Ζήτησε από τον διοικητή του Τάγματος Καταδρομών, στρατηγό Θ. Νικολαΐδη, να είναι έτοιμη η αποστολή καταδρομών. Μετά από μία ώρα ήταν έτοιμο ένα Σινούκ με 22 καταδρομείς έτοιμους να πάνε στα Ύμια, αποφασισμένους ακόμα και να μη γυρίσουν...

Ποτέ, κύριε Σημίτη, δεν δόθηκε η εντολή να πετάξει το Σινούκ...

Από την Κω, όπου έδρευε άλλη μονάδα καταδρομών, με ένα Σινούκ εκεί, μπορούσε σε 1.15' να φθάσει στα Ύμια. Αλλά και εκεί δεν δόθηκε καμία εντολή. Ήταν τέτοια η αποφασιτικότητα και η τόλμη των καταδρομών με επικεφαλής τον Θ. Νικολαΐδη, που διαβεβαίωναν ότι θα έφθαναν στη δεύτερη βραχονησίδα κολυμπώντας, χωρίς να τους πάρει κανένας χαμπάρι...

Λίγες ώρες πριν από τον ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ

## Μερικές από τις... επιτυχίες του!

☰ εφυλλίζοντας τις 700 σελίδες, από μια πρόχειρη ματιά, θυμούνται οι υπουργοί του τι ξεχνά να... χρεώσει στον εαυτό του ο κ. Σημίτης:

1. Τα 3 χρόνια που χάθηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με τις επιλογές Στρατήγη-Μπακούρη. Αυτά τα τρία χρόνια κόστισαν πανάκριβα στο ελληνικό Δημόσιο, αφού πληρώθηκαν τριτοβάθριες και τεράστια μπόνους στους εργολάβους για να τελειώσουν τα έργα πριν από την... έναρξη των Αγώνων!
2. Το Ασφαλιστικό που έφτιαξε κρυφά με τον Γιαννίτση ο Σημίτης και ξεσήκωσε θύελλα. Σε σύσκεψη του ΕΓ... αποκαλύφθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ δεσμευόταν να... εξασφαλίσει σύνταξη για το... 2018 -πόσο νομίζετε; μη γελάτε - μόλις 100.000 δρχ. (!) και έγινε χαμός. Μάλιστα, τσαντίστηκε ο Σημίτης με τον Γιαννίτση και όταν πήγε να δικαιολογηθεί, ο κύριος πρωθυπουργός τον έκοψε λέγοντας «άσε τις μ.....!» (Συγγνώμη, αλλά βλέπετε ο κ. Σημίτης έχει θητεύσει και στις γειτονιές του... Πειραιά!)
3. Στην προεκλογική περίοδο, στις συσκέψεις που γίνονταν για να αποφασίσουν κάποιες ελκυστικές εξαγγελίες, τέθηκε το θέμα της κατάργησης του ΛΑΦΚΑ. Μάλιστα ζήτησαν τις απόψεις του Αλέξη Μητρόπουλου και του Γ. Αυτιά. Και τι ανακάλυψαν; Ότι το ΠΑΣΟΚ είχε νομοθετήσει τον ΛΑΦΚΑ μέχρι το... 2008! (Τ' ακούς, κύριε Ρέππα:)



δήλωση-απάντηση του ναύαρχου Λεων. Βασιλικόπουλου, επίτιμου Α/ΓΕΝ, σε όσα ο Κ. Σημίτης ισχυρίζεται στο βιβλίο του για την κρίση των Ύμων.

Απάντηση-μάθημα ευθύνης και ράπισμα ταυτόχρονα:

«Αναφερόμενος στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού κ. Σημίτη, αν και θα μπορούσα να κάνω διάφορα σχόλια για την κρίση των Ύμων, δεν θα το πράξω, γιατί τότε θα διέπραττα το ίδιο σφάλμα με αυτό του συγγραφέα: Θα επέτρεπα στον εαυτό μου να διαρρεύσουν πολύτιμες πληροφορίες προς την τουρκική πλευρά.

Δεν μου επιτρέπεται, όμως, να αποφυγω μία σημαντική παρατήρηση: Στην κρίση αυτή, τρεις ηρωικοί αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, οι αντιπλοίαρχοι Καραθανάσης, πλωτάρχης Βλαχάκος και υποπλοίαρχος Γιαλοψός, εκτελώντας το καθήκον τους και πιστοί στον όρκο τους προς την πατρίδα, έδωσαν τη ζωή τους γι' αυτήν.

Με μεγάλη θλίψη παρατήρησα ότι η αναφορά σε αυτούς δεν θεωρήθηκε απαραίτητη από τον συγγραφέα. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο.

Η θυσία τους υπήρξε η καλύτερη απόδειξη ότι τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού δεν ήταν απλώς έτοιμα εκείνο το βράδυ για να αντιμετωπίσουν την απειλή, αλλά και αποφασισμένα να πεθάνουν για τον σκοπό αυτό».

υποστολή της σημαίας, δόθηκε από τον στρατηγό Νικολαΐδη, όπως δεν ζητήθηκε, σχέδιο δράσης, που όμως δεν εφαρμόστηκε. Αντίγραφο του σχεδίου αυτού ο αρχηγός των καταδρομών έδωσε την επομένη στον τότε διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού Τάσο Μαντέλη.

Λάθη ενδεχομένως να έγιναν από τον ναύαρχο Λυμπερή που είχε τη γενική εντολή. Όμως, κύριε Σημίτη, αν πιστεύετε ότι έφταιγε, ότι σας παραπλάνησε, ότι δεν εκτέλεσε τις εντολές σας, γιατί δεν τον παραπέμψατε στο Στρατοδικείο την επομένη;

Αυτά για σήμερα... Γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε...

### Υπεύθυνη απάντηση

Σημνή, σοβαρή, υπεύθυνη και αξιόλογη η