

3/11/05

## Το βιβλίο του Σημίτη

ΤΟΥ Ι. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ



ΟΜΟΛΟΓΩ πως όταν διάβαζα το βιβλίο του Σημίτη δεν υποψιαζόμουν τις αντιδράσεις που θα προκαλούσε. Τουλάχιστον, δεν τις υποψιαζόμουν όλες. Και, πάντως, όχι κάποιες. Κατανοώ, ας πούμε, να αντιδρούν ο Λυμπέρης και ο Αρσένης για τα Ιμια από τη στιγμή που υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τον ρόλο τους σε εκείνη την υπόθεση. Προφανώς θα έχουν μια δική τους εκδοχή για τα γεγονότα, αν και όλοι όσοι έζησαν την υπόθεση ή απλώς την ερεύνησαν επιβεβαιώνουν την εκδοχή του Σημίτη.

Κατανοώ ενδεχομένως να αντιδρούν ο Σπηλιωτόπουλος και ο Εβερτ, οι οποίοι μάλλον δεν πολυκατάλαβαν τι διάβασαν, ούτε σε τι αντιδρούν. Κατανοώ επίσης την αντίδραση εκείνων που πάντα αντιδρούσαν στον Σημίτη, των πολιτικών του αντιπάλων, των προσωπικών του εχθρών ή των εκφραστών του αναχρονισμού, όπως ο Αρχιεπίσκοπος. Λογικό είναι να μη συμφωνούν με αυτά που διάβασαν, τα οποία δεν νομίζω ότι γράφτηκαν για να τους βρουν σύμφωνους.

Αυτό που δεν υποψιάστηκα είναι ότι θα γκρίνιαζαν στο ΠΑΣΟΚ. Οπου αντί να ανάψουν καμιά λαμπάδα στον Σημίτη που βγήκε να «καθαρίσει» το παρελθόν τους και να υπερασπιστεί την παράταξή τους, σιγομουρμούρανε απδίες. Παραπονούνται, λέει, επειδή γράφει ότι οι εκλογές του 2004 χάθηκαν στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα και επειδή «οι διαφημιστές του ΠΑΣΟΚ» αποσιώπησαν το έργο των κυβερνήσεών του.

Δεν καταλαβαίνω το αντικείμενο της διαφωνίας. Και οι δύο επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού είναι αδιαμφισβήτητες. Ασφαλώς οι εκλογές χάθηκαν την προεκλογική περίοδο. Πότε, δηλαδή, να καθούν; Μετά τις εκλογές; Και ασφαλώς αποσιωπήθηκε το έργο των κυβερνήσεων Σημίτη, υποθέτω κατόπιν πολιτικής επιλογής. Δεν είναι εκτίμηση, είναι διαπίστωση. Ο Παπανδρέου δεν ήταν που έβγαине και ζητούσε συγγνώμη για «τα λάθη του ΠΑΣΟΚ»;

Προς τι, λοιπόν, τα παράπονα; Υποθέτω επειδή διάφοροι παρατρεχάμενοι χαμηλής πολιτικής νοημοσύνης επιχειρούν από το 2004 να περάσουν το παραμύθι ότι «τις εκλογές δεν τις έχασε ο Παπανδρέου». Δηλαδή, ποιος τις έχασε, ο Παπαρούλης ή ο Παπαφίγκος; Με ποιον αρχηγό πήγε το ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές και στις ευρωεκλογές; Με τη θεία Μελλομένη; Κι αν την πολιτική ευθύνη μιας παράταξης δεν τη φέρει ο αρχηγός της, ποιος τη φέρει; Ο υδραυλικός της γειτονιάς;

Ας αφήσουν, λοιπόν, κατά μέρος τις αστείότητες στο ΠΑΣΟΚ. Και αντί να ασχολούνται με το ποιος έχασε ή δεν έχασε τις προηγούμενες εκλογές, να κοιτάξουν πώς δεν θα χάσουν τις επόμενες. Γιατί σε αυτό δεν τους βλέπω και πολύ ζωηρούς.