

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΚΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΟΝ

«The Spermator». Η κωμωδία συνεχίζεται...



ΤΗΣ ΣΚΕΥΗΣ ΣΑΒΒΙΔΟΥ



Του Κώστα Κωνσταντινίου

Το κακό παράδειγμα...

Οι πληροφορίες είναι απολύτως έγκυρες και ακριβείς. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου χώρας της Βαλτικής, κάλεσε τον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης για να συζητήσει μαζί του θέματα που αφορούν τη χώρα. Οι Βουλευτές άκουσαν μάλιστα έντονη κριτική στον υπουργό γιατί δεν τήρησε αποφασιστική και άκαμπτη στάση στα εθνικά θέματα στη διάρκεια των διαβουλεύσεων εντός της Ε.Ε. Κι αυτός απάντησε ότι Η Ευρώπη είναι χώρα συναίνεσης όπου ο καθένας μετρά τις δυνατότητες του και αναλόγως διακρίνει. "Διαφορετικό -είπε- θα πόδηο κινούσε όπως τον Κύπριο- γινάδειό μου, που θα βρέλουν σφάλλοι και αλλάζουν τα βρόμιο".

ΚΚΑ

«Εβδομάδα Σημίτη»

"Εβδομάδα Σημίτη" χαρακτηρίζεται στην Αθήνα αυτή που διανύουμε. Όπως είναι γνωστό κυκλοφόρησε ήδη το αγκώδες βιβλίο του τέως Έλληνα Πρωθυπουργού με τίτλο "Πολιτική για Μια Δημοκρατική Ελλάδα". Η παρουσίασή του θα γίνει την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου, στις 7:30 το βράδυ στο καινούριο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς. Όλοι αναμένουν τη βαρυσήμαντη ομιλία που θα εκφωνήσει ο κ. Κώστας Σημίτης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Πριν ακόμα κυκλοφορήσει το βιβλίο δημιουργήσε πολλές και έντονες συζητήσεις για τα όσα ο πρώην Πρωθυπουργός λέει. Λέει αρκετά και σημαντικά και για το Κυπριακό, για τη στενή σχέση συνεργασίας με τον Γλαύκο Κληρίδη αλλά και την αδράνεια της Λευκωσίας μετά τη Συμφωνία της Νέας Υόρκης. Όσα λέει δε θ' αρέσουν σε κάποιους κύκλους εξουσίας στη Λευκωσία. Έτσι είναι όμως η αλήθεια πάντα ενοχλεί...

Τρέμει Τουρκία

Μετά από την Επίσκεψη Εργασίας στο Παρίσι η οποία παρουσιάστηκε ως Επίσημη Επίσκεψη και τη λαμπρή υποδοχή του Προέδρου μας από την υπερπυροκύρια Κολονά, η Κυβέρνηση ετοιμάζεται για έναν ακόμη διπλωματικό θρίαμβο: Ο υπουργός Εξωτερικών του Αγίου Μαρίνου έρχεται στην Κύπρο! Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κοσμογονικό αυτό γεγονός θα ακολουθήσει η κάθοδος του υπουργού Τηλεπικοινωνιών της Ανδόρας και του υπουργού Αλιείας των Νήσων Φαρόε. Αντιλαμβάνεται πως εάν γίνει κάτι τέτοιο η απελευθέρωση της Κύπρου θα πρέπει να θεωρείται κάτι περισσότερο από δεδομένο ΚΚΟΝ.

Κ.ΚΟΝ

Πήγαν περίπατο...

Για να καταλάβουμε, εκείνης οι κατηγορηματικές δηλώσεις ότι "ζώντος του Αρχιεπισκόπου δεν μπορούν να γίνουν εκλογές" και το ιστορικό παραδείγματα σύμφωνα με το οποίο ο Αρχιεπίσκοπος ή πεθαίνει ή μαρτυρεί, πήγαν περίπατο. Και ποια η εμπιστοσύνη πλέον σε ανθρώπους που τόσο εύκολα εγκαταλείπουν αρχές που οι ίδιοι αναδεικνύουν; Όχι τίποτα άλλο, αλλά να ξέρουμε την επόμενη φορά που θα πουν κάτι, πόση βαρύτητα να του δίνουμε

Γ.

ΑΡΘΡΟ



Του Μάριου Λουκά*

(Μια απάντηση στο κ. Βάσος Γεωργίου του ΑΚΕΛ)

Σε απαντητικό του άρθρου προς εμένα (Πολιτική 7/11/05), ο κ. Βάσος Γεωργίου της Κ Ε του ΑΚΕΛ, αφού αφήνει στην πάγια ασκαλισία όλα σχεδόν τα θέματα τα οποία έθετα στο άρθρο μου στην εφημερίδα Πολίτης (2/11/05) με θέμα το ιστορικό χρέος των αριστερών ψηφοφόρων, καταφεύγει σε μια μάταιη προσπάθεια για καλλιέργεια κομματικού φανατισμού και αντιπαράθεσης

Ισχυρίζεται πως "έκαστα" να απαντήσει σε αυτό που μου έγραψε τον περασμένο Αύγουστο και σε αυτό το σημείο δεν τον οδηγώ αλλά τον πληροφορώ ότι τον περισσότερο Αύγουστο απουσίαζε εκτός Κύπρου και δεν είδα το άρθρο του. Αν θέλει μπορεί να με πληροφορήσει πού και πότε δημοσιεύτηκε, και τον προκαλώ να το αναδημοσιεύσει στη Χαραυγή μαζί με την απάντησή μου θα ετοιμάσω Επίσημο, κάτω τον Γ. Γεωργίου του μπάι πρώτα από όλα ο ίδιος να

δρώμο υπάρξει μια λύση που να επιτρέπει σε έναν έστω πρόσφυγα περισσότερο να επιστρέψει, που να απομακρύνει έστω έναν έποικο παρανοή, που να έχει έστω ένα συνενωτικό στοιχείο περισσότερο από το σχέδιο Ανάν 5, τότε και μόνον τότε θα μπορούμε να μιλάμε για δικαίωση της απόφασης για το ΟΧΙ, διαφορετικά στήραφοι θα μας κρίνει η ιστορία". Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι πως ειλικρινά, εύχομαι να δικαιωθεί η απόφαση εκείνου του ΑΚΕΛ γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν πρόκειται ποτέ να ελευθερωθεί ούτε το χωριό στο οποίο μεγάλωσαν και έζησαν οι γονείς και οι παππούδες μου, ούτε οι πόλεις και τα χωριά όλων των άλλων προσφύγων.

Γιατί όμως δεν δικαιώθηκε μέχρι τώρα η απόφαση του ΑΚΕΛ κ. Γεωργίου; Επειδή δυστυχώς, για πρώτη φορά από το 1974, η πολιτική της κυπριακής Κυβέρνησης συγκαλύπτει τα παιδιά, αντί να αποκαλύπτει την τουρκική αδιοληλία, μεταθέτοντας οδία το βάρος της ευθύνης για το

σημερινό αδιέξοδο στους ώμους της ελληνικής πλευράς. Το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος αναβαθμίζεται και μετατρέπεται σε νέο Ταϊβάν, ενώ η τουρκική ηγεσία επισημαίνει καιρικά πως η αναβάθμιση αυτή λαμβάνει χώρα χωρίς να χρειαστεί να αποχωρήσει έστω και ένας Τούρκος στρατιώτης και χωρίς να επιστραφεί ούτε σπιθαμή εδάφους.

Οι ελληνοκυπριακές περιουσίες στο βορρά καταστρέφονται, ενώ η Κυβέρνηση, αντί να διαπραγματεύεται έντονα, παρουσιάζει την όλη κατάσταση ως δήμεν υπερβολές της αντιπολίτευσης. Ενώ ο Κυπριακός Ελληνισμός ήταν και παραμένει το μεγάλο θύμα της εισβολής, εντούτοις οι κυβερνήσεις, με τους λανθασμένους χειρισμούς τους μετά το δημοψήφισμα, δίδουν δυστυχώς την παντελώς δίκαιη εντύπωση πως οι Ελληνοκίπριοι δεν επενδύονται για λύση.

Όφείλει η Κυβέρνηση, αμέσως μετά το δημοψήφισμα, να απευθυνθεί με ειλικρίνεια προς τον ΟΗΕ και με σαφείς και σοβαρές προτάσεις να εξηγήσει τις αλλαγές που θα επιθυμούσε να

συνηθίζει, προς τις κάμερες και προέβη σε δηλώσεις. Αφού κατακεραυνώσους τον άλλο μεγάλο πατριώτη του κόμματός του, κολλητήρι και συνδυαστή του γιου Ντενκτάς, Νίκα Κλεόνους, για τη γνωστή εκείνη υπόθεση με την τ/κ γη, ο αστήρ μας στο Ευρωπαϊκό βελανιδάκι αναφέρθηκε και στην εξομολόγησή του στην τουρκική "Βατόν" για τη σχέση που είχε, όχι με Τουρκία, αλλά με Τουρκοκίπριο όπως είχε, την περίοδο που φοιτούσε στο Λονδίνο. Και διερωτήθηκε εάν θα πρέπει να κρίνουμε να συζητούμε για τα προσωπικά μας. Μία ερώτηση την οποία ο ίδιος θα έπρεπε να απαντήσει, δεδομένου ότι δεν επρόκειτο για δημοσίευμα, αλλά για... συνέντευξη που εκείνος έδωσε!

Έπεσε πάνω της επαναλάβει ότι σχέση με Τουρκία δεν είχε ποτέ. Και με ύφος 15χρονο, ο οποίος βγαίνει για πρώτη φορά από Οίκο της Ανωλείας όπως έχει αφήσει το αντρίκι του (που λέει και ο Μητρονάνος) και αντηκρίθη υπερήφανος τους φίλους του, ελήφθη στους δημοσιογράφους ότι από το κρεβάτι του πέσανος. Λέει, Γαλιδές, Γερμανίδες, Βρετανίδες και διάφορες άλλες φυλές. Με άλλα λόγια και εάν δεν το πίστευτε το υπονοούμενο, εκτός από τις μάχες τις οποίες έχει δώσει όρθιος ενώ κάποιος σφυροκομάει διαλύζου. Ο Ματσόκης μάς έβγαλε ασπυροδωρικούς και... οριζοντίως Άντρας με τα (μυσ)ούλια του, που θα έλεγε και ο Μανώλης Καλατζής.

Προσωπική γνώση, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε. Ένα, όμως, οφείλουμε να παραδεχθούμε. Στο παύταμα της νοσηρούνης μας, δεν τον πιάνει κανείς. Για το άλλο, θα πρέπει να ρωτήσουμε την Αϊαίο.

Το πρώτο ζητούμενο, η επανένωση της Κύπρου!

Μην ... "Έκχνά" να αναπτό στα ερωτήματα που του τίθενται, και δεύτερον να αντιληφθεί επιτέλους, πως αυτό που καίει αυτή τη στιγμή τον κόσμο και τους αριστερούς ψηφοφόρους είναι το πως απαλλάσσεται ο τόπος από την καταχή και την επικίνδυνη νεοπολιση που αναπτύσσεται σε μια θλιβερή μειοψηφία (που φαίνεται να έχει λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής), ότι η δικαιοσύνη είναι σήμερα η καλύτερη επίλογή.

Και τώρα επί της ουσίας: Μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργίου συνήθισε να μιλά για δικαίωση της απόφασης του ΑΚΕΛ να στηρίξει το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα του Απριλίου του 2004. Την καλύτερη απάντηση στον κ. Γεωργίου στο σημείο αυτό τη δίνει ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης της Κ.Ο. ΑΚΕΛ Στραβόλου, Χαραυγή (3/11/05):

Γράφει ο κ. Χριστοδουλίδης: "Η απόφαση της συνδιάσκεψης (απόφαση για το ΟΧΙ) δεν μπορεί να εκτιμηθεί πως δικαιώνεται: Η λύση του Κυπριακού απομακρύνθηκε. Αν στο τέλος του

ΥΓ: Το τελευταίο πράγμα που με διακρίνει κ. Γεωργίου είναι η στολίμα να επικρινω όσους εκφράζουν ενθυσίες κατά την άποψή μου εκτιμήσεις στο εθνικό μας θέμα. Είτε είναι συναεργμικοί είτε όχι. Πολλές φορές αρθρογράφους επικρίνοντας έντονα τις θέσεις των διαφωνούντων στο ΔΗΣΥ και τα άρθρα μου κ. Γεωργίου μπράμ αν θέλετε να σας τα στείλω για αναδημοσίευση στη Χαραυγή. Μπορώ και εγώ να έχω, αν υπάρχουν, άρθρα σας με το οποίο επικρίνεται τις θέσεις των "Ναικών" του ΑΚΕΛ, δηλαδή Αντρέη Χρίστου, Ελένης Μαύρου, Καζαρία κλπ.

Τραυματίας Διασπαστής Οργανώσης Νέων Επιστημόνων της ΝΕΔΗΥ