

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

Αιχμές κατά όσων στο περιβάλλον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργου Παπανδρέου συμπεριφέρονται ως «Ηρακλείς του στέμματος» και «αυλικόι», προωθώντας τη λογική της ανανέωσης, με στόχο τη δική τους ανέλιξη, εξαπολύει ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ κ. Χριστός Βερέλης, σε συνέντευξη του στο

«ΘΕΜΑ». Αφήνει δε να εννοηθεί ότι τα περι αποστρατειών προέρχονται από τους κόλακες και τους μη διαθέτοντες «σπονδυλική στήλη», όπως χαρακτηριστικό αναφέρει. Ο πρώην υπουργός υπερασπίζει και την πρωτοβουλία του κ. Κώστα Σημίτη να δημοσιεύσει το βιβλίο του, διακρινίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός

δεν είναι πατερναλιστής πολιτικός. Ο κ. Βερέλης επιτίθεται και στην κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί ότι με την οικονομική της πολιτική εξυπηρετεί τις τράπεζες και σημειώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις της Ν.Δ. δεν έχουν κανένα θετικό αποτέλεσμα, ταυναντίζον τον χώρο κινδυνεύει να γίνει πρόστιο της Σαγκάης.

ΤΟΥ
ΣΦΡΑΦΕΙΜ ΚΩΤΡΑΤΣΟΥ

Ο Σημίτης ανεβάζει το επίπεδο της πολιτικής

■ Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας περιγράφει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα αναδειχθούν νέα πρόσωπα στο ΠΑΣΟΚ

«Θέμα των ημερών ο Προϋπολογισμός. Η κυβέρνηση αρνείται ότι εφαρμόζει σκληρή πολιτική και διαβεβαιώνει ότι θα ελέγξει τελικά το ελλείμμα».

Από την κυβέρνηση λείπει η κατεύθυνση για το μέλλον και χάθηκε η οποία αισιοδοξία υπήρχε. Το κεντρικό πρόβλημα είναι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου την πολιτική κατ' ουσίαν την κάνουν τράπεζες και τραπεζογενείς. Σκεφθείτε, για παράδειγμα, τα δλωμένα κέρδη των τραπεζών, που αυξήθηκαν κατά το 50% και πλέον, σε μια χώρα όπου κράτος και πολίτες βρικόχονται οικονομικά στο κόκκινο. Ο υπουργός Οικονομίας αυτοανακηρύσσεται χριστός, ίσως επειδή η πολιτική του μείωσε τα έσοδα του Δημοσίου, μείωσε τις επενδύσεις, και για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς ανόδου μειώνει και τα πραγματικά εισοδήματα. Η χρησιμότητά του μάλλον αφορά τις τράπεζες που δανείζουν τη χώρα. Η μόνη αναπτυξιακή άποψη που εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι η μείωση του κόστους εργασίας. Οχι βέβαια με την εισαγωγή τεχνολογιών, οργάνωσης, κ.ο.κ. Μόνο μέσω της μείωσης του μεροκάματου. Αυτό είναι αδιέξοδο. Έτσι απλά θα γίνουμε, χωρίς να το αντιληφθούμε, σε λίγα χρόνια πρόστιο της Σαγκάης.

-Το ΠΑΣΟΚ έχει εναλλακτική πρόταση για την οικονομία, ή απλώς θα καταγγέλλει;

Η ανάδειξη των λανθασμένων επιλογών της κυβέρνησης με πειστικό τρόπο, με αποδείξεις και επιχειρήματα, είναι εξαιρετικής σημασίας για μια κοινοβουλευτική δημοκρατία και από τις βασικές ευθύνες της αντιπολίτευσης. Θεωρώ, δε, ότι η αντιπολιτευτική συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι πιο σοβαρή και τεκμηριωμένη από αυτήν της Ν.Δ., όταν ήταν στην αντιπολίτευση...

-Πώς το θεμελιώνετε λοιπόν αυτό που λέτε τώρα;

Να θυμίσω τις κορώνες του σημερινού πρωθυπουργού για τα 10 δισ. ευρώ της διαφθοράς κατ' έτος. Πού πήγαν αυτά; Η λοιπόν ήταν μια φούσκα αντιπολιτευτική ή η Ν.Δ. ως κυβέρνηση αποδέχθηκε πλήρως τη διαφθορά και την αυξανόμενη σταθερά κάθε χρόνο με ρυθμό 6,5%. Αφού αυτές είναι ο ρυθμός αύξησης των δαπανών του Προϋπολογισμού!

-Πείτε μας, όμως, τι προτείνετε για την οικονομία;



Η συνταγή δεν είναι μονοδιάστατη. Πιο τεύα, για παράδειγμα, ισχυρά ότι το άπαν δεν είναι τα έσοδα. Αν δεν φροντίσουμε να ενισχύσουμε παράλληλα το επενδυτικό κλίμα, τότε δεν θα πετύχει η χώρα ανάκαμψη. Χρειάζονται νέες πολιτικές και δυστυχώς η τελευταία σημαντική μεταρρύθμιση που έγινε στη χώρα, και μάλιστα κατά τρόπο άσπογο, ήταν η απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών το 2001. Αντιθέτως, η Ν.Δ., μέχρι σήμερα έχει εξαγγείλει τρεις μεταρρυθμίσεις με μηδενικό αποτέλεσμα. Στο ωράριο των καταστημάτων δεν δημιουργήθηκε καμιά νέα θέση εργασίας, στη ρύθμιση για τον ΟΤΕ χρυσοπληρώνεται άνευ λόγου μια προκλητική εθελούσια έξοδος και για το Ασφαλιστικό των τραπεζών το μέλλον του ΕΤΑΤ ακόμη είναι άδνλο.

-Ο κ. Γιώργος Παπανδρέου φάνηκε αρχικά να υποστηρίζει την ανανέωση του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα μίλησε πολλές φορές για την ανανέωση.

Η ανανέωση είναι προφανώς ανα-

ΥΜΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΠΡΟΚΑΘΗΡΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 'Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ' ΝΑ ΠΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΗΤΕΡΙΑ

γκαία, δεν μπορεί όμως να είναι στρατηγικός στόχος ενός κόμματος. Είναι μια διαδικασία που γίνεται ανέκαθεν. Δεν νοείται βέβαια ανανέωση για την ανανέωση και μόνο. Η ανάδειξη νέων πολιτικών να γίνεται με ποιοτικές προϋποθέσεις: με παιδεία, με επιτυχή πορεία στην επαγγελματική τους ζωή, πριν μπουν στην πολιτική, ανθρώπων που να έχουν να επιδείξουν ένσημα.

-Τις τελευταίες ημέρες γίνεται έντονη συζήτηση για αποστρατευση και ανανέωση στο ΠΑΣΟΚ.

Σας μίλησα για τη λογική της ανανέωσης όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι. Υπάρχουν βέβαια κι άλλοι που θέλουν να διαβάσουν αλλιώς ή θέ-

λουν να ταυτίσουν τη δική τους την αναβάθμιση με την έννοια της ανανέωσης. Παλιότερα υπήρχε η έννοια: Ηρακλείς του στέμματος. Κατεργάρας αρνητικής έννοια. Αλλιώς και τα παλιά κέρματα που τους απεικόνιζαν, τα φραγκοδιφραγκα εκείνης της εποχής, αποσύρθκαν. Η πορεία του καθενός είναι και το μέτρο της αξιολόγησής του από τον λαό κατ' αρχήν.

-Πολύτερα ορισμένοι σας κατέτασαν ως «Σημίτο-φύλακα»... Πράγματι, και προσπαθούσαν να δώσουν και αρνητική χροιά σ' αυτό. Κρίθηκε βέβαια απ' τα πράγματα. Και σε επανειλημμένες εκλογικές αναμετρήσεις σε μια δύσκολη εκ των πραγμάτων περιοχή που δεν διαβέβαιε Κολωνάκι, αλλά και από το γεγονός ότι στη θητεία μου ως υπουργός επιδίωξα τη συνεργασία και μάλιστα με επιτυχία σημαντικών στελεχών από αυτούς που ονόμαζαν τότε «Προεδρικούς». Σήμερα οι δεσμοί μου με αυτά τα στελέχη είναι πολύ πιο στέρεοι και στενοί, από κάποιους που έπαιζαν τον «Ηρακλή του

στέμματος» για τον Σημίτη τότε και ενδεκαήμενος σήμερα για τον Γιώργο Παπανδρέου.

-Σας κατηγορούν ότι είστε σκληρός στις απόψεις σας απέναντι στη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχω παίξει ποτέ το ρόλο του πολιτικού υβριστή. Είναι γνωστό. Έχω όμως αυτοπόνητη υποχρέωση να λέω τις απόψεις μου και εκτιμώ και όσους έχουν συνέπεια στις απόψεις τους. Δεν θεωρώ τους κόλακες απαραίτητο πολιτικό είδος. Προτιμώ αυτούς που έχουν σπονδυλική στήλη. Νομίζω ότι και όλοι οι ηγέτες κατά μόνας το ίδιο σκέφτονται. Μόνο που αυτοί έχουν και τη δοκιμασία της επιλογής, την πίεση του περιγύρου, το φιλτράρισμα της αλήθειας από τους αυλικούς.

-Μήπως το βιβλίο του κ. Κώστα Σημίτη ενόχλησε την ηγεσία;

Η δημοσίευση του βιβλίου του Κώστα Σημίτη αποτελεί πρωτοβουλία που ανεβάζει το επίπεδο της πολιτικής, ως έκφραση ευθύνης και σεβασμού προς τον πολίτη. Ο Κώστας Σημίτης δεν επέλεξε να είναι πατερναλιστής ηγέτης. Δεν θέλησε να μιλά μέσα από σύννεφα με κρησμούς. Δεν θέλησε να υποδοθεί τον εθνάρχη. Ορθολογικός διαφωτισμός είναι η δική του πολιτική συμβολή με επιτυχίες, επιτεύγματα, λάθη και ατέλειες. Όμως μια περίοδος διακυβέρνησης είναι ένας ισολογισμός. Κρίσιμη είναι αν οι θετικές σελίδες είναι σαφώς πιο σκούρες από αρνητικές. Τότε ο ισολογισμός είναι θετικός και αυτό ο Σημίτης το πέτυχε. Βεβαίως το «ουδείς αλάνθαστος» ή «ουδείς αναμάρτητος» ισχύει για όλους. Πιστεύω πως το βιβλίο αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή της πολιτικής στην κομματική αντιπαράθεση και στον δημόσιο πολιτικό διάλογο, με μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που αποφοιώνει την προσημαστική ιδεολογική θωράκιση της Ν.Δ. Κάνει λάθος όποιος επιχειρεί να ερμηνεύσει την ενέργεια του Σημίτη, με εσωκομματικές λογικές και αδικεί τον εαυτό του όποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επικρίνει τον πρώην πρωθυπουργό για τη δημοσίευση του βιβλίου του. Αν γνωρίζει κάποιος καλά τον Κώστα Σημίτη ξέρει και δύο σταθερές του: την πεποίθησή τους για τη ζημιά που υφίσταται η χώρα από τη σημερινή διακυβέρνηση αλλά και την απόρριψη, ίσως και άλλης εποχής, προσήλωσή του στην έννοια του οργανωμένου κομματικού μηχανισμού.