

# Η συνάντηση του Βερολίνου

Του ΣΤΑΘΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ

Πλούσια σε θέματα η άτυπη ατζέντα της σημερινής συνάντησης του πρωθυπουργού κ. Καραμανλή με την καγκελάρια της Γερμανίας κυρία Μέρκελ, στο Βερολίνο. Θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, για τα οποία δεν συμπίπτουν πάντοτε οι απόψεις της Αθήνας και του Βερολίνου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον χειρισμό τους. Η κομματική συγγένεια των δύο ηγετών λίγο συμβάλλει στην προσέγγιση διισταμένων θέσεων σε συγκεκριμένα θέματα. Στο ζήτημα της «ευρωπαϊκής» Τουρκίας, λ.χ., όπως και για το μέλλον του Κοσόβου, οι μεθοδεύσεις αλλά και οι τελικοί στόχοι δεν είναι οι ίδιοι για την Ελλάδα και για τη Γερμανία. Η κυβέρνηση Μέρκελ εξακολουθεί να έχει αναρρήσεις για την ένταξη της Τουρκίας ως «πλήρους μέλους» στην ΕΕ και για το Κόσοβο προσανατολίζεται προς τη «λύση της ανεξαρτησίας (του) υπό όρους», χωρίς να παραβλέπει τις εθνικιστικές αναθερμάνσεις που αυτή θα δημιουργήσει στην Αλβανία. Υπάρχουν και σε άλλα θέματα αποκλίσεις, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις των δύο χωρών δεν είναι άριστες. Αυτό θα τονιστεί άλλωστε στις δηλώσεις και στις σχετικές ανακοινώσεις από τις συνομιλίες.

Η «Γερμανία της κυρίας Μέρκελ» δεν έχει κάνει ακόμη αισθητή την παρουσία της, τουλάχιστον στα

**Οι απόψεις της Ελλάδας και της Γερμανίας δεν συμπίπτουν πάντοτε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον χειρισμό των θεμάτων**

ευρωπαϊκά πράγματα. Η γερμανίδα καγκελάρια θέλησε να δώσει πρώτα το στίγμα της και να κάνει αναγνώριση της πολιτικής των βασικών πρωταγωνιστών της διεθνούς σκηνής. Ξεκίνησε με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Βρετανίας, συνάντησε τους προέδρους κκ. Μπους και Πούτιν και περνά τώρα στην αλληλογνωριμία με τους ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας για το τέλος Απριλίου την επίσκεψη στην Κίνα. Μολονότι η εξωτερική πολιτική της δεν πρόκειται να διαφέρει από την πολιτική του προκατόχου της Γκέρχαρντ Σρέντερ – οι Σοσιαλδημοκράτες μετέχουν άλλωστε στην κυβέρνηση Μέρκελ, μάλιστα το υπουργείο Εξωτερικών ελέγχεται από τον κ. Στάινμαϊερ, στενό συνεργάτη του κ. Σρέντερ –, θα υπάρξουν αρκετές διαφορές, μάλιστα άρχισαν να προβάλλουν μερικές. Ο κ. Καραμανλής θα επιδιώξει να φέρει την καγκελάρια πλησιέστερα στις ελληνικές απόψεις σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την Ελλάδα.

Την Αθήνα ενδιαφέρουν τρία σημαντικά θέματα και αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο σοβαρής συζήτησης στο Βερολίνο: η συνοχή και το άμεσο μέλλον της ΕΕ, οι εξελίξεις στον βαλκανικό χώρο με έμφαση στην ευρωπαϊκή προοπτική και στην οικονομική άνοδο του και, τρίτον, η πολιτική της Αγκυρας σε ό,τι αφορά την Κύπρο, την ΕΕ κ.ά. Εννοείται ότι θα συζητηθούν και θέματα όπως το Μεσανατολικό (κυβέρνηση Χαμάν στην Παλαιστίνη, πυρηνική πολιτική Ιράν κ.ά.), η τρομοκρατία, η εμφάνιση του μαζικού και σε (σχεδόν) παγκόσμια κλίμακα κύματος ισλαμιστικών εξεγέρσεων. Και οι δύο χώρες έχουν σημαντικό αριθμό μουσουλμάνων – τούρκων μεταναστών κυρίως η Γερμανία, αυτοχθόνων αλλά και ασιατών και αλβανών μεταναστών η Ελλάδα – και η κυρία Μέρκελ θα ενδιαφερθεί να ακούσει τις ελληνικές απόψεις για τη διασφάλιση της εσωτερικής ησυχίας των χωρών τους. Η καγκελάρια θα εκθέσει στον έλληνα Πρωθυπουργό τις απόψεις της για την πορεία της ΕΕ τονίζοντας ότι πρέπει να ενισχυθεί η οικονομία της, να εξασφαλιστούν οι πηγές ενέργειάς της και να αναθερμανθεί η προσπάθεια για έναν συνταγματικό χάρτη. Η Γερμανία στηρίζει τη σχετική πρωτοβουλία της αυστριακής προεδρίας, θα υποστηρίξει τη συνέχισή της από τη φινλανδική που διαδέχεται την αυστριακή και θα έχει μια συγκεκριμένη πρόταση τον Ιανουάριο 2007, όταν την προεδρία της ΕΕ αναλαμβάνει η Γερμανία.

Για τον Κώστα Σημίτη-1

Από τον κ. Στέφανο Μ. Φέδο

Στη στήλη «Σκιαγραφίες» («Το Βήμα», 11.2.06, σελ. 14), δημοσιεύτηκε περιφρονητικό σχόλιο για τον τώως πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη με τον τίτλο «Βιογραφία!», από τον δημοσιογράφο κ. Γ. Λακόπουλο. Τα κακόγουστα αυτά σχόλια εις βάρος του κ. Σημίτη, τόσο το σημερινό όσο και τα προηγούμενα, προκαλούν θυμηδία, γιατί κινούνται στο πλαίσιο της κυβερνητικής προπαγάνδας. Ειδικότερα, ο κ. Λακόπουλος: 1. Υποτιμά τη νοημοσύνη των αναγνωστών της σοβαρότατης εφημερίδας σας, που είναι «Το Βήμα». 2. Αμφισβητεί ευθέως την κρίση του ελληνικού λαού, που εξέλεξε με δημοκρατικό τρόπο επί δύο (2) συνεχείς τετραετίες ως πρωθυπουργό της χώρας μας τον Κώστα Σημίτη. 3. Διαφεύγει την προσοχή του ότι ο Κώστας Σημίτης συμπλήρωσε οκταετή και πλέον συμπαγή πρωθυπουργία, που κανένας από τους προκατόχους του (Χ. Τρικούπης, Ε. Βενιζέλος, Κ. Καραμανλής και Α. Παπανδρέου) δεν ευτύχησε περισσότερο στο σημείο αυτό. Και όλοι οι προαναφερθέντες κυριάρχησαν, σημάδεψαν την πολιτική πορεία της χώρας και κυβέρνησαν με πολιτικές παρατάξεις τις οποίες ίδρυσαν οι ίδιοι. Ο Κώστας Σημίτης, με κόμμα που κληρονόμησε και σε μεγάλο βαθμό τού ήταν ξένο ή εχθρικό, εν τούτοις κυβέρνησε επί οκτώ (8) συνεχή έτη. 4. Προσπαθεί να υποβαθμίσει το κολοσσιαίο έργο των κυβερνήσεων Σημίτη της περιόδου 1996-2004. Που στο χρονικό αυτό διάστημα είδαμε τη χώρα μας να εντάσσεται στην ΟΝΕ, να αποκτήσει κοινό νόμισμα, να εκταμιεύονται δύο (2) γιγαντιαία κοινοτικά προγράμματα στήριξης, να διοργανώνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες και είχαμε την ευτυχία να δούμε την Κυπριακή Δημοκρατία πλήρης και ισότιμο μέλος της ΕΕ. Και άλλα πολλά θα μπορούσα να υπενθυμίσω στον κ. Λακόπουλο, αλλά σταματώ, γιατί οι μικροί άνθρωποι φθονούν. Και «δρυός πεσούσης πας ανήρ Ευλεύεται» μας πληροφορεί ο Αίσωπος.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ. ΦΕΔΟΣ

Καρέας Βύρωνα, Αττική

Για τον Κώστα Σημίτη-2

Από τον κ. Θανάση Καραλή

Εντάξει, πειστήκαμε – φαντάζομαι όλοι. Ενημερώστε, σας παρακαλώ, τον συντάκτη σας κ. Γ. Λακόπουλο ότι το εμπειρώσαμε πλήρως: ο τ. πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης είναι μια πολιτική μετριοπία, ένας συμπλεγματικός τύπος, για την οκταετία πρωθυπουργίας του οποίου πρέπει – τουλάχιστον – να ντρεπόμαστε όλοι οι έλληνες πολίτες, είτε τον ψήφισαν είτε όχι. Δεν χρειάζεται ο κ. Λακόπουλος να παιδεύεται άλλο στις «Σκιαγραφίες» του για να κάνει τους αναγνώστες του «Βήματος» κοινωνούς της αλήθειας που στην αρχή μόνον λίγοι από τον δημοσιογραφικό χώρο και αρκετοί «γνήσιοι

# ΓΝΩΜΕΣ

## ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ «ΤΟ ΒΗΜΑ»

Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28 • Τηλ.:

• Fax: \_\_\_\_\_ • E-mail: epistoles@tovima.gr

“Κυρία  
Διευθυντά”

Ο καπετάνιος πέταξε το έρμα, οι ναύτες ξαμολύθηκαν και σήκωσαν όλα τα πανιά, το σκάφος ταξιδεύει μεσοπέλαγα πλησιέστερο για να φθάσει πρώτο στο τέρμα, έχοντας διανύσει τη μισή διαδρομή με τον αντίπαλο να τον κυνηγά από κοντά αλλά σε απόσταση ασφαλείας. Κάπως έτσι μοιάζει ο ανασχηματισμός· υπάρχει όμως το πρόβλημα πως είναι αντίθετος ο καιρός – ούτε ο φανατικότερος οπαδός δεν θα ισχυριστεί πως η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπισε έστω ένα από τα μείζονα προβλήματα: ανεργία, παιδεία, ανάπτυξη, ποιότητα ζωής, σχέσεις με τους γείτονες, όλα μπροστά της είναι. Και κανείς δεν έχει αντιληφθεί να έχουν τεθεί οι βάσεις για την αντιμετώπισή τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις κανονικά μαζεύεις πανιά, δεν τα ανοίγεις όλα να σου τα διαλύσει ο άνεμος· εκτός και αν έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις το σημείο τερματισμού, να το φέρεις κοντύτερα, οπότε βέβαια δεν έχεις λόγο να νοιάζεσαι για την αντοχή των πανιών: το θέμα είναι να φθάσεις πρώτος με όποιο κόστος. Και αφήνεις τον αντίπαλο να κάνει οικονομία δυνάμεων, να κάνει σχέδια για την τελική φάση της διαδρομής, νομιζοντας πως έχει μεγάλη κούρα μπροστά του. Κάπως έτσι, λοιπόν, διαφαίνεται το μέλλον: ή θα πάμε σε εκλογές σύντομα ή σε έναν χρόνο από σήμερα η κυβέρνηση θα είναι ευλαμπη, έρμαιο των ρευμάτων και των ανέμων.

Δ. Κ. ΨΥΧΟΠΟΣ

Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα

## Διαφωνείτε;

«Το Βήμα» δέχεται ευχαρίστως απαντήσεις, παρατηρήσεις και αντηρήσεις.

E-mail: epistoles@tovima.gr

κ. Γ. Λακόπουλος αντελήφθη, με τη σειρά του, πλήρως: στη θέση της προαναφερθείσας ασημαντότητας βρίσκεται πλέον ένας πολιτικός ογκόλιθος, ένας άνθρωπος με ευρύτητα σκέψης και ασύγκριτα μεγαλύτερες ικανότητες από αυτές του προκατόχου του. Ένας ηγέτης, ο ΓΑΠ, ισούψης πολιτικά του πατέρα του, ο οποίος πλαισιούμενος από αντίστοιχα πολιτικά μεγέθη (π.χ. κ. Θ. Τσούρας, κυρία Μ. Ξενογιαννακοπούλου) θα φέρει – κάποια στιγμή – την πραγματική αλλαγή στην Ελλάδα στην κατεύθυνση (πάντα!) του σοσιαλισμού και της εθνικής ανεξαρτησίας (δεν το συζητάμε!).

Παρατήρηση: Διέπραξε εν τούτοις ένα τεράστιο σφάλμα ο π. πρωθυπουργός στο οποίο περιέργως ο κ. Λακόπουλος δεν έχει ποτέ αναφερθεί. Ποιο είναι αυτό; Μα αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Ralf Nader (και περιλαμβάνεται στο βιβλίο από το οποίο συχνά δανείζεται ο συντάκτης σας): «Προορισμός της ηγεσίας πρέπει να είναι η δημιουργία περισσότερων ηγετών και όχι οπαδών».

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

Αλσοούπολη, Αττική

Σχόλιο για άρθρο του κ. Νίκου Μουζέλη

Από την κυρία Άννα Ανδρέου

Απλά θα ήθελα να σχολιάσω ότι από την εμπειρία μου στα ΤΕΙ, επιβεβαιώνω όσα λέγονται στο άρθρο. Υπάρχουν όμως αρκετοί φοιτητές που είναι τέκνα αγροτών. Από όσο κατάλαβα όμως, πρόκειται για αγρότες που έχουν αρκετά μεγάλη περιουσία και πολλές φορές είναι και πολύ τεκνοί. Στη σχολή μου τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν κανέναν στόχο στη ζωή τους. Δεν έχουν δηλαδή σκοπό να δουλέψουν σύμφωνα με το πτυχίο τους, δηλαδή συντηρητές αρχαιοτήτων. Οι πιο πολλοί μου έλεγαν ότι θέλουν το χαρτί για να το κορνιζάρουν και μετά θα δουν τι θα κάνουν.

Οπότε το όλο θέμα δεν είναι το αν έχεις χρήματα για να σπουδάσεις ΑΛΛΑ το ΤΙ θα σπουδάσεις. Όπως ξέρουμε, με το σημερινό σύστημα σπουδάζεις όπου σε ρίξει η τύχη των Πανελληνίων. Με αποτέλεσμα να μην έχεις όνειρα για το μέλλον, αφού μάλλον θα αφιερώσεις 4-5 χρόνια στη σπουδή ενός τμήματος όπου «έκατσε» να περάσεις.

ANNA ΑΝΔΡΕΟΥ

Κορωπί, Αττική

**ΤΟ ΒΗΜΑ δημοσιεύει επιστολές αναγνωστών για συγκεκριμένα θέματα, με τον όρο ότι είναι σύντομες (έως 200 λέξεις) και ενυπόγραφες. Για τον λόγο αυτόν οι επιστολογράφοι πρέπει να σημειώνουν και τον αριθμό του τηλεφώνου, μέσω του οποίου η Γραμ-**

**ματεία της Συντάξεως θα μπορεί να ελέγξει το γνήσιον της επιστολής. Ανευ των στοιχείων αυτών η δημοσίευση καθίσταται αδύνατη. Η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα να επιμελείται και να συντομώσει τα κείμενα. Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.**

## ΤΟ ΒΗΜΑ

Ιδρυτής: Δημήτριος Λαμπράκης

- Έτος ίδρύσεως 1922 ■ Έτος ΠΕ'
- Αριθ. φύλλου 14690
- Πολιτική και Οικονομική εφημερίδα
- Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη ΑΕ

Πρόεδρος του ΔΣ: Χρήστος Δ. Λαμπράκης

Εκδότης - Διευθυντής: Σταύρος Π. Ψυχάρης

Διεύθυνση Συντάξεως: Χρ. Μεμής - Ι. Καρτάλης. Αρχισυντάκτες: Ι. Κ. Πρετεντέρης (Εσωτερικά θέματα), Β. Μουλόπουλος (Πολιτικά), Γ. Ι. Αλλαμανής (Διεθνή), Ζ. Καραβάς (Αθλητικά), Κ. Ταμπαξής (Αρχισυντάκτης Εκδόσεως) ■ ΑΝΑΓΠΥΞΗ: Α. Σμαίλης (Διεύθυνση Συντάξεως), Ζ. Τσώλης (Αρχισυντάκτης).

Σύμβουλοι Εκδόσεως: Α. Ζενάκος, Θ. Λάλας

Γραφεία: Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28 E-mail: tovima@doinet.gr Internet: http://tovima.doinet.gr Τηλ. κέντρο: Κωδικός ΕΛΤΑ: 2696 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Δημοσιογραφικός Οργανισμός

Λαμπράκη ΑΕ

Εκτελεστική Επιτροπή:

Χρήστος Δ. Λαμπράκης, Πρόεδρος, Σταύρος Π. Ψυχάρης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Παντελής Καψής, Τρύφων Κουταλιδής, Νομικός Σύμβουλος, Δαμιανός Χατζηκόκκινος, Γενικός Διευθυντής.