



Για δεύτερη φορά!

Τίσιος είναι ο μοναδικός εν ενεργεία αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έχει στην κατοχή του ένα από τα παράσημα που έδωσε ο Χούαν Κάρλος στο πλήρωμα του αντιτορπιλικού που τον υποδέχτηκε κατά την είσοδό του στα ελληνικά χωρικά ύδατα όταν έρχοταν με πλοίο στη χώρα μας για να παντρευτεί τη Σοφία και θα τον υποδεχθεί για δεύτερη φορά τώρα; Ο ναύαρχος **Περλάνδρος Λαμπίρης**, διευθυντής του Στρατιωτικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας! Τι σκαρώνει καμιά φορά η ζωή... Όσο για το παράσημο, δεν νομίζουμε ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας θα χρειαστεί πολλή ώρα για να το αναγνωρίσει ανάμεσα στα πολλά που υπάρχουν πάντα κρεμασμένα στη στολή του κ. Λαμπίρη και δένουν την προσφορά του στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Ελλάδα...

Προσεκτικός!

Δύο πρόεδροι της ΝΔ είναι πλέον εγγεγραμμένοι τιμής ένεκεν στα δημοτολόγια της κοινότητας Προμάκων Πέλλας. Χθες ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης ο **Κ. Καραμανλής**. Είχε προηγηθεί ο **Μ. Εβερί** (στις 27 Οκτωβρίου '95), ο οποίος όμως λίγους μήνες αργότερα έχασε τις εκλογές... Βέβαια, ο κ. Καραμανλής δεν δείχνει... προληπτικός, αν και απέφυγε να υποσχεθεί ότι... θα επιστρέψει ως πρωθυπουργός, όπως είχε κάνει ο προκατόχος του...

Εντυπώσεις...

Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει στον πανεπιστημιακό χώρο, εν όψει των πριτανικών εκλογών στο Πάντειο, η υποστήριξη που επικαλείται ότι έχει από το πρωθυπουργικό περιβάλλον ο απερχόμενος πρύτανης **Αιμίλιος Μεταξόπουλος**. Θυμούνται οι υποστηρικτές του κ. Σημίτη π... έσορνε στον πρωθυπουργό ο κύριος αυτός όταν συγκαταλέγονταν μεταξύ των «καλλιπών» της κ. Λιάνη-Παπανδρέου (ήταν και λογογράφος της...) και διερωτώνται πώς έκανε το λάθος η κ. Σημίτη να επισκεφθεί τη βιβλιοθήκη του Παντείου την περασμένη εβδομάδα και να ξαναγίνει από τον πρύτανη, δίνοντάς του έτσι το δικαίωμα να ισχυρίζεται ότι είναι φίλος του πρωθυπουργικού ζεύγους...

«Αδικο» χαρακτήρισε από την Ημαθία τον εκλογικό νόμο ο Κ. Καραμανλής, επισημαίνοντας ότι το κόμμα του δεν έχει βουλευτή στον τετραεδρικό νομό. Βέβαια, ο νόμος είχε ψηφισθεί από όλους τους βουλευτές της ΝΔ το 1991 και δεν είχε αμφισβητηθεί από κανέναν το 1996. Εκτός εάν τότε επρόκειτο για άλλες... Νέες Δημοκρατίες, οπότε τώρα ο πρόεδρος Κωνσταντής προτιμά εκλογικό νόμο για ποιητές, τους οποίους τότε δεν θεωρούσε κατάλληλους για πολιτικούς ο συντάκτης του νόμου κ. Σωτ. Κούβελας.

Άλλος για την πατρίδα;

Τελικά δεν βρέθηκε υποψήφιος δήμαρχος ή βουλευτής στη Θεσσαλονίκη που να μη διαμαρτυρηθεί για τον καθηγητή **Μπαρμπινιώτη**, αλλά αμφιβάλω εάν ήξεραν για τι ακριβώς διαμαρτύρονταν. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η παρουσία της υπουργού Εξωτερικών της Βουλγαρίας κας **Ν. Μιχαήλοβα** χθες στη Θεσσαλονίκη ενώ ο ΠΛΟΚ έπαιζε στην Αθήνα θα πρέπει να αποδοθεί σε σύμπτωση. Άλλωστε, η γοητεία της κας Μιχαήλοβα διαμνύει -θα 'λεγε κανείς- σε πάντα θιγόμενοι ότι δεν είναι και τόσο κακό να 'σαι... Βουλγαρός!



Σύγκρουση ή συμβίωση; Γύρω απ' αυτό τον άξονα θα περιστραφεί η συζήτηση που συνδιοργανώνουν απόψε στις 7.30 μ.μ. στην ΕΣΗΕΛ η Πρωτοβουλία Πολιτών Κράτους - Εκκλησίας, η Ένωση Πολιτών για την Παρέμβαση, η Κίνηση Πολιτών και η Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Προεδρεύουν, ο κοινωνιολόγος **Ν. Μουζέλης** και ομιλητές οι κ.κ. **Σ. Αγουρίδης**, **Ν. Λλιβιζάτος** και **Θ. Λιποβάτος**. Σημειώνεται, πάντως, ότι σε πρόσφατη δημοσκοπήση η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πολιτών υποστήριξε (47,8% υπέρ, 39,8% κατά) το χωρισμό κράτους - Εκκλησίας... Υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι αυτό θα λειτουργήσει προς όφελός της!

Ενα καλοψημένο ζαρκάδι περιμένει με αγωνία από χθες τον Κ. Καραμανλή! Ήταν το γέμμα που του ετόμισαν οι κάτοικοι της κοινότητας Προμάκων, αλλά λόγω του πολύ «σφικτού» προγράμματος της περιοδείας του δεν μπόρεσε να παρακαθίσει. «Πρόεδρε, θα σ' το στείλουμε στην Αθήνα!» του είπαν και ταυτόχρονα του υπενθύμισαν με νόημα: «Δεν γίνεται να μην το δοκιμάσεις. Ζαρκάδι είχε φάει κι ο Μπιστοτάκης όταν ήρθε, κι έγινε... πρωθυπουργός!»



Εγώ για σας, Μακαριότατε, και μόνο για σας, θα ασπαστώ και τον... εκσυγχρονισμό!

ΑΠΟ ΠΗ

ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΙΝΗ

Διάλογος με ΜΑΤ για τα «φιλέτα»

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΠΕΙΡΟ θηριοδωστή ανάμεσα σε δύο λιοντάρια: την Ολυμπιάκη και την Ιονική. Την πρώτη την είχε δαμάσει, αλλά κάποιοι «εκλογομάγειρες» την αποριθμίσαν και η γρίψιμ, και τη δεύτερη την έφαγε... αιά το κλουβί της ναρίτερα απ' ό,τι έπρεπε, με αποτέλεσμα να γίνει θηρία ανήμερο. Αυτό το ανήμερο θηριο-καθαρτικό της δημιουργήμα-προσπαθεί τώρα με το μαστίγιο να το δαμάσει, ενώ ξέρει ότι πίσω από το κλουβί περιμένουν δεκάδες άλλα λιοντάρια, που ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν την πείνα, να αρμίσουν μην έχοντας να χάσουν τίποτε άλλο από τις κλιμακώσεις τους.

ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΥΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ για να περάσει από το... κλουβί των λεόντων: ο ένας είναι να πυροβολεί όποιο λιοντάρι συναντά και ο άλλος να προσπαθεί να το πρεμπίσει εξασφαλίζοντας την τροφή του. Εκείνη προσπαθεί να μην πυροβολεί αλλά ούτε και να εξασφαλίζει τη συναινεσή του για να προχωρήσει μέχρι την έξοδο. Χρησιμοποιεί το μαστίγιο, νομίζοντας ότι θα φοβηθεί εκείνος που κάποτε εμφανίζονταν ως μοναδικός τους προστάτης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ, που ο θηριοδωστής τον έχει διορίσει, είπε ότι η νομιμότητα επέβαλε την αποστολή των ΜΑΤ εναντίον των εργαζομένων στην τράπεζα, που δεν ήταν σε προβληματικό πεδίο, για να προσπαθήσει τη δημόσια παρουσία. Για να μην καταστρέψουν οι σπεργοί της ηλεκτρονικής εγκατάστασης που είχαν καταλάβει. Έδωσε ο δότης πρίνδρος του δ.σ. της τράπεζας το διάλογο πίσω από την αστυνομική ασπίδα...

ΟΜΩΣ, ΕΠΙΕΔΗ ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ αλλά διορίστηκε, το εγχείρημα βαρύνει τους προϊσταμένους του υπουργού. Διηγήθη τον πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο. Η απόφαση, άλλωστε, να μην προηγηθεί διάλογος της απόφασης εκποίησης της Ιονικής είναι πολιτική. Και διάλογος δεν σημαίνει «ελάτε να συζητήσουμε πώς θα ιδιωτικοποιηθεί η τράπεζα», αλλά πώς θα βρούμε την καλύτερη λύση για να γίνει ισχυρότερη. Αν ο διάλογος αποτύχει, τότε η όποια πολιτική απόφαση θα κριθεί από το λαό, που είναι ο τελικός κριτής όταν του δίνεται η -έστω περιορισμένη- δυνατότητα στις εκλογές.

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ θα προσπαθήσει να φτάσει στην έξοδο του θηριοτροφείου που δημιουργήσε με το μαστίγιο, το οποίο μόλις χρησιμοποιεί και αδέξια. Μπορούσε να μην είχε ξεκινήσει από την Ιονική. Αλλά αφού ξεκίνησε, έπρεπε να εμφανίσει πολιτική διάλογο και όχι πέφισμα. Να έχει επιχειρήματα για το επόμενο βήμα οδίσσισσα. Να πείθει. Τα επιχειρήματα με τα οποία έντυσε τη μονομερή της απόφαση στην Ολυμπιάκη με την απίθανη τροπολογία και η ανεδαφική δικαιολογία για την πώληση της Ιονικής έχουν προδιαγράψει τη μελλοντική απαιτημένη πορεία των όποιων διορθωτικών αλλαγών έχει προαναγγείλει. Αντί να βασίζει την πολιτική της δύναμη στα ΜΑΤ, τα οποία κατηγορούσε ως αντιπολίτευση, ως κάνει ένα σύντομο διάλογο -ενός δικαίωτου- με τους σπεργοί. Η λύση υπάρχει, αλλά βέβαια είναι συνθετική με τις υποσχέσεις της, ίσως, προς ορισμένους κεφαλαίουχους που τους έχει τάξει «φιλέτα».