

Ισπανία: Γεύμα από Χουάν Κάρλος και Σοφία προς τιμήν τους

Μεγαλειά για το ζεύγος Σημίτη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ συναναστροφή με...γαλαζοαίματους περιελάμβανε η επίσημη επίσκεψη του ζεύγους Σημίτη στην Ισπανία. Σε μια σπάνια χειρονομία, ανταποδοτική, προφανώς, της θερμής φιλοξενίας που είχε επιφυλάξει ο πρωθυπουργός στο βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας το καλοκαίρι στην Αθήνα, ο Χουάν Κάρλος και η σύζυγός του, Σοφία, παρέθεσαν χθες γεύμα προς τιμήν του Κώστα και της Δάφνης Σημίτη.



Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας με το ζεύγος Σημίτη στα ανάκτορα της Θαρινέλα.

■ Αμχανία

Παρά τις... σοσιαλιστικές καταβολές του, το ζεύγος Σημίτη έδειχνε να απολαμβάνει τη μεγαλοπρεπή ατμόσφαιρα στα ανάκτορα της Θαρινέλα, ενώ από την πλευρά της η πάντα γκλυκομίλητη βασίλισσα Σοφία προσπάθησε να κάνει τους καλεσμένους της να αισθανθούν άνετα, απευθυνόμενη σε αυτούς συνεχώς στα ελληνικά.

Ενδεικτικό, ωστόσο, της αμχανίας του πρωθυπουργικού ζεύγους στα βασιλικά... σαλόνια, είναι το γεγονός ότι όταν ήρθε η ώρα για την «οικογενειακή φωτογραφία», η κυρία Δάφνη Σημίτη αναρωτήθηκε «πώς πρέπει να σταθούν»!
Η βασίλισσα της Ισπανίας

ρώτησε το ζεύγος Σημίτη αν στο παρελθόν έχει επισκεφθεί ξανά την Ισπανία (ξεχνώντας προφανώς την «ιστορική σύνοδο» του ΝΑΤΟ, κατά την οποία ο κ. Σημίτης προσυπέγραψε την περίφημη Συμφωνία της Μαδρίτης με τους Τούρκους).

Νωρίτερα, πάντως, η κ. Σημίτη είχε την ευκαιρία, από κοινού με τη σύζυγο του Ισπανού πρωθυπουργού, Χοσέ Αθνά, να πραγματοποιήσει επίσκεψη σε γηροκομείο της Μαδρίτης, όπου συνομιλήσε και με υπερήλι-

κες (άγνωστο σε τι γλώσσα...). Αμέσως μετά, η Δάφνη Σημίτη απεφάνθη ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στη λειτουργία των οίκων ευγηρίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ισπανίας...

■ Επαφές

Από την πλευρά του, ο κ. Σημίτης στη διάρκεια της χθεσινής δεύτερης μέρας της επίσκεψής του στη Μαδρίτη είχε επαφές με τους αρχηγούς των

πολιτικών κομμάτων, καθώς και συνομιλία 45 λεπτών με τον πρώην σοσιαλιστή πρωθυπουργό Φελίπε Γκονζάλεθ. Νωρίτερα επισκέφθηκε το δημαρχείο της ισπανικής πρωτεύουσας και είχε συνομιλία με το δήμαρχο Χοσέ Μαρία Αλβάρεθ. Σήμερα το πρωθυπουργικό ζεύγος, που συνοδεύεται στην Ισπανία από τους υπουργούς Εξωτερικών Θεόδωρο Πάγκαλο και Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο, επιστρέφει μαζί με την πολυπληθή ελληνική αντιπροσωπία στην Αθήνα.

Ισραήλ και Παλαιστίνη θα αναζητήσουν στην Αθήνα ειρηνευτική διαδικασία

Αποστολή στο Ισραήλ:
Ελένη Καλογεροπούλου



Ο κ. Γιάννος Κρανιδιώτης.

ΓΙΑ τέταρτη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι θα συναντηθούν στην Αθήνα προκειμένου να βρουν δρόμους προώθησης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η συνάντηση αυτή, η οποία αποφασίστηκε μετά τις επαφές που είχε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης, αλλά και ολόκληρη η αντιπροσωπία του ΠΑΣΟΚ με τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη, θα γίνει στην Αθήνα, λίγο πριν τις ισραηλινές εκλογές και την εκπόνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας που είχε συμφωνηθεί στο Οσλο. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν, με τον οποίο συζήτησε τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και τα θέματα της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η ισραηλινή πλευρά επιδιώκει την εμπορική και οικονομική συνεργασία με την Ελλάδα, ενώ ο κ. Κρανιδιώτης υποσχέθηκε τη συνδρομή της χώρας μας στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του Ισραήλ. Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική συνεργασία του Ισραήλ με την Τουρκία, ο κ. Σαρόν επισήμανε στον Έλληνα υπουργό ότι η συνεργασία αυτή δεν θα πρέπει

να θορυβεί και να ανησυχεί την Ελλάδα, αφού δεν στρέφεται κατά της χώρας μας.

Αναφερόμενος στην ειρηνευτική διαδικασία, ο υφυπουργός Εξωτερικών επισήμανε στον συνομιλητή του την ανάγκη να υπάρξει καλό κλίμα και μετέφερε την ανησυχία του Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ για τη δημιουργία έντασης μέχρι την 17η Μαΐου, ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Μετά από μακρά συζήτηση, μάλιστα, ο κ. Σαρόν αποδέχθηκε την ελληνική πρόταση για τη διεξαγωγή μιας ακόμα συζήτησης στην Αθήνα, λέγοντας ότι θεωρεί θετικές αυτές τις διαδικασίες. Αργά χθες το βράδυ πάντως το Ισραήλ διαμαρτυρήθηκε επίσημα για την επίσκεψη του Γιάννου Κρανιδιώτη στον «Οίκο της Ανατολής» στην ανατολική Ιερουσαλήμ όπου συναντήθηκε με τον Παλαιστίνιο αξιωματούχο Φαϊσάλ Χουσεϊν. «Αν γνωρίζαμε ότι ο Έλληνας αξιωματούχος θα μετέβαινε στον «Οίκο της Ανατολής», ο υπουργός Εξωτερικών κ. Σαρόν δεν θα τον είχε δεχθεί σήμερα», αναφέρει στο ανακοινωθέν το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και συμπληρώνει «αν τέτοιες πολιτικές συναντήσεις γίνονται στην πρωτεύουσα του Ισραήλ η κυβέρνηση θα ανηδράσει σθεναρά».

Η αντιπροσωπία του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Θ. Τσουκάτο συναντήθηκε με εκπροσώπους του Εργατικού Κόμματος του Ισραήλ και συμμετείχε μάλιστα και σε προεκλογική συγκέντρωση.

Απόψεις

Τα παιδιά στους δρόμους

ΤΑ παιδιά στους δρόμους δεν απέχουν πολύ από τα παιδιά των δρόμων. Ολοι εμείς που ζούμε με εφήβους, που βιώνουμε την εύθραυστη ισορροπία τους ανάμεσα στα ακραία συναισθήματα, που γνωρίζουμε τις τεράστιες αντιθέσεις ανάμεσα στο σκληρό ζειν που τα περιμένει και το ευ ζειν που τους πουλάμε νωχθημερόν, φοβόμαστε.

Τα παιδιά στους δρόμους δεν είναι μαγκιά, είναι κατάντια.

Κατάντια δική μας κι όχι των άλλων των τρίτων των υπευθύνων και των συνδικαλιστών των εφηβοκάπηλων και των εσαεί υπουργίσκων. Μια στιγμή χωρίζει το φύσει επαναστατημένο μας «μωρό» που κοιμάται τα βράδια με νανούρισμα hip-hop και κάποιο φετίχ λούτρινο ζωάκι στο δωμάτιό του, από την εκτροπή. Μια κακιά στιγμή που θα έλθει βίαια σαν το πολλαπλό κάταγμα του έφηβου «καταληψία» χθες, σαν το κατά λάθος χτύπημα που θα έλθει αύριο.

Τα παιδιά στους δρόμους δεν είναι φαινόμενο προς πάταξιν. Δεν είναι αρμοδιότητα εισαγγελέως ούτε αφορμή για προπαγανδιστικές αναλύσεις κυνικών κονδυλοφόρων. Δεν χωρίζονται τα παιδιά σε καλά και κακά, σε κουμπούρες και αρίστους. Εμείς είμαστε καλοί ή κακοί κι εμείς μένουμε επί χρόνια μεταξισταστοί στο διαγώνισμα του πραγματικού εκσυγχρονισμού αυτής της χώρας, έτσι ώστε να μην τρώει, να μη διώχνει και να μην εννουχίζει τα παιδιά της.

ΤΑ παιδιά στους δρόμους είναι η ζωντανή πιστοποίηση της γελοιότητάς μας. Όταν λέμε αρμοδίως και με κροκοδείλια συγκίνηση πως τα πάσχοντα από κάποια νοητική ή άλλη σωματική υστέρηση παι-

διά έχουν εκπληκτικές δεξιότητες, που με την κατάλληλη εκπαίδευση θα τους εξασφαλίσουν την πλήρη και ισότιμη κοινωνική και επαγγελματική συμμετοχή, το πιστεύουμε; Γιατί αν το πιστεύουμε, δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε... «ανακαλύψει» ακόμη σύστημα εκπαίδευσης για τα παιδιά χωρίς τέτοιου είδους σοβαρά προβλήματα. Σύστημα που να τους επιτρέπει να ζήσουν αύριο από τη δουλειά τους με αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό.



Γράφει η Μαριάννα Πυργιώτη

Τα παιδιά στους δρόμους είναι δικά μας. Μπορεί να μην είναι το δικό σας παιδί, όπως δεν είναι και τα δικά μου.

ΑΛΛΑ σε τελική ανάλυση είναι τα παιδιά μας. Αν δεχθούμε το κυβερνητικό τεστ βιολογικής πατρότητας ή μητρότητας, αν κάνουμε το λάθος να κατηγοριοποιήσουμε τους εφήβους μας επί τη βάση των μικροπολιτικών αναγκών του κάθε επίδοξου μεταρρυθμιστή της Παιδείας, αν αφήσουμε την αγωνία μας να γίνει τρόμος και ο τρόμος αυταρχική ανάδραση καταστολής, τότε είμαστε για ομαδικό φτύσιμο.

Γιατί τα σχολεία θα επαναλειτοουργήσουν και τα συστήματα θα εφαρμοσθούν αλλά η αποτυχία μας δεν αναιρείται.

Τα παιδιά στους δρόμους είναι δική μας ευθύνη. Αν νομίζουμε ότι είναι δική τους, τότε τα ενηλικιώνουμε αποσπασματικά και με εντελώς λανθασμένη εισαγωγή στον υπέροχο κόσμο μας. Και δεν μπορούμε εσαεί να αποσείουμε τις συλλογικές μας ευθύνες επειδή είμαστε ανίκανοι να τις αντέξουμε. Πόσο μάλλον όταν αυτές τις μετακυλίσουμε στα ίδια μας τα παιδιά....