

ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Εμερομηνία

20 ΜΑΙ. 1974

72.1

# Παρασκήνιο πολιτικό

**Π**ΑΝΗΓΥΡΙΚΑ εκλέχτηκε στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Γεωργίας κ. Κ. Σημίτης. Στην ψηφοφορία για τη νέα Κεντρική Επιτροπή ανάμεσα σε 500 περίπου υποψηφίους ήρθε δεύτερος. Την ίδια θέση κατέλαβε και στην ψηφοφορία για το Εκτελεστικό Γραφείο.

Η βάση και ο πρόεδρος του Κινήματος που είχαν λόγο στις διαδικασίες του συνεδρίου επιβράβευσαν το ήθος, την εργατικότητα και το πολιτικό βάρος του κ. Σημίτη. Του υπουργού Γεωργίας που έδωσε σκληρές μάχες απέναντι στους παγκοσμίου κύρους συναδέλφου του της ΕΟΚ και γνώριζε την αποδοχή και των πολιτικών του αντιπάλων.

Σε μια σύντομη συνομιλία μας, το νέο μέλος του Ε.Γ., Κ. Σημίτης, θυμάται πώς ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι η μέχρι σήμερα πορεία του άλλαξε σημαντικά προς το καλύτερο το πολιτικό σύστημα της χώρας.

**ΕΡΩΤΗΣΗ:** Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε το 1974 χωρίς καμιά προηγούμενη οργανωτική εμπειρία. Το συνέδριό του δείχνει μια μακριά εξελικτική πορεία. Τι είναι για σας χαρακτηριστικό της πορείας αυτής;

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:** Πολλά από όσα είναι σήμερα αυτονόητα για τη σωστή λειτουργία του ΠΑΣΟΚ είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, που συνάντησε στην αρχή πολλές αμφιβολίες. Η πολιτική δραστηριότητα στο χώρο που κινιόταν το ΠΑΣΟΚ καθοριζόταν από τα

## Οι μπροσούρες του '74 και ο κ. Σημίτης

πρότυπα, δηλαδή της Ένωσης Κέντρου και του ΚΚΕ, από πρότυπα, για τα οποία κάθε πολιτική δραστηριοποίηση ή ήταν συνυφασμένη με τις εκλογές και τη βουλευτική ιδιότητα, ή ήταν το προστάδιο δουλειάς στην παρανομία και υπό καταδίωξη. Έτσι οι τοπικές οργανώσεις με ανοιχτή πολιτική δραστηριότητα και όπου η εγγραφή μελών δεν υπόκειταν σε εξαντλητικούς ελέγχους, ήταν ασυνήθιστο φαινόμενο που προκαλούσε ανησυχίες. Χρειάστηκε αρκετός καιρός και πολλές συζητήσεις για να επικρατήσει η άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει μόνο με μια ανοιχτή οργάνωση, με όσο το δυνατόν περισσότερους τοπικούς πυρήνες, κάτι που σήμερα δεν αμφισβητεί κανείς.

**ΕΡ.:** Μπορείτε να μας αναφέρετε κάτι χαρακτηριστικό από τα πρώτα βήματα του Κινήματος;

**ΑΠ.:** Τα πρώτα φυλλάδια του Κινήματος, όπως «Τι θέλει το ΠΑΣΟΚ», που κυκλοφόρησε για τις εκλογές του 1974 ήταν, γιατί έλειπαν χρήματα, καιρός και πείρα, πρόχειρα

τυπωμένα και είχαν «φτωχή» εμφάνιση. Όταν το 1975 εκδώσαμε μια μπροσούρα με τίτλο «Σύνταγμα για μια Ελλάδα δημοκρατική» με κανονικό εξώφυλλο, το σήμα του Κινήματος και τη φροντίδα ενός γνωστού εκδοτικού οίκου, προκλήθηκαν συζητήσεις ακόμη και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, αν το Κίνημα μπορεί να εκδίδει φυλλάδια, αν πρέπει να έχει το εξώφυλλο πράσινο χρώμα, ποιός γράφει τα κείμενα, πώς ελέγχονται και άλλα. Σήμερα το Κίνημα έχει εκδώσει δεκάδες μπροσούρες και τα μέλη δεν μπορούν να φανταστούν πληροφόρηση και διαφώτιση χωρίς κείμενα.

Στις εκλογές του 1977 κυκλοφόρησε το πρόγραμμα του Κινήματος με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ». Πολλοί δεν συμφωνούσαν με τη δημοσίευσή αυτή. Η άποψή τους ήταν ότι το Κίνημα δεν πρέπει να έχει λεπτομερειακό και τυπωμένο εκλογικό πρόγραμμα, όπως δεν είχαν τόσο καιρό τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα. Το κείμενο

αυτό καθιέρωσε στην ελληνική πολιτική ζωή την αντίληψη, ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να έχουν και να ανακοινώνουν δημόσια τα προγράμματά τους.

**ΕΡ.:** Οι δυσκολίες θα ήταν πολλές, πέρα από την εκδοτική δραστηριότητα. Για την πολιτική ζύμωση θυμίστε μας κάτι.

**ΑΠ.:** Οι ομιλίες στελεχών ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Στην περιφέρεια σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα μιλούσαν μόνο οι βουλευτές. Όταν την άνοιξη του '76 αποφασίστηκε να επισκέπτονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα στελέχη από το κέντρο την ύπαιθρο και να μιλούν σε δημόσιους χώρους, υπήρξαν αντιρρήσεις. Θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα; Τι θα έλεγαν; Η συνεχής παρουσία όμως μελών του Κινήματος στην επαρχία αποτέλεσε, πιστεύω καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία του.

**ΕΡ.:** Τελικά έγινε το Συνέδριο. Τι σημαίνει αυτό;

**ΑΠ.:** Αν διαβάσει κανείς κείμενα που περιγράφουν τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων πριν από το 1967, τις προγραμματικές ασάφειες, τις προσωπικές συσπειρώσεις, τους τοπικούς προύχοντες που ασκούσαν πολιτική εξουσία με εξυπηρετήσεις, θα διαπιστώσει ότι το πολιτικό σύστημά μας έχει αλλάξει σημαντικά προς το καλύτερο. Αυτό είναι ένα από τα επιτεύγματα του ΠΑΣΟΚ, της οργάνωσης και του προέδρου του.

**Μ. ΚΟΥΡΜΟΥΖΗΣ**

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ