

■ **Παιδεία:** Τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ το 1990 για τις καταλήψεις • Στροφή 180 μοιρών από τότε μέχρι τώρα

ΤΟ ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει τον εαυτό του: ο κ. Σημίτης, ο οποίος σήμερα ως πρωθυπουργός αντιμετωπίζει την αναταραχή στο χώρο της Παιδείας που η ίδια η κυβέρνηση του δημιούργησε με Πρόξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, έκανε «στροφή» 180 μοιρών σε σχέση με όσα υποστήριζε πριν από λίγα χρόνια για τα προβλήματα στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας. Αρκεί να ανατρέξει κανείς στις δηλώσεις του το 1990-91, κατά τη διάρκεια των καταλήψεων στα σχολεία επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Τότε, ο νυν πρωθυπουργός πίστευε ότι «η Παιδεία δεν γίνεται με σιδηρολοστούς αλλά χρειάζεται πειθώ. Χρειάζεται να δώσετε παράδειγμα», υποδείκνυε στην τότε κυβέρνηση και συνέχιζε: «Εσείς δίνετε το παράδειγμα του καταναγκασμού, το παράδειγμα που θα έδινε μια φασιστική κυβέρνηση. Η ελληνική κοινωνία περιμένει απαντήσεις. Μήπως οδηγείται πάλι στη δημιουργία του παρακράτους, στο σκοταδισμό...».

Η δήλωσή του αυτή είδε το φως της δημοσιότητας στις 12/1/91, όπως επίσης και τα σκληρά «κατηγορώ» των πρωτοκλασάτων στελεχών του ΠΑΣΟΚ κατά της τότε κυβέρνησης.

Μια αναδρομή στο χρόνο είναι άκρως ενδιαφέρουσα, καθώς οδηγεί σε μια ξεκάθαρη διαπίστωση: ότι το ΠΑΣΟΚ αναίρει ουσιαστικά τον εαυτό του.

— Δηλώσεις Σημίτης («ΝΕΑ» — 18/12/90) για τις καταλήψεις:

«Το υπουργείο Παιδεί-

Καταγγέλλει τον εαυτό της η κυβέρνηση!



Σημίτης: Η Παιδεία δεν γίνεται με σιδηρολοστούς αλλά με πειθώ

ας ακολούθησε το πνεύμα μιας περασμένης εποχής. Και δεν ανελήφθη ποια είναι τα κεντρικά προβλήματα της Παιδείας σήμερα και το μέγεθος της κρίσης. Ουσιαστικός διάλογος δεν έγινε, οι επικλήσεις αποδείχθηκαν ως μία τακτική και τίποτα παραπάνω».

— Δηλώσεις Γ. Παπανδρέου για καταλήψεις («ΝΕΑ» — 15/12/90):

«Το πνεύμα της ανταρχειότητας και της βίας δεν μπορούν να συνυπάρξουν με το πνεύμα του διαλόγου και της συναίνεσης που θέ-

λει να επικαλείται η κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι, αν συνεχίσει η κυβέρνηση αυτόν τον ολισθηρό δρόμο της αδιαλλαξίας και της βίας, όχι μόνο δεν θα αντιμετωπιστούν τα εκπαιδευτικά προβλήματα, αλλά οι εξελίξεις θα οδηγήσουν και την κυβέρνηση και το χώρο της Παιδείας σε καινούργια αδιέξοδα και συγκρούσεις».

— Δήλωση Κ. Λαλιώτη (ΣΚΑΙ — 16/12/90) για Παιδεία και καταλήψεις:

«Πρέπει όλοι να σεβαστούμε και όχι να αντιμετω-

πίσουμε την πορεία των μαθητών με ανταρχεισμό, με καταστολή και με τη χρησιμοποίηση των ΜΑΤ. Είναι λανθασμένη τακτική της κυβέρνησης».

Το κίνημα των μαθητών δεν υποκινείται από κόμματα ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Λειτουργεί ως αυτόνομο, αυθόρμητο και εκφράζει με θετικό και ελπιδοφόρο τρόπο υπαρκτά και προβλήματα που έχουν σχέση με τη ζωή και την προοπτική τους».

— Δηλώσεις Κ. Λαλιώτη για Παιδεία και καταλήψεις



▲ Αρκεί να ανατρέξει κάποιος στις δηλώσεις τόσο του Κ. Σημίτη όσο και στελεχών της κυβέρνησης στην περίοδο των καταλήψεων του 1990, για να καταλάβει τη στροφή που έχει πραγματοποιήσει το ΠΑΣΟΚ. Στην ουσία αναίρει τον εαυτό τους...

— Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ για τις καταλήψεις («ΝΕΑ» — 9/1/91):

«Η κυβέρνηση οφείλει, όπως επισήμανε το ΠΑΣΟΚ, να συγκαλέσει άμεσα το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας».

Να παραχωρήσει άμεσα στη διάθεσή του το 50% του αποθεματικού προϋπολογισμού για την Παιδεία. Να εγκαταλείψει την τακτική της παρασιλάνθησης, του εκφοβισμού και να σταθεί επιτέλους με υπευθυνότητα απέναντι στο πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε».

— Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ για τις καταλήψεις («ΝΕΑ» — 15/12/90):

«Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι δεν έχει κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια της γενικευμένης αναταραχής στο χώρο της Εκπαίδευσης. Εμφανίζεται να επιχειρεί και στον ευαίσθητο αυτό χώρο μια ακόμα επίδειξη πυγμής με ή χωρίς πρόφαση και δικαιολογία. Με δική της ευθύνη οδηγεί τα πράγματα σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Το εθνικών διαστάσεων θέμα της Παιδείας μπορεί να αντιμετωπιστεί με γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους φορείς».

Κ. Κατσαβού