

## Υπερπαραγωγή: Ένα άλυτο πρόβλημα

Μά τως κινήσεις των τραπέζι-  
τους σε λειτουργία, θα περιμένουν  
μέχρι την Τρίτη, οι παραγωγοί βιο-  
μηχανικής τομάτας του νομού μας,  
την άπάντηση που θα δώσει στην ε-  
πιτροπή τους ο υπουργός Γεωργίας,  
για άπορόφηση ή όχι της παραγω-  
γής τους, που και φέτος πλεονάζει  
σε χώρας. Μιά - άγωνισιά - ά-  
πάντηση που ή θα θέσει την κίνηση  
του διακόπτη προς τα άριστερά, ή θα  
σταθεί άφορη για κατάληψη του  
χώρου της Νομαρχίας.

Όμως πώς δημιουργήθηκε ή κα-  
τάσταση της πλεονάζουσας παρα-  
γωγής για μία άκδη χρονιά; Ποιοί  
εθύνονται γι' αυτό; Καί πόσα δι-  
καιο ή άδικο έχουν οι τοματοπαρα-  
γωγοί;

Εξετάζοντας κανείς τό όλο κύ-  
κλωμα από την σκορά μέχρι την ά-  
πορόφηση της παραγωγής, είναι  
άληθεια πως αποτελεί δύσκολο  
πράγμα ή έξαγωγή άμερόληπτων  
συμπερασμάτων. Γιατί εκεί που ξε-  
κινά ή άρριοδιότητα του ενός φορέα,  
δέν υπύρχει καρμιά άνάληψη τους  
άπό τόν επόμενο, ή εκεί που πώς νά  
αποδώσεις τυχόνες, υπάρχει πάντα  
τό «παραθυράκι» για διαφυγή.

Εκείνο που μπορεί τό υποστηρίζει  
κανείς είναι ότι οι άγρότες για μία  
άλωμα φορά χρησιμοποιούνται - και  
τό ξέρουν αυτό, αλλά δέν μπορούν  
νά κάνουν διαφορικά - για νά  
καρπωθούν, ίσως, οικονομικά όφέ-  
λη κάποιου τρίτου. Τό δυσάχημα  
είναι ότι σε περίπτωση που οι παρα-  
γωγοί δέν δικαιώθουν, αυτοί οι τρί-  
τοι μπορούν μέν νά μνήν κερδίσουν,  
σίγουρα όμως δέν χάνουν.

Και άς πάρουμε τά πράγματα μέ  
την σειρά: Η κυβέρνηση, θέλοντας  
νά θέσει τέρμα στην κληγή «πλεο-  
νάζουσα παραγωγή» καθόρισε μέσω

του υπουργείου Γεωργίας, συγκεκρι-  
μενή ποσότητα παραγωγής καθε  
νομό και συγκεκριμένη ποσότητα  
άπορόφησης κατά βιομηχανία. Η  
κατανομή κατά παραγωγή, μέ βάση  
κάποια κριτήρια, άνατέθηκε στη  
δευτερή αυτή φάση στους συνεται-  
ρισμούς, τως άγροτικούς συλλό-  
γους και τις βιομηχανίες - Όλα αυτά  
άρχισαν νά γίνονται άπό τις αρχές  
Απριλίου. Λογικά λοιπόν δέν έπρεπε  
νά δημιουργηθεί μία κατάσταση,  
που σήμερα έχει σαν άποτέλεσμα νά  
βρίσκονται σε άγωνιστική έτοιμό-  
τητα. Τι έσταιζε;

Απ' ότι φάνηκε στην συνάντηση  
των εκπροσώπων των παραγωγών  
μέ τόν Νομάρχη:

★ Δέν υπήρξε κάποια κατοχυρω-  
μένη μετάθεση των άρριοδιότητων  
άπό τό υπουργείο Γεωργίας στους  
φορείς των παραγωγών, σχετικά μέ  
τις ποσότητες.

★ Δέν κατορθώθηκε νά τεθεί πε-  
ριορισμός στις βιομηχανίες, ώστε  
νά μνή διαθέτουν σπόρους στους ά-  
γρότες, μέ έγγυηση του δημοσίου.  
Σχετικά μ' αυτό, είπώθηκε μάλιστα  
ότι εκπρόσωποι των βιομηχανιών,  
μετέβησαν στό χωριά και ενθάρρυν-  
ναν τους παραγωγούς νά σκείρουν  
τομάτα, γιατί θα άπορροφηθεί, υπο-  
γράφοντας μάλιστα προσήμωνα  
μαζί τους.

★ Δέν διεκρινίστηκε άν τό πρό-  
βλημα πρόκειται τελικά άπό την μη  
σώστη ή άνεπαρκή ένημέρωση, τό-  
σο της Δ/σης Γεωργίας, όσο και  
των συνεταιριστικών οργανώσεων  
προς τους παραγωγούς.

Μέσα σ' αυτό τό άπλό φαινομενι-  
κό, αλλά πολύπλοκο φάσμα, κινή-  
θηκαν οι διαδικασίες, που είχαν σαν  
άποτέλεσμα όχι μόνο νά μνή άπορ-  
ροφείται ή επικλέον παραγωγή, άλ-  
λά σε άρκετά χωριά, ούτε και ή πα-

ραγωγή για τήν άπορία υπάχθουν από  
σύσσωνα.

Άνεξάρτητα όμως, άπ' όλα αυτά,  
τά κθήματα τελικά είναι οι παρα-  
γωγοί.

Πού ένώ άπό τήν μιά μεριά άγωνί-  
ζονται τώρα για κάποια λύση, έξυ-  
πηρετώντας ταυτόχρονα την βίωσή  
των βιομηχανιών για χρηματοδότη-  
σή τους, πρακτικώς νά εκτελεστούν  
στην τομάτα, άπό την άλλη, σε  
περίπτωση που δέν δοθεί κάποια θε-  
τική ίκανοποίηση του αίτηματός  
τους, χάνουν ένα σημαντικό ευσό.

Εκείδη, τό πρόβλημα της ύπερπα-  
ραγωγής (πέρνει είχαμε την κατά-  
τα) στην περιοχή μας είναι άρκετά  
έντονο, τό υπουργείο Γεωργίας θα  
πρέπει νά κινηθεί σε διαφορετικό  
πλαίσιο, καταργίζοντας ένα πρό-  
γραμμα κατοχυρωμένο.

Άποψη μας είναι τό πρόγραμμα  
αυτό της παραγωγής νά καταργεί-  
ται άρκετά, νωρίς αναλαμβάνοντας  
την υλοποίηση του ή τό ίδια, ή οι συ-  
νεταριστικές οργανώσεις. Τό πλέγ-  
μα όπως του προγράμματος νά καθο-  
ρίζει συμφωνητικά άπορόφησης της  
παραγωγής μέ τις βιομηχανίες, τις  
ποσότητες που θα παραχθούν και  
κυρίως κατοχύρωση των παραγω-  
γών μέ καταβολή του ποσού άπό τις  
βιομηχανίες, οι περίπτωση που δέν  
καμαλάσει την παραγωγή (έτσι ό-  
στε νά μνή προβαίνουν σε προσήμ-  
φωνα μέ την έλεΐδα χρηματοδότη-  
σης πλεονάζουσας παραγωγής).

Νομίζουμε ότι ό προγραμματι-  
σμός θα είναι έκείνος που θα δώσει  
στην κάθε κυβέρνηση νά άσκησει  
κοινωνική πολιτική. Άγνην που  
τώρα νομίζει ότι άσκει μέ τό νά μνή  
υποκύπτει στις πιέσεις των βιομη-  
χανιών, ή αυτή που θα νομίζει αύ-  
ριο, ίκανοποιώντας τό αίτημα των  
παραγωγών.