


- Ιστορία
- Πρόεδρος
- Ομιλίες
- Όργανα
- Διεθνείς Σχέσεις
- Δελτία Τύπου
- Πολιτικά Κείμενα
- Επικοινωνία
- Links



Developed and implemented by  
CompaLink Network S.A.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

7/11/2001

**ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗ ΝΔ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ "ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ" ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΤΟ ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1.1.2002"**

**ΦΟΡΜΑ ΑΝΑ**  
Αναζητήστε τις ομιλίες  
Νέας Δημοκρατίας  
περιοδείες και στα  
Το αρχείο που έχει  
ξεκινάει από τον Α1

Θέλω, πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκδήλωση και να συγχαρώ, τόσο τη Γενική Γραμματεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μας, όσο και το "Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής" που είχαν την πρωτοβουλία και την ευθύνη της διοργάνωσης.

Επιλέξτε ημερ  
καταχώρησης

ΜΗΝΑΣ:

ΕΤΟΣ:

Πιστεύω ακράδαντα ότι συζητήσετε όπως η σημερινή εμπλουτίζουν την πολιτική και φωτίζουν το περιβάλλον, από το οποίο διέρχεται ο δρόμος της χώρας μας. Και το περιβάλλον αυτό, προσδιορίζεται, πρώτ' απ' όλα, από την παρουσία μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και, κατ' επέκταση, από την ευρωπαϊκή προοπτική. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε μείζονος σημασίας, τόσο τη διαρκή ενίσχυση της θέσης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ανοιξαμε πρώτοι τον εθνικό διάλογο για τη διεύρυνση και τη μετεξέλιξη της Ένωσης και προτείνουμε η υπογραφή του πρώτου Ευρωπαϊκού Συντάγματος να γίνει στην Αθήνα. Πιστεύουμε, άλλωστε, ότι η κυκλοφορία του "ευρώ" και γενικότερα η ολοκλήρωση της Νομισματικής Ενοποίησης δεν κλείνουν, αλλά ανοίγουν διάπλατα ένα νέο κύκλο προσπαθειών για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αναδεικνύουν την υστέρηση στην οικονομική και, ακόμη περισσότερο, στην πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Και μας καλούν όλους, τα κράτη και τις πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης, να επισπεύσουμε τα βήματα που οδηγούν στους βασικούς αυτούς στόχους, στο όραμα των ευρωπαϊκών λαών για την Ευρώπη του κοινού μέλλοντός μας.

Οι θέσεις μας είναι σαφείς. Θέλουμε μια Ευρώπη πιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική, πιο ασφαλή, για κάθε πολίτη, κάθε λαό, κάθε κράτος - μέλος. Μία Ευρώπη παγκόσμια και όχι περιφερειακή δύναμη, ικανή να αναπτύσσει αποτελεσματικές παρεμβάσεις στη διεθνή σκηνή, για την επίλυση κρίσεων, την εδραίωση της ειρήνης και την αναβάθμιση της συνεργασίας των λαών. Μία Ευρώπη με κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Θέλουμε μια Ευρώπη πιο πολιτική. Μια Ευρώπη της πολιτικής. Πιστεύουμε ότι η Ενωμένη Ευρώπη αποτελεί το πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να πραγματώσουμε το ελληνικό όραμα στον 21ο αιώνα, τη βάση στην οποία οικοδομείται ένα καλύτερο μέλλον για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Όλοι οι Έλληνες αντιλαμβανόμαστε σήμερα πόσο θετικό είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής, αλλά και τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης, ως ισότιμο μέλος της ΕΕ. Όλοι οι Έλληνες συνειδητοποιούμε σε ποια δυσμενή θέση θα βρισκόταν η Πατρίδα μας, εάν σε κρίσιμους καιρούς δεν επικρατούσαν οι

περήφανοι γιατί εμείς, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, εντάξαμε την Ελλάδα στην ΕΟΚ. Γιατί εμείς είμαστε οι πρωτοπόροι και αυθεντικοί εκφραστές του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Γιατί εμείς ανοίξαμε το δρόμο προς την ΟΝΕ, που αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν οι επόμενες Κυβερνήσεις.

Σε λιγότερο από δύο μήνες, όπως όλοι γνωρίζουμε, δώδεκα χώρες - μέλη της ευρωζώνης, μαζί και η χώρα μας, περίπου 300 εκ. πολίτες, θα συναλασσόμαστε χρησιμοποιώντας κοινό νόμισμα. Νοιώθουμε ότι η δραχμή θα μας λείψει, αλλά ξέρουμε πως το "ευρώ" θα δώσει λύσεις. Δεν θα επεκταθώ σε επιμέρους ζητήματα. Είναι, όμως, βέβαιο ότι η κοινή γνώμη δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να στέκεται με προβληματισμό μπροστά στην 1η Ιανουαρίου. Η Κυβέρνηση, αντί ουσιαστικής πληροφόρησης, αντιμετώπισε και αυτό το ζήτημα με όρους και στόχους προπαγάνδας. Σε πολλές περιπτώσεις η προετοιμασία κρίνεται ανεπαρκής και ο κίνδυνος κερδοσκοπικών φαινομένων σε βάρος του καταναλωτή παραμένει ισχυρός.

Θέλω, όμως, σήμερα - για μια ακόμη φορά - να υπογραμμίσω ότι η ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ και η επικείμενη κυκλοφορία του "ευρώ" αποτελούν θετική εξέλιξη. Από τη δική μας, άλλωστε, Κυβέρνηση ετέθη ο στόχος αυτός και από εμάς χαράχθηκε η συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το λάθος ήταν ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ άργησαν να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητα της φιλελεύθερης επιλογής, άργησαν να εγκαταλείψουν τα ιδεολογήματα των κοινωνικοποιήσεων, άργησαν στο δρόμο για την ΟΝΕ. Το λάθος ήταν στο μείγμα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε: Την εισπρακτική επιδρομή. Την τερατώδη επιστράτευση της λεγόμενης δημιουργικής λογιστικής. Την αδυναμία προώθησης των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, για την άρση των κρατικών μονοπωλίων. Την απελευθέρωση των αγορών, την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων. Το λάθος ήταν ότι επιδίωξαν αποκλειστικά και μόνο την ονομαστική και μάλιστα σε βάρος της πραγματικής σύγκλισης, γεγονός που απεικονίζεται ξεκάθαρα σε κρίσιμους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. Ιδίως, μάλιστα, στην επέκταση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, την έκρηξη της ανεργίας, τη διεύρυνση του εμπορικού ισοζυγίου, τη διαρκή μείωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, αλλά και τη δημιουργία ενός δεύτερου, ενός κρυφού χρέους, που φορτώνει δυσβάστακτα τους επόμενους προϋπολογισμούς.

Σήμερα, όλες οι επισημάνσεις μας δικαιώνονται στο ακέραιο. Όλοι συνειδητοποιούν ότι η Ελλάδα έχασε την πιο ευνοϊκή διεθνή συγκυρία, για μια πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι η κατάκτηση των δεικτών του Μάαστριχτ στηρίχθηκε κυρίως στην ανάκαμψη των διεθνών οικονομιών, την πτώση των τιμών πρώτων υλών, τη μείωση των διεθνών επιτοκίων στα χαμηλότερα επίπεδα της μεταπολεμικής περιόδου, την επιβολή 87 νέων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Επιμέναμε και επιμένουμε ότι απαιτείται μια νέα επιθετική, επεκτατική οικονομική πολιτική. Επιμέναμε και επιμένουμε:

- Στην ανάγκη ριζικής φορολογικής μεταρρύθμισης, που θα ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος.

δημιουργεί κρυφά χρέη, αλλά θα οδηγήσει σε πραγματική μείωση του δημόσιου χρέους.

- Στην απελευθέρωση των αγορών και την ταχεία προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, που δεν θα περιορίζονται σε αποσπασματικές μετοχοποιήσεις, προορισμένες να καλύπτουν εισπρακτικούς και μόνον σκοπούς.

- Στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο, με ολοκληρωμένες περιφερειακές παρεμβάσεις, ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιθετικές πολιτικές στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού και της ναυτιλίας.

- Στην επανίδρυση του κράτους, με την πλήρη απεξάρτησή του από την εκάστοτε Κυβέρνηση, την αναβάθμιση του επιτελικού και ελεγκτικού ρόλου της κεντρικής διοίκησης, την ουσιαστική ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης, αλλά και την αναμόρφωση του κοινωνικού κράτους, κατά τρόπον που θα εξασφαλίζει την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και θα παρέχει σε όλους υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και παιδείας.

Κρίσιμο στοιχείο στην περίοδο που ακολουθεί αποτελεί η έγκαιρη και ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Γ" ΚΠΣ, κάτω από συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Όπως, επίσης, και η επίσπευση της ολυμπιακής προετοιμασίας, η συνένωση των δυνάμεων και των προσπάθειών όλων των Ελλήνων για τη διοργάνωση των καλύτερων αγώνων που έγιναν ποτέ. Δυστυχώς, ωστόσο, η αξιοποίηση των πόρων του Γ" ΚΠΣ σημειώνει πολύμηνη καθυστέρηση, ενώ η ολυμπιακή προετοιμασία κινδυνεύει να μεταβληθεί από εθνική ευκαιρία σε εθνικό άγχος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ενώ προεκλογικά διαβεβαίωνε ότι θα ξεκινούσαν με "αναμμένες μηχανές", μετεκλογικά ομολογεί ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τεράστια κοινοτικά κονδύλια. Και από την άλλη, η ΔΟΕ απευθύνει αιχμηρές συστάσεις στην Κυβέρνηση, ενώ οι νυν αποκαλύπτουν ευθύνες των πρώην αρμόδιων υπουργών, συνομολογούν ότι το κόστος της προετοιμασίας έχει υπερδιπλασιαστεί και εκφράζουν αγωνία για την πορεία των έργων. Για μια ακόμη φορά πιστοποιείται, ότι με την Κυβέρνηση αυτή, η χώρα είναι καταδικασμένη να τρέχει πίσω από γεγονότα, να κάνει αύριο εκείνα που έπρεπε να είχαν γίνει χτες, να καταβάλλει σε κάθε περίπτωση πολλαπλάσιο κόστος, να αφήνει τις ευκαιρίες να μας προσπερνούν και να χάνονται.

Και θέλω εδώ να στηλιτεύσω με τον πιο έντονο τρόπο τη στάση του Πρωθυπουργού στην πρότασή μας για ενημέρωση της Βουλής και διάλογο για την πορεία της ολυμπιακής προετοιμασίας. Είναι επιεικώς απαράδεκτο να αρνείται και σε αυτό το μείζον θέμα το διάλογο και να τον παραπέμπει σε Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Όχι μόνο διότι αποδεικνύει την αλλεργία του στο διάλογο, την αλαζονική και καθεστωτική του νοοτροπία, αλλά και διότι δείχνει κατώτερος των περιστάσεων, αφού δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος του εθνικού στοιχήματος που συνιστούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και πάντως, μόνο τιμητής δεν μπορεί να είναι ο κύριος υπεύθυνος για τα τέσσερα χαμένα χρόνια, τις τεράστιες καθυστερήσεις, την υπέρβαση του κόστους και την έλλειψη συντονισμού που χαρακτηρίζουν την ολυμπιακή προετοιμασία.

Η νομισματική ενοποίηση και ειδικότερα η κυκλοφορία του

και παγκόσμιας κρίσης. Σημαντικοί τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων υφίστανται ήδη σοβαρές επιπτώσεις, ενώ ο διεθνής ορίζοντας παραμένει σκοτεινός και οι εξελίξεις απρόβλεπτες. Οι νέες παγκόσμιες συνθήκες μας επιβάλλουν να θέσουμε στις άμεσες προτεραιότητές μας τα ζητήματα ασφάλειας και να στείλουμε, παντού στον κόσμο, το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι η πιο ασφαλής χώρα. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι Έλληνες μπορούμε να δούμε τις νέες συνθήκες με το θετικό πνεύμα της κλασσικής ελληνικής σκέψης και να εργαστούμε υπεύθυνα και δημιουργικά για να σηκώσουμε τη χώρα μας πιο ψηλά. Οι πολιτικές δυνάμεις, αντί της στείρας αντιπαράθεσης του παρελθόντος, έχουμε χρέος να επικεντρώσουμε τις δράσεις μας σε ανταγωνισμό προσφοράς προς τη χώρα, την κοινωνία, τους πολίτες. Αυτή είναι η δική μας πολιτική αντίληψη και φιλοσοφία. Και αυτό ακριβώς κάνουμε, με σοβαρότητα, με σύνεση και υπευθυνότητα.

Σήμερα όλοι αντιλαμβάνονται ότι η υιοθέτηση της φιλελεύθερης επιλογής αποτελεί βασικό άξονα της ευρωπαϊκής πολιτικής και μονόδρομο για όλες τις Κυβερνήσεις των κρατών - μελών της Ένωσης. Η Νομισματική Ενοποίηση, φέρνει πιο κοντά τις οικονομικές πολιτικές όλων των κρατών - μελών της Ένωσης και, κατ' επέκταση, των πολιτικών δυνάμεων στα επιμέρους κράτη. Κόμματα που έως πρόσφατα αντιπολιτεύονταν την φιλελεύθερη επιλογή αναγκάζονται να υιοθετήσουν τις αρχές, τους άξονες, τις κατευθύνσεις της. Τα περιθώρια του χρόνου, όμως, δεν είναι απεριόριστα. Η χώρα μας χρειάζεται σήμερα ένα άλμα ποιότητας και δημιουργίας, ένα άλμα φυγής προς τα εμπρός. Γιατί η απόσταση που μας χωρίζει από τους εταίρους μας, δεν καλύπτεται με ρυθμούς ΠΑΣΟΚ. Γιατί στη νέα εποχή - της παγκοσμιοποίησης και των ραγδαίων μεταβολών - βασικό στοιχείο που μας καθιστά ή δεν μας καθιστά αποτελεσματικούς είναι ο χρόνος. Γιατί το μέλλον ανήκει σ' εκείνους που βγαίνουν μπροστά από τα γεγονότα και όχι σ' εκείνους που σέρνονται από τις εξελίξεις. Ανήκει σ' εκείνους που έχουν τη δύναμη και την τόλμη να επενδύσουν σήμερα για το αύριο και όχι σ' εκείνους που πανηγυρίζουν σήμερα γιατί έκαναν κάτι από εκείνα που υποχρεούνταν χθες. Είναι επιτακτική ανάγκη να σπάσουμε το φράγμα του κρατικισμού, της μιζέριας και των παρακμιακών φαινομένων, που καθηλώνει τις δυνάμεις της κοινωνίας στο γκρίζο και το τέλμα, την αβεβαιότητα και το συντηρητισμό του κατεστημένου.

Σήμερα αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν τον χρόνο και τον σπατάλησαν. Είχαν την πιο ευνοϊκή διεθνή συγκυρία και την άφησαν να χαθεί. Είχαν στη διάθεσή τους τους περισσότερους πόρους που διαχειρίστηκε ποτέ μια Κυβέρνηση και δεν απέδωσαν αντίστοιχο έργο. Είχαν τη στήριξη μας για να προωθήσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά δεν τόλμησαν, δεν θέλησαν, δεν μπόρεσαν. Ακόμη πιο κρίσιμη είναι η διαπίστωση ότι η Κυβέρνηση αυτή, αιχμάλωτη σε δογματικές αγκυλώσεις και σε εξαρτήσεις από οργανωμένα συμφέροντα, δεν μπόρεσε ποτέ να χαράξει και να υλοποιήσει συγκεκριμένο σχέδιο.

Μείζον ζήτημα αποτελεί η εκτεταμένη διαφθορά, προϊόν του κατεστημένου της 20ετίας, η ανάπτυξη καθεστωτικών νοοτροπιών, η επιβολή αδιαφανών διαδικασιών, η συγκάλυψη παρανομιών και καιροσκοπικών μεθοδεύσεων σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ομολογεί την ευκολία με την οποία παραμερίζεται η νομιμότητα. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης αποκαλύπτει

Δικαιοσύνη και θέλουν να έχουν υπουργούς φίλα προσκείμενους. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι στην Κυβέρνηση αυτή επικρατούν οι απόψεις εκείνων που θέλουν να ματαιώσουν κάθε έλεγχο για τις πράξεις που έπληξαν τα συμφέροντα του Δημοσίου και των πολιτών, για τις πράξεις που συγκρούονται με τη νομιμότητα και πλήττουν την ουσία και την ποιότητα της Δημοκρατίας στον τόπο μας.

Στην πορεία της χώρας μας για την ONE βρίσκονται στοιβαγμένα τεράστια προβλήματα, που μεταφέρθηκαν από το χθες στο αύριο. Μας περιμένουν επιτακτικές υποχρεώσεις για διαρθρωτικές αλλαγές που διαρκώς αναβάλλονταν έως σήμερα. Μας περιμένει ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο χρειάζονται ισχυρές επιχειρήσεις, απαλλαγμένες από κάθε είδους κρατικό εναγκαλισμό, ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, αλλά και αποτροπή ενδεχόμενων μονοπωλιακών καταστάσεων. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Είναι οι θέσεις της φιλελεύθερης επιλογής και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η στρατηγική μας είναι δεδομένη. Περιφρονούμε τις προκλήσεις της κυβερνητικής προπαγάνδας, τις απόπειρες πόλωσης και εγκλεισμού της κοινωνίας στα χαρακώματα του χθες, τις πρακτικές του φθόνου και του μίσους. Δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε στα άκρα και τις ακρότητες που επιλέγουν, στο ταμπλώ της πόλωσης και της οξύτητας, στην απόδρασή τους προς το χθες. Δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε πρακτικές στείρας αντιπαράθεσης, αλλά να επιμείνουμε σε μία δυναμική και αποτελεσματική στρατηγική συνέπειας, σοβαρότητας και ευθύνης. Αναγνωρίζουμε ό,τι θετικό έγινε και δεν ισοπεδώνουμε τίποτε. Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια, που αναπτύσσεται σε φιλελεύθερη ιδεολογική και πολιτική κατεύθυνση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως ξεκάθαρη είναι και η απόφασή μας να ελέγχουμε, με αυστηρότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου, των εργαζομένων και των καταναλωτών, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η ONE και η κυκλοφορία του "ευρώ" αποτελούν εξέλιξη που δικαιώνει τις δικές μας εθνικές επιλογές, τις δικές μας ιδεολογικές και πολιτικές κατευθύνσεις. Τα προβλήματα που στοιβάζονται στη νέα περίοδο, επιβεβαιώνουν την ορθότητα των επισημάνσεων, των θέσεων και τις προτάσεών μας, για μια πραγματικά ισχυρή οικονομία, μια πραγματικά δυναμική κοινωνία, μια νέα καλύτερη Ελλάδα. Στεκόμαστε με ευθύνη και σοβαρότητα στις προκλήσεις της νέας εποχής. Στεκόμαστε δίπλα στον πολίτη. Απευθυνόμαστε με σύγχρονο και καθαρό πολιτικό λόγο σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Εμείς λέμε αυτό που είμαστε και είμαστε αυτό που λέμε. Έχουμε ξεκάθαρη πολιτική, με συγκεκριμένους ιδεολογικούς άξονες και συγκροτημένο πρόγραμμα. Είμαστε η παράταξη της φιλελεύθερης επιλογής, της κοινωνικής αλληλεγγύης και του μεσαίου χώρου. Η παράταξη των μεγάλων και απόλυτα δικαιωμένων εθνικών επιλογών. Οι πρωτοπόροι και αυθεντικοί εκφραστές του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Είμαστε δύναμη εμπιστοσύνης.

## ΟΜΙΛΙΕΣ

[1997](#)

[1998](#)

Η «φιλειθέρη επιστήμη» ως θέση  
και «σοικητό» ακροαθροικηρόν τμ ΝΔ

6215 6216 2, 4, 5. Τρεϊσ αναφορεί

Απο ομνία 6215 7/11/2007

6215 «φιλειθέρη  
επιστήμη».