

**ΠΑΣΟΚ**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

**Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α**

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

**ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ**

ΣΤΗΝ 7η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σάββατο 17 Μαρτίου 2001

*Κ. Παπαδάκης*



Σολωμού 46 - 10682 Αθήνα - τηλ. 3838.597 (8 γραμμές) - fax: 3847.447  
E-mail: [praktika@praktika.gr](mailto:praktika@praktika.gr) - Internet: [www.praktika.gr](http://www.praktika.gr)

**ΠΑΣΟΚ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ**

**ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ**

**ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.**

**ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ**

**ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ**

**ΣΤΗΝ 7<sup>η</sup> ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001**

Συντρόφισσες, σύντροφοι, προτού μιλήσω για τη Συνεδρίασή μας, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των εξελίξεων της Βαλκανικής. Είχαμε χθες μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και με αφορμή αυτή τη συνάντηση εξέθεσα τη θέση της χώρας. Και πιστεύω ότι η θέση της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη. Στα Βαλκάνια υπάρχει σήμερα μια ρευστή κατάσταση. Η σταθεροποίηση αυτής της κατάστασης, χρειάζεται την εμμονή σε ορισμένες αρχές, πάγιες αρχές που υποστηρίζουμε, την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Τα σύνορα τα οποία υπάρχουν σήμερα δεν μπορούν να αλλάξουν. Η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών για το Κόσοβο αποτελεί το δεσμευτικό πλαίσιο για όλους ανεξαιρέτα.

Χρειάζεται μια πολιτική ανάπτυξης και συνεργασίας στα Βαλκάνια, το σύμφωνο σταθερότητας είναι ένα μέσο γι' αυτήν τη πολιτική. Ο ελληνικός στρατός όπου είναι παρών, είναι παρών για να κατοχυρώσει την ειρήνη. Γι' αυτό εμείς καταδικάζουμε τη χρήση βίας, καταδικάζουμε και είμαστε αντίθετοι με τις αποσχιστικές τάσεις. Γι' αυτό υποστηρίζουμε ότι πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια με διάλογο και με δημοκρατικά μέσα να λυθούν οι όποιες διαφορές.

Στηρίζουμε την κυβέρνηση των Σκοπίων, που είναι η νόμιμη κυβέρνηση της χώρας αυτής. Παίρνουμε πρωτοβουλίες για διπλωματική στήριξη: χθες (16/3) στο ΝΑΤΟ και τη Δευτέρα (19/3) στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμείς θεωρούμε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών για το Κόσοβο επιβάλλει τον έλεγχο των συνόρων του Κοσόβου προς τις άλλες χώρες, από τη δύναμη των Ηνωμένων Εθνών μέσα στο Κόσοβο, ώστε να μην υπάρχουν πρωτοβουλίες από πλευράς κάποιων στο Κόσοβο για αποσχιστικές κινήσεις σε άλλες χώρες.

Ελπίζω ότι η κυβέρνηση των Σκοπίων θα ελέγξει την κατάσταση για να επανέλθει η σταθερότητα στη περιοχή. Υπάρχει συνεννόηση της Διεθνούς Κοινότητας, των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του

NATO, του ΟΑΣΕ, με την κυβέρνηση των Σκοπίων. Υπάρχει μόνιμη και συνεχής συνεννόηση της Ελλάδας με την κυβέρνηση των Σκοπίων και η Ελλάδα έχει συμβάλει αποφασιστικά στο παρελθόν διάστημα, αλλά και στο τελευταίο δεκαπενθήμερο για την διπλωματική στήριξη της κυβέρνησης των Σκοπίων, προκειμένου να περιοριστούν και να ελεγχθούν τα φαινόμενα.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, η συζήτηση η οποία έγινε, πιστεύω ότι ήταν μια καλή συζήτηση, πλούσια και γόνιμη. Εξέφρασε την κοινή ανησυχία που έχουμε όλοι για τη λειτουργία του Κόμματος και την κοινή θέληση που επίσης έχουμε όλοι, να προχωρήσουμε χωρίς εσωστρέφειες, χωρίς αντιπαλότητες, να συγκεντρωθούμε στο κυβερνητικό έργο και να δείξουμε στον ελληνικό λαό, ότι το ΠΑΣΟΚ, είναι αντάξιο της εντολής που έλαβε, της εμπιστοσύνης που εκφράστηκε στις εκλογές.

Άκουσα όμως και δικαιολογημένα θα πω, αμφιβολίες αν αυτές οι καλές προθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν, μήπως και τη Δευτέρα – όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά – ξεκινήσουν πάλι τα ίδια φαινόμενα της μικροπολιτικής τάσης.

Από δικής μου πλευράς, θέλω πάλι να επαναλάβω, ότι εγγυώμαι μια σταθερή πορεία, μια πορεία ανανέωσης, μέσα από συλλογικές, διαφανείς, συντεταγμένες διαδικασίες, για να υπηρετήσουμε την αλλαγή. Σε αυτό όμως πρέπει να συμβάλουμε όλοι. Και εδώ με αφορμή ορισμένα σχόλια που έγιναν στη συζήτηση, θα αναφερθώ σε μερικές από τις αναγκαίες προϋποθέσεις, για να είναι πράγματι κοινή η πορεία.

Κοινή πορεία, σημαίνει ότι τα προβλήματα που έχουμε να λύσουμε, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε συντεταγμένα, θαρραλέα, χωρίς καχυποψίες, ενοχοποιήσεις και φόβους. Η ομοψυχία όπως τονίστηκε και πριν, φαίνεται στην εκπόνηση και την εφαρμογή της πολιτικής.

Άκουσα σε αυτή την αίθουσα, χθες, σχόλια για το ασφαλιστικό. Ότι «οι Άγγλοι σύμβουλοι που επέλεξε το ΚΕΠΕ και έτσι η Κυβέρνηση, υπήρξαν σύμβουλοι του Μπλέρ, είναι Θατσερικοί, πιο ακραίοι από την Θάτσερ». Εγώ απορώ, από πού προκύπτει αυτή η πληροφόρηση;

Άκουσα ότι σημασία έχει η εντολή που τους δόθηκε, σωστά, αλλά και ότι η εντολή αυτή είναι αντίθετη με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αν έτσι όμως κακόπιστα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, διερωτώμαι, πού είναι η κοινή επιδίωξη; Πού είναι η κοινή επιδίωξη όταν λέγεται ότι δεν υπάρχει ασφαλιστικό θέμα;

Μα, είναι φαντασίωσή μας ότι οι Έλληνες ζουν περισσότερο; Είναι φαντασίωσή μας ότι αυτό δημιουργεί πιέσεις στους πόρους και ότι πρέπει γι' αυτό να σκεφθούμε τις νέες γενιές; Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, οι νέες γενιές. Είναι φαντασίωσή μας, ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις συντάξεις και αυτό δεν είναι κοινωνικά δίκαιο; Είναι φαντασίωσή μας, ότι υπάρχουν ταμεία που έχουν τεράστιους κοινωνικούς πόρους και άλλα που δεν έχουν κοινωνικούς πόρους; Είναι φαντασίωσή μας ότι το ασφαλιστικό σύστημα βασίζεται σε μια πελατειακή αντίληψη 30 τόσων ετών; Οποιος πίεζε,

έπαιρνε μια παροχή, όποιος είχε σχέση με την εξουσία έπαιρνε μια παροχή. Δεν είμαστε όλοι σύμφωνοι, ότι πρέπει να αλλάξει αυτό; Και δεν είμαστε σύμφωνοι επίσης να κάνουμε καλόπιστα διάλογο, για να εγγυηθούμε περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή;

Σύντροφοι και συντρόφισσες, όλοι ζούμε σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, έχουμε κοινωνικές αναφορές, εκφράζουμε κοινωνικά αιτήματα. Τα αιτήματα, τα οποία εμείς οι ίδιοι εκφράζουμε, πρέπει να τα κρίνουμε και τα κρίνουμε εμείς οι ίδιοι με κριτήρια της ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, με βάση σχέδιο και προοπτική για να αναπτυχθεί η Ελλάδα και να είναι πιο ισχυρή η κοινωνία.

Αυτό, όμως, πολλές φορές δεν γίνεται. Ας πάρω, για παράδειγμα, τα έργα του Γ' ΚΠΣ. Έχουν έρθει πολλοί συνάδελφοι βουλευτές και μου έχουν πει, ότι πρέπει να ενταχθεί και αυτό και το άλλο έργο και το έργο και αν δεν ενταχθεί το άλφα ή το βήτα έργο, τότε δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να πάρει ψήφο στις εκλογές σε αυτή την περιφέρεια.

Αν προσθέσουμε όλα αυτά τα αιτήματα, ξεπερνάμε τα 60 τρισεκατομμύρια δραχμές. 60 τρισεκατομμύρια δραχμές έχουμε στη διάθεσή μας; Προϋπόθεση της κοινής πορείας είναι να μένουμε σταθεροί στους στόχους μας, να διατηρούμε απαρέγκλιτα τον προσανατολισμό μας, να μην μας παρασύρουν πιέσεις και να βλέπουμε μόνο κοντόφθαλμα τα πράγματα.

**«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» προϋποθέτει να έχουμε υπευθυνότητα, να απορρίπτουμε τον ευκαιριακό χαρακτήρα της πολιτικής.** Δεν βλέπουμε την πολιτική, το είπα και χθες, και δεν πρέπει να βλέπουμε την πολιτική με ορίζοντα μονάχα την εβδομάδα ή με ορίζοντα πως θα γίνουμε αρεστοί.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, άκουσα επίσης στη συζήτηση, παραδείγματα αναφέρω, ότι «η Ελλάδα δεν πρέπει να δέχεται εντολές από τον κ.Ντούζεμπεργκ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να παρακολουθήσει το παράδειγμα της Ιρλανδίας».

Η Ελλάδα, πρώτα απ' όλα, δεν δέχεται εντολές. Η πολιτική αποφασίζεται στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ECOFIN και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή, από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και τους Πρωθυπουργούς.

Το επιχείρημα της Ιρλανδίας το έχω ακούσει και πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται κάποιος, παρασυρόμενος από το γεγονός ότι η Ιρλανδία έχει το υψηλότερο ποσοστό ξένων επενδύσεων, δεν έχουν εξετάσει τι συμβαίνει εκεί. Η Ιρλανδία είναι γνωστό ότι επιβάλλει την ελάχιστη δυνατή φορολογία, είναι ένας φορολογικός παράδεισος.

Θέλουμε κάτι τέτοιο για την Ελλάδα; Εμείς είμαστε αντίθετοι. Η Ιρλανδία έχει καθιερώσει την πιο ευέλικτη αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Θέλουμε κάτι τέτοιο για την Ελλάδα; Εμείς είμαστε αντίθετοι. Η Ιρλανδία έχει κάνει και κάτι άλλο που είναι παράδειγμα, έχει δώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κοντά στα 15 χρόνια, προτεραιότητα στην εκπαίδευση και τη

μετεκπαίδευση στα θέματα της πληροφορικής και γενικά της κοινωνίας της πληροφορίας. Γι' αυτό υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό εκεί, που προσφέρεται για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Αυτό είναι ένα μάθημα για μας. Αλλά σ' αυτό και που είναι ένα από τα σημεία, δεν αναφέρεται κανείς.

**Εμείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, ακολουθήσαμε το δικό μας δρόμο, όσον αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και ήταν ένας πετυχημένος δρόμος. Γιατί να αμφιβάλουμε για την οικονομία μας, γιατί να εκφράζουμε εδώ την άποψη, ότι τα πράγματα ίσως δεν πηγαίνουν καλά; Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά; Αντίθετα. Ότι δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα όλα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά να γίνουν ακόμα, ότι πρέπει να προσέξουμε τις νέες συνθήκες και σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα που εκφράζεται μέσα από το ισοζύγιο των πληρωμών, όλα αυτά, βέβαια, είναι σωστά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, ότι μπορούμε να απορρίπτουμε έτσι εύκολα και αβασάνιστα τα όσα έχουν γίνει.**

Για να έρθω στο κεντρικό θέμα, **η κοινή πορεία προϋποθέτει, η συμβολή στη συζήτηση να είναι ουσιαστική, να μην είναι μία διαστρεβλωτική πληροφόρηση.**

Σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι φανερό ότι όπως σε κάθε κοινωνία, έτσι και στη δική μας, υπάρχουν συμπολίτες μας που θέλουν να προωθήσουν την άποψή τους, για το ποιες πρέπει να είναι οι κυβερνητικές αποφάσεις και υπάρχουν κυβερνητικές αποφάσεις που τους ενοχλούν. Αλίμονο, να μην υπήρχαν.

Αναμενόμενο, λοιπόν, να προσπαθούν να αντιδράσουν. Επίσης προβλέψιμο είναι, ότι δεν αρκούνται πολλές φορές μόνο σε επιστολές, ανακοινώσεις ή διαδηλώσεις (και πολλοί δεν μπορεί να κάνουν διαδηλώσεις). Μετέρχονται άλλους τρόπους: Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αρνητικό πολιτικό κλίμα, μεγεθύνουν τα προβλήματα, δημιουργούν προβλήματα, μυθιστοριογραφούν.

**Χρειάζεται να έχουμε κρίση, να διακρίνουμε τα πραγματικά από τα μη πραγματικά. Χρειάζεται για την κοινή πορεία να ενεργούμε συντροφικά και να έχουμε μία συντροφική άποψη και όχι να παρασυρόμαστε, να βλέπουμε αντιπάλους μας μέσα στα ίδια μας τα στελέχη. Τα στελέχη μας δεν είναι αντίπαλοί μας. Οι αντίπαλοί μας βρίσκονται απέναντι στη συντήρηση.**

Λάθη γίνονται, συντρόφισσες και σύντροφοι. Εμείς έχουμε καθιερώσει συστήματα ελέγχου που δεν υπήρχαν πριν. Κάθε τόσο και λιγάκι βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει «στους δρόμους ή σε άλλα έργα υπάρχουν ελαττώματα και αναφέρει ένα – δύο – τρία – τέσσερα». Από πού παίρνει τα στοιχεία; Από την Ελεγκτική Αρχή, την οποία καθιερώσαμε εμείς.

Ο Συνήγορος του Πολίτη βγαίνει και επισημαίνει τότε τα Υπουργεία, τότε η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχουν εφαρμόσει τους νόμους, ποιες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχουν εφαρμοστεί. Ο

Συνήγορος του Πολίτη είναι ένας θεσμός, τον οποίον καθιερώσαμε εμείς και θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολλούς άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Τα λάθη, οι παραλείψεις, οι καθυστερήσεις δεν δικαιολογούν απογοήτευση, καταγγελία, διχόνοια ή παραίτηση. Όπως είπα χθες, είναι ένα μήνυμα σε μας να συστρατευθούμε στον κοινό στόχο πιο αποφασιστικά.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, επισημάνθηκε πολύ σωστά από πολλούς ομιλητές ότι οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές προϋποθέτουν την κινητοποίηση μεγάλων κοινωνικών δυνάμεων. Η κινητοποίηση μεγάλων κοινωνικών δυνάμεων χρειάζεται ένα κόμμα ισχυρής έμπνευσης, ένα κόμμα το οποίο είναι δυνατό.

Τέτοιο κόμμα ήταν το ΠΑΣΟΚ, είναι το ΠΑΣΟΚ και οφείλει να είναι και στο μέλλον το ΠΑΣΟΚ. Και ο λαός θέλει ένα ΠΑΣΟΚ που είναι ισχυρό, ενσωματώνει τη γνώση και την εμπειρία των πολιτών από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ο λαός ούτε καταλαβαίνει ένα κόμμα-εκλογικό μηχανισμό και δεν το θέλει, ούτε ένα κόμμα προσωπικών στρατηγικών των στελεχών. Ούτε, φυσικά, ένα κόμμα στην υπηρεσία κάποιων τοπικών ή εθνικών επετηρίδων.

Ο λαός θέλει και το έδειξε, ότι χρειάζεται ένα κόμμα που εκφράζει τις αναζητήσεις και τα αιτήματά του και λύνει τα προβλήματά του. Και για να λύσουμε τα προβλήματα, πρέπει να είμαστε σε γόνιμη επαφή με τα ρεύματα προβληματισμού που διατρέχουν τη σύγχρονη κοινωνία. Να χαράσσουμε νέες κοινωνικές στρατηγικές. Να ανοιγόμαστε σε νέους τρόπους οργάνωσης και δράσης. Ένα ΠΑΣΟΚ που ανοίγεται στην κοινωνία και τις δυνάμεις της, κοιτάζει σταθερά μπροστά και χωρίς κομματικά στεγανά.

Έχουμε μιλήσει –και το ξέρουμε όλοι σύντροφοι και συντρόφισσες– πολλές φορές για ανασυγκρότηση, ανανέωση κ.λπ. Και πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν βρήκαμε το δρόμο να πραγματοποιήσουμε τα βήματα που λέγαμε. Δεν καταφέραμε να εντάξουμε στις λειτουργίες μας τους πολίτες, οι οποίοι ενώ βιώνουν τις προκλήσεις των καιρών, κρατούν σήμερα αποστάσεις από τα κόμματα.

Υπάρχουν πολίτες κριτικοί και απαιτητικοί και απέχουν από την κομματική άμιλλα. Απέχουν, γιατί δυσπιστούν απέναντι στην παρεμβατική και δημιουργική δύναμη της πολιτικής, όπως εκφράζεται από τα κόμματα. Και όμως εκεί υπάρχουν προβληματισμοί σημαντικοί, υπάρχουν προτάσεις για δράσεις σημαντικές, υπάρχουν ιδέες και σκέψεις που μπορούμε να αξιοποιήσουμε.

Πρέπει, λοιπόν, να αξιοποιήσουμε αυτή την κοινωνική δυναμική. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Το πρόβλημα του ανοίγματος στην κοινωνία, το πρόβλημα της ανανέωσης, πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή την κοινωνική δυναμική, πώς θα κερδίσουμε νέες ιδέες, πώς θα

**δώσουμε μια νέα ώθηση στο κόμμα μας. Και αυτό είναι αναγκαίο και για το εξής:**

Είδαμε τις εκλογές. Και στις εκλογές ξέρετε ότι το επιχείρημα των αντιπάλων μας ήταν ότι δήθεν είμαστε ένα καθεστώς. Και αλήθεια είναι ότι το επιχείρημα αυτό, καίτοι είναι αναληθέστατο, φάνηκε να βρίσκει έδαφος σε μερίδα του εκλογικού σώματος. Και η λογική εναλλαγής των κομμάτων, άρχισε να κερδίζει.

Και γιατί; Γιατί **δεν** καταφέραμε να δώσουμε επαρκείς απαντήσεις στις αμφιβολίες, στους προβληματισμούς, στις ταλαντεύσεις μερίδας πολιτών που συνδέουν την πολύχρονη κυβερνητική μας θητεία με φυσιολογικά φαινόμενα φθοράς, που διερωτώνται για τη μακρά παραμονή μας στην εξουσία.

Όλα αυτά, βέβαια, δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι καθόλου πρόβλημα, γιατί δεν μετράει κανείς ψηφοφόρος και δεν μετράει ο ελληνικός λαός τα χρόνια. **Ο ελληνικός λαός, οι ψηφοφόροι μετρούν το έργο, μετρούν την κινητικότητα, μετρούν την απόδοση, την αποτελεσματικότητα, μετρούν πόσο συμβάλλουμε στην κοινωνική συνοχή, μετρούν πόσο αναπτύσσεται η χώρα και πόσο πιο δίκαιη γίνεται η κοινωνία.**

Αυτό μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε και το κάνουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα, ακριβώς ανοίγοντας στην κοινωνική δυναμική που υπάρχει, **εκφράζοντας αυτή την κοινωνική δυναμική. Είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε ένα Κίνημα εκσυγχρονισμού, ένα Κίνημα αλλαγής, ένα Κίνημα μεταρρύθμισης, ένα Κίνημα εθνικής ανεξαρτησίας και περηφάνιας, ένα Κίνημα κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, ένα Κίνημα προόδου και δημιουργίας.**

**Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του σήμερα και του αύριο. Ανοίγουμε το διάλογο. Και αυτός ο διάλογος απαιτεί τόλμη, θάρρος. Όλες οι προτάσεις, απ' όποιο μέρος και αν προέρχονται, πρέπει να εκτιμηθούν, να συζητηθούν. Μόνο έτσι θα φτάσουμε σε ένα συνέδριο που θα φέρει οριστικά το ΠΑΣΟΚ στη νέα εποχή.**

Και έως ότου φτάσουμε σε αυτό το συνέδριο πρέπει να είμαστε απαιτητικοί απέναντι στους εαυτούς μας, όπως είναι απαιτητική η κοινωνία σε μας. Απαιτητικοί για να παράγουμε έργο, απαιτητικοί όσον αφορά τη συντροφικότητα, απαιτητικοί στο να ανοίγουμε νέους δρόμους, να χαράζουμε νέες πορείες.

**Το μέλλον είναι δικό μας. Μπορούμε να το κερδίσουμε. Και θα το κερδίσουμε.**