

ΠΑΣΟΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, πριν αναπτύξει το κεφάλαιο του Ασφαλιστικού κατά την ομιλία του στην Ειδική Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος (βλ. σελ. 10 του κειμένου της διανεμηθείσης ομιλίας του), μιλώντας εκτός κειμένου, είπε τα εξής:

«Για όλες τις παραπάνω πολιτικές δαπανήθηκαν σημαντικοί πόροι, δαπανήθηκαν περισσότεροι πόροι από τα προηγούμενα χρόνια, από πολλά-πολλά χρόνια. Αυτό έγινε ενσυνείδητα. Γιατί πιστεύουμε στην ανάγκη να έχει δουλειά ο κάθε εργαζόμενος. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τους ηλικιωμένους. Γιατί πιστεύουμε ότι σε μία κοινωνία δικαιότερη, σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, πρέπει να προωθούμε τη δικαιοσύνη και τις ευκαιρίες.

Θα μπορούσαμε, αν θέλαμε, να είχαμε ακολουθήσει μια άλλη πολιτική, σύμφωνα, για παράδειγμα, με τις παλιές και δοκιμασμένες συνταγές, δηλαδή, να είχαμε μοιράσει τα χρήματα σε πολιτικούς πελάτες για περισσότερους ψήφους. Θα μπορούσαμε να είχαμε ενισχύσει αποκλειστικά σε αυτούς τους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, ιδιωτικές δραστηριότητες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε να είχαμε δραστηριοποιήσει διάφορους σοβαρούς και μη σοβαρούς φιλάνθρωπους, θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει τα χρήματα για επιχειρηματικά κριτήρια, οπότε θα είχαν ησυχάσει και κάποιοι που φώναζαν σήμερα.

Δεν το κάναμε αυτό. Γιατί αυτό δεν ανταποκρίνεται στις πεποιθήσεις μας. Γιατί είμαστε μια Κυβέρνηση Σοσιαλιστικής παράταξης. Αυτή η πολιτική που ακολουθήσαμε, μας εκφράζει. Μας εκφράζει βέβαια και μια άλλη πολιτική. Μας εκφράζει η πολιτική της ανάπτυξης.

Σοσιαλιστικές πολιτικές, χωρίς πόρους, δεν γίνονται. Σοσιαλιστικές πολιτικές, χωρίς οικονομική σταθερότητα και αύξηση του προϊόντος, δεν γίνονται. Σοσιαλιστικές πολιτικές, που οδηγούν στην ύφεση, στον πληθωρισμό, στο δανεισμό, είναι συντηρητικές πολιτικές. Ενισχύουν τους έχοντες και εξασθενούν τους μη έχοντες.

Γι' αυτό, στο δόγμα το δικό μας ανήκει και η αντιμετώπιση όλων εκείνων των θεμάτων που μπορούν να προκαλέσουν πτωχεύσεις και απειλούν την αύξηση της ευημερίας των εργαζομένων.

Δεν φοβόμαστε εκείνο που θέτει σε κίνδυνο τους στόχους μας, αλλά, το αντιμετωπίζουμε. Το αντιμετωπίζουμε θαρρετά και με τόλμη γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πιο ισχυρή κοινωνία».