

Δευτερολογία

1. Γιατί δεχθήκαμε κατ' αρχήν το σχέδιο Αννάν:

Μια δική μας άρνηση θα μετέτρεπε εκείνους, που πάντοτε ήθελαν λύση – δηλαδή εμάς – σε θιασώτες της μη λύσης. Αντίθετα, θα παρουσίαζε εκείνους, που πάντοτε ήταν υπέρμαχοι της μη λύσης και της διχοτόμησης – δηλαδή την άλλη πλευρά – ως πρωτοπόρους της προσπάθειας για λύση. Η άρνηση στο σχέδιο λύσης θα ισοδυναμούσε με άρνηση του προβλήματος και θα είχε εκτεταμένες αρνητικές συνέπειες. Ιδιαίτερα που μέχρι την τελευταία στιγμή είναι έκδηλη η τακτική του κ. Ντενκτάς που ένα μόνο δηλώνει: Δεν θέλει την λύση, την οιαδήποτε λύση. Γι αυτόν εξακολουθεί το 1974 να έχει δώσει τη δική του λύση.

- Μια δική μας άρνηση θα ^{αναιρούσε} ~~απέσυρε~~ την υποχρέωση της Τουρκίας για συμβολή στην επίλυση του Κυπριακού ως όρο της πορείας της προς την Ευρώπη.
- Μια δική μας άρνηση θα αποδυνάμωνε τη θέση ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ένωση είναι ανεξάρτητη από το πολιτικό πρόβλημα και ταυτόχρονα θα ισχυροποιούσε την εντύπωση ότι η Τουρκία τηρεί την

υποχρέωσή της να συμβάλλει στην επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.

- Οι εταίροι μας θα αποκτούσαν ισχυρές επιφυλάξεις να εντάξουν στην Ένωση μια χώρα, που δεν αναγνωρίζει και αρνείται να λύσει το πολιτικό της πρόβλημα.
- Ταυτόχρονα, θα είχαμε ακυρώσει την στρατηγική επιλογή που καθιστά την ένταξη μοχλό πίεσης για την επίλυση.
- Τέλος, θα είχαμε δώσει ισχυρή ώθηση στη μη λύση της διχοτόμησης.

2. Η διχοτόμηση:

Παρόλα αυτά, από ορισμένες πλευρές η μη - λύση της διχοτόμησης κρίνεται ως μια ιδιαίτερα συμφέρουσα μακροπρόθεσμα λύση. Θέλουμε όμως να υποστηρίξουμε και να προωθήσουμε τη διεθνή αναγνώριση της κατεχόμενης Κύπρου ως τμήμα της Τουρκίας ή ως ανεξάρτητο κρατίδιο. ^{γιατί ο ασύλο το σωστό είναι να} ~~Ας υποθέσουμε ότι το θέλουμε. Ας υποθέσουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει ο κρατικός προσδιορισμός της Βόρειας Κύπρου.~~ ^{υπάρξει ασύλο το σωστό είναι να}

Δεν είναι
του Ιταλικού
κράτους
που ασύλο
πρωτόκολλο

- ^{βέβαια} Είναι όλοι υποστηρίξουν τη μη λύση οτι δεν θα υπάρξει
- ~~Αν δεν μας ενδιαφέρει ο κρατικός προσδιορισμός της Βόρειας Κύπρου θέλουμε ένα νέο εμποικισμό~~

- Αν δεν μας ενδιαφέρει η δημογραφική σύνθεση και εξέλιξη της Βόρειας Κύπρου, θέλουμε μια ενδεχόμενη όξυνση της αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο κοινότητες;
- Αν δεν μας ενδιαφέρουν οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων, θέλουμε να καταστεί η πράσινη γραμμή μια ελληνοτουρκική γραμμή υψηλής έντασης;

Δεν γίνεται για όλα τα προαναφερόμενα να αδιαφορούμε και ταυτόχρονα τίποτα να μην θέλουμε να συμβεί ως πιθανή συνέπεια της αδιαφορίας μας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που μπορεί να προτιμά πραγματικά τη διχοτόμηση. Εκείνο, που ορισμένοι προτιμούν είναι η **ουτοπία της στεγανοποίησης**. Είναι ουτοπία γιατί κανένα είδος διχοτόμησης δεν μπορεί να πετύχει τη στεγανοποίηση. Το *Τείχος του Βερολίνου* δεν μπόρεσε να «στεγανοποιήσει» τα δύο τμήματα της πόλης. **Αν ορισμένοι πιστεύουν ότι μπορούμε να κόψουμε με ένα πριόνι τη Βόρεια Κύπρο και μετά να την σπρώξουμε να πλεύσει στη Μεσόγειο μακριά από τη Νότια Κύπρο κάνουν βαρύ λάθος**. Κανένα κράτος δεν μπορεί να σβήσει από το χάρτη τον υπόλοιπο κόσμο. Ο υπόλοιπος κόσμος θα κάνει πάντοτε πολύ δυσάρεστη την παρουσία του απέναντι σε κάθε κράτος, που εθελουφλεί και δεν τον εντάσσει στο σχεδιασμό και τη στρατηγική του. Η ένταξη

της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα είδος ασύλου, που θα μετατρέψει αυτόματα την πράσινη γραμμή σε φρούριο των ευημερούντων.

Κατά συνέπεια, η θέση της διχοτόμησης δεν σηματοδοτεί μόνο μια οριστική εθνική υποχώρηση. Θα σηματοδοτήσει ταυτόχρονα την αφετηρία νέων προβλημάτων στο μέλλον. Να μην πλανόμαστε. Η επιλογή της διχοτόμησης είναι ένα νέο ανοιχτό γραμμάτιο κι όχι το κλείσιμο κάθε λογαριασμού.

αφετηρία
νέων εντά-
σεων και
νέων κινδύ-
νων