

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ**

**ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»**

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2002

Κυρίες και κύριοι,

Ένα από τα γενικότερα συμπεράσματα, που έχουν προκύψει από την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, από την προώθηση των εθνικών μας θεμάτων, από την πρόοδο της ολυμπιακής προετοιμασίας, αλλά και από την εξάρθρωση της τρομοκρατίας είναι ότι η συστηματική προσέγγιση του στόχου, το σχέδιο και βέβαια η δουλειά φέρνει αποτελέσματα. Ανατρέπει παγιωμένες καταστάσεις και αντιλήψεις. Τα ευχολόγια, οι δογματισμοί οι δήθεν πολιτικές προσεγγίσεις χωρίς καμιά τεκμηρίωση και ο λαϊκισμός δεν οδηγούν πουθενά.

Σήμερα είναι λογικό το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στην επιχείρηση ενάντια στην τρομοκρατία, καθώς πέφτει και θα πέφτει διαρκώς περισσότερο φως στο φαινόμενο. Την ίδια στιγμή μια ανάλογη συστηματική εργασία με σχέδιο και σοβαρότητα λαμβάνει χώρα σε όλα τα άλλα μέτωπα. Την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σταθερότητα και ανάπτυξη, ένα πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο κοινωνικό κράτος.

Ταυτόχρονα όμως με τους μεγάλους στόχους, νοιαζόμαστε και φροντίζουμε για τα μικρά και τα καθημερινά της ζωής

του πολίτη, εργαζόμαστε για την Ισχυρή Κοινωνία. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια απόδειξη.

Κυρίες και κύριοι,

Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, που σήμερα δίνουμε μια νέα αποφασιστική ώθηση στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Ένα πρόγραμμα – σταθμός για τους ηλικιωμένους, που έχουν ανάγκη φροντίδας, αλλά και για τις οικογένειές τους. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί βασικό κομμάτι του κοινωνικού ιστού ασφαλείας, που δημιουργούμε στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Το «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα δίκτυο υπηρεσιών, που υλοποιείται από ειδικευμένο προσωπικό και εθελοντές. Ο στόχος του είναι η παροχή φροντίδας στο σπίτι των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα στους αδύναμους ή μοναχικούς, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και να διατηρηθεί η αυτονομία και η ανεξαρτησία τους.

Κοινωνικοί λειτουργοί εντοπίζουν, καταγράφουν τις ανάγκες και σχεδιάζουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φροντίδας. Παράλληλα, συνεργάζονται με την τοπική κοινωνία και τους εθελοντές για να πλαισιώσουν το Πρόγραμμα. Οι

νοσηλευτές με προγραμματισμένες επισκέψεις στο σπίτι, αναλαμβάνουν την ατομική και φαρμακευτική φροντίδα και μεριμνούν για την ιατρική παρακολούθηση και την εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών διαβίωσης. Οι οικογενειακοί βιοηθοί, αναλαμβάνουν όλες τις λεπτομέρειες που διευκολύνουν την καθημερινή διαβίωση του ηλικιωμένου.

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1996, όταν λειτούργησαν πιλοτικά τα 5 προγράμματα ΚΑΠΗ του Δήμου Περιστερίου. Ένα χρόνο μετά, τον Οκτώβριο του 1997, η επιτυχία της πιλοτικής φάσης οδήγησε στην έγκριση 102 νέων προγραμμάτων σε σχεδόν ισάριθμους Δήμους της χώρας. Το 1999 προστέθηκαν άλλες 155 Μονάδες. **Στην αρχή του 2000 εφαρμόζονταν 284 Προγράμματα σε 253 Δήμους της χώρας.**

Την διετία 2000-2002 επεκτείνουμε το πρόγραμμα με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς. Στόχος μας έως το τέλος του 2002 να λειτουργούν 1000 Μονάδες σε όλη τη χώρα. **Πετυχαίνουμε αυτό το στόχο και πιστεύουμε ότι θα τον ξεπεράσουμε.**

Παράλληλα, ενισχύουμε την υποδομή του προγράμματος. Πεντακόσια (500) αυτοκίνητα, πρόκειται να διατεθούν σε Καποδιστριακούς Δήμους, για να διευκολύνουν στην παροχή πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών. **Σήμερα, παραδίδουμε τα πρώτα 247 πολυμορφικά αυτοκίνητα**, και σύντομα θα παραδώσουμε και τα υπόλοιπα.

Με τις 1000 Μονάδες, με τα 500 αυτοκίνητα, τα 3500 άτομα που θα απασχολούνται στο Πρόγραμμα, δημιουργούμε νέα δεδομένα στον τομέα της φροντίδας στο σπίτι, αλλά και νέα δεδομένα στο κράτος πρόνοιας.

Κυρίες και κύριοι,

Εντάσσουμε την «Βοήθεια στο σπίτι» σε ένα φάσμα πολιτικών για τους ηλικιωμένους, που έχουν ως κεντρική ιδέα την υποστήριξη της οικογένειας. Η οικογένεια στην Ελλάδα είναι ισχυρός θεσμός και πρέπει να παραμείνει ισχυρός. Η οικογένεια μπορεί και λύνει πολλά από τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν δράσεις, που δρουν υποστηρικτικά στην παραμονή του ηλικιωμένου μέσα στην οικογένεια.

- Τα **Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων** (ΚΑΠΗ) με την μακρόχρονη προσφορά τους, έχουν επιδράσει θετικά στην καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων.
- Κοντά στα ΚΑΠΗ προσθέτουμε τα **Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας των Ηλικιωμένων**. Θα είναι μικρές δομές ημερήσιας φιλοξενίας και θα λειτουργούν έτσι ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις ώρες εργασίας των μελών της οικογένειας. Έχουμε σχεδιάσει την ανάπτυξη 80 Κέντρων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας σε αστικά και ημιαστικά κέντρα.
- Ακόμη, αναπτύσσουμε τις **Κοινωνικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες**, που θα λειτουργούν σε επίπεδο Δήμων και θα στελεχώνονται με κοινωνικούς επιστήμονες. Με βάση το σχεδιασμό, κοινωνικοί επιστήμονες εισηγούνται τη συμμετοχή ατόμων σε ειδικά προγράμματα κοινωνικής ένταξης, σε συνεργασία με τον εξυπηρετούμενο πολίτη.

Οι πολιτικές, που προωθούμε για τους ηλικιωμένους στηρίζονται πάντα στη διατήρηση και ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής, στην ενίσχυση της οικογένειας.

Κυρίες και κύριοι,

Στους ηλικιωμένους χρωστάμε πολλά. Είναι η γενιά, που άνοιξε το δρόμο της ζωής για όλους εμάς, που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την πρόοδο και τις ευκαιρίες του σήμερα. Ξεπέρασαν μεγάλα εμπόδια κι έκαναν τη δική μας διαδρομή πιο εύκολη και πιο ελπιδοφόρα.

Οι ηλικιωμένοι, δεν περιμένουν απλώς την φροντίδα και δεν αξίζουν απλώς τον σεβασμό μας για όσα έδωσαν, αλλά και για όσα εξακολουθούν και προσφέρουν στην κοινωνία με την πείρα και τη γνώση τους – και πολλοί με την ενεργό δράση τους.

Χρέος του κράτους είναι να αντιμετωπίζει την τρίτη ηλικία, όπως και κάθε άλλη ηλικία. Να διαμορφώνουμε τις συνθήκες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, για συμμετοχή στο κοινωνικό σύνολο, για όλο και πιο μεγάλη συμμετοχή στην γενικότερη πρόοδο της Ελλάδας. Αυτή την πολιτική ακολουθούμε, αυτή την πολιτική εφαρμόζουμε σταθερά και αποφασιστικά.

Σας ευχαριστώ.