

**Χαιρετισμός του Πρωθυπουργού  
σε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου Κρήτης  
με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς  
(11/9/2002)**

Είμαι σήμερα ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς βρίσκομαι ανάμεσά σας. Μπορεί κάποιο παιδί να αναρωτηθεί «τι ήρθε να μας πει ο Πρωθυπουργός πέρα από καλή χρονιά;»

Πρώτα – πρώτα ήρθα πράγματι να ευχηθώ σε σας τα παιδιά μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Και σε όλα τα «πρωτάκια» που από σήμερα αλλάζει η ζωή σας να πω μέσα από την καρδιά μου κάθε επιτυχία σ' αυτό το νέο ξεκίνημα που θα σας δώσει τα εφόδια να γίνετε καλύτεροι από τους γονείς σας.

Και σε σας τους εκπαιδευτικούς να πω ότι η Πολιτεία περιμένει πολλά από σας με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε στο δύσκολο έργο σας και την υψηλή αποστολή σας.

Ιδιαίτερα μάλιστα εσείς οι λειτουργοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επωμίζεστε μεγάλες ευθύνες. Εσείς, κατά ένα μεγάλο μέρος, χτίζετε την προσωπικότητα και διαπλάθετε το χαρακτήρα των παιδιών.

Βρίσκομαι σήμερα σε ένα ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Αυτός ο θεσμός βρήκε πολύ μεγάλη απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Καλύπτει όλες τις γεωγραφικές περιοχές, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως και τα μικρά, απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα χωριά.

Θα λειτουργήσουν φέτος 4.400 ολοήμερα δημοτικά και νηπιαγωγεία από τις 7.00 το πρωί έως τις 4.00 το απόγευμα.

Τα ολοήμερα σχολεία εξυπηρετούν τον κοινωνικό στόχο της προστασίας των παιδιών και της εξυπηρέτησης των εργαζόμενων γονέων. Αλλά έχουν και ουσιαστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, χρήσιμο και απαραίτητο στα παιδιά, το οποίο μέχρι τώρα αναζητούσαν έξω από το σχολείο.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται φέτος στην εκπαιδευτική διαδικασία των σχολείων αυτών. Με την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων, την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του παραγόμενου σε αυτά εκπαιδευτικού έργου, διασφαλίζεται η ποιοτική λειτουργία τους. Ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου συνεχώς αναβαθμίζεται και είναι πια προσιτό για πάνω από 200.000 οικογένειες.

Επιπροσθέτως, πέρα από το κανονικό ωράριο, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με επιπλέον γνωστικά αντικείμενα, όπως αγγλική γλώσσα, πληροφορική, ενισχυτική διδασκαλία στη γλώσσα και τα μαθηματικά και με άλλες δημιουργικές δραστηριότητες, όπως μουσική, αθλητισμός, χορός, θεατρικό παιχνίδι.

Η μεγάλη τομή φέτος αφορά πρωτίστως την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως, μου παρέχεται η ευκαιρία να υπογραμμίσω ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, σε όλες τις βαθμίδες της, έχει στο επίκεντρό της το μαθητή και το σπουδαστή. Σέβεται την προσωπικότητά του.

Η μεταρρύθμιση αυτή καταργεί την παπαγαλία. Θέλουμε τα παιδιά μας από νωρίς να αναπτύσσουν τη σκέψη τους, να έχουν πρωτοβουλία, να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα προβλήματά τους. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι προσανατολισμένα όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Δίνουν στο μαθητή τα εφόδια εκείνα που θα του χαρίσουν ένα σίγουρο μέλλον.

Το κρίσιμο στοίχημα για την Παιδεία του 21<sup>ου</sup> αιώνα συνίσταται στη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας. Ζητάμε ένα σχολείο της γνώσης και της ικανότητας. Ένα σχολείο που προφέρει, αλλά και απαιτεί

τόσο από το μαθητή, όσο και από τον εκπαιδευτικό.  
Θέλουμε ένα σχολείο, που θα κάνει τα παιδιά να το θεωρούν  
δεύτερο σπίτι τους.

Σας εύχομαι καλή χρονιά, μια παραγωγική και χαρούμενη  
χρονιά.