

Κυρίες και κύριοι,  
Φίλες και φίλοι,

Ένα θέμα, που κυριαρχεί τελευταία στη χώρα μας είναι η **εξάρθρωση της τρομοκρατίας**. Η υπόθεση αυτή είναι κορυφαία πρόκληση για τη Δημοκρατία μας. **Σήμερα η Δημοκρατία πατάσσει την τρομοκρατία και εμποδώνει την ασφάλεια στην κοινωνία**. Η τρομοκρατία δεν είναι ούτε «αντίσταση», ούτε «κοινωνική επανάσταση». Είναι μορφή ολοκληρωτισμού. Είναι απόπειρα εκβιασμού της δημοκρατίας και προσπάθεια απαξίωσης όσων πάλεψαν γι' αυτήν με προσωπικό κόστος και κίνδυνο. Οι τρομοκράτες είναι λαθρεπιβάτες της αριστερής ιδεολογίας και δεν έχουν κανένα «ιδεολογικό ελαφρυντικό». Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η τρομοκρατία το άλλοθι όσων έχουν στόχο ζωής τον στιγματισμό της Αριστεράς και την απαξίωση των αριστερών κοινωνικών χώρων. **Η ιδεολογική εκμετάλλευση της τρομοκρατίας πέφτει στο κενό.**

Προχωράμε με ένα και μοναδικό στόχο: Την πλήρη και οριστική διαλεύκανση κάθε σκοτεινής πτυχής. Θέλουμε όμως ένα ακόμα πιο συμπαγές εθνικό μέτωπο απέναντι στην τρομοκρατία. Να στηρίξουμε όλοι την προσπάθεια χωρίς επιφυλάξεις, που κρύβουν σκοπιμότητες. Έχω πει

και το επαναλαμβάνω: **Η τρομοκρατία δεν είναι θέαμα. Είναι κίνδυνος, που πρέπει να εξαλείψουμε οριστικά.**

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, επιτελούν τις τελευταίες εβδομάδες έναν πραγματικό άθλο. Ότι κατόρθωσαν και ότι θα κατορθώσουν στηρίζεται πάνω σε συστηματική, σοβαρή και μεθοδική προσπάθεια χρόνων, αλλά και στην σταθερή βούληση και την ολόπλευρη υποστήριξη της κυβέρνησης. Έχω πει και στο παρελθόν ότι **«όποιος εργάζεται σκληρά, έχει και αποτελέσματα»**. Θα ολοκληρώσουμε αυτό το έργο χωρίς τύμπανα κι εντυπωσιασμούς, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στους νόμους και στο σύνταγμα της χώρας.

10 Η χθες  
εξέμεινε το  
απόδειξε  
και γιατί  
Ουχί είναι  
- στη συντη-  
ματική,  
συμπερι-  
λασθουενη  
ωτεση της  
Αποστολη

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Τους τελευταίους μήνες διαμορφώνεται στην Ευρώπη αλλά και στον ευρύτερο διεθνή περίγυρο μια κατάσταση, που αυξάνει τις αβεβαιότητες σχετικά με τους μεγάλους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελλάδας.

Ακούγονται όλο και πιο συχνά προβληματισμοί και επιφυλάξεις σχετικά με τη Διεύρυνση, με επίκεντρο τις οικονομικές πτυχές της.