

**ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΙΛΙΑΣ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Αρχείο  
Σόλων

**I.**

Κυρίες και κύριοι,

Χαιρετίζω τη μεγάλη επιτυχία των ελληνικών διωκτικών αρχών. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να αποτιμήσουμε το μέγεθος της επιτυχίας. Τα στοιχεία όμως που διαθέτουμε είναι αρκετά για να εδραιώσουν τη βεβαιότητα ότι αυτό που ως πολύ πρόσφατα φάνταζε σαν κατασκοπευτικό σενάριο είναι πραγματικότητα. Ότι ύστερα από 30 χρόνια πάλης με τη δημοκρατία, με τη συντεταγμένη πολιτεία, η τρομοκρατία στη χώρα μας έχει υποστεί ένα βαρύτατο πλήγμα.

**II.**

Κυρίες και κύριοι,

Καθήκον όλων μας είναι όμως πριν από όλα και η απότιση τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας, όλους εκείνους των οποίων τη ζωή ή άλλα αγαθά στέρησε η παράνοια και ο φανατισμός μιας ομάδας αυτόκλητων εκδικητών, μιας ομάδας δολοφόνων.

Καθήκον όλων μας όμως είναι και η αποτίμηση τιμής στους πρωταγωνιστές της επιτυχίας.

Τιμής πρώτα από όλα στο σύνολο των ελληνικών διωκτικών αρχών, οι οποίες εργάστηκαν με συστηματικότητα, με υπομονή, με επιμονή, με επαγγελματισμό, υπό αντίξοες συνθήκες.

Τιμής εν συνεχεία στους θεσμούς του κράτους δικαίου, που απέναντι σε έναν επίφοβο αντίπαλο λειτούργησαν άψογα, που, κυρίως μέσω της νέας αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, ανανεώθηκαν και προσαρμόστηκαν στη δεινότητα του κινδύνου χωρίς να αναιρέσουν αξίες του νομικού μας πολιτισμού. Στους θεσμούς της δημοκρατίας μας, που απέδειξε ότι σε περιόδους κρίσης μπορεί να λειτουργεί όπως πρέπει, ότι μπορεί να συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών.

Τιμής τέλος στην κοινωνία μας, μια κοινωνία πολιτών υπεύθυνων και συνειδητών, που παρά τις ιερεμιάδες για την κρίση της πολιτικής απομόνωσαν την τρομοκρατία. Που παρά τις φωνασκίες τής στέρησαν οποιαδήποτε νομιμοποιητική βάση, οιαδήποτε

απήχηση. Τιμή στην κοινωνία μας που απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι δεν παρασύρεται από μανιαϊστικές αντιλήψεις, ότι δεν προσυπογράφει τον φανατισμό, ότι διαθέτει δημοκρατικό φρόνημα.

### III.

Κυρίες και κύριοι,

Η ήττα της τρομοκρατίας είναι πολύ σημαντική. Γιατί αυτό που ετίθετο τόσα χρόνια σε αμφισβήτηση ήταν η ίδια η δημοκρατία. Γιατί η ήττα της τρομοκρατίας είναι πάνω από όλα νίκη της δημοκρατίας.

Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η πολιτική ασκείται στον δημόσιο χώρο. Το πολίτευμα στο οποίο οι συλλογικές αποφάσεις λαμβάνονται με συντεταγμένες διαδικασίες, από την πλειοψηφία με σεβασμό των δικαιωμάτων της μειοψηφίας. Το πολίτευμα στο οποίο αναγνωρίζεται η αξία της διαφορετικής άποψης και ο τρόπος με τον οποίο αυτή μπορεί να διεκδικήσει ευρύτερη αναγνώριση. Το πολίτευμα που στηρίζεται στη νομιμοποίηση από το σώμα των πολιτών, που προϋποθέτει την εμπιστοσύνη στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, στη συντεταγμένη διευθέτηση των συγκρούσεων. Το πολίτευμα που στη βάση αυτών των αρχών, της αρχής της πλειοψηφίας, της αρχής της ανεκτικότητας και της αρχής της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, έχει χώρο και για τους όσους το αμφισβητούν.

Και αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα που θέτει η τρομοκρατία. Η τρομοκρατία με την ύπαρξή της αναιρεί τις θεμελιώδεις αξίες του πολιτικού μας πολιτισμού. Η τρομοκρατία που αυτοανακηρύσσεται πρωτοπορία του λαϊκού κινήματος και πράττει, στο όνομα του κινήματος, αυτά που το ίδιο δεν έχει την ωριμότητα να πράξει. Η τρομοκρατία που διεκδικεί τη μοναδική αλήθεια, την εκπροσώπηση του Καλού, και που οπλίζει τη σκανδάλη απέναντι σε οποιονδήποτε θεωρεί αντίπαλό της καταργώντας τον ως ύπαρξη. Η τρομοκρατία που επαγγέλλεται τη γενίκευση της αυτοδικίας, έναν παροξυσμό ιδιωτικής και ανεξέλεγκτης βίας. Που οραματίζεται μια κοινωνία ένοπλη, εκδικητική τρομοκρατική και τρομοκρατημένη, ανασφαλή, φοβική.

Και εδώ ηχεί πανηγυρικά η πολιτική αποτυχία της τρομοκρατίας. Διότι η τρομοκρατία απέτυχε: οι επαγγελίες της διαψεύστηκαν στην πράξη με την πολιτική

της απομόνωση, με την παγίωση της πεποίθησης του πόσο επικίνδυνος ήταν ο δρόμος που υποδείκνυε, πόσο σοβαρά έθετε σε κίνδυνο τις κατακτήσεις και τις προοπτικές όχι μόνο της δημοκρατίας, αλλά και των ίδιων των κοινωνικών τάξεων και κατηγοριών τις οποίες εμφανιζόταν ότι εκπροσωπεί αυθεντικά.

#### IV.

Κυρίες και κύριοι,

Η εξάρθρωση της τρομοκρατίας μόλις άρχισε. Μένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Συνεχίζουμε αποφασιστικά, αταλάντευτα, στην κατεύθυνση που έχουμε χαράξει. Με την ίδια συστηματικότητα. Με την ίδια προσοχή. Με τον ίδιο σεβασμό στους θεσμούς του κράτους δικαίου.

Η δημοκρατία είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι ακόμα και όσοι την επιβουλεύονται και την απειλούν θα έχουν μεταχείριση σύμφωνη με τις αρχές της. Είναι σε θέση – και αυτή είναι η δύναμή της – να εγγυηθεί μια δίκαιη δίκη. Τη μόνη που θα μας επιτρέψει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Να χτυπήσουμε την τρομοκρατία στην καρδιά της. Να της αφαιρέσουμε όλα τα προσχήματα, όλες τις ψευδείς δικαιολογίες. Να αποδείξουμε τη ριζική της αντίθεση με αυτό που θέλουμε ως κοινωνία. Με τις προοπτικές και τα οράματα μιας κοινωνίας που δεν θέλει ούτε χρειάζεται αυτόκλητους σωτήρες, αυθεντικούς εκφραστές, πάτρωνες. Μιας κοινωνίας που αυτοκαθορίζεται. Που διαχειρίζεται ειρηνικά τις αντιθέσεις και τις διαφορές της. Που είναι σε θέση να οραματίζεται και να ονειρεύεται πατώντας γερά στην πραγματικότητα. Που βλέπει μπροστά έχοντας επίγνωση της αξίας των κεκτημένων και των θυσιών πολλών χρόνων αγώνα για τη στερέωση και τη διεύρυνση αυτής της δημοκρατίας, που τόσο εύκολα οι ποικιλώνυμοι σωτήρες της περιφρονούν.

Κυρίες και κύριοι,

Η οριστική ήττα της τρομοκρατίας θα είναι και η στιγμή της συμβολικής κατίσχυσης της πολιτικής, της δημόσιας αντιπαράθεσης, της δημοκρατίας. Θα είναι η στιγμή της ωρίμανσής μας ως κοινωνίας. Και η στιγμή αυτή, με την προσπάθεια όλων μας, θα έρθει πολύ σύντομα.

Δουλεύοντας με σύστημα, ευθύνη και αποτελεσματικότητα πετύχαμε ήδη να εξαρθρώσουμε μεγάλο μέρος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17N, η οποία αποτελούσε τον ενεργότερο κίνδυνο για την χώρα και τους πολίτες.

Συνεχίζουμε την δουλειά μας συγκεντρώνοντας τα πειστήρια με την ίδια σοβαρότητα και τακτική, πάντα μέσα στο πλαίσιο των δημοκρατικών αρχών, του Συντάγματος και των νόμων μας, μέχρι την ριζική εξάρθρωση όλου του φαινομένου της τρομοκρατίας στην πατρίδα μας, την παραπομπή σε δίκη και τιμωρία των ενόχων.

Ο δρόμος θα είναι μακρύς και ο αγώνας σκληρός.

Αλλά θα φθάσουμε στο τέλος. Γιατί η τρομοκρατία είναι απειλή για την δημοκρατία και την Κοινωνία μας. Για τον κάθε πολίτη.

Οι ως τώρα επιτυχίες πιστώνονται στην Ελλάδα και στους Έλληνες που θα μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, απαλλαγμένοι από το άγχος ετών.

Βεβαίως πρέπει να συγχαρούμε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και την Ελληνική Αστυνομία για τις μέχρι τώρα σοβαρές και υπεύθυνες προσπάθειες τους. Ο λαός μας τους περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του.

Θέλω και πάλι να ζητήσω από τις πολιτικές δυνάμεις, από τα Μέσα Ενημέρωσης, από όλους όσους μπορούν, να συμβάλλουν με υπεύθυνο τρόπο στο έργο που πραγματοποιούμε.

Είναι η στιγμή των πράξεων και όχι των λόγων.