

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης, μιλώντας στο Εθνικό Συμβούλιο Αυτοδιοίκησης του Κόμματος, είπε τα εξής:

«Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Χαιρετίζω όλους εσάς που ήρθατε σήμερα για να συζητήσουμε, να προετοιμάσουμε μια νικηφόρα εκλογική αναμέτρηση στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές του Οκτωβρίου είναι μία αναμέτρηση που έχει πολιτικό χαρακτήρα. Μια αναμέτρηση ξεχωριστή όμως σε κάθε Δήμο και κάθε Νομαρχία της χώρας.

Οι πολίτες σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε περιοχή επιλέγουν τις τοπικές αρχές που θα διασφαλίσουν τις καλύτερες λύσεις στα ιδιαίτερα τοπικά προβλήματα και θα οδηγήσουν στην επίτευξη των ιδιαίτερων στόχων, όπως τους αντιλαμβάνεται και τους ιεραρχεί κάθε κοινωνία.

Ταυτόχρονα όμως, πέρα από τα τοπικά προβλήματα, οι πολίτες ψηφίζουν για το παρόν και το μέλλον της Αυτοδιοίκησης, της αποκέντρωσης. Ψηφίζουν για τη σύγχρονη πολιτεία που θέλουμε. Μια πολιτεία που να είναι δομημένη έτσι και να λειτουργεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Η ιδιαιτερότητα της κάθε αναμέτρησης προκύπτει από την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής. Αν θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να έχει νικηφόρο αποτέλεσμα στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, πρέπει να κατανοήσουμε αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Έτσι σε κάθε Δήμο, σε κάθε Νομαρχία πρέπει και θα δώσουμε τη μάχη με ένα διαφορετικό τρόπο. Με τον τρόπο εκείνο που ανάλογα με τα τοπικά προβλήματα και τις τοπικές ιδιαιτερότητες θα οδηγήσει στη νίκη.

Επειδή οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, πρόκειται δηλαδή για πολλές τοπικές αναμετρήσεις, η απάντηση στο ερώτημα που μας θέτουν «που τοποθετείτε τον πήχη;» είναι σαφής και αυτονόητη: **Δεν υπάρχει πήχης. Σε κάθε Δήμο και σε κάθε Νομαρχία ο πήχης είναι η νίκη.**

Ο πήχης είναι η νίκη γιατί οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ είναι ζωντανές, δημιουργικές. Οι προοδευτικές δυνάμεις σε κάθε κοινωνία είναι οι δυνάμεις που έχουν τις θέσεις, το σχέδιο για την κάθε περιοχή, που έχουν τη βούληση και τη θέληση να το πραγματοποιήσουν. Είναι οι δυνάμεις που έχουν ενστερνιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια το όραμα και το στόχο της περιφερειακής ανάπτυξης. Το όραμα και το στόχο, παντού στην Ελλάδα, η

κάθε τοπική κοινωνία να έχει μια δική της δυναμική και ένα δικό της δημιουργικό έργο.

Σε κάθε τοπική κοινωνία οι δυνάμεις αυτές διεκδικούν για τις ιδέες και τις προτάσεις τους, γι' αυτό που διαγράφουν και θέλουν ως μέλλον της τοπικής κοινωνίας, τη νίκη. Εργάζονται, συσπειρώνονται και δίνουν με το δικό τους τρόπο τη μάχη για τον πολιτικό στόχο, που είναι η επικράτηση του ψηφοδελτίου, η νίκη.

Οι ιδέες, οι προτάσεις και το έργο βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αναμέτρησης. **Με κινητοποίηση αναδεικνύουμε την υπεροχή των θέσεών μας σε κάθε Δήμο, σε κάθε Νομό πάνω στα ιδιαίτερα ξεχωριστά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αναδεικνύουμε αυτή την υπεροχή παντού και ιδιαίτερα εκεί όπου ο Νομός, ο Δήμος έχουν μέχρι τώρα μία συντηρητική ηγεσία.**

Γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι σε Δήμους και Νομαρχίες με συντηρητική ηγεσία από το 1998 και παλαιότερα υπάρχει στασιμότητα και οπισθοδρόμηση. Υπάρχει στασιμότητα και οπισθοδρόμηση, γιατί το όραμα των συντηρητικών δυνάμεων δεν είναι το όραμα το δικό μας. Είναι ένα όραμα που συνδέεται με την πελατειακή νομή της εξουσίας και με την άσκηση της εξουσίας για την εξουσία.

Εμείς πρέπει να σπάσουμε το φαύλο κύκλο, ο οποίος υπάρχει εκεί. Αυτή είναι η πρόκληση του Οκτωβρίου για το ΠΑΣΟΚ και τις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτός είναι ο λόγος για την προοδευτική συσπείρωση, για ένα μέτωπο για το καινούργιο, όπου θα εντάξουμε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις στο ψηφοδέλτιο νίκης.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Όλα αυτά τα οποία ανέφερα για ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, για τοπικά χαρακτηριστικά δεν σημαίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μια ενιαία πολιτική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αντιθέτως, έχουμε καθαρή και διακριτή θέση για τους στόχους και το ρόλο που πρέπει να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όπου η Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να λύσουμε σημαντικά προβλήματα στον τόπο και να πετύχουμε τη σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Θέση και στόχος μας είναι η αποκεντρωμένη Διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παίρνει σταθερά τη θέση του συγκεντρωτικού κράτους. Είμαστε μακριά πια από κάποια παλιά πρότυπα. Θυμάμαι, όταν πριν από το 1981 είχα επισκεφτεί το Νομό της Κοζάνης και είχα συζητήσει εκεί με τους συντρόφους που μου ανέφεραν ότι είχε σχεδιαστεί ένα σχολείο κεντρικά στην Αθήνα σε μία τοποθεσία που δεν μπορούσε να χτιστεί, γιατί εκεί ήταν ένας βράχος, υπήρχε το κενό, ότι δεν υπήρχαν επισκέψεις σε ικανοποιητικό βαθμό των τοπικών μηχανικών ή των μηχανικών των υπευθύνων και γι' αυτό καμία σύνδεση της κεντρικής Διοίκηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ε, δεν είμαστε πια στην ίδια θέση. Και ο σύντροφος Λαλιώτης ανέφερε ήδη και το ξέρετε όλοι σας, ότι υπάρχει χάρη στο ΠΑΣΟΚ μία τελείως διαφορετική Αυτοδιοίκηση, χάρη στο ΠΑΣΟΚ που κάναμε πολλά. Και θα αναφέρω μονάχα την καθιέρωση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και το πρόγραμμα «Ιωάννης Καποδίστριας» που άλλαξαν ριζικά τον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας.

Εμείς δώσαμε νέα πνοή στην τοπική δημοκρατία και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο θέμα, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τον «Ιωάννη Καποδίστρια», η αξιωματική αντιπολίτευση, η συντηρητική παράταξη στον τόπο μας συμφώνησε. Είχαν πει, όχι. Και μάλιστα όσον αφορά τον «Ιωάννη Καποδίστρια» είχαν πει, ότι θα καταργήσουν το νόμο όταν έρθουν στην Κυβέρνηση. Δεν ήρθαν στην Κυβέρνηση και αν κοιτάξει κανείς σήμερα τα προγραμματικά τους κείμενα θα δει ότι, όπως συνηθίζεται στη Νέα Δημοκρατία, αυτά έχουν ξεχαστεί και άλλα προτείνουν.

Και σήμερα προχωράμε. Μεταβιβάζουμε ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ενισχύουμε συνεχώς τη στελέχωση και τις υποδομές της, γιατί τη θέλουμε δυνατή, γιατί τη θέλουμε αποτελεσματική, γιατί είναι ο αποφασιστικός κρίκος στην αλυσίδα για τη νέα δομή της διοίκησης και για την αρχή, ότι πρέπει να είναι κοντά η εξουσία στους πολίτες.

Με το νέο Σύνταγμα:

- **Θεσμοθετούμε τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων**, ώστε να συνοδεύεται με αντίστοιχη μεταφορά πόρων και κατοχυρώνουμε επίσης συνταγματικά την πλήρη διαφάνεια στη χρήση των πόρων.
- **Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας** και απόδειξη είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αυτά εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα και στο τέλος του επόμενου χρόνου θα έχουμε καλύψει όλη την Επικράτεια. Επιδιώκουμε και ελπίζω να υπάρχουν σε κάθε Δήμο της χώρας, για να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης με γραφειοκρατικές διαδικασίες όταν θέλει να πάρει ένα πιστοποιητικό ή να έχει μια απάντηση σε ένα ερώτημά του.

Το ΠΑΣΟΚ, σε ολόκληρη την ιστορική διαδρομή του, ταυτίστηκε με την προοδευτική ιδέα και αξία της αποκέντρωσης και αποτέλεσε την πολιτική δύναμη που με τις συνεχείς και δημιουργικές μεταρρυθμίσεις του οδήγησε την Αυτοδιοίκηση στη σημερινή εξέχουσα θέση της: Να είναι ένας θεσμός ευθύνης, ανάπτυξης, δημοκρατίας αλλά και παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Σήμερα θέλουμε να δώσουμε το όραμα της Αυτοδιοίκησης του 21^{ου} αιώνα. Και γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να αξιολογήσουμε τη λειτουργία των θεσμών, να τους δώσουμε νέα δυναμική και ώθηση που απαιτούν οι περιστάσεις. Στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουμε να συγκλίνουμε, η Αυτοδιοίκηση έχει βέβαια μια μακρά ιστορία. Στη Γερμανία ιδρύθηκε πριν πολλούς αιώνες και γι' αυτό έχει τόση δύναμη, τόση παρουσία.

Αλλά και εμείς στη χώρα μπορούμε. Χρειάζεται όμως να καταλάβουμε τι απέδωσε η προσπάθεια, να δούμε πού είναι οι δυσκολίες, ποια η σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων, πώς θα εργαστούν παράλληλα η τοπική και η κεντρική διοίκηση και γι' αυτό πώς θα δημιουργήσουμε μια Πολιτεία, η οποία θα είναι και κοντά στον πολίτη, αλλά και θα εφαρμόζει ένα επιτελικό σχέδιο που είναι έκφραση της βούλησης του συνόλου των πολιτών μέσα από τη Βουλή και την Κυβέρνηση.

Η αποκεντρωμένη δημοκρατική σύγχρονη πολιτεία -ο δικός μας στόχος- απαιτεί νέες τομές, νέες αρμοδιότητες, νέους πόρους, νέες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της περιφερειακής συγκρότησης της χώρας, στο χώρο των διοικητικών δομών της πολιτείας, στο χώρο των αυτοδιοικητικών θεσμών. Γιατί είναι μια πορεία σε εξέλιξη και εμείς δείξαμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτή την πορεία για να οργανώσουμε καλύτερα την Αυτοδιοίκηση και θα προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις με γρήγορα και αποφασιστικά βήματα.

Με αυτό το σχέδιο θέλουμε και θα δημιουργήσουμε μια νέα ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση. **Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν, με τις επιλογές τους τον Οκτώβριο, το αίτημα της διαφάνειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, της αποτελεσματικότητας και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της.** Γιατί έτσι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορέσει να δράσει καταλυτικά για την ανάπτυξη της χώρας στο σύνολό της. Έτσι θα έρθει η πιο ισχυρή ανάπτυξη σε κάθε Νομό, σε κάθε περιφέρεια και βεβαίως σε κάθε Δήμο.

Αυτό είναι το πολιτικό τρίπτυχο για τις επόμενες εκλογές:

- **Διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση** για να αισθάνεται ο πολίτης ότι τα χρήματα τα οποία έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποδίδουν, χρησιμοποιούνται σωστά.
- **Εκσυγχρονισμός στις υπηρεσίες της**, για να μπορεί να δρα η Αυτοδιοίκηση να πραγματοποιεί έργο, να προχωρούν γρήγορα τα πράγματα.
- **Ανάπτυξη παντού** για να αξιοποιούνται οι πόροι από το Σχέδιο Ανάπτυξης, το Κ.Π.Σ. και όλοι οι πόροι. Να ζήσει η τοπική κοινωνία μια ζωή καλύτερη, σε καλύτερες βιοτικές συνθήκες και με καλύτερες υπηρεσίες.

Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απάντηση σε αυτό το τρίπτυχο, γιατί δεν έχει σχέδιο, γιατί δεν έχει προθέσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που σχετίζονται με την ανάπτυξη, με τη διαφάνεια, με τον εκσυγχρονισμό. Είπα και πριν, η κύρια θέλησή της είναι η εξουσία για την εξουσία, το αξίωμα χάριν του αξιώματος. Να έχουν προύχοντες, παράγοντες, να έχουν πελατειακά δίκτυα τα οποία να καθορίζουν, να χειραγωγούν τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να κερδίζουν αναμετρήσεις στις βουλευτικές εκλογές και να μπορούν να χειρίζονται την τοπική εξουσία προς όφελος ορισμένων.

Δεν βλέπουν πιο μακριά από αυτό. Και η ιδέα τους είναι πάντα ο Δήμαρχος-Κομματάρχης, ο Νομάρχης – αιρετός μεν τώρα, αλλά εκπρόσωπος μιας κεντρικής εξουσίας, η οποία χειραγωγεί. Αυτή είναι η καταδικασμένη συντηρητική νοοτροπία. Και οι εκλογές είναι η ευκαιρία, είναι η πρόκληση να δώσουμε απάντηση, να φύγουμε οριστικά από αυτή την καταδικασμένη νοοτροπία.

Πρέπει να πάμε μπροστά. Να αλλάξουμε. Η αναμέτρηση του Οκτωβρίου, η αναμέτρηση σε κάθε Δήμο, σε κάθε Νομαρχία είναι υπόθεση όλων μας, αλλά είναι κυρίως δική σας υπόθεση. Υπόθεση των στελεχών, γιατί η αναμέτρηση αυτή κυρίως κερδίζεται εκεί στον τόπο της αναμέτρησης, με την δική σας παρουσία, με το δικό σας έργο, με τη δική σας κατεύθυνση.

Σας καλούμε, επιστρέφοντας στις δικές σας περιοχές σήμερα-αύριο, να αρχίσετε να δίνετε τη μάχη. Να δώσουμε από τώρα τη μάχη του Οκτώβρη και να δώσουμε αυτή τη μάχη παντού για τη νίκη χωρίς δισταγμό, χωρίς αμφιβολία, χωρίς μεμψιμοιρία. Η νίκη μπορεί να είναι δική μας, άμα το θέλουμε, άμα παλέψουμε, άμα δώσουμε τον αγώνα.

Γιατί θέλουμε τα επόμενα τέσσερα χρόνια να είναι χρόνια ανάπτυξης, να είναι χρόνια δημιουργίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, του σοσιαλισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Να είναι η νίκη δική μας!

Μαζί όλοι σε αυτόν τον αγώνα!»