



- Ιστορία
- Πρόεδρος
- Ομιλίες
- Όργανα
- Διεθνείς Σχέσεις
- Δελτία Τύπου
- Πολιτικά Κείμενα
- Επικοινωνία
- Links

Home
 Νομαρχιακές & Δημοτικές Εκλογές 2002

Designed and Implemented by CompuLink Network S.A.

19/03/2002

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΔ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Θεωρώ ότι είναι δυσμενής εξέλιξη το γεγονός ότι το ζήτημα δε λύθηκε, αλλά στην ουσία αναβλήθηκε και παραπέμφθηκε στις καλένδες. Δεύτερον, θεωρώ δυσμενή εξέλιξη το γεγονός ότι στην ουσία το κείμενο που διαμορφώθηκε από τη συνεργασία εξωθεσμικών, σε σχέση με την Ένωση, Χωρών, με τη συμμετοχή μόνο μιας Ευρωπαϊκής Χώρας, παραμένει - και το ομολόγησε εμμέσως ο Πρωθυπουργός - ως βάση της συζήτησης. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό το κείμενο είναι απαράδεκτο.

Λέει ο κ. Σημίτης ότι η Νέα Δημοκρατία προσφέρει κραυγές και φόβο. Κάνετε λάθος κ. Σημίτη! Φόβο δημιουργούν οι δικοί σας χειρισμοί και μόνο! Και μακάρι τον τόνο που είχατε σήμερα, απευθυνόμενος σ' εμάς, να τον έχετε και όταν συζητάτε με τους ομολόγους σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι αλήθεια ότι για έναν ολόκληρο χρόνο δεν κάνατε τίποτα. Το ξέρουν και το γράφουν οι πάντες. Το ομολογεί εμμέσως πλην σαφώς, ακόμη και η Κυβερνητική συμπεριφορά και πρακτική. Εμείς λέμε ότι έπρεπε να αντιδράσετε αμέσως, γιατί ήταν απαράδεκτη η διαδικασία με την οποία διαμορφώθηκε αυτό το κείμενο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είπατε εσείς, ότι κάνατε ένα κείμενο με τον κ. Κοκ για τους μικρομεσαίους. Στο κάτω - κάτω, εσείς είστε Πρωθυπουργός μιας χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και ο κ. Κοκ; Από πού και ως που ένα κείμενο διαπραγμάτευσης, συμβιβασμού με την Τουρκία έπρεπε να αποτελέσει το κείμενο, πάνω οποίο θα γίνει συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας; Και μη μας λέτε ότι το κείμενο αυτό είναι μόνο η ρύθμιση των σχέσεων των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το NATO, γιατί αν είναι τυπικά έτσι, στην ουσία προδιαγράφει, σε μεγάλο βαθμό, την πορεία της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Γι' αυτό το θεωρούμε κορυφαίο. >

Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να μας ευγνωμονείτε για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί σας δίνουμε σήμερα την ευκαιρία επιτέλους να πείτε κάτι γι' αυτό. Μιλήσατε επί τριανταπέντε λεπτά για την πορεία της Ευρώπης και δεν είχατε να πείτε τίποτα απολύτως για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, ένα θέμα που ξέρετε ή θα έπρεπε να ξέρετε ότι αφορά πάρα πολύ την Ελλάδα και τα ελληνικά συμφέροντα και, δεύτερον, γιατί με τη δική μας στάση, διευκολύνουμε την ελληνική συμπεριφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε, γιατί κουβαλάμε και εμείς βάρος μιλώντας με τους ομολογούς μας έξω.

Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε επίπεδο αρχών γίνεται η συζήτηση και η διαπραγμάτευση. Οι αρχές που τίθενται εδώ στη συζήτηση, είναι η αρχή της αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η μη εξομοίωση κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μη κράτη μέλη. Όμως, αυτά είναι τα

ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
 Αναζητήστε τις ομιλίες του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στην βουλή, σε περιοδικές και στα όργανα του κόμματος. Το αρχείο που έχετε στη διαθεσή σας ξεκινάει από τον **Απρίλιο του 1997**.

Επιλέξτε ημερομηνία καταχώρησης:

MΗΝΑΣ:

ΕΤΟΣ:

Αναζητήστε

επιχειρήματα που πρέπει να επικαλούμαστε στο διεθνές περιβάλλον. Είναι δυνατόν να μην ξέρουμε ή να μην καταλαβαίνουμε μεταξύ μας ότι η μόνη χώρα που έχει πρόβλημα ασφάλειας, που δέχεται απειλές και πιέσεις από μια συγκεκριμένη χώρα, είναι η Ελλάδα; Βεβαίως, εμείς οριοθετούμε τη συμπεριφορά μας με βάση το διεθνές δίκαιο, τους κανόνες συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, το είπαμε και σήμερα. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, επειδή κάποιος θα πουν "μα έχετε μόνιμα πρόβλημα με την Τουρκία". Μα δεν έχουμε εμείς πρόβλημα με την Τουρκία. Έχει η Τουρκία πρόβλημα που δημιουργεί θέματα στην Ελλάδα. Και δεν μπορεί να το αγνοεί κανένας αυτό. Και τελικά το ζητούμενο είναι να διασφαλισθεί για τους Έλληνες πολίτες το ίδιο αίσθημα ασφάλειας που υπάρχει για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνο που ζητάμε από την Κυβέρνηση - από τη σημερινή, αλλά και από την εκάστοτε κυβέρνηση - είναι να είναι πιο μαχητική και πιο αποφασιστική σε τέτοια ζητήματα. Δεν είναι παιχνίδι δημοσίων σχέσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, όπως είπαμε και πριν, μια σκληρή, διαρκής διαπραγμάτευση. Κερδίζει μόνο εκείνος που σε κάθε βήμα δίνει τη μάχη αυτή. Και στην περίπτωση του Ευρωστρατού, λυπούμαι που θα σας το πω και πάλι, δεν σας είδαμε έναν ολόκληρο χρόνο να δίνετε τη μάχη, παρά μόνο όταν ανέκυψε το θέμα στη δημοσιότητα. Και τρέχατε, εκ των υστέρων, να καλύψετε τα πράγματα. >

< Τέλος, μια τελευταία λέξη για την ενημέρωση. Μη μιλάτε για ενημέρωση κ. Σημίτη. Είστε η μόνη Κυβέρνηση που δεν κάνει ενημέρωση. Το κείμενο της Κωνσταντινούπολης το πήραμε δύο - τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του στις εφημερίδες. Διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι υποβάλλονται τροποποιήσεις ή προτάσεις για φραστικές αλλαγές. Όλα αυτά από τις εφημερίδες, αφού, δεν έχουμε ενημέρωση. Θα σας θυμίσω ότι και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ενημέρωναν τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ως όφειλαν. Ο μόνος που δεν το κάνει είστε εσείς. Και αυτό δείχνει το μέγεθος των ευθυνών σας στην αδυναμία συνεννόησης στα μεγάλα εθνικά θέματα. Και αυτή είναι μία ευθύνη που σας βαρύνει ιστορικά. >

Το γεγονός ότι κάθεστε με τους ομολόγους σας στο ίδιο τραπέζι το οφείλετε στον Καραμανλή. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Και να μην προκαλείτε.

< Δεν θα επανέλθω για το θέμα του Ευρωστρατού. Ελέγχθησαν όλα. Και είναι προφανές ότι ο κ. Σημίτης επιδιώκει την οξύτητα για να καλύψει εκείνα που δεν έπραξε ως όφειλε. Όμως κ. Σημίτη μην κατηγορείτε εμάς για πατριδοκαπηλεία. Γιατί αυτό είναι βαριά κουβέντα. Και είναι ντροπή να λέγεται σ' αυτή την αίθουσα. >

Υπέθετα ότι, εδώ και χρόνια, αυτές τις ευκολίες να καταφεύγουμε σε ύβρεις τις έχουμε ξεπεράσει. Και, πάντως, έπρεπε να τις έχει ξεπεράσει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Όμως, ξέρετε τι είναι αυτό; Ξέρετε τί δηλοί; Σωπάστε κ. Σημίτη, έχω το λόγο τώρα. Σας άκουσα πριν. Τέτοιου είδους αναφορές, όπως και η αποστροφή του κ. Σημίτη ότι δεν έχουμε και το δικαίωμα να μιλάμε εδώ μέσα, ή να χειροκροτούμε τις μας, δείχνει μία βαθύτατα καθεστωτική, αλαζονική και αυταρχική νοοτροπία. Σας λέω μόνο μία λέξη κ. Σημίτη. Θα χάσετε, αλλά τουλάχιστον φροντίστε να χάσετε με αξιοπρέπεια.