

- Όταν έγινε γνωστό το κείμενο της Άγκυρας η Ελλάδα είχε μια ξεκάθαρη και επίσημη απάντηση: **«Δεν αποδεχόμαστε το κείμενο αυτό»**. Το είπαμε το Δεκέμβριο στο Λάακεν, τον Ιανουάριο στην Ουάσινγκτον, τον Μάρτιο στη Βαρκελώνη. Δεν το λέμε τώρα. Η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι γνωστή σε όλους και ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή. Η κυβέρνηση δεν υιοθέτησε την άποψη αυτή «έστω και τώρα», όπως ισχυρίζεται ο κ. Καραμανλής.
- Η ΝΔ έχει επίσης ταχθεί ενάντια στο κείμενο αυτό. Είναι μια ορθή τοποθέτηση.
- Όμως γιατί η ΝΔ προσπαθεί ταυτόχρονα με την ορθή θέση και τη συμφωνία με την κυβέρνηση, να εκμεταλλευτεί το θέμα του Ευρωστρατού για μικροπολιτικούς σκοπούς; Τι θέλει να κερδίσει; Ποιο σκοπό να εξυπηρετήσει; Είναι αυτή υπεύθυνη στάση;
- Όμως, δυστυχώς, αυτή είναι η πάγια τακτική της ΝΔ. Συχνά στα εθνικά θέματα συναινεί με την κυβέρνηση και ταυτόχρονα συκοφαντεί την κυβέρνηση.

Από κ. Π. Παπαδόπουλο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ – σχέδιο δευτερολογίας στη Βουλή για την Οικονομία

- Όπως στην οικονομική και την κοινωνική, έτσι και στην εξωτερική πολιτική η ΝΔ διαβάζει από το 1997 μια «φωτοτυπία»
- Το 1997 μιλούσε για «παθητική στάση της κυβέρνησης σε όλη τη δέσμη των εθνικών θεμάτων» και για «πολιτική κατευνασμού και υποχωρητικότητας».
- Το 1998 έλεγε ότι «βρισκόμαστε σε πορεία ολισθηρή σε ότι αφορά την υπεράσπιση των εθνικών θεμάτων».
- Το 1999 έλεγε ότι «η κυβέρνηση έχει εκτραπεί σε μια πολιτική άτακτης υποχώρησης» κι ότι ακολουθούμε μια πολιτική «ανεύθυνα και εθνικά επικίνδυνη».
- Το 2000 μιλούσε ακόμα για «πολιτική κατευνασμού» και το 2001 έφτασε να μιλήσει ακόμα και για «οσφυοκαμψία».
- Την ίδια φωτοτυπία ανέσυρε και σήμερα. Δεν άλλαξε στάση.

- Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια μιλά για ανάγκη εθνικής συνεννόησης και για Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.
- Θέλετε πραγματικά να συνεργαστείτε ή το λέτε γιατί έτσι πρέπει να πείτε και το αναιρείτε αμέσως μετά με τη στάση σας; Πετάξτε επιτέλους αυτή τη «φωτοτυπία» της ανευθυνότητας, του εμπαιγμού και της μικροπολιτικής. Ή συμφωνείτε και συμμετέχετε σε ενιαίο μέτωπο, ή διαφωνείτε και δεν θέλετε καμία συνεννόηση.
- Οι θέσεις μας είναι σταθερές και ξεκάθαρες:
 - Για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, θυμίζουμε ότι εργαζόμαστε με συνέπεια από το 1994 κι ότι στις αποφάσεις του Ελσίνκι περιέχεται η ρήτρα ότι η επίλυση του πολιτικού προβλήματος της Κύπρου δεν είναι προϋπόθεση για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, η ένταξη θα πρέπει να προχωρήσει ομαλά.
 - Για την επίλυση του Κυπριακού οι θέσεις μας είναι δεδομένες και είναι οι θέσεις όλων των κυβερνήσεων από το 1974.

- Για τον Ευρωστρατό, δεν δεχόμαστε το λεγόμενο «κείμενο της Άγκυρας». Εργαζόμαστε για την οριοθέτηση των σχέσεων συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και τις σχέσεις μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη του ΝΑΤΟ με εκείνα τα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να έχουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις εμπλοκές τις οποίες ε γνώρισε η Ελλάδα εντός του πλαισίου του ΝΑΤΟ.

Και στα τρία αυτά ζητήματα χρειάζεται εγρήγορση, συσπείρωση, αγωνιστικότητα και προπαντός χρειάζεται εθνική ομοψυχία.

Και εθνική ομοψυχία, δεν σημαίνει μόνο υποστηρίζουμε μια θέση στα λόγια, αλλά την υποστηρίζουμε κυρίως με τη στάση μας, με την υπεύθυνη στάση μας.