

**21/12/1997**

**ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Καταρχήν δεν κατάλαβα τί ρόλο παίζεται εσείς όταν παρίσταται ο πρωθυπουργός. Βουβό πρόσωπο είναι;

Ωραία, να δεχθώ ότι επιμένετε στο μακιγιάζ και παρουσιάζετε μια κατάσταση την ελληνική οικονομία «τραβεστί». Διότι αφού είστε τόσο ικανοποιημένος σημαίνει ότι χαίρεστε ιδιαίτερα που είμαστε σήμερα ο ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι είμαστε στο περιθώριο, ότι είμαστε η μόνη χώρα που δεν συμμετέχουμε χωρίς τη θέλησή μας στην ΟΝΕ και γι αυτό επιχαίρετε. Σας συγχαίρω και εγώ.

Θέλω όμως εδώ να επισημάνω το εξής: Ότι αυτά για τα οποία συζητούμε αφορούν τους πολίτες. Και επιτέλους θα πρέπει να καταλάβετε -γιατί επαναλάβατε το ίδιο λάθος που κάνετε και εσείς και ο Πρωθυπουργός- ότι η πολιτική που ακολουθείτε δεν οδηγεί στην επίτευξη του στόχου.

Αν τώρα μου μιλάτε εσείς για αποκρατικοποιήσεις, για πηγαίνετε αποκρατικοποιήσετε πρώτα την Τράπεζα Κρήτης, για την οποία προσπαθείτε και δεν μπορείτε να το καταφέρετε εδώ και δυο χρόνια και μετά να μιλήσουμε για αποκρατικοποιήσεις.

Επανειλημμένα σας έχω τονίσει ποιες θα έπρεπε να είναι οι πρώτες προτεραιότητες και κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε, γιατί κάποια οικονομικά ξέρετε και γνωρίζετε ότι κατά βάθος ορθά σας προτείνουμε, αλλά δεν μπορείτε και δεν θέλετε να τα κάνετε.

Τώρα για τις προσλήψεις, θα μου επιτρέψετε να σας πω χωρίς διάθεση προσωπικής αιχμής, ότι αυτό είναι - αναφέρομαι συλλογικά βέβαια - είναι θρασσύτης εκ μέρους οιουδήποτε κυβερνητικού παράγοντα. Η δεκαετία του 80 και το άγος που χαρακτήρισε όλα εκείνα τα χρόνια, είναι νωπά στη μνήμη όλων μας. Σας έχουμε πει και άλλες φορές, πράγματι στον τομέα αυτόν της συμπεριφοράς σας στη δεκαετία του '90 δεν ειναι ανάλογη με εκείνη της δεκαετίας του 80, χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι δεν έγιναν και πάρα πολλές παρεκβάσεις. Και μόνο το γεγονός ότι τώρα πριν από ελάχιστους μήνες ήρθατε να καλύψετε αυτό που σχεδόν όλοι οι ομιλητές της υπόλοιπης πλειοψηφίας, είπαν για παράθυρα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις κρατικές τράπεζες, καταδεικνύει του λόγου το αληθές. Όμως θέλω ξανά να σας πω ποιο ειναι το κεντρικό μήνυμα και της τοποθέτησης, επιμένω, και του στόχου του εθνικού.

Δεν έχει νόημα να αναλισκόμεθα σε αντιπαραθέσεις. Σεις μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε, ενίστε κάποιοι από εσάς οργίλοι και οξείς να

*No comment!*

καταφεύγουν και σε υβριστικές εκφράσεις. Δεν έχει νόημα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι μπορεί η Ελλάδα να περπατήσει στο δρόμο του 21ου αιώνα; Και για να το κάνει αυτό τί πρέπει πρώτα να κάνει; Αμφισβητείτε ότι πρέπει να γίνει μια βαθιά τομή στο Κράτος; Αν δεν το αμφισβητείτε καλείστε να το κάνετε. Αν δεν το κάνετε είστε υπόλογοι που δεν γίνετε.

Και τέλος, επιχειρείτε να πείσετε, ποιον επιχειρήσατε να πείσετε, τον ελληνικό λαό πάτε να πείσετε; Καλύτερα θα ήταν να επιχειρούσατε, όχι βέβαια τώρα την τελευταία στιγμή, λίγες εβδομάδες πριν, να πείσετε την ίδια την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ώστε να μην αναγκάζεστε να καταφεύγετε σε εκβιασμούς και απειλές για να εξασφαλίσετε την υπερψήφιση του Προϋπολογισμού. Επιμένω στο εξής: Η μεν αναποτελεσματικότητα εμφανίζεται, η συνεπακόλουθη κοινωνική σκληρότητα γίνεται αντιληπτή από τον μέσο πολίτη. Άλλα θέλω να τονίσω ότι αιτία αυτών των φαινομένων, είναι η πρωτοφανής σας ατολμία. Είστε μια γκρίζα Κυβέρνηση, συντηρείτε και διαιωνίζετε μια γκρίζα ατμόσφαιρα, με απλά ελληνικά για αυτό που έχει ανάγκη η Ελλάδα σήμερα, κυρίως με την προοπτική του αιώνα που ανατέλλει, είστε κατώτεροι των περιστάσεων.

Αρχή  
σελίδας