

Το ΠΑΣΟΚ είναι δύναμη αλλαγής της Ελλάδας

Η τέταρτη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ είναι ιστορική αναγκαιότητα για τη χώρα. Γιατί ο νέος ιστορικός κύκλος που άνοιξε για την Ελλάδα δεν είναι μονόδρομος. Δεν είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα συνέχισι να πορεύεται στο μέλλον βελτιώνοντας τις οικονομικές της επιδόσεις, αναβαθμίζοντας το διεθνή ρόλο και το κύρος της.

Η Ελλάδα του 21ου αιώνα χρειάζεται αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία ότι μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί να σταθεί μέσα σε ένα ιδιαίτερα σκληρό και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Η Δεξιά δεν μπορεί να προσφέρει αυτή την αυτοπεποίθηση στη χώρα και στους Έλληνες. Η τακτική της είναι η τακτική της αποδόμησης της πορείας που έχει διανυθεί από το 1993 μέχρι σήμερα. Στην πράξη, έχει διαφωνήσει και έχει επιδιώξει να ανατρέψει όλες τις πολιτικές για τις μείζονες στρατηγικές επιλογές της χώρας όπως η ένταξη στη ζώνη της ΟΝΕ και η συμφωνία του Ελσίνκι.

Επιπλέον η φυσιογνωμία της δεν εγγυάται τη δυνατότητα των ευρύτερων συναινέσεων που απαιτούνται για να προχωρήσει η χώρα.

Είναι κόμμα έντονα ιδεοληπτικό, κόμμα που στους κόλπους του συστεγάζονται ακραίες δεξιές, φοβικές και απομωνοτιστικές αντιλήψεις. Είναι κόμμα που όποτε κυβέρνησε τη χώρα ήρθε σε ρήξη και σύγκρουση με τους εργαζόμενους και τις παραγωγικές τάξεις.

Οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι δεν εμπιστεύονται τη ΝΔ. Θυμούνται τα αρνητικά αποτελέσματα της διακυβέρνησής της. Στα δέκα χρόνια που κυβέρνησε η ΝΔ και ιδιαίτερα στα τρία τελευταία, η οικονομία επιδεινώθηκε. Η ΝΔ κληροδότησε στη χώρα αυξημένη ανεργία, κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Αλλά δεν είναι μόνο το αρνητικό παρελθόν της. Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η εκλογική βάση της ΝΔ και ιδιαίτερα το δεξιό τμήμα της, που είναι κυρίαρχο, διχάζεται σε θέματα κομβικά για την πορεία της χώρας προς το μέλλον.

Το **36,2%** όσων τοποθετούνται στη Δεξιά διαφωνούν με την προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης (ενώ το ποσοστό όσων συμφωνούν είναι οριακά υψηλότερο **41,9%**).

Σε ένα κόσμο γεμάτο αβεβαιότητες, η Κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη και του ΠΑΣΟΚ κατάφερε να μειώσει τους κινδύνους που απειλούσαν τη χώρα μας. Η Ελλάδα μπορεί σήμερα να προσβλέπει με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία στο μέλλον.

Η επιστροφή της Δεξιάς θα σημάνει επιστροφή της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας για το μέλλον.

Στα χρόνια που έρχονται υπάρχουν σταθμοί που θα σημαδέψουν την ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η πρότασή μας για τη χώρα είναι πρόταση σταθερά προσανατολισμένη στο μέλλον, πρόταση για

Μια καλύτερη Ελλάδα για όλους τους Έλληνες

Μια καλύτερη Ελλάδα σημαίνει:

✓ Ισχυρή, μέσα σε μια Ευρώπη πολιτικά ισχυρή

- ✓ Οικονομικά αναπτυγμένη μέσα σε μια ευημερούσα Ευρώπη
- ✓ Μια Ελλάδα που θα πρωταγωνιστεί στην περιοχή μας και θα συμβάλλει στην ειρηνική και δημιουργική συμβίωση των λαών της Βαλκανικής

Μια καλύτερη Ελλάδα σημαίνει ακόμη ότι:

- ✓ οι Έλληνες μπορούν να προσδοκούν ότι θα φτάσουν το επίπεδο ποιότητας ζωής των άλλων Ευρωπαίων και ότι
- ✓ η κοινωνία των 2/3, η κοινωνία του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων δεν μπορεί και δεν θα είναι ποτέ το μέλλον της Ελληνικής κοινωνίας.

Κι αυτό προκύπτει από όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Δεν είναι μόνο μια επιθυμία δεν είναι μια ευχή. Είναι η ίδια η πραγματικότητα που διαμορφώνουμε όλοι μαζί οι Έλληνες.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ για το 2001, οι Έλληνες είναι μέσα στο 14,5% του πληθυσμού της γης, με την υψηλότερη ευημερία.

Όταν σήμερα συγκρίνουμε τις επιδόσεις της χώρας μας και το βιοτικό μας επίπεδο, το μέτρο σύγκρισής μας είναι οι 10-15 πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Αυτές είναι το μέτρο σύγκρισης της χώρας μας. Και κάθε χρόνο διαπιστώνουμε ότι ανεβαίνουμε όλο και πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη.

Κάθε χρόνο γινόμαστε όλο και πιο ισχυροί στο κόσμο. Αυτή την αλήθεια δεν μπορεί να την αρνηθεί κανείς.

Η Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι μια ισχυρή δύναμη, με παγκόσμια ακτινοβολία. Με κύρος και διεθνή αναγνώριση.

Και θα γίνει ακόμη πιο ισχυρή, ακόμη πιο ευημερούσα, αν στα χρόνια που έρχονται συνεχίσουμε με την ίδια αυτοπεποίθηση την προσπάθεια που ξεκινήσαμε από το 1994 και μετά.

Οι στόχοι μας για τα επόμενα χρόνια είναι ξεκάθαροι.

✓ Να απαντήσουμε με επιτυχία στις ιστορικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., η εμπέδωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή μας, η διεύρυνση της Ε.Ε. και η διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων, είναι προκλήσεις ιστορικής σημασίας. Σήμερα και στα χρόνια που έρχονται, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε για πάντα την πορεία και το μέλλον της Ελλάδας.

- ✓ Να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς την ανάπτυξη της οικονομίας. Η ανάπτυξη της οικονομίας δημιουργεί ευκαιρίες για όλους τους πολίτες της χώρας. Ευκαιρίες για να βελτιώσουν τη ζωή τους, ευκαιρίες για δημιουργικές επιχειρηματικές ιδέες, ευκαιρίες στους εργαζόμενους για να διεκδικήσουν ένα μέλλον πιο ασφαλές και πιο προσοδοφόρο. Η ανάπτυξη όμως - και αυτό είναι το σημαντικότερο - δημιουργεί επιπρόσθετους πόρους για να ενισχύουμε την κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική μας πολιτική στα χρόνια που πέρασαν, συνδιάστηκε με την προσπάθεια μείωσης των ελλειμάτων και την εμπέδωση δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αποδείξαμε ότι η κοινωνική πολιτική μπορεί να αναπτυχθεί σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας. Στα χρόνια που πέρασαν η Ελλάδα έφτασε **πιο κοντά** στην υπόλοιπη αναπτυγμένη Ευρώπη. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων αυξάνεται σταθερά τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια. Οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία έφτασαν το 1999 να αποτελούν το 25,5% του ΑΕΠ και να είναι οι υψηλότερες από όλες της χώρες συνοχής της Ένωσης.
- ✓ Η ανεργία για πρώτη φορά μετά από την έκρηξη που παρουσίασε στα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, **μειώνεται**. Στόχος είναι να επιτύχουμε στο τέλος

του 2002 **μονοψήφιο** ποσοστό ανεργίας. Ο στόχος αυτός απαιτεί την κινητοποίηση όλων μας. Κυβέρνηση και συνδικάτα, αλλά και κάθε πολίτης κάθε οικογένεια ξεχωριστά, πρέπει όλοι να παλέψουμε για τη μείωση της ανεργίας. Η ανεργία είναι, σε συνθήκες ειρήνης, η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία. Οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, οδηγεί στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Ειδικότερα εδώ θέλω να επισημάνω τις ευθύνες των εργοδοτών και των επιχειρήσεων. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν πιο δυναμικές, να κατακτήσουν καλύτερες θέσεις στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και να συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης. Αυτή είναι η οικονομική και κοινωνική τους αποστολή. Δεν πρέπει να το ξεχνάνε. Η Κυβέρνηση από την πλευρά της κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδέσει τα κίνητρα προς τις επιχειρήσεις με την απασχόληση. Αυτή την πολιτική θα τη συνεχίσουμε.

- ✓ Η **παιδεία** είναι η δεύτερη μεγάλη μας προτεραιότητα. Θέλουμε σύγχρονη δημόσια παιδεία. Θέλουμε ένα σχολείο σύγχρονο και προοδευτικό. Ένα σχολείο που θα ανοίγεται στις σύγχρονες εξελίξεις, που θα ενσωματώνει τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και που ανοίγεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της εργαζόμενης οικογένειας. Οι θεσμοί που προωθούμε

όπως το ολοήμερο σχολείο, η ενισχυτική διδασκαλία, η δυνατότητα πιστοποίησης της γνώσης ξένης γλώσσας από το δημόσιο σχολείο, η εισαγωγή της πληροφορικής και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών, δημιουργούν νέες δυνατότητες για τους νέους και τις νέες μας. Ταυτόχρονα ενισχύουν την εργαζόμενη οικογένεια γιατί αυξάνουν τον κοινωνικό μισθό της. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές καλή επιτυχία στις επικείμενες εξετάσεις τους και να ζητήσω από όλους να βοηθήσουν ώστε οι εξετάσεις αυτές να γίνουν κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους μαθητές και τους φοιτητές.

- ✓ Το σύστημα **υγείας** και η μεταρρύθμιση του ΕΣΥ είναι η τρίτη μεγάλη μας προτεραιότητα. Οι νέες υποδομές, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, η καθιέρωση του απογευματινού ιατρείου και μια σειρά πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλάζουν το χάρτη της υγείας στη χώρα μας. Αλλά πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η μάχη για υψηλής ποιότητας **δημόσια υγεία** δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν συμφέροντα και κατεστημένες νοοτροπίες που πρέπει να ξεπεράσουμε. Υπάρχουν εδραιωμένες αντιλήψεις που πρέπει να ανατρέψουμε. Υπάρχει και ο κ. Καραμανλής ο οποίος συμπεριφέρεται ως πλασιέ της απαξίωσης της δημόσιας υγείας. Το ίδιο κάνει η Δεξιά

σε κάθε τομέα του κοινωνικού κράτους. Σταθερή επιδίωξή της είναι να απαξιώσει το κοινωνικό κράτος για να προετοιμάσει την επέλαση των ιδιωτικών συμφερόντων. Στη μάχη αυτή επιστρατεύουν ένα σπασμένο παράθυρο, μία κατσαρίδα και πολύ τηλεοπτική σκηνοθεσία. Πίσω όμως από την εικόνα, ας μην ξεγελιόμαστε, κρύβεται η σταθερή επιδίωξη της Δεξιάς και των συμφερόντων που εκφράζει για την ανατροπή του κοινωνικού κράτους.

Εμείς λέμε καθαρά:

**όπως το κράτος δεν πρέπει να παριστάνει τον επιχειρηματία,
έτσι και οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να παριστάνουν το κράτος.**

Ας πάψουν λοιπόν να "επενδύουν" διάφοροι τις τύχες τους σε σενάρια μιζέριας. Οι Έλληνες είναι υπερήφανοι για τα βήματα προόδου που έχουν κάνει. Είναι υπερήφανοι για τη θέση που έχει σήμερα η χώρα μας στο κόσμο.

Στις εκλογές του 2004 θα δώσουν ηχηρή απάντηση στη Δεξιά. Θα δώσουν ηχηρή απάντηση στους τυμβωρύχους της πολιτικής που προωθούν την όξυνση και την πόλωση

και επιδιώκουν να μεταμφιεστούν για να ξεχάσει ο λαός το βίο και την πολιτεία τους.