

**27 Φεβρουαρίου 2002  
ώρα 22.20**

**Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, στην ομιλία του ενώπιον του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κατέληξε (εκτός κειμένου διανεμηθείσης ομιλίας του) ως ακολούθως:**

«Στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει εθνική πολιτική που δεν είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και να το αναγνωρίσουμε: Δηλαδή, την ανάγκη να καλύπτουμε και τα δικά μας αιτήματα και συμφέροντα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο.

Κάποιοι φοβούνται, κάποιοι αισθάνονται ότι αυτό δεν συμβιβάζεται με τις δικές τους επιδιώξεις.

Ωστόσο, όλα αυτά είναι φυσιολογικά σε μια κοινωνία που εξελίσσεται και γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη κάθε καλοπροαίρετη κριτική, για να προσαρμόσουμε αυτή την πολιτική σε όσο το δυνατόν περισσότερες απαιτήσεις.

Αυτό που μας ενδιαφέρει: Η γνήσια πολιτική αντιπαράθεση, η σωστή αντιπαράθεση γύρω από τα προβλήματα του πολίτη, αυτή είναι ευπρόσδεκτη.

Γιατί έτσι πιστεύω χτίζεται και θωρακίζεται η δημοκρατία. Δεν χτίζεται και δεν θωρακίζεται η δημοκρατία, αν υπάρχουν αντιθέσεις γύρω από μη υπαρκτά προβλήματα, γύρω από δευτερεύοντα προβλήματα. Εάν γίνεται μια προσπάθεια ανάσχεσης της προόδου με το να τονιστεί ότι έχουν απαξιωθεί τα πάντα, ότι η πολιτική είναι αντίθετη με τα οικονομικά συμφέροντα και την οικονομική πρόοδο και ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια μόνιμη πολιτική και οικονομική κρίση.

Όλα αυτά είναι παραμύθια, θα πω. Είναι παραμύθια και θα το πω έντονα.

- **Προέρχονται από εκείνους, οι οποίοι δεν θέλουν να ξεπεραστούν συντηρητικά αναχώματα.**
- **Προέρχονται από εκείνους που θέλουν να ανακόψουν την πορεία του τόπου προς την ανάπτυξη.**
- **Προέρχονται από εκείνους που θέλουν να ανακόψουν δικαιότερες λειτουργίες της κοινωνίας και θέλουν να διατηρήσουν προνόμια, είτε συντεχνιακά είτε άλλα, που θέλουν κατεστημένες πρακτικές να μην αλλάξουν.**

Δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς τομές και αλλαγές. Και αυτό δεν αφορά ένα μέρος μόνο της κοινωνίας «κόντρα» στην υπόλοιπη κοινωνία. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Ο καθένας στη δουλειά του, ο καθένας στον τομέα του πρέπει να έχει συνείδηση ότι προχωρεί ακάθεκτος. Αυτή είναι η ζωή.

Και όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να προχωρούν χωρίς να αλλάξουν , είναι εκείνοι που πραγματικά εξυπηρετούν μια κατάσταση που οδηγεί σε αδιέξοδα.

Δεν θέλουμε αδιέξοδα σ' αυτό τον τόπο.

Θέλουμε να έχουμε την αίσθηση ότι ανοίγουμε όλο και περισσότερους δρόμους. Αυτή την αίσθηση πρέπει να έχουμε.

Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ανοικτό μέτωπο με τα φοβικά σύνδρομα, την ανευθυνότητα, τον καιροσκοπισμό, τις ιδεολογίες της ευκολίας, τη μοιρολατρία, την καταστροφολογία.

**Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει. Το θέλουμε όλοι να προχωρήσει και γι' αυτό πρέπει σταθερά να κοιτάζουμε μπροστά. Αυτό της αξίζει, αυτό της πρέπει, αυτό αξίζει σε μας, αυτό μας πρέπει.**

Μπορούμε! Και δείξαμε ότι μπορούμε με την αποτελεσματικότητα του έργου μας να πετυχαίνουμε. Ο σκοπός είναι να εξακολουθήσουμε έναν τέτοιο δρόμο, ώστε και τα χρόνια που έρχονται να είναι χρόνια μεγάλων επιτυχιών για να αναπτυχθεί η κοινωνία, να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής.

Σας ευχαριστώ».