

**ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ**

**ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ
ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ**

9 Φεβρουαρίου 2002

Κυρίες και κύριοι,

Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που έδωσαν και δίνουν πνοή σε ένα τόσο σημαντικό έργο για τη χώρα μας.

Είναι σήμερα μια μοναδική ευκαιρία να μιλήσω για τη φιλόδοξη, καινοτόμο και μακρόπνοη ενεργειακή στρατηγική της χώρας μας και τον σημαντικό ρόλο που κατέχει σε αυτήν το φυσικό αέριο - και ειδικότερα το έργο του Τερματικού Σταθμού Υποδοχής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, εδώ στη Ρεβυθούσα.

Το έργο αυτό αποτελεί την «τεχνολογική κορωνίδα» του συστήματος φυσικού αερίου, αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Δίνει τη δυνατότητα κάλυψης αιχμών ενεργειακής ζήτησης και βελτιώνει την ασφάλεια προμήθειας Φυσικού Αερίου. Επί πλέον η θέση του, πολύ κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, βελτιώνει την αξιοπιστία του Συστήματος.

Η δυναμικότητα του Σταθμού σήμερα είναι περίπου 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα αεριοποιημένου φυσικού αερίου, η οποία, σε περιόδους εκτάκτων αναγκών, μπορεί να διπλασιασθεί. Ήδη αποφασίσθηκε η αναβάθμιση του Σταθμού, ώστε η δυναμικότητά του να ξεπεράσει τα 14 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία του συστήματος, καλύπτοντας ενεργειακές ανάγκες των γειτονικών δικτύων.

Ο Σταθμός θεωρείται από τους πλέον σύγχρονους τεχνολογικά και έχει κατασκευασθεί με εξαιρετικά υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. Υπάρχουν ειδικές σεισμικές προδιαγραφές κι έχουν ληφθεί υπ' όψιν όλες οι παράμετροι για την πλήρη αποφυγή κάθε μορφής ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για καθαρές μορφές ενέργειας. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε με επιτυχία και σε αυτήν την πρόκληση.

Κυρίες και κύριοι,

Η ενεργειακή πολιτική που χαράσσουμε κι εφαρμόζουμε αποτελεί κομβικό σημείο της εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την πιο Ισχυρή Ελλάδα, για μια Ελλάδα της ανάπτυξης και της ευημερίας, για μια Ελλάδα ισχυρή και σταθερή στην Ευρώπη στα χρόνια και στις δεκαετίες που έρχονται. Και θα εξηγήσω γιατί αυτό ισχύει:

Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα τόπο ηρεμίας και σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής

Μεσογείου. Μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε έναν στόχο που έχουμε θέσει, έναν διπλό στόχο με πολλές προεκτάσεις:

- Πρώτον, αξιοποιούμε την σταθερή οικονομία μας και την ιδιαίτερη γεωπολιτική μας θέση για να καταστήσουμε τη χώρα μας μεγάλη ενεργειακή δύναμη στην ευρύτερη περιοχή.
- Και δεύτερον, με την επίτευξη της ενεργειακής μας αυτονομίας, διασφαλίζουμε όρους σταθερής, βιώσιμης και υψηλής ανάπτυξης για όλη τη δεκαετία.

Για να πετύχουμε το στόχο μας προωθούμε μια σειρά από πρωτοβουλίες:

- Στηρίζουμε ουσιαστικά την αγορά ενέργειας μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Διαθέτουμε συνολικά περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια Ευρώ. Και απ' αυτά, περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο Ευρώ πρόκειται να διατεθούν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- Η σημαντικότερη και η πιο ευρύτερη πρωτοβουλία είναι η προσπάθεια να κάνουμε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο στην ΝΑ Ευρώπη, να την εντάσσουμε στο ολοκληρωμένο δίκτυο φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρης της Ευρώπης.
- Μια άλλη πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι η προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στο ενεργειακό σύστημα της χώρας μας.

Πως γίνονται όλα αυτά στην πράξη: Κατ' αρχάς, μέσα στην Ελλάδα, η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Ταυτόχρονα προχωρούν οι απαραίτητες αναδιαρθρώσεις. Αναφέρω χαρακτηριστικά μερικές από αυτές:

- Ολοκλήρωση του έργου του φυσικού αερίου.
 - Μετοχοποίηση της ΔΕΗ.
 - Στρατηγικός επενδυτής στα Ελληνικά Πετρέλαια.
 - Μετοχική αναδιάρθρωση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου.
 - Θέλω επίσης να επισημάνω την έντονη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ενεργειακή απελευθέρωση:
- ✓ Με την είσοδο ξένων επενδυτών στην παροχή αερίου σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Λάρισα – Βόλο.
 - ✓ Με την ίδρυση πολλών ιδιωτικών ενεργειακών εταιρειών.
 - ✓ Με την παροχή σε ιδιώτες, αδειών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε όλες τις παραπάνω πρωτοβουλίες έρχονται να προστεθούν σημαντικά σχέδια ενεργειακής στρατηγικής που γίνονται ή που προγραμματίζονται να γίνουν. Ανάμεσα σ' αυτά είναι:

- ✓ Η πρόσφατη τροφοδότηση της Αλβανίας με ρεύμα από την Ελλάδα.
- ✓ Ο πετρελαιοαγωγός Θεσσαλονίκης – Σκοπίων.
- ✓ Ο πετρελαιοαγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης.
- ✓ Η ενεργειακή διασύνδεση της χώρας μας με τα κράτη της Κεντρικής Ασίας και η αντίστοιχη ενεργειακή διασύνδεση της χώρας μας με την Ιταλία,

Αυτές οι ενεργειακές διασυνδέσεις αναβαθμίζουν το ρόλο της Ελλάδας σε περιφερειακό διαμετακομιστικό κέντρο ενέργειας για την Ευρώπη. Γι' αυτό το σκοπό έχουν γίνει συμφωνίες μεταξύ ΔΕΠΑ και ENI Ιταλίας για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού. Και έχει συνταχθεί μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδος – Τουρκίας (Ιανουάριος 2001) για τη δημιουργία αγωγού φυσικού αερίου διπλής κατεύθυνσης, που θα συνδέει την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας, της Μέσης Ανατολής και του Ιράν με την Ευρώπη, μέσω Τουρκίας και Ελλάδος.

Για την προώθηση των έργων αυτών, υπάρχει σήμερα μια ευνοϊκή χρονικά συγκυρία μετά την πρόσφατη σύγκλιση του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας. Η ανακατασκευή του Βαλκανικού ηλεκτρικού δικτύου (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία), όσο και η διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας-Τουρκίας, Ελλάδας-Ιταλίας, αντιμετωπίζονται ως έργα προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Οριστική απόφαση και λεπτομέρειες εφαρμογής, θα αντιμετωπίσει η Ισπανική Προεδρεία. Και θα είμαστε παρόντες, συμβάλλοντας ενεργά στην διαμόρφωση των αποφάσεων.

Κυρίες και κύριοι,

Το «κλειδί» της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας είναι αναμφισβήτητα το φυσικό αέριο. Στη χώρα μας το φυσικό αέριο διαχειρίζεται η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου. Και σημειώνω ότι στις τρεις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία συμμετέχουν ξένοι επενδυτές οι οποίοι κατέβαλαν συνολικά περίπου 360 εκατομμύρια Ευρώ (123 δις δραχμές). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση τα τελευταία χρόνια.

Η ΔΕΠΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα σημαντικό έργο υποδομής με τον κεντρικό αγωγό και τους κλάδους, ενώ τώρα στρέφεται, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης, στη διαχείριση, την εμπορία και τη μεταφορά του καυσίμου. Ενός καυσίμου φιλικού προς το περιβάλλον, εύχρηστου και οικονομικού.

Η κατασκευή τέτοιων σύγχρονων και σύνθετων βιομηχανικών μονάδων στον τομέα της ενέργειας, δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης για

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και στελεχιακό προσωπικό που διακρίνεται για τις δεξιότητές και την τεχνογνωσία του. Παράλληλα, ωφελεί πολλαπλώς τον καταναλωτή με την παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Το έργο αυτό του Φυσικού Αερίου εδώ στη Ρεβυθούσα αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις εικόνες της σύγχρονης Ελλάδας:

- ◆ Της Ελλάδας της δημιουργίας, της καινοτομίας, της πρωτοβουλίας.
- ◆ Της Ελλάδας που αξιοποιεί με επιταχυνόμενους ρυθμούς τη νέα ενεργειακή πραγματικότητα και δημιουργεί έργα υποδομής με τεράστια εθνική σημασία.
- ◆ Της Ελλάδας που με την αναπτυξιακή πολιτική της και στον τομέα της ενέργειας ενισχύει πολύπλευρα τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.
- ◆ Της Ελλάδας που γνωρίζει πλέον, μέσα σ' έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, να κερδίζει στρατηγικά και οικονομικά οφέλη.

Θέλω να συγχαρώ όλους εσάς, τους συντελεστές αυτού του έργου, τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους, τους επιστήμονες και τους τεχνικούς που βρίσκεστε καθημερινά εδώ. Αποτελείτε κι εσείς, με την εργασία, την αφιέρωση, την προσφορά σας, τους στυλοβάτες μιας ισχυρής Ελλάδας. Της Ελλάδας, που όλοι μας οπλίζουμε με μια Νέα Εθνική Αυτοπεποίθηση. Της Ελλάδας που θέτει στόχους, προσπαθεί και πετυχαίνει. Μιας σύγχρονης χώρας που ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον.

Σας ευχαριστώ.