

FLASH
7/1/2004

Δηλώσεις Κώστα Καραμανλή

«Ελληνίδες και έλληνες πριν από λίγο έκλεισε ένας κύκλος. Παίχτηκε η τελευταία επικοινωνιακή παράσταση. Παράσταση, άνευ ουσιαστικού περιεχομένου. Όπως, προηγουμένως, εκείνης της χάρτας, εκείνες των πακέτων. Η σημερινή εξέλιξη είναι άμεσο αποτέλεσμα της λαϊκής δυσaréσκειας, της αγανάκτησης, των αδιεξόδων που προκάλεσε η πολιτική του κυβερνήντος κόμματος στο σύνολο της κοινωνίας. Αδιέξοδα, τα οποία ανέδειξε η παράταξή μας με συστηματικότητα και αγώνα. Η παράταξή μας στην οποία στρέφεται σήμερα η κοινωνία και εναποθέτει το αίτημά της για ένα καλύτερο μέλλον ευημερίας και δικαιοσύνης για μια νέα πολιτική, για μια νέα διακυβέρνηση».

«Με τη φυγή του ο ίδιος ο κ. Σημίτης ομολογεί την αποτυχία της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Αποφάσισε να μην σταθεί εμπρός στον ελληνικό λαό για να του ζητήσει να αποτιμήσει την πολιτική του. Αρνείται να λογοδοτήσει για τα προβλήματα που συσώρευσε η κυβέρνησή του. Στερεί, έτσι, από τον ελληνικό λαό τη δυνατότητα να κρίνει τον ίδιο, αλλά δεν του στερεί την ευκαιρία να κρίνει τα αποτελέσματα των πολιτικών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, να κρίνει τα έργα και τις ημέρες του συστήματος εξουσίας, του κατεστημένου που όλοι μαζί δημιούργησαν, που όλοι μαζί συντηρούν και θέλουν να συντηρήσουν. Επίμονα ζητήσαμε εκλογές για το εθνικό συμφέρον και επιτέλους προσδιορίστηκαν εκλογές. Οι εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ αφορούν το ίδιο και μόνο. Στις εκλογές, όμως, στις εκλογές που έρχονται κρίνονται πολιτικές, αποδίδονται ευθύνες, συλλογικές ευθύνες, αξιολογούνται επιδόσεις, γίνονται επιλογές για αξιοπιστία. Η φερεγγυότητα, η συνέπεια αξιολογούνται από κάθε πολίτη. Το πραγματικό δίλημμα των εκλογών είναι αν θα πάμε μπροστά, αν θα πάμε μπροστά με μια νέα πολιτική, με μια νέα ομάδα ανθρώπων, μια νέα διακυβέρνηση ή θα μείνουμε στα ίδια, τις ίδιες αποτυχημένες πολιτικές, φθαρμένα πρόσωπα, την νοοτροπία της αλαζονείας εξουσίας, τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα για τη ζωή του πολίτη. Ο ελληνίδες και οι έλληνες αξιώνουν μια νέα πολιτική».

« Την επομένη ημέρα των εκλογών η εφαρμογή του προγράμματός μας θα ανοίξει μια καινούργια σελίδα για το τόπο, θα οδηγήσει σε μια δυναμική και δίκαιη κοινωνία και θα κάνει τους πολίτες σίγουρους για το προσωπικό τους μέλλον και για τη συλλογική μας πορεία. Με την ίδια ευθύτητα με την οποία εδώ και καιρό επισημαίναμε τα μεγάλα ζητήματα της πραγματικότητας στο τόπο μας, επαναλαμβάνουμε σήμερα τις δεσμεύσεις μας για μια νέα έντιμη διακυβέρνηση. Δηλώνουμε σήμερα έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που βρίσκεται η κοινωνία μας. Ο άνεργος, ο χαμηλόμισθος, ο χαμηλοσυνταξιούχος, ο αγρότης, ο μικρός και μεσαίος επιχειρηματίας. Έχω επίγνωση του χρέους μου. Ακούω το αίτημα του πολίτη. Ποτέ, ξανά, διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, ποτέ ξανά συγκέντρωση πλούτου σε ελάχιστους σε βάρος των ευκαιριών των πολλών.

Ποτέ ξανά έγκλημα στο Χρηματιστήριο. Ποτέ ξανά έπαρση της εξουσίας και καθεστωτική αντίληψη του κράτους. Ποτέ ξανά εμπαιγμός στον ασθενέστερο πολίτη, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο. Ποτέ ξανά περιθωριοποίηση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Ποτέ ξανά περιθωριοποίηση του αγρότη».

«Θέλουμε την Ελληνίδα και τον Έλληνα να αισθάνονται ότι συμμετέχουν στην ευημερία, την κατανομή του πλούτου που παράγουν οι ίδιοι και η χώρα. Το Κράτος για το οποίο ο πολίτης πληρώνει βρίσκεται στην δική του υπηρεσία και όχι το αντίστροφο. Θέλουμε ο πολίτης τη στιγμή του πόνου, τη στιγμή της ανάγκης να αισθάνεται την ασφάλεια ότι φθάνοντας στο νοσοκομείο θα βρει συνθήκες αξιοπρέπειας, θα βρει περίθαλψη ποιότητας, θα βρει υπηρεσίες υγείας αντάξιες μιας ανεπτυγμένης και πλούσιας πατρίδας. Θέλουμε η κάθε οικογένεια, ο κάθε οικονομικώς ενεργός πολίτης, ο επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος ο αυτοαπασχολούμενος να αισθάνεται ότι η Κυβέρνηση τον εκπροσωπεί, ασκεί με σύνεση, με αυστηρότητα και τιμιότητα την εποπτεία στους οικονομικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς. Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν την παιδεία που τους αξίζει, ν' αποκτούν τα εφόδια για συμμετοχή στον προηγμένο πολιτισμό της νέας εποχής. Το εκπαιδευτικό κεφάλαιο που θ' ανοίγει ορίζοντες στη νέα οικονομία. Θέλουμε το Νέο και τη Νέα απαλλαγμένους από την απειλή της ανεργίας, αισιόδοξους να μένουν στον τόπο τους, να βρίσκουν δουλειά και προοπτική. Θέλουμε ισχυρούς πολίτες, μία ισχυρή κοινωνία πολιτών, μία κοινωνία συνοχής, συμμετοχής και εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης. Θέλουμε η Ελληνίδα και ο Έλληνας να αισθανθούν και πάλι περήφανοι ως πολίτες αυτής της χώρας. Αυτήν ακριβώς την πολιτική δεσμευόμαστε να κάνουμε πράξη με βήματα σιγουριάς, με βήματα σταθερότητας στη νέα διακυβέρνηση. Αυτή είναι η συμφωνία τιμής που συνάπτει η αυριανή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία των πολιτών».