

MEGA 10-9-03

15:15

Δηλώσεις Καραμανλή

Είναι πρώτη φορά που κυβέρνηση και πρωθυπουργός διαφημίζουν την αποτυχία τους. Είναι πρώτη φορά που ένας πρωθυπουργός δηλώνει υπερήφανος που δεν τήρησε καμία υπόσχεσή του. Η Χάρτα σύγκλισης του κ. Σημίτη δεν είναι τίποτε άλλο από Χάρτα προσωπικής του απόκλισης από τους στόχους του, τεκμήριο αναξιοπιστίας. Ο κ. Σημίτης το 2000 δεσμευόταν ότι το 2004 η χώρα μας θα είχε προσεγγίσει το 80% του εισοδήματος της Ε.Ε. Το ίδιο υπόσχεται και σήμερα, αλλά για το 2008.

Αυτό που αφήνει πίσω του ο κ. Σημίτης είναι μια Ελλάδα μόλις στο 67,8% του μέσου κοινοτικού ΑΕΠ και είμαστε οι τελευταίοι μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η απόκλιση ξεπερνά τις 12 ποσοστιαίες μονάδες.

Το 2000 δεσμευόταν ότι ο πληθωρισμός στο τέλος της τετραετίας θα είχε συμπεσεί στο 2%. Το ίδιο δεσμεύεται και τώρα αλλά για το 2008. Σήμερα αφήνει πίσω του ένα πληθωρισμό δύο φορές πάνω από το στόχο του, δύο φορές πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό. Παρά το ενιαίο νόμισμα η κυβέρνηση Σημίτη κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Ένα ρυθμό πληθωρισμού που ροκανίζει το εισόδημα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας.

Το 2000 δεσμευόταν για δίκτυο ενάντια στη φτώχεια. Τώρα επαναλαμβάνει τις ίδιες υποσχέσεις και ζητά άλλα 4 χρόνια. Αφήνει όμως πίσω του μια Ελλάδα που 6 στις 11 Περιφέρειές της είναι στις πιο φτωχές της Ευρώπης. Μια Ελλάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας από όλες τις χώρες της ΕΕ. Δυόμισι εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Με την πολιτική της κυβέρνησης μειώθηκε στην Ελλάδα μόλις κατά 1% ο αριθμός όσων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης στην ΕΕ είναι 8%. Ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα που θα μπορούσα να παραθέσω: Δεσμευόταν ότι ως το 2002 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές, ώστε για κάθε νέα μητέρα να υπάρχει μία θέση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τώρα το ξαναυπόσχεται αλλά για το 2008.

Δεσμευόταν το 2000 ότι μέχρι το 2004 θα δημιουργούσε 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Αντί για αυτό αφήνει πίσω του μια Ελλάδα με τη δεύτερη υψηλότερη ανεργία στην ΕΕ όπου ένας στους 3 νέους και 6 στις 10 γυναίκες είναι άνεργοι.

Δεσμευόταν το 2000 για την ολοκλήρωση της Εγνατίας, της ΠΑΘΕ, της Ιόνιας Οδού, του μετρό Θεσσαλονίκης. Τέσσερα χρόνια μετά ξαναδιαβάζει ακριβώς τα ίδια.

Το 2000 πανηγύριζε για την επίτευξη της οικονομικής σύγκλισης και έθετε ως στόχο του το 2004 να πετύχει και τη κοινωνική σύγκλιση. Σήμερα ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδας εκτιμά ότι πραγματική οικονομική σύγκλιση με τους σημερινούς ρυθμούς δεν θα επιτευχθεί ούτε σε μισό αιώνα. Και είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός που δηλώνει, συμφωνώντας μαζί μας, ότι κοινωνική πολιτική χωρίς πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη δεν γίνεται.

Ο κ. Σημίτης σήμερα ομολόγησε την αποτυχία του. Ξαναμοιράζει τώρα τις ίδιες χιλιοειπωμένες υποσχέσεις. Τάζει τα πάντα στους πάντες. Κινδυνολογεί, καλλιεργεί εκβιαστικά διλήμματα. Ζητά μια ακόμη ευκαιρία. Με ψεύδη όμως και με ανακρίβειες δεν αλλάζει η πραγματικότητα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ξέρουν πολύ καλά σε πια Ελλάδα ζουν και ξέρουν τι τους έχει υποσχεθεί. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν τον εμπιστεύονται.