

28 Ιανουαρίου 2004

Μετά τις πρωτομιλίες του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή κατά την προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή με θέμα «η πολιτική της κυβέρνησης στους κρίσιμους τομείς των λειτουργιών του κράτους», ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης παίρνοντας για λίγο το λόγο (πριν να μιλήσουν η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα και ο Πρόεδρος του Συνασπισμού Νίκος Κωνσταντόπουλος) και απευθυνόμενος στον κ. Καραμανλή είπε επί λέξει τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

θα ήθελα, πριν από τη δευτερολογία μου να αναφερθώ σε δύο – τρία σημεία της πρωτομιλίας του κ. Καραμανλή:

- ♦ Το πρώτο αφορά την παρουσία του κ. Παπανδρέου εδώ στην αίθουσα. Η επιστολή, την οποία έστειλε ο κ. Καραμανλής (που προκάλεσε τη σημερινή συζήτηση) προς τον Πρόεδρο της Βουλής, εστάλη κατά τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου.

Κατά τον Κανονισμό η απάντηση δίδεται από τον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό. Ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός είναι εδώ. Η επιθυμία του κ. Καραμανλή να βρίσκεται και ο κ. Παπανδρέου εδώ, οφείλεται στην επιδίωξή του, την οποία έχει επιδείξει όλο τον περασμένο καιρό να παίξει με το να επικαλείται τον κ. Παπανδρέου, ο οποίος, σύμφωνα με τον Κανονισμό, δεν έχει τη δυνατότητα παρά να απαντήσει σε 15 λεπτά και επομένως στην ουσία δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα τέχνασμα. Και τεχνάσματα δεν έχουν θέση εδώ στη Βουλή. Πρόκειται για μια θεατρική σκηνοθεσία, ο υπεύθυνος να μην απαντά.

Εγώ έχω υποχρέωση να διαφυλάξω το κύρος της Βουλής και αυτό κάνω και θα κάνω.

- ♦ Το δεύτερο θέμα αφορά το σχόλιο του κ. Καραμανλή ότι «εγώ, λόγω φτηνών προσωπικών επιδιώξεων, έφυγα, δεν τόλμησα, αποφεύγω την αναμέτρηση και αποφεύγω την κριτική».

Εγώ, κύριε Καραμανλή, έχω ένα όραμα για την κοινωνία. Και επειδή έχω ένα όραμα για την κοινωνία, βρέθηκα στη ζωή μου, πολλές φορές, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Το όραμα αυτό για την κοινωνία λέει, συμπεριλαμβάνει ως αρχή ότι χρειάζονται πάντα ανανέωση, εναλλαγή, νέα πρόσωπα, νέες ιδέες για να προχωρήσει αυτή η κοινωνία μπροστά.

Εσείς, κύριε Καραμανλή, έχετε ένα όραμα για την εξουσία. Το όραμα για την εξουσία δεν είναι δικό μου όραμα και δεν το ασπάζομαι.

- ♦ Και τέλος, θέλω να εκθέσω, επειδή είπατε στην αρχή ότι «η Νέα Δημοκρατία στήριξε όλες τις εθνικές πρωτοβουλίες», μία προσωπική εμπειρία, την οποία είχα: Όταν τέλειωσε η Προεδρία, όπως ξέρετε, ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετέβη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έκανε τον απολογισμό, παρουσίασε την πολιτική, την οποία ακολούθησε η Προεδρία.

Μετά την παρουσίαση της πολιτικής από μένα, **σηκώθηκαν όλα τα κόμματα και όλοι οι βουλευτές που μίλησαν και επικρότησαν την Ελληνική Προεδρία.** Ανέφεραν προβλήματα, ανέφεραν άλλες απόψεις που θα έπρεπε να υποστηριχθούν, αλλά πάντα σε ένα πνεύμα κατανόησης **και αναγνώρισαν ότι έγινε μια προσπάθεια**, έστω και αν δεν συμφωνούν, όπως ο κ. Βιρτζ του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Δύο ήταν οι εξαιρέσεις:

- Η πρώτη εξαίρεση ήταν οι βουλευτές του κ. Λεπέν που μίλησαν υβριστικά και για την Ελλάδα και για το πρόσωπό μου.
- Η δεύτερη εξαίρεση ήταν ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τρακατέλης, ο οποίος είπε την εξής φράση για να δικαιολογήσει τη στάση του: «Επειδή όλοι μίλησαν θετικά για σας και για την Προεδρία, εγώ θα πω τα αρνητικά». Και άρχισε να τα απαριθμεί.

Αισθάνομαι, λοιπόν, ότι δεν προσφέρατε στήριξη. Αισθάνομαι ότι εκείνο που κάνετε είναι να προσφέρετε στήριξη όταν δεν μπορείτε διαφορετικά, όταν σας αναγκάζουν τα γεγονότα. Αυτή είναι η αλήθεια.

Και δεν είναι η αλήθεια αυτό που λέτε ότι «στα χρόνια αυτά συνεργαστήκαμε, κάναμε διάλογο». Εγώ πολύ θα το ήθελα, αλλά εσείς ακολουθήσατε την παλιά τακτική. Την παλιά τακτική να είναι πάντα η Αντιπολίτευση σε αντίθεση με την Κυβέρνηση και να μην αναζητεί μια δημιουργική κοινή συμβολή, την οποία έχει ανάγκη ο τόπος».