

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ Κ.Ε. & ΤΗΣ Κ.Ο.
ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2004

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο από άκρη σε άκρη. Η βελτίωση αυτή είναι ορατή σε όλα τα επίπεδα. Στην οικονομία, στην κοινωνική προστασία, στη διεθνή θέση της χώρας.

Κατακτήσαμε την ένταξη στην ΟΝΕ με το σπαθί μας. Εξασφαλίσαμε τη σταθερότητα της οικονομίας. Πετύχαμε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μειώσαμε την ανεργία στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυξήσαμε σημαντικά τους πόρους για το κοινωνικό κράτος. Διαμορφώσαμε οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επιτρέπουν τα πραγματικά εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων να αυξάνονται σταθερά πάνω από τον πληθωρισμό. Καταστήσαμε βιώσιμο το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Διαμορφώσαμε ένα εύρυθμο φορολογικό περιβάλλον για τον επαγγελματία, τον μισθωτό, τις επιχειρήσεις. Εξασφαλίσαμε πόρους για τους αγρότες μέχρι το 2013.

Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα για τις νέες και τους νέους. Ανασυντάσσουμε τη δημόσια διοίκηση με στόχο να υπηρετεί τον πολίτη. Εκσυγχρονίσαμε θεσμούς της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Ολοκληρώσαμε πρωτόγνωρα έργα υποδομής σε όλη την χώρα: από οδικές αρτηρίες και λιμάνια μέχρι αεροδρόμια και νοσοκομεία. Πολλαπλασιάσαμε τις υπηρεσίες στον πολίτη, από το ολοήμερο σχολείο μέχρι τα ΚΕΠ.

Η κοινωνία μας τερματίζει εκκρεμότητες και επουλώνει βαθιά τραύματα, που σημάδεψαν την πρόσφατη ιστορία της. Με διαδικασίες που σέβονται το κράτος δικαίου εξαρθρώσαμε τη τρομοκρατία. Εκκαθαρίσαμε την εκκρεμότητα της βασιλικής περιουσίας. Στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα επηρεάζει τις εξελίξεις, έχει κύρος στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην Ένωση, στα Βαλκάνια, στην κρίση του Ιράκ, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πρωτοβουλίες που υπηρετούν τα συμφέροντα του πολίτη. Η Κύπρος είναι μαζί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι επιτυχίες αυτές οδηγούν σε μια παραδοχή, που μόνο οι κακόπιστοι μπορούν να αμφισβητήσουν: Η Ελλάδα που έκλεισε τον ιστορικό κύκλο της Μεταπολίτευσης εισήλθε με ορμή στη νέα εποχή. Η Ελλάδα που οργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 είναι η πιο ισχυρή Ελλάδα της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας. Είναι η Ελλάδα που μπορεί να προχωρήσει προς την πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν είναι για μας μόνο η εκκίνηση για ένα ακόμα μεγαλύτερο άλμα, για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα που

ικανοποιούν τα οράματα και τις προσδοκίες ολόκληρου του ελληνικού λαού για πρόοδο, ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Όλα όσα οραματιζόμαστε προϋποθέτουν ότι θα συνεχιστεί η μέχρι τώρα πορεία. Για να συνεχιστεί η μέχρι τώρα προσπάθεια με νέα ανανεωτική δυναμική, με νέο πρόσωπο ανακοίνωσα χτες την εκλογή νέου Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ο νέος Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα ηγηθεί της νέας κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αμέσως μετά τις εκλογές. Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται σήμερα για να αποφασίσει τις διαδικασίες εκλογής του νέου Προέδρου.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Η επιδίωξή μου είναι σαφής. Να διεκδικήσουμε με όρους νίκης τις εκλογές. Να ακυρώσουμε ένα σκηνικό, το οποίο εδώ και πολλούς μήνες προσπαθεί η αντιπολίτευση να επιβάλει ως το σκηνικό διεξαγωγής του εκλογικού αγώνα. Να διαψεύσουμε τον ισχυρισμό ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει εξαντλήσει την επινοητικότητά του, τις πρωτοβουλίες του. Ότι και εγώ αποδέχομαι το αρνητικό πρότυπο της μοναδικότητας και του αρχηγισμού. Ότι δεν επιτύχαμε να κινήσουμε διαδικασίες αλλαγής.

Το περίεργο είναι ότι παρ' όλη αυτή την καταγιγιστική προβολή μιας αρνητικής εικόνας το έργο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει απήχηση και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διατηρεί τις δυνάμεις του. Η κυβέρνηση ολοκλήρωσε, μετά την Προεδρία, ένα από τα πιο παραγωγικά εξάμηνα δράσης με το κοινωνικό πακέτο, τις χάρτες σύγκλισης και την πληθώρα των νέων νόμων που αντιμετώπισαν ουσιαστικά προβλήματα του πολίτη σε σχέση με τη διοίκηση – αναφέρω για παράδειγμα τις ρυθμίσεις για το δασικό, τα αυθαίρετα, τη διαχείριση των υδάτων.

Είναι όμως παρ' όλα αυτά σαφής ο κίνδυνος να πραγματοποιηθεί η εκλογική αναμέτρηση με παραπλανητικά για τους πολίτες χαρακτηριστικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια η πολιτική και κοινωνική εξέλιξη να είναι ομαλή. Γιατί αυτή η σταθερότητα, αποτέλεσμα και επιτυχία της πολιτικής μας, δημιουργεί την εντύπωση ότι και εφεξής όλα θα τρέχουν κανονικά. Γιατί γίνεται όλο και πιο αποδεκτό το επιχείρημα ότι όλα τα κόμματα έχουν την ίδια περίπου πολιτική. Γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι για την Ελλάδα φροντίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα να μη νοιαζόμαστε ποιος θα κερδίσει τις εκλογές.

Επειδή εμείς ξέρουμε την πραγματικότητα. Γιατί εμείς δουλέψαμε για να αλλάξει ουσιαστικά ο τόπος. Γιατί εμείς αντιμετωπίσαμε δημιουργικά επί χρόνια τα προβλήματα της χώρας και του πολίτη. Γιατί η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων μας έχει δείξει ότι η Δεξιά αντιστάθηκε με πάθος σε όποια αλλαγή. Είναι για αυτό ανάγκη να δώσουμε ένα πολύ ισχυρό

μήνυμα ότι μας ενδιαφέρει το μέλλον του τόπου και όχι τα στενά συμφέροντά μας. Ένα μήνυμα τόσο ισχυρό που να ανατρέπει όλα τα παραπλανητικά χαρακτηριστικά που τείνουν να γίνουν αποδεκτά. Να δείξουμε, ότι δεν επιδιώκουμε την εξουσία για την εξουσία. Να δείξουμε ότι εμείς είμαστε η παράταξη της συνεχούς μετατροπής. Να δείξουμε ότι ένας στόχος μας καθοδηγεί, η πιο ισχυρή, πιο ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία με περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες, η κοινωνία που ισχυροποιεί την Ελλάδα. Και για να το επιτύχουμε δεν διστάζουμε, δεν αμφιβάλουμε για το καινούργιο ακόμη και αν μας αφορά προσωπικά και προπαντός δεν καθορίζω τη στάση μου με προσωπικά ελατήρια και επιδιώξεις.

Έδωσα αυτό το μήνυμα χτες.

Η Ελλάδα θα υπάρχει και μετά από μας. Και γι' αυτό εμείς έχουμε χρέος να διαμορφώνουμε συνεχώς τις εξελίξεις με τρόπο ώστε να υπάρχει η Ελλάδα μετά από εμάς με τους καλύτερους όρους. Με όρους συνεχούς προόδου σε ότι αφορά την προοπτική, το μέλλον και τους στόχους της, πέρα και πάνω από εκλογικές αναμετρήσεις.

Η αξία του έργου της τελευταίας οκταετίας βρίσκεται κυρίως στην κίνηση προς το αύριο που προσφέρει στη χώρα. Στη νέα προοπτική και τα επόμενα βήματα που επιτρέπει. Η πρωτοβουλία με στόχο την ανανέωση της ηγεσίας του Κινήματος εντάσσεται στην ίδια σταθερή λογική, που χαρακτήρισε όλες τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες μας σε όλους τους τομείς της πολιτικής. Ανοίγουμε νέους δρόμους. Δίνουμε περισσότερη δύναμη σ' αυτό που πιστεύουμε.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Η αιτία της υπεροχής μας όλα αυτά τα χρόνια είναι και η γερή προπαρασκευαστική δουλειά. Εξετάζουμε και ερευνούμε προτού πάρουμε αποφάσεις. Δεν δουλεύουμε τυχαία. Δεν ακολουθούμε παρορμήσεις της στιγμής.

Αυτό που εξέλαβαν πολλοί ως περίοδο αναποφασιστικότητας δεν ήταν δισταγμός. Το κριτήριο των αποφάσεών μου ήταν για μένα σαφέστατο. Η συνέχιση της πολιτικής εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης. Χρειαζόταν όμως η απαραίτητη επεξεργασία. Είμαι τώρα βέβαιος ότι όσα αποφάσισα θα συμβάλουν αποφασιστικά στη συνέχιση της πολιτικής μας. Γιατί η ανανεωτική δυναμική αποτελεί αίτημα και προσδοκία των πολιτών. Γιατί οι πολίτες περιμένουν από μας το ΠΑ.ΣΟ.Κ., από μένα τον επικεφαλής να είμαστε πρωτοπόροι της ανανέωσης. Σας καλώ όλους να προσφέρετε ενεργά σ' αυτή τη κατεύθυνση.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Υποβάλω σήμερα την παραίτησή μου από Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σας καλώ να αποφασίσουμε για τη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου, ώστε να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι για την εκλογική μάχη.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Χρειάζεται να συνεχίσουμε τώρα με το ίδιο πνεύμα ανανέωσης για να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα της κίνησής μας. Η εκλογή του νέου Προέδρου θα πρέπει να είναι μια διαδικασία που θα συσπειρώσει το κόμμα, θα κινητοποιήσει τους φίλους, θα ενισχύσει την εικόνα της πάνδημης στράτευσης για τις εκλογές. Μόνο μια τέτοια διαδικασία θα μας δώσει περισσότερη δυναμική και απήχηση στην κοινωνία. Αυτή η ζητούμενη διαδικασία είναι η εκλογή του νέου Προέδρου με καθολική ψηφοφορία, με συμμετοχή όλων των μελών και των φίλων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Προτείνω την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου να συνέλθει Έκτακτο Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το Συνέδριο αυτό να αποφασίσει το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Να αποφασίσει επίσης την αλλαγή του καταστατικού και την εκλογή του Προέδρου του Κόμματος με καθολική ψηφοφορία με συμμετοχή όλων των μελών και των φίλων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Υποψηφιότητες θα κατατεθούν στο Συνέδριο σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.

Θέλω να θυμίσω την ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή στις 3 Ιουλίου. Είχα αναφέρει τότε ότι ρουτίνες, πρακτικές, τα καθιερωμένα χάνουν την δεσμευτικότητά τους και έχουν πια μόνο σχετική αξία. Όλα θα πρέπει να βρεθούν αντιμέτωπα με το αμειλικτο ερώτημα: Προάγουν, συμβάλουν στο στόχο μιας νέας νίκης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Αν όχι τότε χρειάζεται τομή, αλλαγή, νέα λύση. Χρειάζονται νέες προσεγγίσεις, νέοι κανόνες. Να μην αισθανόμαστε δεσμευμένοι. Να κοιτάζουμε την ουσία. Έτσι μόνο θα πετύχουμε. Η ουσία είναι ότι για να έχουν οι αποφάσεις μας την ευρύτερη δυνατή στήριξη οφείλουμε να ανατρέξουμε στην ευρύτερη νομιμοποιητική βάση, τον ευρύτερο δυνατό κύκλο πολιτών. Για να δείξουμε στον ελληνικό λαό, ότι προσέχουμε τις αντιδράσεις και τα αιτήματά του. Για να μην υπάρξουν αμφιβολίες και αντιρρήσεις για την επιλογή.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σχολιάσω και μια άποψη που άκουσα από ορισμένους συντρόφους. Ναι στην ανανέωση. Ναι στα νέα πρόσωπα. Αλλά είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα;

Σύντροφοι, τώρα είναι η στιγμή. Η κοινωνία μας ζητά να δράσουμε εδώ και τώρα. Το ζητά επιτακτικά. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε.

Ένας πολιτικός χώρος ανανεώνεται όταν το πολιτικό περιβάλλον τον παροτρύνει σε δράση, δημιουργία, αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Όταν είναι πρωταγωνιστής εξελίξεων και όχι θεατής. Όταν έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει ουσιαστικά στη κοινωνία και να μεταβάλει τους σχεδιασμούς του σε πράξη. Όταν κυβερνά.

Η πράξη οδηγεί στη δημιουργικότητα. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν πρέπει να περιέλθει στη θέση κάποιου που παρακολουθεί και περιμένει.

Οι αίθουσες αναμονής ταιριάζουν στη συντήρηση, στη Δεξιά, όχι σε μας.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Οι αντίπαλοί μας θα προσπαθήσουν να μειώσουν τη σημασία και την απήχηση των αποφάσεών μας. Θα πουν ότι είμαστε σε κατάσταση μεγάλης αβεβαιότητας. Στην πραγματικότητα εκφράζουν τη δικιά τους ανησυχία. Πίστευαν ότι θα παραδινόμαστε στη ρουτίνα. Τους ενοχλεί τώρα ότι ακολουθούμε μια πορεία που δεν συμβιβάζεται με τα σχέδιά τους. Ότι αποκτούμε νέα δυναμική. Νικηφόρα προοπτική.

Θα σταθώ στον ισχυρισμό ότι εγκαθιστώ διαρκία. Πρόκειται για αστείότητα. Η δήθεν διαρκία έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως την επομένη των εκλογών, την 8^η Μαρτίου. Είναι τελείως διαφορετική η ρύθμιση αυτή από το σχήμα που προβλέπει επί μονίμου βάσεως έναν άλλον Πρωθυπουργό και έναν άλλο Πρόεδρο του Κόμματος. Αυτό το τελευταίο σχήμα που είχε προταθεί από ορισμένους συντρόφους στο Συνέδριο του 1996 το απέρριψα και το απορρίπτω.

Χρησιμοποιώ για το χρόνο μέχρι τις εκλογές ένα σχήμα που έχει δοκιμαστεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ισπανία σήμερα, στην Ολλανδία άλλοτε δεν συμπίπτουν στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ο ρόλος του υποψήφιου πρωθυπουργού με το ρόλο του πρωθυπουργού. Ο υποψήφιος πρωθυπουργός είναι νέο ξεχωριστό πρόσωπο. Ακριβώς για να υπάρχει ανανέωση και αλλαγή ηγεσιών.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Κάποιοι βιάστηκαν να με βαφτίσουν «υπηρεσιακό πρωθυπουργό». Απατώνται. Θα συμμετέχω στην εκλογική αναμέτρηση. Θα αντιπαρατεθώ στις οπισθοδρομικές και διχαστικές θέσεις της Δεξιάς. Θα βοηθήσω τον νέο Πρόεδρο και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να αξιοποιήσουν την πείρα και τη δουλειά της οκταετίας. Θα συμβάλω στη διαμόρφωση των θέσεών μας. Θα είμαι παρών στη δύσκολη αλλά συναρπαστική πορεία της χώρας προς τα εμπρός. Γιατί ήταν και παραμένει για μένα σκοπός ζωής μια ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία με περισσότερες δυνατότητες για τον καθένα, μια πατρίδα με κύρος και παρουσία μακριά από κούφιους πατριωτισμούς. Αυτό το σκοπό υπηρετήσα και θα υπηρετήσω και σήμερα και αύριο.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Η Δεξιά κοιτάζει με αμηχανία και άγχος τις εξελίξεις. Πίστευε, ότι η εκλογική αναμέτρηση θα ακολουθούσε μια συνήθη πορεία. Η Νέα Δημοκρατία να καταγγέλει ασύστολα την κυβέρνηση, η κυβέρνηση να αμύνεται και να προβάλλει το έργο της και το εκλογικό σώμα να συνειδητοποιεί με αργούς ρυθμούς τα διλήμματα που πρέπει να απαντηθούν στις εκλογές. Έλπιζε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα επαρκούσε ο χρόνος να εμποδώσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη κοινή γνώμη τις κρίσιμες επιλογές.

Η αλλαγή που επιφέρουμε υποχρεώνει τη Δεξιά να αντιμετωπίσει δημόσια τα ερωτήματα που προσπαθεί να αποφύγει. Υποχρεώνει τη Δεξιά να πει ποιο είναι το πρόγραμμά της πέρα από το γνωστό πρόγραμμα της άρνησης και της σπίλωσης. Να εγκαταλείψει την επίκληση σε αυτόματους πιλότους, σε πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φροντίζουν για μας. Να αφήσει τις γενικολογίες για διατεταγμένους ρυθμούς ανάπτυξης. Να εξηγήσει πως θα αυξήσει την ανάπτυξη και το εισόδημα του Έλληνα με πολιτικές συνεχούς περιορισμού των δαπανών. Να εξηγήσει από που θα αντλήσει το ιλιγγιώδες ποσό των 10 δις ευρώ το χρόνο, που θα είναι και' αυτήν διαθέσιμο στην δική της κυβέρνηση. Υπενθυμίζω, ότι ένα τέτοιο ποσό εξοικονομείται μόνο με το οριστικό κλείσιμο περισσοτέρων υπουργείων, κατάργηση των πολιτικών τους και οριστική απόλυση των υπαλλήλων τους. Αυτή είναι η πολιτική της; Αυτή βέβαια δεν είναι πολιτική. Είναι προχειρολογία και λόγια του αέρα. Αυτή η άκρα επιπολαιότητα είναι μεταξύ άλλων και ο τεράστιος κίνδυνος της Δεξιάς.

Θα πρέπει τώρα να μας εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία, ποια θα είναι η πολιτική της στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και απέναντι στις βαλκανικές χώρες. Κατά τη Νέα Δημοκρατία η πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. χαρακτηρίζεται από «ουσιαστική εγκατάλειψη ζωτικών συμφερόντων πρώτα στη Κύπρο και στη συνέχεια στο Αιγαίο και ενδεχομένως τη Θράκη». Η κυβέρνηση παρουσιάζει «οσφυοκαμψία» απέναντι στη Τουρκία. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διακρίνεται «από κοσμοπολίτικες υποκρισίες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας». Να μας αναπτύξει λοιπόν η Δεξιά ποια είναι η άλλη πολιτική που επαγγέλλεται. Της αντιπαράθεσης; Του ηγεμονισμού απέναντι στους γείτονές μας; Της συνεχούς τριβής με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τους επιβάλουμε ποια διαφορετική άποψη από εκείνη της φιλίας και της συνεργασίας; Θεωρεί η Νέα Δημοκρατία σωστό να μην αναφερόμαστε στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Τουρκία;

Θα πρέπει επίσης να μάθουμε πως αντιλαμβάνεται το κοινωνικό κράτος η Δεξιά. Δέχεται ή όχι τη λύση της κυβέρνησης στο Ασφαλιστικό; Θα καταβάλει ή όχι τους προβλεπόμενους πόρους στο ΙΚΑ; Θα αλλάξει τους όρους των ασφαλιστικών ρυθμίσεων ή όχι; Θα επεκτείνει τα κοινωνικά προγράμματα όπως το ΕΚΑΣ, τη Βοήθεια στο σπίτι, τα ΚΑΠΗ;

Σε όλα αυτά τα θέματα η Νέα Δημοκρατία τηρεί σιωπή. Η σιωπή ως προς τις πολιτικές επιδιώξεις της, οι προσωπικές επιθέσεις και γενικολογίες ένα υπόσχονται με βεβαιότητα, τη διολίσθηση σε ένα συνεχή αυτοσχεδιασμό αντικρουόμενων μέτρων. Ένα αύριο επιπολαιότητας και οπισθοδρόμησης.

Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο. Εμείς παρουσιάσαμε τη Χάρτα σύγκλισης, παρουσιάζουμε το ειδικό σχέδιο για κάθε περιφέρεια της χώρας. Εμείς έχουμε παρουσιάσει και θα συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε σε κάθε τομέα τις επιδιώξεις μιας σύγχρονης χώρας, μιας σύγχρονης προοδευτικής παράταξης με όραμα, με ικανότητες, με δύναμη και με προοπτική νίκης. Και το μέχρι τώρα έργο μας δίνει την εγγύηση ότι εμείς μπορούμε και θα πραγματοποιήσουμε τα πολλά, που μένουν ακόμη να γίνουν.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Τα όσα είπα μέχρι τώρα δεν πρέπει να οδηγήσουν στο συμπέρασμα, ότι αρκούν κινήσεις κορυφής για να μας εξασφαλίσουν τη νίκη. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε όλοι να δράσουμε ενωμένοι. Αυτή η αναφορά μου στην ενότητα δεν είναι κατά συνθήκην αναφορά, κάτι που λέγεται γιατί πρέπει να λέγεται. Είναι μια πρόσκληση σε όλους να αναλογιστούν ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται με αποστασιοποιήσεις και προσωπικούς εγωισμούς. Ότι όταν κερδίζουμε, κερδίζουμε όλοι. Όταν χάνουμε, χάνουμε όλοι και δεν υπάρχουν κερδισμένοι σε μια τέτοια περίπτωση.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Όλοι μαζί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, έχουμε έργο να υπερασπίσουμε. Και έχουμε το χρέος να τεκμηριώσουμε την υπόσχεση και την προοπτική του αύριο. Οι πολίτες σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη εκδηλώνουν ενδιαφέρον, υποστηρίζουν, στρατεύονται στην υποστήριξη πολιτικών και προτάσεων, που αποδεικνύονται πως προάγουν το κοινό συμφέρον. Πρέπει να είμαστε κοντά στους πολίτες. Να μιλήσουμε και να ακούσουμε. Να αντιπαρατεθούμε με επιχειρήματα και μεθοδικά με τη διαφορετική άποψη. Να είμαστε πρώτοι στην ενημέρωση. Πρώτοι στο διάλογο. Πρώτοι στην ανάδειξη της προοπτικής, του προγράμματος, των αποφάσεων και της πολιτικής, που πρέπει να ακολουθήσουμε ως χώρα.

Έχουμε τη Χάρτα Σύγκλισης και θα παρουσιάσουμε την εξειδίκευσή της στις επόμενες μέρες και βδομάδα σε κάθε περιφέρεια της χώρας με τις περιφερειακές χάρτες. Έχουμε το «πλαίσιο κατευθύνσεων πολιτικής 2004-2008». Δείχνουν καθαρά την δική μας πρόταση για το μέλλον. Να ενημερώσουμε τους πολίτες σε όλη τη χώρα για τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις μας για την απασχόληση και την ανεργία. Για την οικονομία. Για την παιδεία και την υγεία. Για τη συνολική στρατηγική, που οδηγεί στην πραγματική και κοινωνική σύγκλιση, στην αύξηση των

εισοδημάτων, στην κατοχύρωση και τη διεύρυνση των κεκτημένων της χώρας και του ελληνικού λαού.

Η δύναμη, η πολιτική υπεροχή, το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι το γεγονός πως ενώνει τους συλλογικούς και τους προσωπικούς στόχους σε μια ισχυρή και ενιαία εθνική στρατηγική για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πολίτη για τα ατομικά του προβλήματα. Γι' αυτό το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει τις προϋποθέσεις να κερδίσει τις εκλογές και θα κερδίσει με συνεχή αγώνα όλων μας τις εκλογές.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Σας καλώ να ολοκληρώσουμε τη σημερινή διαδικασία αμέσως αφού μιλήσει ο Γραμματέας. Να στείλουμε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και ενότητας. Να προκύψει από τη συνεδρίαση ότι η νίκη θα είναι δική μας. Η νίκη που είναι προϋπόθεση να συνεχίσει η Ελλάδα την πορεία του εκσυγχρονισμού, της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Την πορεία για την ισχυρή κοινωνία και την ισχυρή Ελλάδα.

- Να είστε σίγουροι. Θα νικήσουμε.
- Όλοι μαζί ενωμένοι για τη νέα νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
- Προχωράμε. Ανοίγουμε νέους δρόμους.
- Για τους νέους.
Για όλους τους πολίτες.
Για την Ελλάδα και τους Έλληνες.