

## Δήλωση των «7» μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ

Καστανίδης Χάρης  
Μαλέσιος Βαγγέλης  
Μανίκας Στέφανος  
Νεονάκης Μιχάλης  
Νικολάου Γιάννης  
Ρέππας Δημήτρης  
Σταυρακάκης Μηνάς

Εκμετρούμε τα προς το ζην του έθνους.

Ποιάν απάντηση οφείλουμε και ποιό το χρέος μας;

Υπάρχουμε ως πολιτικές συνειδήσεις χάριν των εθνικών επιδιώξεων και όχι χάριν των κομμάτων και των προσωπικών μας συμφερόντων. Ευδιάκριτη η ανάγκη των κομμάτων να υπάρξουν ως πολιτικά υποκείμενα που οριοθετούν την ευτυχή και αξιοπρεπή μοίρα της χώρας στον σύγχρονο κόσμο.

Θα επιτελέσουν το έργο τους αν στηρίζονται στην ισχύ της μεγάλης εκλογικής δύναμης και στην ενότητά τους. Τούτο ισχύει ιδιαίτερος για το κόμμα μας.

Επήλθε ο χρόνος να αποσαφηνίσουμε τι είναι η ισχύς και η ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Η ενότητα δεν είναι η ενότητα αυτών που κατέχουν και εξουσιάζουν, δηλαδή η ενότητα που υπηρετεί τη σκοπιμότητα των συμφερόντων τους. Η ενότητα είναι ενότητα όλου του ΠΑΣΟΚ. Είναι η ενότητα που προκύπτει από την κοινή προσπάθεια για τη στοχοθεσία του έθνους και η ισχύς του είναι η ισχύς που απορρέει από τις ιδέες και τις τολμηρές πρωτοβουλίες που ανατάσσουν την πορεία της κοινωνίας μας.



Η αλήθεια αυτή προσδιορίζει το μέγεθος των ευθυνών μας αλλά και το καθήκον μας. Ή θα τιμήσουμε το χρέος μας ή θα αφεθούμε στη λειψωρία της ιστορίας και των πολιτών που αξιώνουν να αποδείξουμε το νόημα της ύπαρξής μας.

Στην απογοήτευση που γεννούν η ματαιοδοξία και οι επιβλαβείς χειρισμοί προσώπων των κάθε μορφής παρασκηνίων αντιτάσσουμε σειρά άμεσων προτεραιοτήτων με νόημα και εσωτερική αλληλουχία.

- Δημιουργία ενός ισχυρού και αποτελεσματικού συστήματος διεύθυνσης της κυβέρνησης και του κόμματος με τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των απόψεων που συνθέτουν το σημερινό τοπίο του ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερα ο ανασχηματισμός μπορεί να ανασυντάξει την κυβέρνηση

- α) εάν δεν καθορισθεί από τις σχέσεις εχθρότητας ή φιλίας που επιβάλλουν αναρμόδια πρόσωπα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος.
- β) εάν δεν χρησιμοποιηθεί ως μέσον για την εκκαθάριση των διαφορετικών απόψεων στο πεδίο των ενδοκομματικών εξελίξεων και
- γ) εάν αξιοποιηθούν όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη εγνωσμένης συνεισφοράς και αξίας.

- Άμεση έναρξη μίας εντατικής θεσμικής συζήτησης για τον καθορισμό του εθνικού σχεδίου που θα απαντά στην κρίση της χώρας.

- Παρουσίαση του σχεδίου αυτού στην κοινωνία και πρόσκληση στους υπόλοιπους πολιτικούς φορείς για έναν γόνιμο εθνικό διάλογο που θα κορυφωθεί με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Προεδρό της Δημοκρατίας.

- Επισημαίνουμε την ανάγκη οι όποιες επιλογές και συμφωνίες να τύχουν της ευρύτερης αποδοχής υπερβαίνοντας τα κομματικά σύνορα.



Αποσαφήνιση των σχέσεων πολιτικής και οικονομικής δημοκρατίας με έμφαση στις παραμέτρους της αποτελεσματικότητας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της αποβιομηχάνισης και του δικαιώματος στην εργασία.

Οι άμεσες αυτές προτεραιότητες μπορούν να επαναπροσδιορίσουν το πεδίο των πολιτικών μας αναζητήσεων.

Στην προσπάθεια αυτή επιζητούμε εναγωνίως να διακριθώσουμε εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου συνομιλεί με την ιστορία και το μέλλον και συναπώς είναι διατεθειμένος να επιτελέσει το χρέος του. Στη σύμβασή του με-το καθήκον και τη δικαίωση οφείλει να λειτουργήσει όχι ως επικεφαλής ενός τμήματος του ΠΑΣΟΚ αλλ' ως ηγέτης μιάς ολόκληρης παράταξης που διαμορφώνει το μέλλον.

Είναι σωστή η επισήμανση του Πρωθυπουργού, ότι θα ήταν έγκλημα για τον τόπο οι πρόωρες εκλογές. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι οι σκέψεις μας συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της κυβερνητικής μας θητείας, στην πολιτική σταθερότητα και ταυτοχρόνως δημιουργούν τους όρους μιάς νέας στρατηγικής νίκης.