

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΝΔ.Ομιλία Κ.Καραμανλή στο Μαργαρίτι Θεσπρωτίας.
(22/02/2002-20:52)(ANT-3)
ΑΘΗΝΑ Ελλάδα ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

Καραμανλή

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2002

**ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΣΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ**

Φίλες και φίλοι

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στον τόπο σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη θερμή υποδοχή που μου επιφυλάξατε. Αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω κάποιες σκέψεις για τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα.

Ο κ. Σημίτης, πανικόβλητος, για μια ακόμη φορά, επιχειρεί να δηλητηριάσει το δημόσιο βίο της χώρας. Ο κ. Σημίτης οδηγεί πανικόβλητος τον πολιτικό διάλογο στο επίπεδο της μικροπρέπειας και της μικροψυχίας.

Καταλαβαίνουμε και την απόγνωση και τη μοναξιά του. Η βέβαιη ήττα του στις επερχόμενες εκλογές του προκαλεί φοβικά σύνδρομα και γι' αυτό υβρίζει και προκαλεί.

Ξέρουμε ότι κάθε φορά που η Κυβέρνησή του βρίσκεται σε δύσκολη θέση καταφεύγει στην οξύτητα, στην παρελθοντολογία, στο δήθεν σκληρό ροκ, στην πόλωση και τη λάσπη.

Προσπαθούν να ορθώσουν χαρακώματα μεταξύ των Ελλήνων. Και η σημερινή προσπάθεια του κ. Σημίτη θα πέσει στο κενό. Με τα όσα είπε επιβεβαιώνει ότι η καθεστωτική του νοοτροπία δεν έχει παραλύσει μόνο το κράτος, αλλά έχει καταργήσει στην ουσία και την ίδια την Κυβέρνηση.

Επιβεβαιώνεται ότι με τη συμπεριφορά τους πλήττουν και την ουσία και την ποιότητα της Δημοκρατίας.

Αυτοί που κυβερνούν είκοσι ολόκληρα χρόνια επιχειρούν τώρα να ρίξουν στάχτη στα μάτια των πολιτών. Προσπαθούν να θολώσουν τα νερά. Να αποκρύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους με τη γνώριμη υποκριτική τακτική τους, να κατηγορούν όλους τους άλλους.

Η γκρίζα πραγματικότητα, που βιώνουν σήμερα όλοι οι Έλληνες, είναι ο καθρέπτης της κυβέρνησης Σημίτη. Τον κ. Σημίτη στήριξαν και στηρίζουν τα συμφέροντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έρχεται τώρα και παριστάνει τον Ζορό της κάθαρσης. Ποιος; Ο υπηρέτης των οργανωμένων συμφερόντων; Ο εκλεκτός της διαπλοκής; Όλοι γνωρίζουν ποιον στήριζε και ποιον στηρίζει η διαπλοκή.

Η υποκρισία και οι φραστικοί λεονταρισμοί δεν πείθουν κανέναν. Η εικόνα της κυβέρνησης Σημίτη αντικατοπτρίζεται: · Στο κράτος της αδιαφάνειας, που η ίδια διαμόρφωσε.

· Στη σκουριασμένη κρατική μηχανή, που για να δουλέψει θέλει "λάδιωμα". Που με "κάτι παραπάνω", παύει να δουλεύει, παραλύει, αφήνοντας ανοικτά πόρτες και παράθυρα, για να εισβάλλει η παρανομία.

· Στο καθεστώς της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας.

Η εικόνα της κυβέρνησης κυρίες και κύριοι αποτυπώνεται: · Στο διαρκές έγκλημα του Χρηματιστηρίου, · Στα Δημόσια Έργα και το Κτηματολόγιο, · Στη διαχείριση των επιχειρήσεων και των οργανισμών του Δημοσίου, · Στη διάλυση της Ολυμπιακής, όπου τώρα διαμερίζουν τα ιμάτιά της.

· Στα σχολεία με τις διπλές βάρδιες.

Η εικόνα της κυβέρνησης είναι τόσο γκρίζα, όσο οι παράνομες ελληνοποιήσεις, οι καθεστωτικές πρακτικές και οι διαπλεκόμενες σχέσεις της.

Η εικόνα της παραπέμπει στο χθες και δεν ταιριάζει στο αύριο.

Η κυβέρνηση παραλύει μπροστά σε κυκλώματα και γονατίζει κάτω από μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Αυτή είναι η αλήθεια.

Με ευθύνη των κυβερνήσεων Σημίτη, η Ελλάδα έγινε ένα απέραντο παράνομο καζίνο, με συνέπειες καταστροφικές για την κοινωνική συνοχή.

Η Κυβέρνηση της ανοχής και της συγκάλυψης περιορίζεται τώρα σε μέτρα επικοινωνιακού χαρακτήρα, χωρίς όμως να αγγίζει το απόστημα. Γιατί το απόστημα είναι παρενέργεια του κατεστημένου που η ίδια δημιούργησε. Είναι σύμπτωμα της διαφθοράς που επεκτάθηκε με συγκλονιστικούς ρυθμούς στα χρόνια του, δήθεν, εκσυγχρονισμού. Είναι προϊόν του καθεστώτος της απμωρησίας, που διαμορφώθηκε με κυβερνητικές και πρωθυπουργικές εντολές. Αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα και την ξέρουν όλοι οι Έλληνες.

Τεράστιες είναι οι ευθύνες της Κυβέρνησης και για ένα άλλο μείζον πρόβλημα που παρατηρούμε στη χώρα μας. Το ότι μεγαλώνουν συνεχώς οι περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες. Στη χώρα μας οι λίγοι πλούσιοι γίνονται καθημερινά πλουσιότεροι. Και οι πολλοί Έλληνες βλέπουν ότι τα πράγματα γίνονται ολοένα πιο δύσκολα γι' αυτούς. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνικές περιφέρειες. Η Ήπειρος, δυστυχώς το ξέρουμε όλοι, είναι η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης. Η Θεσσαλία ο πιο φτωχός νομός της Ηπείρου.

Το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα στο νομό σας φτάνει στο 70% του ελληνικού μέσου όρου. Αυτή είναι η Ελλάδα της Ευρώπης και του 21ου αιώνα; Αυτή είναι η πραγματική σύγκλιση με τους Ευρωπαίους που υποτίθεται ότι επιδιώκουμε; Είναι ακόμα φανερό ότι η υψηλή ανεργία, που μαστίζει του νέους όλης της Ελλάδας αλλά και της περιοχής, είναι νάρκη στα θεμέλια του κοινωνικού μας οικοδομήματος. Μία κοινωνία που δεν δίνει ευκαιρίες σε όλα της τα παιδιά είναι μία κοινωνία χωρίς αύριο.

Βλέπουμε ακόμα τους ρυθμούς καθυστέρησης με τους οποίους προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομής. Για να βγει ο τόπος σας από την απομόνωση, για να μπορέσει να παίξει το ρόλο που οι διεθνείς τσια συνθήκες του επιτρέπουν είναι ανάγκη η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και, επιτέλους, να προχωρήσει με αποτελεσματικούς ρυθμούς.

Η Εγνατία, ένα έργο τεράστιας εθνικής εμβέλειας, με πολύ μεγάλες θετικές οικονομικές παρενέργειες για όλη την Ελλάδα, αλλά βεβαίως, και για την περιοχή σας, προχωράει δυστυχώς με ρυθμούς χελώνας. Είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι έτοιμη το 2000. Με τους ρυθμούς που πάει σήμερα, ούτε στα τέλη της δεκαετίας δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Και το κόστος έχει ήδη τριπλασιαστεί, έχει ξεπεράσει το 1 τρισ. δρχ. Και το χειρότερο; Υπάρχουν κομμάτια της Εγνατίας, για τα οποία δεν έχει εξασφαλιστεί καν χρηματοδότηση.

Όταν, όμως, μιλούμε για έργα υποδομής πρέπει να έχουμε και άλλα πράγματα υπόψη μας. Είναι ανάγκη, επιτέλους, να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης νερού, να εξασφαλιστεί η άρδευση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουν τα αρδευτικά έργα στον κάμπο. Όπως επίσης είναι ώρα να κινηθούμε επιτέλους με μεγάλη ταχύτητα, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, για να ολοκληρωθεί το Κέντρο Υγείας στο Μαργαρίτι.

Θέλω να σας πω και μερικές σκέψεις που έχουν σχέση με τον αγροτικό τομέα. Να ξεκινήσουμε με το εξής αξίωμα: Εμείς πιστεύουμε ότι για να υπάρχει ισχυρή Ελλάδα πρέπει να είναι, πάλι απ' όλα, ισχυρή η ελληνική περιφέρεια. Εμείς πιστεύουμε ότι η αγροτική παραγωγή έχει μέλλον στην πατρίδα μας. Αρκεί να ακολουθήσουμε μια ξεκάθαρη, δυναμική, επιθετική αγροτική πολιτική. Σήμερα, όλοι ξέρουμε ότι οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν πρωτοφανή αδιέξοδο. Και αυτό είναι προϊόν ανυπαρξίας πολιτικής. Χάσαμε στην Ευρώπη όλες τις μάχες για όλα τα προϊόντα μας. Ποτέ ο κ. Σημίτης δεν έδωσε μάχες για τα ελληνικά προϊόντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από το βαμβάκι μέχρι το στάρι, από τα κτηνοτροφικά και το γάλα, μέχρι τα εσπεριδοειδή και τα σπυροκηπευτικά, χάσαμε τις μάχες και αντιμετωπίζουμε σήμερα πολύ πιο δύσκολες συνθήκες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι λοιπόν ανάγκη να καταλάβουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πλαίσιο στο οποίο συμμετέχουμε, όχι για να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα αποφάσεις άλλων, αλλά για να αγωνιζόμαστε ώστε να εξασφαλίσουμε τα ελληνικά συμφέροντα. Και αυτό, η αυριανή Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύεται να το κάνει.

Είναι επίσης πρώτης προτεραιότητας ανάγκη να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα που θα μειώνουν το κόστος παραγωγής στην αγροτική οικονομία. Αναφέρομαι στα καύσιμα, στο ρεύμα, στο ΦΠΑ για τη μεταβίβαση αγροτικών μηχανημάτων, αλλά και στο φόρο για τη μεταβίβαση αγροτικής γης προς αγρότες. Αυτές είναι παρεμβάσεις που μπορούν να ανακουφίσουν τους Έλληνες της περιφέρειας. Τουλάχιστον μέχρι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μια πραγματική αγροτική πολιτική που να στοχεύει πάλι απ' όλα στην ποιότητα.

Είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί ριζικά το άγος των πανωτοκίων που ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες και, κατά μείζονα λόγο, για τους Έλληνες αγρότες και την Αγροτική Τράπεζα. Η Αγροτική Τράπεζα δημιουργήθηκε για να είναι συμπαραστάτης του αγρότη και έχει καταλήξει να είναι δικόκτης του. Και με τα ληστρικά πανωτόκια, αλλά και με τα επιτόκια, τα οποία συχνά είναι πιο ψηλά από εκείνα που βρίσκει κανείς στις εμπορικές τράπεζες. Η εξυγίανση λοιπόν της Αγροτικής Τράπεζας, που περιέπεσε σε πολλές αμαρτίες τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τη σκανδαλώδη ανάμειξη της στο Χρηματιστηριακό παιχνίδι, τις παραμονές των εκλογών του Απριλίου του 2000, πρέπει να έχει ένα τέλος.

Είναι ανάγκη να γίνει μια ριζική τομή στον ΕΛΓΑ, που πρέπει να αναλάβει να καλύπτει πλέον όλες

τις ζημιές και τους κινδύνους και στο φυτικό και στο ζωικό κεφάλαιο και που πρέπει να αναλάβει επίσης τη δέσμευση να καταβάλει τις αποζημιώσεις έγκαιρα. Το φαινόμενο της όσο γίνεται χαμηλότερης αποτίμησης των ζημιών και μετά της υπερβολικής καθυστέρησης στην καταβολή τους, είναι ένα φαινόμενο που αποτελεί ντροπή για το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Δείχνει ασέβεια προς τον πολίτη και πρέπει να τελειώνει εδώ. Για εμάς είναι δέσμευση η ριζική αναθεώρηση του καθεστώτος και του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Είναι επίσης δέσμευση ότι οποιαδήποτε οφειλή του κράτους προς τους πολίτες, που δεν καταβάλλεται μέσα σε τρίμηνο, θα καταβάλλεται έντοκα.

Και το λέμε αυτό, όχι για να φανούμε ευχάριστοι, αλλά για έναν και μόνο λόγο. Κάποτε το κράτος πρέπει να καταλάβει ότι είναι υπηρέτης του πολίτη. Ότι οι πολίτες πληρώνουν φόρους για να έχουν ένα κράτος που καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες. Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα όπου το κράτος από υπηρέτης του πολίτη, που οφείλει να είναι, έχει μετατραπεί σε δυνάστη του, σύντομα θα πάρει τέλος.

Φίλες και φίλοι, θέλω να πω μια τελευταία λέξη για τα αγροτικά μας. Όλα αυτά που είπαμε είναι σημαντικά για να διευκολύνουν τον Έλληνα παραγωγό, τον Έλληνα κτηνοτρόφο, να σταθεί στον σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο. Όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι καίρια παράμετρος, καίριο σημείο για να το πετύχουμε αυτό είναι να φροντίσουμε την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας. Στο σύγχρονο κόσμο, μόνο εκείνος που μπορεί να παράξει προϊόντα με ονομασία προέλευσης, με τυποποίηση και υψηλές προδιαγραφές ποιότητας μπορεί να σταθεί. Είναι ευθύνη της πολιτείας να προσφέρει την ανάλογη καθοδήγηση, την πληροφόρηση και το πλαίσιο κινήτρων προς τους αγρότες.

Αγαπητοί φίλοι, θέλω ακόμα να σας πω ότι για μας είναι πρώτη προτεραιότητα το να δείξουμε εμπιστοσύνη στις τοπικές κοινωνίες, στους πολίτες, αλλά και στους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών, δηλαδή στους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης. Ξέρουμε καλά ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα μόνοι μας. Χρειαζόμαστε όλους τους Έλληνες. Χρειαζόμαστε, ως φυσικούς μας συμμάχους και συνεργάτες, τους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης. Και μάλιστα, θα σας πω κάτι, με απόλυτη ειλικρίνεια. Όλους τους χρειαζόμαστε. Όλους. Ακόμα και εκείνους που έχουν διαφορετική πολιτική προτίμηση. Γιατί εμείς δεν αισθανόμαστε ότι μας χωρίζει κάτι με τους ανθρώπους που έχουν διαφορετικά πολιτικά πιστεύω. Εκείνοι που πιστεύουν σε χαρακώματα προσπαθούν να οδηγήσουν την Ελλάδα στο παρελθόν. Αλλά μάταια. Γιατί οι Έλληνες πλέον δεν πέφτουν σε αυτές τις παγίδες. Το καίριο στοίχημα είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα και υπαρκτά προβλήματα. Το να μπορέσουμε να δώσουμε ευκαιρίες για δουλειά στους νέους ξεπερνά τα κομματικά χρώματα. Το να δώσουμε εφόδια εκπαίδευσης, παιδείας, στους νέους Έλληνες για να σταθούν στο σύγχρονο κόσμο με αξιώσεις και αυτό ξεπερνάει τα όσα χάρισαν τους πατεράδες και τους παππούδες μας στο χτες.

Έρχομαι λοιπόν, να σας προτείνουμε μία συμφωνία. Αυτό το λέω σε σας σήμερα, κοιτάζοντάς σας στα μάτια. Θέλω, όμως, να ξέρετε ότι το λέω και θα το λέω σε κάθε γωνία της πατρίδα μας. Αν πιστεύουμε - και εμείς το πιστεύουμε - ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε μία μεγάλη τομή, μία μεγάλη αλλαγή, να σκεφθούμε πιο φιλόδοξα για την Πατρίδα μας, να σκεφθούμε πιο ανθρώπινα για τους Έλληνες, να σκεφθούμε ότι έχουμε υποχρέωση να δώσουμε μία Ελλάδα που να αξίζει στους Έλληνες. Αν συμφωνούμε σ' αυτές τις μεγάλες προτεραιότητες θα ήθελα να σας ζητήσω να προχωρήσουμε μαζί. Ξεπερνώντας όλα εκείνα που δηλητηρίασαν την Ελλάδα στο χτες, που χάρισαν τους Έλληνες.

Μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Δεν έχουμε κανένα λόγο να συμβιβάζομαστε με τη μιζέρια, με το τέλμα και με το γκρίζο. Για να τα πετύχουμε, όμως, θα πρέπει να σκεφθούμε και να δράσουμε ανάλογα.

Φίλες και φίλοι, αυτές οι λίγες σκέψεις δεν είναι εξαγγελίες. Είναι δεσμεύσεις για τη συμπεριφορά της αυριανής μας Κυβέρνησης.

Υλοποίηση με το APXEION-WEB Ver 2.0 Copyright(c)1996-99 Hypersystems Ltd.